

5

Εν Βαρωσίοις τη 20ῃ Σεπτεμβρίου 1945.

Σεβαστοί μου γονεῖς,

Θα απορήσετε βέβαια, και με το δικιο σας, πέρνοντας το γράμμα μου αυτό. Θα λύσω όμως την απορίαν σας και είμαι βέβαιος ότι θα ευχαριστηθήτε σαν μάθετε ότι ο γιος σας κατέχει μιαν από τας πλέον υπευθύνους θέσεις εις το ως άνω αναγραφόμενον σωματεῖον.

Σας πληροφορώ λοιπόν ότι προ δύο περίπου εβδομάδων εξελέγηκα ομόφωνα ως γραμματεὺς της Χριστιανικῆς μας Αδελφότητος Βαρωσίων.

Τώρα δε που τελίωσα ὄλην την γραφικὴν δουλειάν του σωματείου και τελείωσα ὄλην την αλληλογραφίαν του σκέφτηκα αν εἶχα πουθενά αλλοῦ να γράφω. Και θυμήθηκα εσάς. Θυμήθηκα μάλλον πως ἔπρεπε να σας γράφω και να σας ρωτήσω αν πήρατε τα βιβλία από τον Μακρυγιωργην γιατί του τάδωσα για να σας τα φέρη. Ελπίζω πως ἤδη τα ἔχετε. Νέα Εστία, Νεοελληνικά, Νεοελληνικά (ποιήματα τα περισσότερα) Για την τιμὴ Επιτομος Ιστορία Ελλήνων, Ιστορία Α Γυμνασίων, Ταξίδια σ' ὄλη την Ελλάδα, Διάφοροι λόγοι και μελέται, Επιτοπος Γραμματολογία, Η Ακρόπολις των Αθηνών, Στεριανά Κύματα, Τα Θεῖα Πάθη του Χριστοῦ, Τίποτε απ' ὄλα, Πως να γίνετε δημοσιογράφος (δύο τόμοι) Ιστορία Βαλκανικοῦ πολέμου, Σύγχρονες Σκέψεις, Συντεχνίες και Επτὰ Βιολόγοι. Τα βιβλία αυτά πιθανόν να μη περιέχουν ωραία παραμύθια αλλά περιέχουν ὕλην που πρέπει να ξέρει ο Γιάννης και γι' αυτό πρέπει να τα διαβάσει τακτικά. Εἶναι ὄλα διαλεχτά. Βέβαια ἔχω και άλλα που δεν χωροῦσε το δέμα να του στείλω, αλλά σαν διαβάσει αυτά θα του στείλω και άλλα.

Πρόκειται να βγη τώρα στην Κύπρο ἕνα περιοδικό για τα Παιδιά.

Θα γοράσω ἐδῶ το πρώτο τεύχος και αν η ὕλη του εἶναι κατάλληλη θα τον γράφω συνδρομητή. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να διαβάσει και να αφήνει κατὰ μέρος λίγο τα παιγνίδια. Βέβαια δεν λέω πως δεν πρέπει να κοιτάζει και το παιγνίδι, εἶναι ἄλλωστε και αυτό πολύ ωφέλιμο αλλά ὄλα με το μέτρο. Επίσης πρέπει να διαβάσει και τα αναγνωστικά και ιδίως μερικά βιβλία που εἶχαμεν πάνω στο χωριό, σαν τον Καλό Γεωργ, Το Βασιλόπουλο, την Μέλισσα και τα τέτοια.

Πρέπει δε να αρχίσει να μου γράφει κάθε Κυριακή.

Να γράφη τι δουλειές κάμνετε στο χωριό, τι μανθάνουν στο σχολείο, ποιο από τα μαθήματα του αρέσει περισσότερο, πως είναι ο καιρός στο χωριό πως περνούν με τους δασκάλους κτλ.

Κλείων τας γραμμάς μου σας στέλλω τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς από όλους. Ξέχασα να σας γράψω σχετικά με το σχολείο δυστυχώς δεν θα πάω γιατί δεν έχει θέση στο Οικοτροφείο.

Θα γραφτώ λοιπόν στο Βρετανικό Ινστιτούτο Βαρωνίων και θα εργάζομαι μόνος για να αναπληρώσω ότι χάνω από το σχολείο.

Πως τα πάτε; Θα αρχίσατε τους τρύγους και φαντάζομαι τες φασαρίες σας. Θάρρος όμως και ο Θεός βοηθός.

Σας φιλώ το χέρι, ο γιος
σας

Κ. Χρ. Μάτσης.
20/9/45.