

Βαρώνια 26 Φεβρουαρίου 1946

Σεβαστοί μου γονείς,

Έχω υπ' όφιν μου το τελευταίο σας γράμμα και είμαι ευχαριστημένος γιατί όλοι σας είστε καλά πράμα το οποίο με την βοήθειαν του Υψίστου συμβαίνει και σε μας.

Ο αγ. Σίμος ο οποίος ως γνωστόν έπασχεν από πλευρίτιδα και ήτο στο στρώμα τώρα και καμιά σαρανταριά μέρες είναι επίσης καλά.

Δεν βγαίνει ακόμα έξω αλλά σηκώνεται καθημερινά και ευρίσκεται εις το στάδιον της αναρρώσεως. Έφθασε επίσης χθες ο αγ. Ανδρέας και μας έφερε μαζί με τα άλλα νέα του χωριού και τα εύγεστα λουκάνικα της νέας εσοδείας τα οποία εγεύθημεν με εξαιρετικήν χαράν.

Όπως άκρες μέσες που είπε ο Ανδρέας δεν είσθε με το κέφι σας για το ζήτημα του να σπουδάσω Γεωπόνος. Βέβαια δεν είμαι εις πλήρη θέσιν να γνωρίζω τους ακριβείς λόγους εάν όμως νομίζεται ότι αυτή η σπουδή είναι αταίριαστος για μένα σπεύδω να διασκεδάσω τας υπονοίας σας τονίζοντας σας πως μερικά από τα καλύτερα παιδιά του Βαρωσιού με μακάρισαν όταν τους το ανήγγειλα.

Ο κλάδος αυτός της επιστήμης είναι ένας από τους πλέον θετικούς και για να γίνη κανείς γεωπόνος (όχι βεβαίως της ώρας) πρέπει να έχει μεγάλας γνώσεις γενικών επιστημών, δηλ. Φυσικής Χημείας Βιολογίας Γεοντολογίας Γεωλογίας Φιλοσοφίας Μηχανικής και επί πλέον εφευρετικού πνεύματος.

Δεν πρέπει λοιπόν κατ' ουδένα λόγον να υποτιμάται τον σπουδαίον αυτόν κλάδον διότι τον οποίον προσφέρονται σήμερα σοβαρά υποτροφίαί τόσον από την Κυβέρνησιν όσον και από την ΠΕΚ διότι σήμερα εις την Κύπρον δεν υπάρχουν Γεωπόνοι ολκής παρά ελάχιστοι.

Ένας καλός Γεωπόνος πρέπει να είναι εις θέσιν να γνωρίζη τα συστατικά των φυτών και τας ουσίας από τας οποίας αποτελούνται να είναι δε εις θέσιν με σύντομον εξέτασιν να διαπιστώνει τι είδους φυτ ά πρέπει να σπαρούν εις αυτό το μέρος και τι εις εκείνο και τα τοιαύτα.

Επίσης πρέπει να μάθη να καταλαμβαίνει με την επιστημονικήν χρησιμοποίησιν της ραβδοσκοποίας εάν εις την δειναι περιοχήν υπάρχει νερόν και εις ποίαν ποσότητα. Πρέπει επίσης να έχη γνώσεις μηχανικής διότι να διωρθώνει προχείρως βλάβας διαφόρων καλλιεργητικών μηχανών

ως τράκτορες αλωνιστικών μηχανών και τα λοιπά. Βέβαια με αυτά που σας γράφω θίγω ελάχιστα μόνο πράγματα. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι πως ο κλάδος αυτός διά τον οποίον υπάρχει σκέψις να σπουδάσω είναι από τους σπουδαιότερους της καθόλου επιστήμης. Εάν δε λάβεται υπόψιν και το γεγονός ότι προορίζομαι διά το μεγάλο τσιφλίκι των Κουκλιών πράγμα που θα μου επιτρέψει να θέσω εις ενέργειαν ότι μάθω νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφιβάλλεται καθόλου διά το μέλλον μου το οποίον προβλέπω και υπόσχομαι λαμπράν σταδιοδρομίαν. Το μόνον προς το παρόν εμπόδιον είναι η έκρυθμος κατάστασις εις την Ελλάδα αλλά ελπίζομεν πως μετά τας εκλογάς τα πράματα τα ησυχάσουν.

Προκειμένου να σπουδάσω θα πρέπει να φοιτήσω εις την σπουδαιότεραν γεωπονική σχολήν της Ελλάδος εις την Θεσσαλονίκην.

Κλείων τας γραμμάς μου στέλλω εκ μέρους όλων προς όλους τους θερμότερους μας χαιρετισμούς.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος.