

Εν Αμμοχώστῳ τῆ 2 Ἰουνίου 1946

Σεβαστοὶ μου γονεῖς,

Θα απορήσετε πιθανόν που παίρνετε γράμμα μου Δευτέραν γιατί συνήθως δεν γράφω σε σας Κυριακὴν. Σήμερα μόλις ἔχω επιστρέφει ἀπὸ το πλοῖον ὅπου ξεφωρτόσαμεν τα Αγγλικά τσιμέντα και ἔχουμεν τελιώση ὅλην τὴν αλληλογραφία, γιατί γράψαμε σ' αὐτοὺς που ἔχουν να παραλάβουν στη Λευκωσία και μίας και ἐγὼ ἔγραφα τα γράμματα ὥσπου να τελιώσουν οι ἄλλοι τὴν δουλειάν εἶπα να σας γράφω δυο λόγια.

Λοιπὸν ὅπως σας εἶπα και προηγουμένως μόλις ἔχομεν τελιώση τὴν εκφόρτωσιν 20,000 χιλιάδων σάκκων τσιμέντων Αγγλικῶν. Ὡς γεγονὸς εἶχαμε καμπόσες φασαρίες στο λιμάνι γιατί εκτὸς του ὅτι εἴμαστε ασυνήθιστοι στην δουλιάν εἶχαμεν και πολλές σκόνες λόγω των τσιμέντων. Ευτυχῶς ὁμως τελιώσαμεν και το πλοῖον μας φεύγει στες πέντε ἡ ὠρα σήμερον για τὴν Παλαιστίνην. Τὴν στιγμὴν αὐτὴ που σας γράφω μόλις ξεκίνησε.

Ἡ νέα τιμὴ των τσιμέντων εἶναι 7 σελίνια τρία γρόσια τον σάκκον. Ἡ ποιότης εἶναι ἀριστη και ἡ συσκευασία θαυμασία. Δηλ. με λίγα λόγια τα τσιμέντα αὐτὰ εἶναι τα καλύτερα και ταυτοχρόνως τα φτηνότερα που ἦρθαν στην Κύπρον μετὰ τον πόλεμον. Μας ἔγραφαν ἀπὸ τὴν εκκλησιάν του χωριοῦ μας, τῆς Παναγίας να τους κρατήσομεν περί του 350 σάκκουσ. Δυστυχῶς το γράμμα ἦρθε πολὺ ἀργά ὅταν ἡ παραγγελία σχεδὸν διετέθη, πάντως ἴσως κάμομεν κάτι για να στείλομεν. Θα τους προτιμήσωμεν εἴν τυχὸν ἔχομεν περίσσευμα. Πάντως θα τους γράφομεν εν καιρῶ. Συντόμως αναμένομεν και ἄλλην παραγγελίαν τοιοῦτων τσιμέντων.

Σχετικὰ με τὴν νευκαν του αγ. Μιχάλη θα σας παρακαλέσω να του πῆτε ὅτι ἀκόμα δεν παρελήφθησαν ἀπὸ το λιμάνι, πάντως εντὸς του τρέχοντος δεκαπενθημέρου θα κανονισθῆ. Ὅπως σας εἶπα και προηγουμένως τὴν ἔχω αγγαζαρισμένην και μόλις εκτελωνισθῆ θα σας τὴν στείλομεν.

Αὐτὰ προς το παρὸν και τα χαιρετίσματά μας σε ὅλους.

Με ἀγάπην και σεβασμὸν  
Κυριάκος 2/6/46