

Βαρῶσια 18 Σεπτεμβρίου 1946

Σεβαστέ μου πάππε;

Πήρα το σημερινό γράμμα και ευχαριστήθηκα που είσθε όλοι σας καλά. Εδώ είμεθα όλοι καλά και σας χαιρετούμεν. Περιμένομεν σήμερα τους δικούς μας από τον Πεδουλάν. Αν και δεν έφθασαν ακόμη εν τούτοις τους περιμένομεν από ώραν σε ώραν. Έφθασαν επίσης σήμερα με τον κ. Αθανάση ο εξ Αλεξανδρείας συνώνυμός του μετά της κ. Λόλας και της μικράς των.

Εσημείωσα τα γραφόμενά σας σχετικῶς με το τυρί. Ως γεγονός το πνεύμα της επιστολής μου ήτο ότι θα σας έγραφα εν οία περιπτώσει δεν εδίδετο το τυρί. Στην πραγματικότητα ο κ. Χρ. Καρεκλᾶς το έδωσε, όχι όμως στον άνθρωπον που του υπεδείξαμε, διότι ούτος απουσίαζεν αλλά σε έναν γνωστόν του, ο οποίος υπεσχέθη να το δώση. Του έδωσεν επίσης και την κάρταν. Εφρόντισα και εγώ να ειδοποιήσω τον κ. Ρούσον με μερικά δικά μας παιδιὰ που θα έφευγαν από την Λεμεσόν, για την όλην υπόθεσιν και διά την φροντίδα της παραλαβής. Τα παιδιὰ αυτά είναι ο Φιφής Γερολέμου, ο γιός του Μπον Μαρσέ, και ο Άντης Γεωργιάδης, ο γιος του Νικόλα του ποδηλατά, οι οποίοι πηγαίνουν στην Αγγλίαν για σπουδές.

Σχετικῶς με την δικήν μου υπόθεσιν δεν ξαίρω ούτε και γω τι να σας γράψω. Ακόμη δεν πήρα την άδειαν από την Ελλάδα, με όλον που ο Πατατράκας μου έγραφεν από την Αθήνα, το γράμμα του είναι ημερομηνίας 5 Ισταμένου, ότι ενεκρίθη και θα σταλή πολύ σύντομα. Δεν έχω πάρει επίσης ούτε τα διαβατήρια αλλά αυτά είναι ζήτημα ολίγων μόνον ωρών διότι όπως μου είπαν από το Διοικητήριο ενδώ είναι όλα κανονισμένα και δεν έχει παρά να πάω να τα ζητήσω από το τμήμα. Αυτές τες μέρες θα φροντίσω να πετακτώ στην Λευκωσίαν ίσως τα κανονίσω τελιωτικά.

Σας στέλλω σήμερα τους δύο τελευταίους αγωνιστάς ως ζητείται εις το σήμερα ληφθέν γράμμα σας, ελπίζω δε ότι θα τους πάρετε εγκαίρως.

Χαιρετίσματα στην κ. Μαρίαν και Λουλλούν από όλους. Έδωσα τα εσωκλειόμενα γράμματά σας στον σ. μου παππού που είναι καλά και χαιρετά όλους σας.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος.