

Προ ημερών τινων ο σεβαστός μου καθηγητής Ανοργάνου Χημείας κ. Κ.Θ. Καββασιάδης μου είπε ότι προτίθεται κατά το καλοκαίρι να κατέλθει εις Κύπρον, όπου θα δώσει αρκετές διαλέξεις. Έχει σπουδάσει εις Αγγλίαν, όπου εγνώρισε και τους κ. Γεώργ. Μαραγκόν (χειρουργόν), Οδυσσέα Τσαγγαρίδην - αρχιτέκτονα - και άλλους Κυπρίους, φαίνεται δε ότι ευρίσκεται εις συνεννόησιν με αυτούς. Μου ανέφερον ότι θα παραθερίσει εις Πλάτρας και ωμίλησα διά το Λύκειον Ελληνίδων και την καθόλου δράσιν του. Θα ευχαριστηθεί δε αν έχει πρόσκλησίν του διά σχετικήν διάλεξιν εις την πόλιν μας. Σας σημειώνω ότι ο σ. μου καθηγητής είναι γνωστός εις όλον το Πανεπιστήμιον διά το εξαιρετικόν του χιούμορ, πολλάκις δε άλλοι φοιτηταί παρακολουθούν το κατά τα άλλα ουχί ευχάριστον μάθημά του - Χημεία - δια να απολαύσουν το έξυπνον χιούμορ...". >>

Με αγάπην και σεβασμόν
Κυριάκος" >> #

(Σημ.: Η επιστολή δημοσιεύθηκε στο βιβλίο του Σπύρου Παπαγεωργίου "Διά χειρός ηρώων" σ. 127, 129).

XXXX

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 1948

Σεβαστέ μου θείε,

Δεν προφθάσαμε να τελειώσουμε τας εξετάσεις των τελευταίων περιόδων του πρώτου έτους και ήδη αρχίζομεν τας του δευτέρου έτους, οι οποίαι ναι μεν άρχονται κανονικώς, περί την 10ην Ιουνίου, αλλά εξαιρετικώς σε μας τους Γεωπόνους, λόγω της πληθώρας της ύλης, μας επιτρέπουν να δίδωμεν ορισμένα μαθήματα από τέρα. Έτσι, όλοι οι δευτεροετείς θα δώσωμεν το πρώτον μάθημα στην θεωρίαν Οικονομίαν εντός της εβδομάδος και είτε την θεωρητικήν Πολιτικήν Οικονομίαν στις 17 Ισταμένου. Ίσως μας επιτρέψουν να δώσωμεν και την Εντομολογίαν στις 10 Μαΐου.