

Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 1948

Σεβαστέ μου κ. Ιωάννου,

Παρήλθεν ήδη ολόκληρος μην από της ημέρας που σας απηύθυνα την τελευταίαν μου επιστολήν και ήδη έρχομαι τόσον αργά να σας ξαναγράψω.

Εν τω μεταξύ είχα μίαν από τας λαμπρότερας μου επιτυχίας εις τας εξετάσεις του δυσκολότερου μαθήματος του κλάδου μας, ήτοι εις την Φυσικήν. Επίσης συνεπλήρωσα ορισμένας προκαταρκτικής πρακτικής εξετάσεις εις μαθήματα του δευτέρου έτους, και την προσεχή Δευτέραν, 12 Ισταμ., Θεού θέλοντος / αρχίζομεν τας εξετάσεις του δευτέρου έτους. /5

Το πρώτον μάθημα που ορίσθη διά εξέτασιν είναι η Δημοσία Οικονομία. Στας 17 του τρέχοντος μηνός θα έχωμεν άλλας εξετάσεις εις το μάθημα της Εφηρμοσμένης Πολιτικής Οικονομίας και ακολούθως περί την 10ην Μαΐου ίσως εξετάσεις στην Εντομολογία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το τελικόν πρόγραμμα, αλλά ο κύριος όγκος των μαθημάτων θα εξετασθεί κατά την πρώτην περίοδον, ήτις θα είναι την 10ην Ιουνίου. /2!

Εξαιρετικώς όμως σ' εμάς τους Γεωπόνους, επειδή έχομεν πολλά μαθήματα, μας επιτρέπουν να δίδομεν εξετάσεις από νωρίς, ούτως ώστε να ξαλαφρώνουμε. /5'

Τα μαθήματά μας θα διακοπούν περί την 25ην τρέχοντος, λόγω των εορτών και επειδή εν τω μεταξύ θα έχωμεν τον χρόνον που παρέχεται κανονικώς διά προπαρασκευήν στας εξετάσεις δεν θα κάωμεν άλλα μαθήματα. Γι' αυτό οι σ. μας καθηγηταί, ίνα συμπληρώσουν την διδακτέαν ύλην, μας επιβαρύνουν με επιπροσθέτους ώρας και είναι αλήθεια ότι κουραζόμεθα πολύ. Πλην, τα αγαθά κάποις κτώνται. /6'

Χθες είχαμεν μίαν ακόμη εκδρομήν εις αγροτικές περιφέρειας της Θεσσαλονίκης προς συλλογήν φυτών διά τους πίνακάς μας της Συστηματικής Βοτανικής. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να παραδώσει τον πίνακά του με τα φυτά τακτοποιημένα εις οικογενείας, είδη κ.λ.π. Την προσεχή Κυριακήν θα πάμε στο Αγρόκτημα για παρακολούθησιν διαφόρων ασθενειών. /44 /7>