

Θεσσαλονίκη 12 Απριλίου 1948.

Σεραστὲ μου Θεΐε,

Δεν προφθάσαμε να τελειώσουμε τας εξετάσεις των τελευταίων περιόδων του πρώτου έτους και ήδη αρχίζομεν τας του δευτέρου έτους αι οποίαι ναι μεν άρχονται κανονικώς περί την 10ην Ιουνίου αλλά εξαιρετικώς σε μας τους Γεωπόνους λόγω της πληθώρας της ύλης μας επιτρέπουν να δίδωμεν ορισμένα μαθήματα από τώρα. Έτσι όλοι οι δευτεροετείς θα δώσωμεν το πρώτον μάθημα στην Δημοσίαν Οικονομίαν εντός της εβδομάδος και είτε την Εφηρμοσμένην Πολιτικὴν Οικονομίαν στας 17 Ισταμένου. Ίσως μας επιτρέπουν να δώσωμεν και την Εντομολογίαν στας 10 Μαΐου.

Χθες είχαμεν ακόμη μίαν διδακτικοτάτην εκδρομήν μαζί με τον σ. μας καθηγητήν της Βοτανικῆς διά συλλογήν φυτών. Έτσι μαθαίνουμε τας επιστημονικὰς των ονομασίας και εγώ τα εδῶ ονόματά των που είναι αλήθεια πολύ περίεργα και εν πολλοίς διαφορετικὰ από τα δικὰ μας. Εδῶ που μένω στες 40 Εκκλησιές το σπίτι μου είναι κοντά στου κ. Οικονομίδη του συμπατριώτου μας καθηγητοῦ της αμπελουργίας και δενδροκομίας και επειδή έχει μικρόν κήπον στην αυλήν του πολλές φορές με φωνάζει και τον βοηθῶ μου δείχνει δε ωραιότατα πράματα. Επιδιώκω δε ιδιαιτέρως τούτο γιατί έμπρακτα βλέπω την συνέχειαν της καλλιέργειας. Σήμερα το πρωί δηλητηριάσαμε μαζί διάφορα καταστρεπτικὰ έντομα.

Εσημείωσα στο γράμμα σας της 30ῆς παρελθόντος τα σχετικὰ με τα εμβάσματα και σας ευχαριστῶ για τις φροντίδες σας. Εν σχέσει με το ζήτημα της δ. Καμβῆ που σας έγγραφα φαίνεται πως άλλαξαν γνώμη, όπως μούλεγε προχθές η εδῶ αδελφή της.

Τώρα μπαίνει το ζήτημα πως αν πρόκειται να ρθω στην Κύπρο το καλοκαίρι πρέπει να έχω δύο εμβάσματα ένα τον Μαΐο και ένα τον Ιούνιο ούτως ώστε να αντιμετωπίσω τα έξοδα επιστροφῆς, τα οποία συμφώνως του ψηφισθέντος εσχάτως νόμου πρέπει να καταβάλλονται εις λύρας Αγγλίας από μας. Η αλήθεια είναι πως θέλω να ρθω κάτω φέτος διά τον λόγον ότι του χρόνου δεν θα μπορέσω λόγω του ότι θα έχομεν αναγκαστικὴν τρίμηνον εξάσκησιν στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου το καλοκαίρι. Επί πλέον θέλω να μείνω στα Κούκλια για να κατατοπισθῶ στα διάφορα του ζητήματα και έτσι να κατευθύνω εντατικότερον την προσοχήν μου στην μελέτην των εκεί αναπτυσσομένων καλλιεργειών. και τούτο είναι αναγκαίον γιατί από του χρόνου αρχίζομεν τα καθαρῶς Γεωπονικὰ μαθήματα. Πάντως περιμένω οδηγίας σας σχετικῶς.

Τους θερμούς μου χαιρετισμούς στην σ. μου Θεΐαν, την κ. Χρυσάνθην, κ. Πολυξένην και λοιπούς δικούς μας. Πολλά φιλιὰ στους αγ. Συμέων και Ανδρέαν.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος

12/4/48