

Σκουλήκια

Είμαι ένα σκουλήκι. Σέρνομαι και ζω στη γη. Χα! Χα! Γελάτε. Γελάτε γιατί δεν είπα, πως είμαι χειρότερος από το σκουλήκι. Λοιπόν είμαι χειρότερος από το σκουλήκι. Μα γιατί γελάτε ακόμα... Νομίζεται πως είμαι τρελλός. Τρελλός είμαι, το λέω και νομίζω πως λέω μια μεγάλη αλήθεια.

Είμαι τρελλός όπως όλοι σας.

Είμαι βλάκας, ηλίθιος, κόλακας, σαχλός, μαννός, ότι θέλετε πείτε με μα είμαι και σκουλήκι. Ένα μεγάλο σκουλήκι που σέρνεται στη γη.

Πιστεύω πως μια μέρα θα γίνω άνθρωπος. Μα είμαι άνθρωπος και όμως είμαι σκουλήκι.

Πιστεύω πως υπάρχει Θεός. Τον πιστεύω όπως όλοι σας και όμως είμαι άθεος. Δηλ. δεν πιστεύω το δικό σας Θεό.

Πιστεύω και ζω στην ηθική. Και όμως είμαι ανήθικος.

Πιστεύω και γω πως πρέπει να βγω από την τρύπα μου την υγρή.

Μα αφού συνήθισα στη σάχλα μπορώ να ζήσω στο φως; Όχι βέβαια. Το δοκίμασα λοιπόν μια μέρα. Πρόβαλα το κεφάλι μου να δω αν υπάρχει κι' άλλος κόσμος εκτός από μένα. Και είδα, ναι είδα κάτι,... πως να το πω, ένα παντοδύναμο τέρας, με πόδια... (ζώο) που μ' έκαμε να τα χάσω.

Το φοβήθηκα και για να το κάμω να με αγαπήσει άρχισα να το κολακεύω, να του λέω μεγάλα παχουλά λόγια... να το λατρεύω. Δεν πιστεύω αν το ξέρει. Μα εγώ το λατρεύω. Είναι παντοδύναμο και ξέρει ότι κάνω.

Χα! Χα! Είναι Θεός κι' είμαι σκουλήκι.

Είναι ο κόσμος μου.

Τρύπωσα στην τρύπα μου και μονάχα αυτό σκεφτόμουνα.

Πώς να του χτίσω μεγάλα παλάτια, να βάλω την φωτογραφία του, να σέρνομαι μπροστά του και να το προσκυνώ.

Χα! Χα! Είμαι βλάκας; Μπορεί, μα όμως με φτάνει πως έμαθα ότι υπάρχει και κάτι άλλο στον κόσμο, για μένα, ένα ζώο,

Αλλά δεν μου αρκούσε, με τον καιρό....

βγήκα ακόμα λίγο από την υγρή μου και βρώμικη τρύπα. Κι' είδα τρομάρα μου.....

.....

Κυριάκος.

Τι θα δω ακόμα δεν ξέρω. Μα ξέρω ότι κάτι θα
δω, κι' ύστερα κι' άλλο, κι' άλλο, κι' άλλο,.....
Κι' όλο άλλα θα βλέπω ως ότου να βρεθεί ένας να
με λύσει και να χαθώ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ