

Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 1947.

Σεβαστέ μου διδάσκαλε,

Με ιδιαίτεραν πράγματι χαράν πήρα το γράμμα σας. Πέρασαν οκτώ ολόκληρα χρόνια από τότε που σας είδα για τελευταία φορά και όμως όχι μονάχα δεν σας ξεχνώ μα τουναντίον σας θυμάμαι πιο πολύ. Με ευχαρίστησίν μου έμαθα ότι επιδόθητε στις γεωργικάς εργασίας. Το γεγονός είναι πρέπει να στρέψωμεν με ιδιαίτεραν προσοχήν τα μάτια μας στην γη γιατί η καλλιέργειά της είναι μια από τας ευγενεστέρας και πλέον αναγκαίας. Είναι αυτή που θα μας δώσει το φωμί για τη ζωή αυτή μας χαρίζει κάθε όμορφο λουλούδι, κάθε ευγενικό κι' ωραίο, κάθε εύχυμο φρούτο. Το μάτι στρέφει σ' αυτήν την όραση για ν' απολαύση την ομορφιά της, το χέρι σκύβει ταπεινά για να την ποτίση με τον ιδρώτα του που θα γεννοβολήση τον καρπό.

Είναι αναμφισβήτητον το θλιβερόν γεγονός ότι καμία ουσιώδης προσοχή έχει δοθεί διά την επιστημονικήν καλλιέργειαν και εκμετάλλευσιν της Κυπριακής μας γης. Νομίζω ότι θα έπρεπε περισσότερο οι νέοι μας να επιδίδονται εις τας θετικάς επιστήμας παρά εις τας θεωρητικάς προς ουσιαστικωτέραν πρόοδον τόσον ατομικήν όσον και συνολικήν. Είναι λυπηρόν το γεγονός ότι αι μεθόδοι καλλιεργείας εις τα χωριά μας μένουν κατά το πλείστον πρωτόγονοι οι δε χωρικοί μας καταναλίσκουν ασκόπως τας σωματικάς των δυνάμεις χωρίς ουσιώδη αμοιβήν των κόπων των παρά το γεγονός ότι η γη μας είναι κατά το πλείστον εύφορος.

Από την άλλη μεριά η αφθονία των Κυπριακών υπογείων υδάτων είναι καταφανής χωρίς όμως να έχουν γίνει ως τα σήμερα συστηματικές διατρήσεις για την άνοδόν των στην επιφάνεια.

Είναι στ' αλήθεια κρίμα νάχουμε μπροστά μας ολόκληρο θησαυρό και να μη ξέρουμε πώς να τον χρησιμοποιήσουμε. Να γιατί οι νέοι μας πρέπει να στρέφουν τα μάτια στην Μάνα-Γη.

Η εις το Πανεπιστήμιον φοίτησίς μας είναι πενταετής η κατάρτησίς μας δε τόσον από θεωρητικής όσον και πρακτικής απόψεως είναι τελεία. Τα δύο πρώτα χρόνια είναι καθαρώς θεωρητικά, τα άλλα δύο ειδικευση. Εις τον κλάδον μας και το τελευταίον πρακτική εξάσκησι εις την Γεωργική μας Σχολή.

Αυτές τες μέρες διαβάζωμεν εντατικά για την  
πρώτην περίοδον εξετάσεων του Ιουνίου.

Τα θερμά μου χαιρετίσματα στους παλιούς μου  
συμμαθητές κ. Λεωνίδαν, και Παπαδόπουλλον  
που ήσαν και μαθηταί σας και εις την οικογένειάν  
σας.

Με αγάπην και σεβασμόν

Κυριάκος.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ