

Λονδίνο
1.10.2010.

Στ' αχγάρια, Του Πατρωκοσμά!!

- 1 Ένα μικρό αφιέρωμα, στο Ελληνικό Ομολογιακό, Σχολείο, του Νοτίου Λονδίνου, Άγιος Κυπριανός.
- 2 Δέκα χρόνια, ζωής και δράσης!! Μαζί το χρίτος, κί προσφορά!! Ένα επίτευγμα στα ξένα, που χαρίζει στον καθένα, περηφάνια και χαρά!
- 3 Στην Ελληνική παιδεία, σταδμός κί αφετηρία, Ο Κοσμάς Ο Αιτωλός!! Ο διδάσκαλος του Γένους, η εκκλησία και ο σταυρός.
- 4 Έτσι, και στο Νότιο Λονδίνο, ένα δίγλωσσο σχολείο, Ελληνικό και Αγγλικό! Τα παιδιά, κί οι δάσκαλοι τους, ένα μελίτσι, εργατικό!!
- 5 Μια πνευματική κυψέλη, μια θανατική φωλιά! Οι κερνήδες με το μέλι, μόρφωση, για τα παιδιά!!
- 6 Στ' αχγάρια, του Πατρωκοσμά, και το δικό μας Τάμα! Ένας αρχιγονος δεσμός, η πίστη κί ο πολιτισμός, και το σχολείο-ατζάμα!
- 7 Το Ομολογιακό σχολείο, του Αγίου Κυπριανού! Κάτω απ' την προστασία, και την σκέπη του Θεού!
- 8 Κί ο σεβασμιότατος, Αρχιεπίσκοπος μας, Κ.Κ. Γρηγόριος, οβάν άλλος Αιτωλός!! Πρόεδρος εϊς το σχολείο, πνευματικός παιδαγωγός!
- 9 Σύσσωμη.. όλη Παροικία, η εκκλησία και ο λαός, μαζί, στην ίδια προσδοκία! Μια ψαλμωδία, κί ένας ειρμός.
- 10 Το ευχείρημα, Μεγάλο, εις την Ξένη επούτη γη. Κί' ομωσ.. Μια πλειάδα ευεργέτες, έτσι απλά χωρίς κουβέντες, ηέρθαν... και στάθηκαν αρρωγοί!!
- 11 Μύριοι έπαινοι, ταυριάδουν, στην ποικιλόμορφη προσφορά!! Σ' όλους αυτούς, που κοπιάδουν, στους δασκάλους, τα παιδιά!
- 12 Κί ο πνευματικός Πατέρας, στ' αποστολικό καράβι!! Πάντα ακραίος, δυνατός, να στέκει στο πηδάλι!!
- 13 Τέλος... Συχαρητηρία να πώ, με δυο κλώνια βασιλικά, και δυο κλώνια μωρσίγη. Στις δύο διγυδύντριες, με την βαριά, ευδύγη. Μια παραγωγική χρονιά, να έχουν τα παιδιά μας. Η Παπαγία κί ο Χριστός, κί ο Άγιος Κυπριανός, να ναι βοήθεια μας. Με τις θερμότερες ευχές, και όλη μου την αγάπη.
Ξερωμένην αφρονία.

Λονδίνο
20.8.2010

Σ'αυτό!! Τον Στίβο Της Τιμής!!

- 1 Στην πρόσκληση, η πρόσκληση, ανοίγει νέους δρόμους. Κί'ο ποιητής; Ορδώνεται, με μιας απογειώνεται, με δύο φτερά στους ώμους!!
- 2 Κί'αν κάποιος, τον Ξηλοφδογεί, και τον παραγνώριζει, εκείνος αδιαφορεί. Όταν ατίθασο παιδί, τρέχει, καλπάζει με ορμή, στο μέλλον ατενίζει!!
- 3 Πάντοτε, με επιμέλεια, με ήθος και ευπρέπεια τον στίχο του σμιλεύει! Πολύτιμος ο χρόνος του, λεπτό, δεν περισσεύει!
- 4 Στην πρόσκληση; Δεν απαιτά, κί'ομως, για την Πατρίδα πάγαπά, αλλιώς Ξυγίζει και μετρά! Εδώ.. συντρέχει λόγος, Γιατί... όσος, σαν γίγνει, το κρασί, δεν το γλυκαίνει, ο χρόνος.
- 5 Μεσ' την πικρή, την Ξηνητιά, σφυρί, αμόνι και φωτιά, ολόκληρη Ξωή του. Κί'όταν τον Ξεριώνουνε απ' την Πατρώα γηί του;
- 6 Βαρύ είναι το χρέος του, και η αποστολή του. Στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ; Αντιστέκεται, μόλη την δύναμη του.
- 7 Στηνς Κόρης, την ατίμωση, στην άδικη, εδίσωση, δονείται η ψυχή του.
- 8 Κί'η πρόσκληση; Είναι καρφί, μαχαίρι στην καρδιά του. Ω.. Παταγιά μου, τι γτροπή, γαρδεις να πεις του ποιητή, να βήσσι, τα όντρια του, Την πίστη του, γ'απαρημθεί,
- 9 και τα ιδανικά του. Να δώσει χώμα και γερό, στον Δράκοντα τον φδογέρο, π'ου τρώει, τα παιδιά του.
- 10 Κί'ο ποιητής.. Ακούραστος, πρωταθλητής, σ'αυτό, τον στίβο της τιμής, τον πήχη ανεβάσει. Στον υψηλότερο βαθμό, εις τ'ουρανού τ'ατλάδι!! Αφιερωμένο; με απέραντη αγάπη, σ'όλη την προσφυγιά Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύγεια, Ξεριωμένη Λερονιά.