

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ
(22 Σεπτεμβρίου 1998)**

- Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Κύπριου Αγωνιστή Κυριάκου Μάτση, μίας από τις ηρωικότερες μορφές του Εθνικο-απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου. Προτίμησε ως ένας νέος Ηγούμενος Σαμουήλ, να θυσιαστεί αγωνιζόμενος παρά να παραδοθεί ζωντανός στα χέρια των διωκτών του.
- Σαράντα χρόνια μετά το θάνατό του, η θυσία του παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη μας. Το μήνυμα του Κυριάκου Μάτση διατηρείται ανέπαφο και αποτελεί δίδαγμα για τις νεότερες γενεές, αλλά και για το γενικότερο νόημα του ελληνισμού.
- Σήμερα, 24 και πλέον χρόνια η ίδια αγωνία διακατέχει ολόκληρο τον ελληνισμό για το μέλλον και την τύχη της Κύπρου. Οι συνέπειες της βάρβαρης εισβολής του Ατίλα παραμένουν: Η συνέχιση της κατοχής του εδάφους ενός κράτους - μέλους του ΟΗΕ, ο εποικισμός της κατεχόμενης Κύπρου από Τούρκους της Ανατολίας, ο εξαναγκασμός των γηγενών Τουρκοκυπρίων σε εκπατρισμό, ο ξεριζωμός και σφετερισμός των περιουσιών 200.000 Ελληνο-κυπρίων προσφύγων από τις πατρογονικές τους εστίες, η στέρηση του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας μετακίνησης στα κατεχόμενα όλων των Ελληνο-κυπρίων, η βεβήλωση και λεηλασία των πολιτιστικών μνημείων της κατεχόμενης Κύπρου και βεβαίως, η υπονόμηση των ερευνών για την ανεύρεση της τύχης των αγνοουμένων.
- Ο κυνισμός της Τουρκο-κυπριακής ηγεσίας, δηλ. των εγκαθήμενων των τουρκικών δυνάμεων κατοχής, έφθασε πρόσφατα στο σημείο να ομολογήσει επίσημα και δημόσια, δια στόματος Ντεκτάς, ότι ευθύνεται για την τέλεση φρικτών εγκλημάτων πολέμου, όπως η εν ψυχρώ δολοφονία Ελληνο-κυπρίων αιχμαλώτων της εισβολής, που σήμερα χαρακτηρίζονται ως αγνοούμενοι. Με τον ίδιο κυνισμό, η ίδια ηγεσία σήμερα ετόλμησε να

προτείνει ως δήθεν θεραπεία του Κυπριακού προβλήματος τη δημιουργία μιας Συνομοσπονδίας, που στην ουσία σημαίνει το διαμελισμό της Κύπρου, την ανατροπή της πορείας ένταξης και την τελική ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία.

- Αποκορύφωμα, τέλος, του τουρκικού κυνισμού, είναι και η πρόσφατη ανερυθρίαστη αμφισβήτηση, του καθ' όλα νόμιμου και ηθικού δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να υπερασπίσει τα εδάφη της και να προστατέψει το λαό της, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα για την ενίσχυση του αμυντικού της συστήματος, ενόψει μάλιστα και των συνεχών απειλών της τουρκικής πλευράς.
- Τεράστια, όμως, είναι η ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο και για τη συνεχιζόμενη κυνική στάση της Τουρκίας, που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή της Διεθνούς Κοινότητας, που δεν αντιδρά με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις του διεθνούς αυτού ταραξία.
- Μεγίστη δε είναι η ευθύνη εκείνων των κρατών, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, που ανέχονται επί 24 χρόνια να βρίσκονται στο «καλάθι των αχρήστων» του Αττίλα οι περίφημες αποφάσεις τους, του Συμβουλίου Ασφαλείας και επιπλέον στηρίζουν είτε πολιτικά είτε ενισχύοντας το τουρκικό οπλοστάσιο, τους στρατοκράτες της Άγκυρας.
- Ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν επιδείξει μία προκλητική αδιαφορία για τη τραγωδία της Κύπρου και έχουν θυσιάσει κάθε αρχή του δικαίου και της ηθικής στο βωμό μικρόψυχων συμφερόντων και κοντόφθαλμων σκοπιμοτήτων. Είναι εξοργιστική ιδιαίτερα, η προσπάθειά τους να εξισωθεί ο θύτης με το θύμα.
- Ο ελληνικός λαός, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας, η Κυβέρνηση, η Βουλή των Ελλήνων συμπαραστέκονται στον κυπριακό λαό και στο δίκαιο αγώνα του.
- Το παράδειγμα του Κυριάκου Μάτση ακολούθησαν σήμερα και άλλοι σύγχρονοι ήρωες, όπως οι πρόσφατες περιπτώσεις του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού. Η θυσία όλων των ηρώων του Κυπριακού Ελληνισμού, μας εμπυχώνει και μας επιτάσσει την αρραγή ενότητα και αγώνα, μέχρις ότου το βασανισμένο νησί, επανεύρει την ελευθερία και τη γαλήνη του.