

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ 1958

«...Όμως για τη γη θα σου μιλήσω τώρα. Τη γη που κρύβει μέσα της τα πιο μεγάλα μυστικά και μαζί μ' αυτά το πιο μεγάλο. Τη γοητεία που δίνει η δύναμη της ύλης της στο πνεύμα των όντων της. Τίποτε δεν μ' έδεσε πιο πολύ από τούτο τον δεσμό...»

«...Όμως ν' αγωνισθεί πρέπει ο καθένας, να πλάσει ο ίδιος κάτι και με το κορμί, με την καρδιά, με το πνεύμα, με το γέλιο να το χαιρέται...»

«...Μακαρισμένοι αυτοί που δρόμους πρωτανοίγουν. Ευλογημένοι αυτοί που τους ακολουθούν...»

«...Να γιατί δεν νοιάζονται αν τη γη τη ζουν Τούρκοι για Έλληνες, Εβραίοι για ...Εκείνο πούχει αξία είναι να τη ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περπατούν πάνω της ελεύθεροι, διαφεντευτές της, κυρίαρχοί της. Ν' αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που νάνε αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβοντοσύνης, όχι πνίχτης».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΑΓΩΝΑ ΕΟΚΑ 1955-1959



Αποκαλυπτήρια του Μνημείου
του Ηρώα της ΕΟΚΑ 1955-1959

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ

και Εγκαίνια
της Αίθουσας Εκδηλώσεων
του Μνημείου



ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, 8:00 μ.μ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ

«Αγωνίζομαι για τον λαό. Τον βλέπω αμόρφωτο και θέλω να τον μορφώσω. Τον βλέπω αδικημένο και θέλω να τον δικαιώσω» (1944).

«Η σημαία για την οποία έδωκα όρκο να υπηρετήσω είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Θα της μείνω πάντα πιστός και θ' αγωνίζομαι πάντα για το ΦΩΣ και την ΑΛΗΘΕΙΑ» (1948).

«Θα έρθει κάποτε η ώρα της δράσεως. Τίποτε δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες και η ελευθερία χωρίς αίμα» (1950).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. «Κυριάκος Μάτσης:
Σύντομη ταινία-αφιέρωμα
2. Χαιρετισμοί:
Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής
Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος.

Πρόεδρος Συνδέσμων Αγωνιστών
ΕΟΚΑ 1955-1959 **κ. Θάσος Σοφοκλέους.**

Εκ μέρους του Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας **κ. Κωνσταντίνου
Καραμανλή**, ο βουλευτής Κοζάνης
κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης,
ο υπουργός Εσωτερικών
κ. Κώστας Σκανδαλίδης.

Επίσκοπος Κύκκου **κ.κ. Νικηφόρος**

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Ουράνιος Ιωαννίδης.

Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Κωστής Στεφανόπουλος (τον χαιρετισμό
θα αναγνώσει ο Πρέσβης της Ελλάδος
κ. Χρίστος Παναγόπουλος).
3. Προσφώνηση από τον **κ. Γιαννάκη Μάτση**
4. Δύο τραγούδια από το συνθετικό ποίημα
«Εγκώμιον» του **Θεοκλή Κουγιάλη**, μελοποιημένα
από το **Μιχάλη Χριστοδουλίδη**. Ερμηνεύει η
χορωδία του ΑΡΗ Λεμεσού.
5. Ομιλία και αποκαλυπτήρια από τον εξοχότατο
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
κ. Γλαύκο Κληρίδη.
6. Εθνικός Ύμνος.