



Κυπριακό Δελτίο

Αρ. 57

ΕΤΟΣ 20

8—14 Μαρτίου 1985



ΚΑΡΠΑΣΙΑ

ΣΕΛ. 6—7



**ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ**

Σελίδες 8—9



**Βασιλικός-
Πεντάσχοινος**

σελ. 10—11

Διάγγελμα Κυπριανού προς το λαό

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ

**Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει σύντομα πρωτοβουλία
για επίτευξη ενότητας και ομοψυχίας**

**ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ**

Στις σελίδες 2,3,4



«Θεωρώ ότι έχω χρέος να παραμείνω στη θέση μου και να συνεχίσω από την έπαλξη αυτή, όπου με έταξε ο λαός, να εργάζομαι για τη δικαίωση των αγώνων και των θυσιών του».

Ανέφερε τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Σπύρος Κυπριανού σε διάγγελμα του προς τον Κυπριακό λαό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν αισθάνεται ότι έχει το δικαίωμα είτε να απεκδυθεί των ευθυνών του είτε να οδηγήσει τον τόπο σε πρόωρες εκλογές, που θα αποτελέσουν όχι απλώς μια προσωρινή περιπέτεια, αλλά την αφετηρία για πολλές άλλες περιπέτειες με απροσμέτρητες συνέπειες.

Στο ίδιο διάγγελμα του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκθέτει με μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα τις απόψεις του για την εντελώς αχρείαστη κρίση που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό μέτωπο μετά το ψήφισμα της Βουλής και τις αποφάσεις του για την αντιμετώπισή της.

**ΕΠΙΔΙΩΚΩ
ΛΥΣΗ**

Ο Πρόεδρος Κυπριανού, απαντώντας στην επίκριση ότι δήθεν ούτε επιθυμεί, ούτε επιδιώκει λύση του Κυπριακού, αναφέρει:

«Έχω ήδη απαντήσει σ' αυτή την κατηγορία, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με την πολιτεία μου. Όπως πιστεύω, γνωρίζετε όλοι καλά ότι τη ζωή μου την αφιέρωσα στην υπηρεσία της εθνικής μας υποθέσεως και, επομένως, στη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Επιδιώκω, όμως, δίκαιη και βιώσιμη λύση, όχι λύση πρόσκαιρη και προσωρινή. Επιδιώκω λύση που να εξασφαλίζει τον τερματισμό της κατοχής, τη φυσική και εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού και την εδαφική ακεραιότητα της ανεξάρτητης Κύπρου. Και αναζητώ όχι τον οποιονδήποτε συμβιβασμό, αλλά τον έντιμο συμβιβασμό που θα διασφαλίζει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού και του τόπου. Σε αυτή την αναζήτηση και σε αυτή την προσπάθεια υπήρξα,

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5