

'Ενας Λαβύρινθος μέ τό μίτο tou'

MARIA MITSORA
Σκόρπια Δύναμη
Μυθιστόρημα

Αθήρα: Οδυσσέας 1982, σ. 193

Είναι γενικότερα παραδεκτό πώς τό νέο μυθιστόρημα συνέβαλε στήν ανάπτωση τών λογοτεχνικών τρόπων και μέσων. Περισσότερο όμως τό υπωιασάσματα δεν καλύψει — με τή λογοδιάρροια κυρίως και τό καινοφανές τής γλώσσας — τήν κουφότητα, τήν απύθμηνη κενότητα και τίς αναπήσεις απόμων που, σύντοι και καλά, έδιναν στόν εαυτό τους τό παράσημο τού κουγυρόφεως.

Στήν περίοδο 1960 - 1980, δεκάδες χιλιάδες διδλία που εκόμιζαν τό λιθαικότο τους στής εφήμερες Πηνίες του γραπτού λόγου, κατέλιπαν τήν αγορά, δημιούργησαν μόδα, αποτελέσαν αφορμές γιά διαρύθμιση συνέδρια, δοθήσαν στήν ήγηση θυησιγενών σχολών πολιτικής κι αισθητικής, πέθαναν χωρίς ν' αφήσουν ίχνη. Απ' δηλαδή τήν κοσμογονία, πού κέντριστη τής ήταν η Γαλλία, απομένει τό έργο του Σ. Μπέκετ (ο οποίος έγραψε νέο μυθιστόρημα πρίν τό ανακαλύψουμε), τό έργο του Άλαιν Ρόμπι - Γκριγέ, και τής Ναταλί Σαρράτ, τού Κλών Σιμόν και τού Ρομπέρ Πενέλ, τού Μισέλ Μπιτάρ και τής Μαργκερίτ Ντρά. Έργα που φυλλαρούσαν κι ίσως αποδειχθεί ότι ελάχιστη ουσία κρύβουν μέσα τους.

Τό νέο μυθιστόρημα υπήρξε φυσική συλλέξιση του υπερεαλιστικού γενικά στήν ποίηση, τών ειδικών προσπαθειών τού Τζ. Τζόου, αλλά και τού Τ. Σ. 'Ελλιοτ ή τού 'Έζρα Πάουντ. Υπήρξε ένας κώδικας που μετάλλαξε από συγγραφέα σε συγγραφέα και πού τό μήνυμά, του δέν ήταν άλλο από τήν αποσύνθε-

ση, τήν πληρīτη, τήν μοναξīά, τήν ανίση τού έρωτα, τό θάνατο. Υπήρξε τελικά ένα είδος PRECISITE, κίνημα δηλαδή σάν εκείνο στήν Γαλλία τού 17ου αι., πρίν από τήν εμφάνιση τών κλασικών, όπου ο λόγος μεταφέρει μυστικά νομίματα σ' εκλεκτούς, πού σκοπό τής ζήσης τους έχουν τήν δύσο γίνεται επιδειξιότερη τριχοτόμηση τής τρίχας.

Σύμεσα τά νέο μυθιστόρημα, που υπηρετήθηκε με συνέπεια από τόν κινηματογράφο, χάρη σέ προϊστομένους στην κινηματογράφηση (π.χ. Αλαΐν Ρενάι, τόν Ζάν - Λύκ Γκοντάρ κ. λ.π.), έχει αφήσει στή λογοτεχνία τήν πέρη από τήν οποιαδήποτε λογική συνύπαρξη τών αντιθέτων στήν ίδια στιγμή, τόν μετεωρισμό τού χρόνου, τήν τυχαία εμφάνιση τού χώρου, τού χρόνου, τών ανθρώπων, τήν πολλαπλότητα τής ταυτότητας και λοιπά. Επειδή όμως συμβαίνει αυτά τά υλικά νά είναι στή δρίο τής αποδοχής - αποστροφής και στή δρίο τής διάκρισης συγγραφέα - αναγνώστη, αληθείας - φενάκης, και χρήσης τους χωρίς διάλογο, προφυλάξεις κι έξω από τό πλαίσιο τής αναγκαϊότητας τού έργου, προκαλεί ασυχήστα.

Δέν ξέρω κανένα διδλίο πού νά σώσηται από άμεσο μαρασμό, κλείνοντας μέσα του δάνεια αναφορούσατα από τό νέο μυθιστόρημα.

Είναι αλληλεία πώς οι δεξιοτέχνες θα δώσουν τόν αναγνώστη, όμως δχι γιά πολύ. Τό διδλίο πού κλείνει και δέν έχει αφήσει τίτοπα, μετά μάλιστα από κοπωδή ανάγνωση, δέν εινανούγεται ποτέ και ξεχνιέται τό ταχύτερο.

Έγιναν στόν τόπο μας πολλές απότιμες συγγραφής νέου μυθιστόρηματος. Αυτή τή στιγμή κιόλας, ένα πλήθος έργων πού φιλοδοξούν νά επρωθήσουν τό νέο μυθιστόρημα, γεμίζει τούς πάγ-

κους τών βιβλιοπωλείων. Λυπάμαι τούς συγγραφείς τους, πού κινδυνεύουν νά μή καταλάβουν ποτέ ότι δέν βρίσκονται στά πρόσω αλλά στά πολύ μετόπισθεν, πού κάνουν πόλεμο, ενώ τό νέο μυθιστόρημα θινήσκει, άν δέν έχει πεθάνει για τά καλά. Λυπάμαι τούς κόπους τους, αλλά και τά γράμματά μας, άν σπρέζονται στά εσώφυλα.

Έχουμε ωστόσο μπροστά μας μιά περίπτωση, πού αποφεύγει όλους τούς σκοπέλους και πού, δαμάζοντας τά δέδομενα, δίνει

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ
 όλα τά κόκκινα
 τού σκοτωμού
 τό πολλά κόκκινα
 τού αδερφοσκοτωμού
ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 «Ισκανταρίμα» (Εκδόσεις
 Κυπρογένεια, Λευκωσία '82)

ρία Μήτσορα αξίζει τήν προσοχή μας, αφού βάζει μέ τό νέο έρο της γερό λιθάρι στήν πεζογραφία μας.

Είναι γνήσιο ενέο μυθιστόρημα. Είναι η περίπτωση τής Μαρίας Μήτσορα, πού έγραψε τό διδλίο «Σκόρπια Δύναμη». Έχει προηγηθεί μιά συλλογή διηγημάτων μετό τίτλο «Άντα νά ένα άλλο» (1979). Κι ήταν εκείνη η συλλογή γεμάτη υποσχέσεις βελτίωσης τής τεχνικής, ανάπτυξης τών θεμάτων, γλωσσικής ευπρέπειας, βεβαϊότητας λόγου. Οι υποσχέσεις κρατήθηκαν, προχώρησαν μάλιστα πέρη από τό αναμένοντο και δέν είναι υπερβολή νά πούμε πώς το Μά-

Η «Σκόρπια Δύναμη» έχει μύθο. Μύθο μέ ανέληγη. Ανέληγεν στοωτή: σάν κομμάτι ζωής πού αποσπά-

στηκε από τόν χώρο (Αθήνα μέ κάθε λεπτομέρεια μεταξύ της Συντάγματος - Κάνιγγος - Λικαβοπτού - Εξαρχείων) και τόν χρόνο (σταύρων προσδιορισμένη περίοδος τού 1978). Ο μύθος έχει αφηγητή (τό κείμενο είναι σε πρώτο πρόσωπο) και ήφαες: τόν Παύλο, τόν Γιάννη, τήν Βαρδάρα, τήν αφηγήτρια.

Έχει και πλοκή: μεταξύ των ναρκωτικών και μιάς επενδύσης γιά τήν αποβίωση της φαρμακευτικής καταστολής, υπάρχει ένας ντετέκτιβ, μιά φιλενάδα του πατέρα τής αφηγήτριας, ιστορίες παρούσες και παρελθούσες, σημαντικές ή σχρόπετες. Κι η πλοκή δέν είναι τό κυρίαρχο στοιχείο, αλλά η αφρούμη γιά ένα συνεχές γύδυσμα τών ατόμων, πού τά μυθιστόρηματα διποτέλεσμάτος νά τό μιμηθεί. Έχει τήν εντύπωση πώς η Μαρία Μήτσορα εντύπωσε στό ύφος της, σπούδασε στό εαυτό της μέ δασκάλους τήν πεζογραφία τής Γαλλίας — από τής αρχές του αιώνα ως σήμερα — και τής Αγγλίας - Αμερικής, από τό Τζένος ως τόν Αιγυπτιακό. Όπως και στό πρότο της βιβλίο, μιλάει γιά πράγματα που μάς «διδασκαλίνει» ότι έζησε. Τό ύφος όμως κι η προσέγγιση αντικειμενικοποιού αυτές τής υποκειμενικότητες. «Έτσι, μέσο από μιά δοκιμασία, πού επιτείνεται από τή μασεία τού δύγνωστου και τού ερωτήματος: «τώρα, τί θά γίνεται», ο αναγνώστης βγαίνει στό φώς.

Πολύ βοηθάει σε αυτό τό αισιού σποτέλεσμα, η λεκτική μανιέρα τής Μαρίας Μήτσορα, πού έγραψε τό διδλίο «Σκόρπια Δύναμη». Γράφει ποιητής, ράφσαντας πρόδρα. Κάνει δηλαδή τό ακριβώς αντιθέτο τού αρχοντοχωριάτη τού Μαλιέρου. Προσδίδει έτσι στό κείμενο της μιά αυθεντικότητα, πάσι μά πιά γηγενήτα αξία.

Καί εδώ είναι στοκτόμηνο νά σπειώσουμε ότι η Μαρία Μήτσορα αποτελεί τόν γυναικείο πόλο τού Γιώργου Χειμωνά. Τέμει κάθετα τό λόγο και πασχίζει γιά τό «Άλλο, πού δέν έχει καμία σχέση με τό ταριχόν. Δέν έχει ακόμα αυτή τήν απόχρωση Αποκάλυψης ή λα-

κού φαντασματογρικού μιλήματος πού συναντάμε στό Γ. Χειμωνά, αλλά πρός τά εκεί οδεύει, δίχως πάντως ελπίδα νά φτάσει, διαπράωντας κάτι ανέμοι, κατί πού εφεύρει από τήν πειθαρχία, τήν εκπλήξη που δέν έρεις σε ποιά σημείο σε περιμένει.

Όλος αυτός μέ μιά ευαίσθησης χωρίς γλυκερότητα, μέ μιά απόσταση της ίδιας πάντα επί τόν αιώνα, ένας έγω μέσος ένα άλλο έγω, πού δέν έχει κάτι κοντινό και καίσια ειλικρινίες.

Θά συμβούλευα νά μήν επιχείρησει ο θαυμαστός αυτού του απότελεσμάτος νά τό μιμηθεί. Έχει τήν εντύπωση πώς η Μαρία Μήτσορα εντύπωσε στό ύφος της, σπούδασε στό εαυτό της μέ δασκάλους τήν πεζογραφία τής Γαλλίας — από τής αρχές του αιώνα ως σήμερα — και τής Αγγλίας - Αμερικής, από τό Τζένος ως τόν Αιγυπτιακό. Όπως και στό πρότο της βιβλίο, μιλάει γιά πράγματα που μάς «διδασκαλίνει» ότι έζησε. Τό ύφος όμως κι η προσέγγιση αντικειμενικοποιού αυτές τής υποκειμενικότητες. «Έτσι, μέσο από μιά διαδικασίαν» ότι έζησε. Τέσσερις σειρές «Πλούσιος Αετός» που νά πούμε πουλάει σε στύλ παραγγελιάς τό σπέσιολ τής Μήτσορα, γράφοντας «Από τόν Σωτήρην Κακίστη και τής εκδόσεις Οδύσσεας ΣΚΟΡΠΙΑ ΔΥΝΑΜΗ». Χρειάζεται νά συγκοστείται κανείς και νά μή λιθανίζει πρίν απ' όλα τόν εαυτό του.

Φ. Δ. Δρακονταειδής