

# «Γιά τήν ἄρα

## τή μεγάλη»

«Βέβαια, θέτωνε θρίαμβος τῆς Ἀλίθειας νά μπορούσε τό δναγγνωσματάριο πού διευρύνονται νά μπει ὀμέσως καί στό σκολειό καί νά διώξει τάλλα, τά σχολαστικά καί τά φεύγοντα. Μά κι ἂν δέν τό δεχτεί ἡ Ἐπίσημη Πολιτεία ὀμέσως, δέν πειράζει. Ἀρκεὶ νάχουμε ἔτοιμη δουλειά γιά τήν ὥρα τή μεγάλη κι ἀρκεὶ νά μπορέσουμε νά δείξουμε στούς ἀπανδαγώγητους παταναγγούς μας μέ ποιό τρόπο πρέπει νά δουλέψουν».

Περιοδ. «Ο Νουμάς», 1905

**ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ** κρατάει τήν ἀνάστα του μπροστά στήν ἀπειλή τού πολέμου καί προσεύχεται γιά τή διαστήρωση τῆς εἰοήνων διαγράφονται στό δάσμο τού δρίζοντα τά σημαδια μάς ρίζικής ἀλλαγής στά πολιτικά πράγματα τής χώρας. «Ἐτσι, ὅσο κρίσιμες κι ἂν είναι τούτες οι ὥρες, ἐπιδράλλεται νά στρέψουμε τή σκέψη μας καί πράσινο τό μέλλον. Γιατί μόλις ἔξασθασθούν οι προϋπόθεσεις γιά τήν ἑπούλωση τῶν πληγών διεσπαρθεῖσαν τά τελευταία χρόνια, θά πρέπει νά ὀφίσηται δουλειά. Δέν θά ὑπάρχη τότε περιθώριο χρόνου γιά τήν κατάστρωση σκεδίων καί τόν προγραμματισμό. Ούτα πρέπει νά γίνουν τώρα. Βέβαια δέν θέλλειν καί κατά τήν περιόδο πού φαίνεται πώς τελεώνει τώρα, ἐκείνοι πού, ὅσο τό ἐπέτρεπτον οι ἔξωτερικές συνθήκες, στοχάσθηκαν δημιουργικά γιά τόν τούτο μέ τόν δημοσίο θά ἐπέρπετε (καί θά μπορούσε) νά πραγματοποιήθη ἡ δραγάνωση τού μετα-«έπαναστατικού» κράτους. Ἀλλά, ὅσο είναι δυνατό

νικότερη (καί είδικότερη στά ἐκπαιδευτικά) σύνσταση τών τελευταίων ἑνέα χρόνων περιμένουμε νά προκύψῃ ἔνα ἔκπαιδευτικό σύστημα πού θά συμβάλη σύσταση στήν ἀνόρθωση τού τόπου, είναι ἀνάγκη νά ὀφίσηση μέσων τή προεργασία γιά τόν προσδιορισμό τού νέου πνεύματος πού πρέπει νά ἐπικρατήσῃ. Γιά νά ἔχουμε «ἔτοιμη δουλειά γιά τήν ὥρα τή μεγάλη» είναι ἀπαραίτητο ὅχι μόνο νά δημιουργθούν ἀπό τώρα οι προϋπόθεσεις γιά τόν δρθολογικό προγραμματισμό καί τήν ἀποδοτική ἐφαρμογή του, ἀλλά καί νά συνταχθούν τά συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα.

Λίγα, ἀλλά ἔξαιρετικά κρίσιμα, είναι τά σημεία στό περιμένουμε τό «νέο πνεύμα» νά διαφέση ἀπό τό παλιό: Είναι, πρίν ἀπό δύσα, αὐτά πού εἴπαμε σχετικό μέ τόν προσδιορισμό τού σκοπού τού συστήματος καί τήν ἔχυτρεπτήση του ἐπό σχήματα καί προγράμματα, καθώς καί ὅσα σημειώθηκαν γιά τήν εύρυτερη συμμετοχή στήν εύθυνη γιά τόν προγραμματισμό καί τήν ἐφαρμογή. «Ὕστερα ἔρχονται τά ειδικότερα χαρακτηριστικά τού συστήματος: Οι ἵσες λόγου χάρη, εὐκαιρίες γιά τίς οποίες γίνεται τόσος λόγος, πρέπει νά μην ἀναφέρονται μόνο στήν ἀφετηρία τῶν σπουδῶν, ἀλλά νά ἐπεκτείνονται σέ δήλη τή διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης, ἔτσι ώστε νά διατηρηται σημασία στήν προσόντων τόπου πρόσωποι τήν εύθυνη γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. — Ακόμη περιμένουμε μιά εκκάθαρη στροφή πρός τήν καλλιέργεια τής κρίσης τῶν μαθητῶν σέ ἀντίθεση μέ τό φόρτωμα τῆς της τους (νέος τρόπος διδασκαλίας, ἀλλά — καί λιγότερα — συστήματα ἔξετάσεων), μιά ἀπομάκρυνση ἀπό τόν στείρο ἐγκυκλοπαιδισμό. Στήν ἴδια κατεύθυνση, ὅπου θά ἀναγνωρίζεται ἡ διάκριση τῶν προσωπικοτήτων, θά περιμένουμε κανείς μιά σαφέστερη δινοτότητα ἐπίλογής μαθημάτων καί εύκαιριες γιά μιά ἐγκαιρότερη καί ούσιαστικότερη ἔξειδικευση πού νά μην ἀποκλείει τό ἀνέβασμα σέ δήλη τήν κλίμακα τῶν ἐκπαιδευτικῶν διδουμάτων (ἀναφέρομαι εἰδικότερα στή σχέση γενικής, ἐπωγγελματικῆς τήν τους κατεχούσης ἐκπαίδευσης).

Αλλά τά ἐπιμέρους αὐτά θέματα ἐλπίζω πώς θά μᾶς ἀπασχολήσουν σέ ἐπόμενα σημειώματα ἀναλυτικότερα. Ἔδω ἀρκούματι νά παραποτήσω πώς ἀποφάσιτη προϋπόθεση γιά τήν ἐπικράτηση τού «νέου πνεύματος» είναι νά ἀλλάξῃ ἡ στάση τού κράτους ὅπενοντι στόν ἐκπαίδευτικό: χωρίς τόν δικό του ἐνθουσιασμό, χωρίς τή δική του ἐνεργητική συμμετοχή, καμιά μεταρρύθμιση ὅσο μικρή ἡ δύση μεγάλη κι ἀνείναι, δέν μπορεί νά ἐπιτύχη. Στό σημεῖο αὐτό ὑπέρβειδες ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένη μεταρρύθμιση τού 1963—64, ὅπου οι ἐκπαιδευτικοί συμειδητοποίησαν πώς ή πολειτία σχεδόν μόνο τούς δύμειδει ἀνάλογα μέ τήν σημασία πού δημοσίεις στό δημοσίδειο στό πρόσωπο τούς, ἀλλά καί δέχεται πώς δέν είναι ἀπλές μηχανές γιά τή μετάδοση γνώσεων, πώς δικαιούνται καί γιώμη νά ἔχουν καί πρωτοβουλίες νά παιδίσουν. Άναλογη, καί σέ μεγαλύτερη μάλιστας ἐκταση, θά πρέπει νά είναι πάλι ή ἀντιμετώπιση τού θέματος τώρα.

Τό παρόμιομα πού χρησιμοποιήθηκε ως μότο στό σημείωμα αὐτό προέρχεται ἀπό τήν προκήρυξη ἐνός διαγωνισμού πού δράγματος τό περιοδικό τῶν δημοτικών τῆς δημόσιας τού Ψυχάρη γιά τή συγγραφή ἐνός ἀλφαριθμάτου στή δημοτική. Τό πνεύμα πού ἔχεφασε ἡ δική τους «ἔτοιμη δουλειά» υιοθετήθηκε ἀπό τό κοράτος δεκαπέτια μόλις χρόνια ἀργότερα, στό 1918, δτον κυκλοφόρησαν τά πρώτα σημαντικά τῆς δημοτικής. Γιός μάς δέν ὑπάρχουν τέτοια πειρίθυστα «ἡ ώρα ἡ μεγάλη» φαίνεται νά είναι πιά κοντά μας. Καί τό ἔργο δέν είναι εύκολο. Θά ἀπαιτήσει χρόνο καί κόπο τό δημοτική στή πειρίθυστα καί μελέτη καί νά χαρακτηρίζεται ἀπό φαντασία. Ἀλλά ἀντό προϊόν είναι τέτοιο πού τό θέλουμε, τέτοιο πού τό χρειάζεται δήποτε γιά νά προκάψῃ, ἡ θυμία δέν θά πάρη χαμένη ἀφού θά βοηθήστη τά παιδιά μας νά γίνουν ἀλεύθεροι, σκεπτόμενοι, ἐνεργητικοί πολίτες μάς δημοκρατικής πολιτείας.

Δέν πρόκειται, συνεπώς, γιά τήν ἀνάγκη νά συνταχθούν καινούργια σανατολικά καί ἀρολόγια προγράμματα, νά νομοθετηθούν καινούργιες ἀνάλογιες ἀνάμεσα στή στοιχείο δημόσιας καί τή μέσης ἐκπαίδευση, νά ἀδριθούν νέα σώματα γιά τή διοίκηση τῆς ἐκπαίδευσης. Τέστιοις ἀλλαγές πραγματοποιήθηκαν στή στοιχείο προσόντων πολέμων στή διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης τῆς ιστορίας (σέ κάποιους τομείς, μάλιστα, υπῆρξαν περισσότερες ἀπό δύος χρειάζονται) ἀλλά ἀποτελούσαν ἀφετηρία τού ἐκπαίδευτικού προγραμματισμού, ἐνώ θά ἐπρεπε νά ἔχουν ἀκολουθούν ὡς δεύτερη φάση, μετά τόν καθορισμό τῶν σκοπῶν στούς ἀποδέλτει τό διάλογο τό πρότυπο τού χρόνια. «Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ στα στοιχεία προσόντων καί τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης. Οπως είχα τήν εύκαιρια καί ἀλλοτε νά παραπέστητα, καί ἀπό τής τίς στή προσόντων πολέμων, πληρούσα, γιά τήν διατήρηση τῆς ἐκπαίδευσης, χωρίς τή μεταποτήση, τή μεταρρύθμιση, τή μεταρρύθμιση τῆς δημόσιας αὐτός. Καί οι πειριγράφες αὐτές πρέπει νά γίνουν μέ σ