

«ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ...»

Η «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ



«Το πληρωμένο αυτό κάθαμα, που εξευτελίζει το 'Ελληνογενών όνομα»

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΨΗ αυτή φράση (ετό πληρωμένο αυτό κάθαμα...) και άλλες, αντίστοιχες, ανθρωποφαγικές εκδηλώσεις, ο Έλληνας Τύπος υποδέχτηκε, στα 1953, την πρώτη, γαλλική, έκδοση της μικρής Νεοελληνικής 'Ιστορίας του Νίκου Σβορώνου. Δημιούρ-

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ τράβηξε τον δίκό του δράμο: με τις τρεις γαλλικές του εκδόσεις και την Ιταλική του μετάφραση έγινε, γρήγορα, τό εγκόλπιο των ανά τον κόσμο νεοελληνιστών και παρά την περιορισμένη του έκταση επιδλήθηκε, με την ποιότητά του, σαν μιά κλασική πιά σύνθεση της νεοελληνικής ιστορίας.

Με καθυστέρηση 23 χρόνων, με καθυστέρηση, δηλαδή, μιάς περιόδου γενιάς, τό ελληνικό αναγνωστικό κοινό μπορεί, τώρα, να χαρεί στή γλώσσα του τό βιβλίο του Νίκου Σβορώνου στή λαμπρή έκδοση που κυκλοφόρησε τό «Θεμέλιο» με επιμέλεια τής Γεωργίας Παπαγεωργίου. 'Η προσεγμένη μετάφραση τής Αικατερίνης 'Ασδραχά ύπηρετεί μέ πιστότητα τή σκέψη του συγγραφέα και λύνει εύστοχα τά προβλήματα που δημιουργούσε ή πυκνότητα του γαλλικού κειμένου. 'Ο Ν. Σβορώνος συμπλήρωσε τήν ελληνική έκδοση, πλουτίζοντάς την, κυρίως, μέ σημαντικά προλεγόμενα που αποτελούν μόνα τους ένα υψηλής ποιότητας μεθοδολογικό μάθημα.

το κινήματος στο οποίο μετέχει, ούτε για να καταδικάσει, πάλι ιστορικά, τους σημερινούς αντιπάλους μέ επιχειρήματα επιδέξια άντλημένα από τήν προγενέστερη ιστορία μας.

Αντίθετα από πολλούς συντεχνίτες του κι από πολλούς δυνητικούς μαθητές του, ο Ν. Σβορώνος δέν θεώρησε ποτέ ότι ο ιστορικός άσκει καθήκοντα εισαγγελέα που άνακρίνει τήν ιστορία, για να δικαιώσει ή να καταδικάσει τούς φορείς τής. Ξέρει και μάς διδάσκει πώς δουλεύει τού ιστορικού δέν είναι να κρίνει αλλά να μελετά για να ένωσει τή λειτουργία των μηχανισμών που καθορίζουν τήν κίνηση ή τήν στασιμότητα των ανθρώπινων κοινωνιών που είναι, πάντα, κοινωνίες συγκεκριμένες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ή ιδεολογική χρήση τής ιστορίας τον άπαυθούσε πάντα, ιδίως όταν προέρχονταν από τούς συναγωνιστές του. Κι έχει μείνει «ιστορική», στήν προφορική μας παράδοση, ή έναντίωσή του, τό 1945, στις ιστορικές θεωρίες του Ν. Ζαχαριάδη που σκόπευαν όχι στήν κατανοήση τής νεοελληνικής ιστορίας αλλά στή δικαίωση μιάς πολιτικής γραμμής.

Τά ερωτήματα που θέτει ο Σβορώνος στή νεοελληνική ιστορία σκοπεύουν, αυτά, στήν ουσία των προβλημάτων: γιατί ο έλληνοισμός έχει ακόμα προβλήματα εθνικά, πολιτικά και πολιτιστικά που θα έπρεπε να έχουν λυθεί στο οικονομικό και κοινωνικό στάδιο που βρίσκεται σήμερα; Ποιά είναι οι λόγοι τής άνώμαλης πορείας του έθνους, κ' μέ ξεκινήματα γεμάτα ύποσχσεις που δέν ολοκληρώνονται και πίσωστρατηγήματά που καταλήγουν σε άλλεπάλληλα κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα;»

Για να άπαντήσει στα ερωτήματα αυτά ξανοίχτηκε, μιά δόκιμη ζωή — ή μισή σ'τά ξένα έθνη —, σε συγκεκριμένες αναλυτικές έρευνες για ποι κίλους τομείς τής νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τά συμπεράσματά τους στριψίζουν και θεμελιώνουν τις πυκνές και περιεκτικές σελίδες τής «'Επισκόπησης τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας».

'Επισημαίνονται, έτσι, μερικές σταθερές τής νεοελληνικής ιστορίας (ο αντίσαστικός χαρακτήρας που τήν δίεπει ή άπουσία καθωρών γραμμών στή διάρθρωση των κοινωνικών και πολιτικών δομών) ή δυσκολία στήν άποσαφήνιση των συγκεχυμένων περιγραμμάτων τής πνευματικής ζωής και στή διαμόρφωση συγκροτημένων ιδεολογιών). Καί αναλύεται, μέσα στή διαχρονική διαδρομή τής, και μέ ιδιαίτερη έμφαση για ό,τι άφορά τις οικονομικές και κοινωνικές δομές, κ' ή πορεία ενός πανάρχαιου λαού από τή στιγμή που αρχίζει να διαμορφώνεται σέ έθνος, μέ τή σημερινή έννοια του όρου, ως τις μέρες μας.

γηση, έτσι, τό κλίμα που χρειαζόταν για να προλειανθεί τό έδαφος και να προχωρήσει τό επίσημο κράτος σε μιά άτιμωτική, για τό ίδιο, πράξη: τή στέρηση τής ελληνικής ίθαγένειας από τον σημαντικότερο 'Ελληνα ιστορικό τής εποχής μας.

'Η ελληνική ιστοριογραφία κερδίζει έτσι μιά από τις πιο γόνιμες συνθέσεις τής.

'Αλλά όπως κάθε ζωντανό ιστορικό έργο έτσι και ή «'Επισκόπηση» του Ν. Σβορώνου δέν κλείνει τά θέματα άνοίγει δρόμους για νέες έρευνες, για νέες προσεγγίσεις και — γιατί όχι; — για γόνιμες υπερβάσεις.

ΕΡΓΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, τό βιβλίο του Ν. Σβορώνου έχει κι αυτό τήν δική του ιστορία που φωτίζει καλά τις βάραβρες συν-

ετύηκαν τις ίδιες μέρες, δέν ύστερούσαν πολύ:

«ΕΡΓΟΝ ΕΞΩΜΟΤΟΥ. ...έκυκλοφόρησε τελευταίως, γαλλιστί φυσικά, ένα βιβλίο υπό τον τίτλον «'Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος», γραμμένον υπό τινος κομμουνιστού και έχθρου τής πατρίδος του όνόματι Νικολάου Σβορώνου (...). Τό βιβλίο (...) άποτελεί ύμνον του 'Εάμ, του 'Ελός και των συμμοριτών και λίβελλον άναντίον τής 'Ελλάδος και του πολιτεύματος (...). Αί ίδικαι μας άρμόδιαι ύπηρεσίαι έχουν λάβει γνώσιν του άνθελληνικού περιεχομένου του βιβλίου αυτού; Και πώς σκόπεύεται να άντιδράσουν; Διότι

ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ

θήκες μέσα στις όποιες ή ελληνική μαρξιστική έρευνα μπόρεσε να δημιουργήσει όσα έδημιούργησε. 'Η πρώτη γαλλική έκδοση τής 'Ιστορίας προκάλεσε, άμεσα, έξαιρετικά βίαιες αντιδράσεις: «'Εργον έξομώτου», τιτλοφορεί τό σχετικό τής σχόλιο ή «Καθημερινή» στις 9 'Ιουλίου 1953. «'Ενα

ο Σβορώνος αυτός θα είναι δεβαίως 'Ελλην πολίτης και θα έπολαμβάνει των προνομίων τής ελληνικής του υπηκοότητας.»

Αυτά τά έγραφε ή «Καθημερινή».

Τό «'Εθνος» συμπλήρωνε: «Τό εκάνδαλον του κομμουνιστού (...) που εξέδωσε (...) ένα

έδωσαν προφανώς τό ύλικόν διά τά βιβλία του! Αυτός είναι ο «λαμπρός νέος ιστορικός», του έρυθρού Γαλλικού 'Ινστιτούτου!...

Και έρωτώμεν άπαξ έτι: Τι έκαμαν τά άρμόδια ύπουργεία διά τήν άφαίρεσιν τής 'Ελληνικής ίθαγένειας από τον έρυθρόν πράκτορα;».

Τό Κράτος «δέν εκώφευσαν». 15 μέρες ύστερα από αυτή τήν επίθεση τό 'Υπουργείο Τύπου άπαγόρευσε τήν κυκλοφορία του βιβλίου στήν 'Ελλάδα. Καί τέθηκε σε κίνηση ο μηχανισμός που δόνησε στή στέρηση τής ίθαγένειας.

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ, είκοσιτρία χρόνια άργότερα τό βιβλίο κυκλοφόρησε ελληνικά, ο Σβορώνος

‘Ο «Βιβλιογραφικός οδηγός» του Σπύρου 'Ασδραχά

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ μνεία πρέπει να γίνει για τον σημαντικό «βιβλιογραφικό 'Οδηγό» τής Νεοελληνικής 'Ιστορίας, έργο του Σπύρου 'Ασδραχά, που καταλαμβάνει τις 167 από τις 338 σελίδες του βιβλίου του Νίκου Σβορώνου. Πρόκειται για μιά υποδειγματική βιβλιογραφία, καρπό μακρής έξοικείωσης του συντάκτη τής με τό νεοελληνικό πράγμα. Χωρισμένη σε έννεα μεγάλες θεματικές ενότητες, που καλύπτουν τήν περίοδο από τήν άλωση ως τις μέρες μας, παρουσιάζει μεθοδικά, επιλέγοντας μέσα από ένα πολλαπλάσιο άριθμό δημοσιεύματων, τις πηγές και τά βοηθήματα που χρειάζονται για να ένημερωθεί ο άναγνώστης για τό στάδιο στο όποιο θρίσκονται οι έρευνες για τό κάθε θέμα ενώ, ταυτόχρονα, τού παρέχει, μέσα από μιά μεθοδευμένη χρήση των βιβλιογραφικών βοηθημάτων τή δυνατότητα να διευρύνει, μόνος του, τήν ένημέρωσή του. 'Ιδιαίτερα πρέπει να έξαρθεί τό μεγάλο άνοιγμα του «βιβλιογραφικού 'Οδηγού» προς τά ξενόγλωσσα δημοσιεύματα και κυρίως προς τήν τουρκική και τή θαλακική βιβλιογραφία — εν πολλοίς άγνωστη ή δυσπρόσιτη για τόν 'Ελληνα έρευνητή αλλά άπαραίτητη για τήν άρτιωση των γνώσεων μας.

'Ο «βιβλιογραφικός 'Οδηγός» του Σπ. 'Ασδραχά δέν συστηματοποιεί μόνο, για να θέσει στή διάθεση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών, ένα τεράστιο και δυσκολεδύματο ύλικό: Δημιουργεί, παράλληλα, χάρη στή μεθοδικότητα και στή δημιουργική φαντασία με τήν όποία συντάχθηκε, τις πληροφοριακές προϋποθέσεις που θα καταστήσουν δυνατές νέες προσεγγίσεις και νέες έρευνες σέ συστηματικότερη βάση.

'Εχουμε, δηλαδή, μέσα στα πλαίσια του βιβλίου του Σβορώνου, μιά αυτόνομη ενότητα, ύψηλής ποιότητας, που κολλαπλασιάζει τήν χρησιμότητα και τήν αποτελεσματικότητα του έργου.

Φ. ΗΛ.

σκάνδαλον», γράφει τό «'Εθνος» τήν ίδια μέρα. «'Ο πράκτωρ του Ψευδο - Κιουρί» και «'Ο 'Ελασίτης του 'Ινστιτούτου», πλειοστοι ή «'Εοστία».

Τά κείμενα αυτά που σήμερα μάς φαίνονται κωμικά ή άποτροπιαστικά λειτουργήσαν, στον καιρό τους, μέ αποτελεσματικότητα και έπέτυχαν τον σκοπό τους.

'Ο άναγνώστης θα διαβάσει παρακάτω τό σχόλιο τής «'Εοστίας». Τά άλλα, όσα δημοσι-

έθην ιστορικών, πράγματι δε κακόθης εξάμλωμα (...) πρέπει να τύχη ιδιαίτερας προσοχής.»

'Η «'Εοστία» επανέρχεται:

«'Αναχωρήσας τό 1945 διά Γαλλίαν μέ ύποτροφιαν του περιδοήτου 'Ινστιτούτου, ο Σβορώνος — καθώς μάς γράφει άναγνώστης μας — είχε παραλάβει μεθ' έαυτού δύο σάκκους πλήρεις κομμουνιστικών εντύπων, εκ των όποιων πολλά μετέφρασεν εν Παρισίοις εις τήν Γαλλικήν, και τά όποια του

'Ο πράκτωρ του ψευδο-Κιουρί «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ποιος είναι ο Νικόλαος Γ. Σβορώνος, που συνέγραψε τήν Γαλλικήν «'Ιστορίαν τής Συγχρόνου 'Ελλάδος» (...). 'Εξεφυλλίσαντες όμως και έμεις τό κακοηδέστατον αυτό τεύχος, τό όποιον άποτελεί ένα ύμνον προς τούς σφαγείς του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και τας... κοινωνικές μεταρρυθμίσεις των και ένα λίβελλον κατά του στρατηγού Σκόμπου, τής εθνικόφρονος 'Ελλάδος και τής άμερικανικής βοήθειας. Καί τό συμπέρασμα μας είναι, ότι πρόκειται περί πρόκτορος τής Μόσχας, έξείκων που έχει μεταξύ των άλλων του ο διεθνής άπάτεων Ζολιό, ο στολιζόμενος με τό όνομα τής... πενθεράς του. 'Ερωτάται, όμως: 'Η Κυβέρνησις Παπάγου τί κάμνει; Διατί δέν έφαρμόζει τούς κειμένους νόμους διά ν' άφαίρεση τήν ίθαγένειαν από τό πληρωμένο αυτό κάθαμα, που εξευτελίζει τό 'Ελληνογενών όνομα;» (Σχόλιον τής «'Εοστίας», 9 'Ιουλ. 1953).

Ξαναπήρε τήν ελληνική υπηκοότητα, μπόρεσε να γυρίσει, για λίγες μέρες στήν πατρίδα του, άνακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής, (έξακολουθεί να άγνοείται από τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών), πρόκειται να διδάξει στο Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης...

23 χρόνια χαμένα για τό ελληνικό Πανεπιστήμιο, για τούς 'Ελληνες φοιτητές, για τήν έλλαδική Ιστορική έρευνα. Μ έτό φωτισμένο πείσμα του και τήν άκαταπόνητη, δραστηριότητά του ο Σβορώνος δέν τά άφησε να χαθούν για τήν ελληνική ιστορική επιστήμη.

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ - πολίτης», ο Νίκος Σβορώνος στοχάστηκε τήν νεοελληνική ιστορία με ά-



«ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ τουλάχιστον ή μελέτη τής ιστορίας δέν είναι ένα άπλό διανοητικό παιχνίδι, που ίκανοποιεί τις περιέργειες του νοού, αλλά ύπεύθυνο έργο ζωής ενός επιστήμονα — πολίτη, τό έγχείρημα τής άνάλυσης μιάς συγκεκριμένης πραγματικότητας μέ τό σκοπό να προσφέρει κάποια επιστημονική και κατά τούτο αντικειμενική βάση, άπαραίτητη προϋπόθεση κάθε σοβαρού πολιτικού προγραμματισμού και γ' αυτόν λόγο κάθε πολιτικής παιδείας, όπως τήν έχει συλλάβει ή δημοκρατική πολιτεία, είναι, από τήν πρώτη τής γένεσης, ο βαθύτερος στόχος τής ιστορίας κι' ύως ή καταδίδωξή τής ως επιστήμης».

φετηρία τά προβλήματα του καιρού μας. 'Οχι για να δικαιώσει «ιστορικά» τήν πολιτική