

Κυριακάτη ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 14-2-82

«Η σφαγή των εντόμων» δεν τελείωσε

Το «Μυθ - ιστόρημα» του Σπύρου Σίγμα «Η σφαγή των εντόμων» έφτασε στα χέρια-μου μ' ένα διακριτικό σημείωμα της Τατιάνας Μιλιάε. Έγραφε: «Διάβασέ-το, νομίζω θα σ' ενδιαφέρει». Δεν το διάβασα. Οι πνιγνές υποχρεώσεις της καθημερινότητας, η απόλυτη ανωνυμία του συγγραφέα (λειτούργει ακόμα και γι' αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να ψάχνουν έξω από τα οικεία ονόματα και τις καταστάσεις) μ' έκαναν να το στοιβάσω μαζί με τα άλλα βιβλία, που «στοιβάζουν» την ενοχή της γνώσης-μου.

Αρκετές μέρες αργότερα κι ενώ το βιβλίο άρχισε να κατακτά ήδη τις προθήκες των βιβλιοπωλείων, έτυχε να συναντήσω το συγγραφέα στο νοσοκομείο που εργάζεται — είναι γενικός χειρουργός.

Από κει κι ύστερα, τα θερμά λόγια ό-λων είχαν διαβάσει ήδη τη «Σφαγή των εντόμων», η αντίφαση της συγκρατημένης παρουσίας-του με το θάρρος να εμφανιστεί μ' ένα μυθ - ιστόρημα στη σκληρή πνευματική-μας αγορά, μ' έφεραν κοντά στο βιβλίο. Το άρχισα και το τέλειωσα ταχύτατα.

Γραμμένο σε μορφή επιστολών, αφηγηματικό και ρεαλιστικό σε πρώτο επίπεδο, περνούσε στο χώρο του παράλογου — έμμεσα και ίσως ύπουλα — μιλώντας απλά για την τελευταία νεοελληνική-μας εικοσιπενταετία. Στα φοιτητικά-μου χρόνια — έλεγε ο Σίγμα — γνώρισα την παράλογη σκληρότητα του συστήματος που νυνόρισαμε όλοι. Και μαζί έζησα την ακατάσχετη πορεία της πόλης προς την άβυσσο της αναπαράστασης.

Έντεχνα ένθετο — το επεισόδιο με το βοσκό της Κάρου — έσπαζε συχνά την αφηγηση και παρέεργε με όποιον αντίσκέτοκταν στον κοινό σφιάλτη.

Τον Σπύρο Σίγμα — κατά κόμμα Σπύρο Σαμοΐλη — τον συνάντησα τελικά στο Ιατρείο-μου. Στην κοσμική οδό Ραβινέ — α-πόγευμα.

Σπύρος Σίγμα — γιατρός. Για την ακρίβεια χειρουργός. Ο ίδιος επιμένει:

«Τό όνομά μου δεν έχει σημασία. Είμαι ο Σπύρος Σίγμα κι εσείς η Σούλα Άλφα. Θα περάσετε κι εσείς, όπως κάθε άνθρωπος που αποφασίζει ν' αντιμετωπίσει με ευθύνη τη δουλειά του, από την ίδια πρέσσα».

Μετέχοντας με κέφι σε μια φιλική συζήτηση, μακριά από την εξουσία που σ' οποιαδήποτε μορφή-της τον τρομάζει, κι αποφασισμένος να υπερασπίσει το βιβλίο-του, όχι για τη λογοτεχνική-του αξία αλλά για τη σημασία της καταγγελίας που περιλαμβάνει, θα μιλήσει για όλα, αλλά όχι για λογοτεχνία.

«Είμαι χειρουργός και θέλω να χειρουργώ, εξηγεί. Αν αναγκάστηκα να γράψω είναι προς όνειδος της πατρίδος μου».

Αγαπητέ...
«Αγαπητέ θείε Έκτορα. Λέω λοιπόν μιά και η Κάρου έμεινε μόνη, να συμπιάξω τις μνήμες μου και να πάω να τη βρω. Να φύγω πάντα ήθελα αλλά η επίδωση μ' ενδιέφερε περισσότερο. Έμεινα στην αναμονή και ανέχτηκα την υποτέλειαν».

Ο θείος Έκτορας είναι υπαρκτός. Η λαχτάρα της φυγής επίσης. Το ίδιο και η υποτέλεια. Ο Σαμοΐλης την ανέχτηκε θουδά, μέχρι την άνοιξη του '80. Μετά άρχισε να «μιλάει» γράφοντας. Κι απευθύνοντας σε κάθε παραλήπτη την έκκλησή-του για μια άλλη κοινωνία, για ένα άλ-



Η σφαγή των εντόμων πραγματοποιείται.

λο σύστημα κοινωνικής προστασίας.

● Τι ήταν πίσω απ' αυτή την απόφαση; Ποιά ήταν η σχέση του χειρουργού με τη γραφή;

— Καμία, απαντά με ευθύτητα ο ίδιος. Νέος, βέβαια, είχα προσπαθήσει να γράψω, βάζοντας σε τάξη τις σκέψεις-μου, που πολλές περιέχονται σ' αυτό το βιβλίο. Δεν συνέχισα, όπως οι περισσότεροι. Κι έτσι μπορώ να μιλήω για νεανικό αμάρτημα.

Η αρχή της περιπέτειάς-μου πάντως ήταν το «Κάστρο» του Κρονιν.

Το «Κάστρο» του Κρονιν, ήταν λίγο πολύ, η αρχή της «περιπέτειας» όλων-μας. Μαζί με τα βιβλία του Ντοστογιέφσκυ και του Τολστόι, με τον Ανατόλ Φρανς, τον Βέρν, τον Ντίκενς και τον Στάιμπεκ, σπαράδευε την ευαισθησία της εφηβείας-μας και μας οδηγούσε σε μια ρομαντική συναισθηματική κοινωνική ένταξη. Για τον Κερκυραίο μαθητή ωστόσο ήταν το βιβλίο που τον οδήγησε κατευθείαν στην εξαχρονη κόλαση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, το 1956.

— Δεν είχα ποτέ σκεφθεί να γίνω γιατρός, συνεχίζει, πριν διαβάσω το βιβλίο. Μόλις το τέλειωσα, θυμάμαι ότι δήλωσα στους γονείς-μου, την απόφασή-μου. Με αντιμετώπισαν διστακτικά. Τα οικονομικά-μας δεν το επέτρεπαν. Δήλωσα πως αν αποτύχω θα γίνω ναυτικός.

Και πέτυχα 20ος. Κάποια θεία βρέθηκε να ενισχύσει το φτωχό προϋπολογισμό. Μπήκα στην Ιατρική Σχολή με δέος. Την ήμια μερα με έδωξαν απ' την ανατομία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι όλη αυτή η αντιμετώπιση ήταν πραγματικό γεγονός. Το παράλογο άρχισε μαζί με τον εξευτελισμό.

Τού θυμίζω πως έχει ένα Ιατρείο σε κεντρική οδό, πως, δεν μπορεί, θα πρέπει να εξοικειώθηκε.

Επιμένει: «Δεν εξοικειώθηκα. Επιμένω να ελπίζω πως αυτή η κατάσταση που επικρατεί και στο Πανεπιστήμιο και στην άσκηση της ιατρικής, θ' αλλάξει. Μια περίοδος, είναι αλήθεια, αγωνιστικά με τους κανόνες του παιχνιδιού. Απέκτρεσα σπiti, Ιατρείο κεντρικό. Τελευταία οι εμπειρίες-μου έφτασαν σε διαστάσεις εφιαλτικές».

Έκανα συνεχώς πράγματα που έρχονταν σ' αντίθεση με όσα πίστευα. 4 του '80 πήδη του '80 έκατσα κι άρχισα να γράφω ακατάσχετα. Πηγαίνοντας στη ρίζα. Στους λόγους που μ' έκαναν να φτάσω να ζω και να εργάζομαι έτσι. Στην εκπαίδευση των 6 χρόνων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Όλα όσα αφηγούμαι είναι λιγότερα από την αλήθεια. Οι συνάδελφοι με κατηγορούν πως ήμουν επικερής γράφοντας. Ναι, έχετε δίκιο, είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλονται τέτοιες καταστάσεις. Οι γιατροί είναι χωρίς κλειστός και δυνατός. »Ναι, έχετε δίκιο, κάπου κρύβεται μια αισιοδοξία. Δεν θέλω, ξέρετε, να τα πιστέψω. Γιατί αγαπώ πολύ τη δουλειά-μου».

Όσο υπάρχουν άνθρωποι...

«Αγαπητέ θείε Έκτορα. Η πόλη απ' όπου σου γράφω, δεν έχει επώχες. Σήμερα όμως το πρωί, ένα γεράνι στο μπαλκόνι-μου ζέστριψε τα πεντε κατακόκκινα φύλλα-του και κοίταξε αμέσως προς τα κάτω. Είμαι κάτοικος του τρίτου ορόφου. Το γεράνι-μου είχε μια κλίση αυτοκτονίας, μόλις άνοιξε».

Προσπαθώ μάταια να τον παρασύρω σέ μια κουβέντα για τη λογοτεχνία. Τού μιλάω για τα προσόντα μιάς γραφής παθώνος, τόν ρωτώ για τις φιλολογικές καταβολές του.

«Δεν είμαι βιβλιοφάγος, λέει. Δεν διαβάζω γρήγορα. Δεν είχα καμιά σχέση με την τέχνη. Μ' ενδιαφέρει η επιστήμη μου. Η ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι χειρουργός κι η ζωή του άλλου να κρέμεται κάποιες στιγμές από τη σωστή σου κίνηση; Πόση γνώση, πόση διαίσθηση, πόση ψυχραιμία χρειάζεται; Πόσο θάρρος, ετοιμότητα; Και πόσο πάθος κι αγάπη;»

Μας προωθούν στην αγυρτεία. Μέσα απ' τις οπουδές, από την περίοδο της άσκησης, απ' τον τρόπο που μάς αντιμετωπίζουν κι όταν γινόμαστε επιστήμονες υπεύθυνοι. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί, εκτρέφουν «ά κακά στοιχεία που έχουμε όλοι μέσα μας. Κι έπειτα δεν υπάρχει σταματημός σ' αυτό που λέμε οικονομική εμπύρεια».

Από τότε που έγινα γιατρός, έπρεπε πάντα να θυμίζω στον εαυτό μου τα όρια του. Τα όρια που πρέπει να έχω για να υπάρξω στο χώρο. Για να δούμε όμως, τι

ΓΡΑΦΕΙ Η ΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

είναι αυτή η τάξη των γιατρών που τόσο βάλλεται;

Ε, λοιπόν, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που θυσιάζονται. Δεν θα τους θρεις όμως σ' αυτούς που συνωστίζονται στους διαδρόμους που υποργεύουν. Δεν είμαι περίπωση, ξέρετε».

«Αγαπητέ θείε Έκτορα. Πήρα μ' ευλάβεια τη συστατική επιστολή του τοπικού βουλευτή του κόμματος της πλειοψηφίας και πήγα στον προθάλαμο του υπουργού της Πρόνοιας. Μπήκα στη σειρά μου, πήρα το θηματικό των άλλων πολιτών, κι άρχισα μιά γεμάτη ανυποληψία κι επιπλαστή επισιμότητα λιτανεία. Βήμα αργό, σурτό στα μάρμαρα των προθαλάμων. Κεφάλι γεμμένο από τό δάσανο που ζητούσε υποργυική απαλλαγή. Ο ένας πίσω απ' τον άλλο. Στάση. Γίνεται παράκληση. Ξανά ένα βήμα. Στάση - παράκληση. Δύο βήματα. Ο προηγούμενος πούφωγε ήτανε χοντρός. Στάση. Παράκληση».

Αθήνα δεκαετία του '50. Παράκληση για ρουσφέτι. Παράδοση κα εθνική μας κληρονομιά.

Αθήνα 1981. Συγγραφέας χωρίς καλά - καλά να τό ξέρει, ο γιατρός Σαμοΐλης εναποθέτει τις ελπίδες του στο «άλλο» που προετοιμάζεται.

Χωρίς πολιτική ένταξη, τουλάχιστον φανερό. Με «κένταξη» κοινωνική.

Λέει: «Η ζωή είναι τό πολυτιμότερο αγαθό. Ζώντας απολαμβάνεις. Αυτό αρκεί. Υπερασπίζοντας τό δικαίωμα να κάνω καλά τη δουλειά μου υπερασπίζομαι τη ζωή. Η σχέση του γιατρού με τόν ασθενή του, είναι μεγαλύτερη απ' την ερωτική. Στην υγεία και τήν παιδεία παλιωνίδες δεν στέκουν. Ο γιατρός δεν πρέπει ναέει πρόβλήματα όταν χειρουργεί. Όσο γίνεται».

Αν κάποιος οού πεθάνει από αιμορραγία, από δικό σου λάθος «κοφίσεις» να πάθει έμφραγμα. Δεν επιτρέπεται να αφήνονται να κερσοσκοπούν οι σουδλατζήδες κι οι κάθε λογής έμποροι, κι οι γιατροί να αμείβονται, όπως αμείβονται».

Ναι, λατρεύω τό νοσοκομείο. Κι ένιωσα τήν ανάγκη να γράψω, όταν άρχισα να τό βλέπω με φόβο. Η αλήθεια είναι πως οι συνάδελφοι που τό ξαναδιάβασαν έξεχασαν έσφνικά τόν καθωσπεριόμο τους και είπαν ναι, όλα αυτά τά περάσαμε».

«Αγαπητέ θείε Έκτορα. Τι να οού γράψω όταν ακόμα τώρα μιά κατακόκκινη μπουκαμβίλια πεθαίνει μέσ' οτά χέρια μου;»

Αγαπητέ θείε Έκτορα. Εκείνες τις μέρες ρίχνανε κάτω τήν Αθήνα. Τη γονατίζανε με μιά κλωτσιά στην κοιλιά. Η σκόνη ερχότανε από τά παλιά αθηναιικά σπιτία, που δυό - δυό υπογράφανε συμβόλαια κατεδάφισης. Ύστερα έρχονταν οι κίτρινες μπουαντζές και τά τρώγανε. Οι κληματαριές οτίς εσωτερικές αυλές πνιγόντουσαν στην άσπρη σκόνη. Η ίδια σκόνη έβρεφε τά πνινασμένα όνειρα αυτών που δεν ονειρευτήκανε».

Ξεφυλλίζω ξανά ένα βιβλίο με αξία λογοτεχνική, αλλά λογοτεχνικά συνέντευξη δεν έχω κάνει».

Κλεισμένος στο οχυρό του ο Σαμοΐλης επιμένει πως αν η δουλειά του γινόταν σωστά, δεν θάχε ούτε διάθεση, ούτε καιρό να γράψει βιβλίο. Πώς τότε θάπρεπε

να μαθαίνει και να ασκείται για τήν καλύτερη άσκηση της επιστήμης του.

Οι λέξεις γραφή, φόρμα ήχουν γι' αυτόν χωρίς ενδιαφέρον. Οποιαδήποτε βαθύτερη ανάλυση του «μηνύματος», που θάλεγαν κάποιο φανατικό τών αναλύσεων, είναι περιττή. Η καταγγελία — αληθινή, άμεση — απευθύνεται σέ όλους μας. Σε κάθε πάσχοντα του ελλαδικού χώρου. Τό θιωμένο παρελθόν είναι κοινό. Ίσως δεν είναι πιά κοινή η τρυφερότητα με τήν οποία ο Σαμοΐλης αντιμετωπίζει τόν σφιάλτη του. Ίσως αυτή τή χάσαμε πολλοί, ίσως τήν καταθέσαμε στις δύσκολες ώρες. Ο συγγραφέας - γιατρός ωστόσο συνεχίζει:

« Έγραφα κι ήμωνα αφοσιωμένος μόνο στην καταγγελία που ήθελα να κάνω. Δεν ήξερα κανόνες φιλολογικούς, δεν έκανα ασκήσεις γραφής. Μόνος μου δόλος, ήται τό βιβλίο να διαβαστεί, να προκαλέσει κάτι. Όταν γράφτηκε ήμουν τόσο δεμένος μαζί του, που δεν υποχωρούσα ούτε στην αλλαγή μιάς λέξης. Και δεν θέλησα ένα λογοτέχνη ή ένα φιλόλογο να τό επιμεληθεί. Ήμουν έτοιμος να τό υπερασπιστώ με κάθε μέσον».

Είμαστε λιποτάχτες;

Στά χρόνια της ιατρικής του ζωής, Κερκυραίος ο Σαμοΐλης, υπερασπίστηκε τό δικαίωμα στην ελευθερία.

Ρομαντικός και σ' αυτή τη σκληρή περίοδο της ακριβά πληρωμένης ωριμότητας, διατηρεί τη ματιά του καθαρή.

Οι λιθογραφίες του Γαΐτη, τού Πρέκα και τών άλλων ζωγράφων, ζεσταίνουν τό — παγερό συνήθως — δωμάτιο υποδοχής του Ιατρείου. Δεν δαλώνουν όμως καμιά άλλη σχέση από τήν επαγγελματική. «Τους χειρουργώ».

Η σχέση του όμως με κάποιους γνωστούς ανθρώπους τών γραμμάτων, που σιγά σιγά ανακαλύπτω, δηλώνει τουλάχιστον μιά τάση φυγής απ' τη μονοδιάστατη αντιμετώπιση τού δικού του επαγγελματικού - κοινωνικού χώρου.

Τού τό λέω, χαμογελάει. Αρνείται τήν οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Και με κοιτάε έκθαμβος, όταν με επαγγελματική ψυχρότητα τού ζητάω μιά φωτογραφία του, για τήν εφημερίδα.

«Τί να τήν κάνετε τη φωτογραφία μου, διαμαρτύρεται. Είμαι μόνο ο Σπύρος Σίγμα. Ο βοσκός της Κάρου χάθηκε. και ξαναβρέθηκε. Είμαι εσείς, εγώ, όλο τό αφάβητο. Πίστευα πως είμαστε κοντά τόση ώρα που μιλούσαμε. Αλήθεια δεν καταλάβατε πως ντρέπομαι για ό,τι ξεφεύγει από τό σκοπό μου; Διλαδή απ' τήν καταγγελία που έκανα;»

«Όχι θείε Έκτορα, οι πόλεις τών παιδιών είναι πολύ ζεστές, και θά οού εξομολογούμουν κάτι παράλογο. Ήμουν έτοιμος ν' αρχίσω ξανά να ζω μέσο σ' αυτές τις ανύπαρκτες. Για να υπάρξουν κάποτε, όταν θά μάς διευθύνουν τά παιδικά όνειρα».

Η συνέντευξη τέλειωσε, τό ερώτημα μένει. Έχει — και ποιά — σχέση η τέχνη με τήν ιατρική; Η ελευθερή δημιουργία με τη συγκεκριμένη άσκηση; Τό πρόβλημα τού σημερινού ανθρώπου και τής αυριαλής του ζωής, κυριαρχεί έτσι κι αλλιώς στή συνείδηση όλων μας. Ειδωμένο μέσα από άλλο πρίσμα αλλά συγκλίνοντας στόν κοινό στόχο. Η ζωή είναι πρόκληση. Η τέχνη είναι πρόκληση. Η ζωή μπορεί να είναι τέχνη. Η τέχνη μπορεί και πρέπει να είναι ζωή. Η λέξη τέλος οού γράφεται ποτέ, όσο η ζωή κι η δημιουργία συνεχίζονται. Οι παρονομαστές κοινοί, λοιπόν. Και τό δίδαγμα τού Σπύρου Σίγμα, ίσως η απάντηση.