

Γράμμα: α. Νίκου Τόκα  
**Βράδυ στην Πλατεία**

**Η** ΒΡΑΔΥΑ ήταν ωραία, δροσερή στην προποντός πολλά υποσχόμενη ανανεωμένη Πλατεία της παραδοσιακής πόλης, εγκαταλελειμένη και ξεχασμένη για δεκαετίες, που αρχίζει να ξαναβρίσκει σιγά, σιγά τον πραγματικό της συμβιωτικό προσφορισμό. Ανκαί κάποιες παραφωνες σ' αντίθεση με το νέο πνεύμα που άρχισε να πνέει στη γύρω περιοχή εξακολουθούν να χαλνουν ωρ ανοιχτές πληγές στον περιγυρό της, υπενθυμίζοντας τα χρόνια της υποβάθμισης, αλλά και υπογραμμίζοντας το δρόμο που ριψώνει να διανυθεί για την ολοκλήρωση της επανάκτησης της από το ευρύ κοινό. Με τα τραπεζάκια έξα κάτω από τα πανύψηλα πεύκα που δέχτηκαν κι' αυτά το απαραίτητο φρεσκάρισμα ενός κλαδέματος μέσα στο γενικό πνεύμα του εξωραϊσμού. Οι νέοι και οι νεώτεροι ανακαλύπτονταν ένα φυσικό χώρο ξεχασμένο κι' απρόσιτο στην καρδιά της παραδοσιακής πόλης. Ένα χώρο που προσφέρει την άνεση της ανοικτοσύνης για ανθρώπινη επιφή και επικοινωνία.

Για τους παλαιότερους αποτελεί μια ευχάριστη επανακάλυψη μιας για χρόνια πολλά χαμένης Ατταντίδας συνδεδεμένης με μύθους πραγμάτων, γεγονότων και προσώπων. Εκ πεποιθήσεως ξενύχτηδες και εθελούσιοι μύστες προσέρχονταν στο ανεπίσημο συμπόσιο υπό τη μορφή μιας παρατελμένης μεσονύχτιας συζήτησης χωρίς ημερήσια διάταξη, γύρω από φλέγοντα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας. Στην άτυπη αυτή συνάξη, της οποίας τη ζωντανή ατμόσφαιρα αναπαριστά στο γνωστό βιβλίο του "Η Λεμεσός σ' άλλους καιρούς" ο Κ. Πηλαβάκης, δεν έλειπαν οι ευτράπελες διηγήσεις και τα πειράγματα. Γνωστοί και επώνυμοι πολίτες έρεινούσαν από τα σπίτια τους εκεί κοντά για να συναντηθούν σε καθορισμένα από τη συνήθεια στέκι της περιμέτρου της. Δεν χρειάζονταν μεταφορικό μέσο. Η πλατεία ήταν κομμάτι αναπόσπαστο της γειτονίας. Δεμένη λειτουργικά με τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής. Λειτουργούσε ακόμη και ωρ κέντρο ενημέρωσης για τα καθημερινά συμβαίνοντα. Το ρόλο αυτό διαδραμάτιζε το περίπτερο μπροστά στο "Ριάλτο", από το οποίο μπορούσε να πληρωφορηθείς αργά το απόγευμα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών αγώνων της Κυριακής σε εποχή που δεν είχαν ακόμη εγκαίνιασθεί οι ραδιοφωνικές μεταδόσεις.

Τραπεζάκια, λοιπόν, έρειν με τις καρέκλες και τις καλοκαιρινές ομπρέλες. Όλα καινούργια πάνω στο επίστις καινούργιο, ξεμπαλάσμένο πλακόστρωτο. Μια εικόνα που προσιθέτει ευχάριστα, μια νότα αισιοδοξίας που δικαιώνει την από καιρού αναμενόμενη παρέμβαση στο χώρο και την αναγκαιότητά της. Ακόμη πιο ελπιδοφόρα η παρουσία των αναγκαίων την. Ακόμη πιο ελπιδοφόρα η βράδυ της συναυγένεων. Με την πυκνή προσέλευση τους το βράδυ της συναυλίας του δικαίου μαρτίου Τόκα, πλαισιωναν το μεγάλο πλήθος που συνέρρευσε για να συμμετάσχει στο πρωτόφαντο θώρακα που συνέρρευσε για να συμμετάσχει στο πρωτόφαντο καλλιτεχνικό γεγονός. Ανάμεσα τους αικογενειάρχες με τις φαμίλιες και τα παιδιά τους.

Ήταν και το δροσερό αεράκι που φυσούσε, διαπερνώντας σε μικρές ριπές την ατμόσφαιρα, τόσο σπάνιο σε λια πόλη που ασφυκτιά μέσα στο τσιμέντο που ανεπίγνωστα αιχμαλώτισε τους ανθρώπους της, προσφέροντας στο γενικό αισιόδοξο τόνο.

Όρα να δούμε να ξεπροβάλλουν από διάφορες γωνιές τις φιγούρες μιας άλλης εποχής, που τη γέμιζαν με τη δημιουργική παρουσία τους, σε διάφορους τομείς, για να συγκροτήσουν το θίασο των βραδυνών συζητητών. Ο γελοιογράφος Γιώργος Φασουλιώτης κι' ο γυμναστής Βουτουρίδης από τους πρώτους. Αργότερα, ο και νεώτερος, φυσικός, μετέπειτα γυμνασιάρχης Αμφιτρίθων Υδραίος, τακτικός θαμώνας, γνωστός για τις παροιμίδεις καφτές και δηλτικές μεταπώπεις του, με τη γνωστή αμφιεσή και τα ακληρό "ρεμπούμπολικά" που θύμιζε ζέρλοκ Χόλιγκ, προχωρεί αργά για να παραγγείλει τον εξίσου βαρύ καφέ του. Όρα των αισθήσεων που απολαμβάνουν μια πολλά υποσχόμενη κατάσταση πραγμάτων. Άλλα και των παραισθήσεων που ζωντανεύουν στη φαντασία εικόνες μιας περασμένης εποχής.

A. Νασέλλας

Α. Νασέλλας

ν/