

ΗΜΕΡΙΔΑ

«Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς»

Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2006

※ ※ ※

Χαιρετισμός

Ευγ. Κεφαλληναίου, δ.Φ

Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Εθν. Παιδείας & Θρησκευμάτων

※ ※ ※

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της Ημερίδας, και ιδιαίτερα τους προϊσταμένους και το προσωπικό των βιβλιοθηκών της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας, της Αγροτικής Τράπεζας και της Alpha Bank, με τους περισσότερους εκ των οποίων, άλλωστε, γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινών βιβλιοθηκονομικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, και να τους ευχαριστήσω για την πρόσκλησή τους να παρευρεθώ.

※

Οι ειδικές βιβλιοθήκες, στις οποίες εντάσσονται και οι βιβλιοθήκες των τραπεζών, αποτελούν ένα ιδιαίτερο είδος βιβλιοθηκών, οι οποίες προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών του οργανισμού τους και των απαιτήσεων των στελεχών και των υπαλλήλων τους, με μία εξειδίκευση κατάλληλη για το φορέα, η οποία αντανακλάται στις συλλογές τους, στον τρόπο οργάνωσης του υλικού τους, στον κανονισμό λειτουργίας τους και στους όρους σύμφωνα με τους οποίους έχουν πρόσβαση σ' αυτές οι χρήστες τους.

Καθώς η εξειδίκευση ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο της απομόνωσης, η σημερινή εκδήλωση έχει μία επιπλέον αξία, αυτή της διερεύνησης των δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ όλων των βιβλιοθηκών από κάθε τράπεζα, καθώς και μεταξύ αυτών και των υπολοίπων βιβλιοθηκών. Είναι βέβαιο ότι η συνεργασία τους θα καταστήσει τις βιβλιοθήκες αυτές περισσότερο δυναμικές, λειτουργικές και

ανοιχτές στη γνώση και την πληροφορία. Απ' αυτή τη συνεργασία έχουν να ωφεληθούν και οι ίδιες οι βιβλιοθήκες των τραπεζών και οι τράπεζες, αλλά, ταυτόχρονα, και οι υπόλοιπες βιβλιοθήκες και οι χρήστες τους. Οι δυνατότητες συνεργασίας, άλλωστε, μπορούν να καταλήξουν και σε συγκεκριμένα σχήματα συνεργασιών και δίκτυα βιβλιοθηκών, που θα διαχειρίζονται ευρύτερες ενότητες πληροφοριακού υλικού και θα διαθέτουν ισχυρότερη πρόσβαση στις εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων, και ακόμη στις πηγές των ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων.

✂

Μέσα από τη σημερινή εκδήλωση, επίσης, θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την οργάνωση, τη λειτουργία και τους στόχους των βιβλιοθηκών των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Θα είχε ενδιαφέρον να σημειώσουμε εδώ ότι οι βιβλιοθήκες και οι τράπεζες, παρότι είναι διαφορετικοί οργανισμοί, επικεντρωμένοι σε διαφορετικούς τομείς, με διαφορετική λειτουργία και με διαφορετικές αρχές, η ιστορική πορεία της σημερινής μορφής τους και του σημερινού ρόλου τους διέπεται, κατά τους τελευταίους αιώνες, από μία παραλληλότητα.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την ιστορία των πιστωτικών ιδρυμάτων, αυτά αποκτούν τη σημερινή τους μορφή από το 17ο αι. και εξής, όταν παρουσιάζονται όχι μόνο ως θησαυροφυλάκια πλούτου, αλλά και ως δυναμικοί οργανισμοί που μετατρέπουν το αποθησαυρισμένο χρήμα σε κεφάλαιο και σε ισχυρή παραγωγική δύναμη.

Την ίδια εποχή, οι βιβλιοθήκες ακολουθούν μια παράλληλη πορεία. Από ιδρύματα που εφύλασσαν σχολαστικά τα πνευματικά έργα και τον πολιτιστικό πλούτο, μετασχηματίστηκαν σιγά σιγά σε οργανισμούς που διαχειρίζονται δυναμικά την πληροφορία και τη γνώση, προκειμένου να είναι είτε δύναμη κοινωνική και πολιτιστική, ιδιαίτερα από την εποχή του Διαφωτισμού και μετά, είτε δύναμη οικονομικής ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση των βιομηχανικών επαναστάσεων.

Η δημιουργία των εθνικών κρατών, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, είχε ως επακόλουθο, εκτός των άλλων, και την ταυτόχρονη σχεδόν δημιουργία σε κάθε κράτος ενός εθνικού συστήματος βιβλιοθηκών και ενός εθνικού πιστωτικού συστήματος. Το ίδιο συνέβη και στη χώρα μας, όταν η περίοδος της πρωταρχικής συσσώρευσης ελληνικού κεφαλαίου, κατά τον 18ο και 19ο αι., ήταν παράλληλα και περίοδος ανάπτυξης των πρώτων ελληνικών βιβλιοθηκών της σύγχρονης εποχής. Σχεδόν ταυτόχρονα, επίσης, το νεοελληνικό κράτος, μέσα στην πρώτη δεκαετία της ύπαρξής του, συνέστησε την Εθνική Βιβλιοθήκη και τα πρώτα μεγάλα

πιστωτικά ιδρύματα (Εθνική Τράπεζα), με τη συνδρομή του Ελβετού Τραπεζίτη φιλέλληνα Εϋνάρδου.

Στη δική μας εποχή, η παραλληλότητα των αποτελεσμάτων του διαφοροποιημένου ρόλου των βιβλιοθηκών και των τραπεζών είναι σχεδόν αυταπόδεικτη. Η γνώση και η πληροφορία, ένα μεγάλο μέρος των οποίων διαχειρίζονται οι κάθε είδους συμβατικές ή ψηφιακές βιβλιοθήκες με τις σύγχρονες βιβλιοθηκονομικές μεθόδους, αποτελούν, μέσα στις συνθήκες της μεταβιομηχανικής κοινωνίας μας, μεγάλη παραγωγική δύναμη και σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Όπως, αναμφισβήτητα, και το κεφάλαιο που διαχειρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αναμένουμε μέσα από τις εργασίες της Ημερίδας να γνωρίσουμε καλύτερα τη διασύνδεση της οικονομίας με τη γνώση μέσα από τη λειτουργία των τραπεζικών βιβλιοθηκών, προς όφελος του ευρύτερου κοινού.

✖

Θα ήθελα, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ και στην πολιτιστική δραστηριότητα των τραπεζών της χώρας μας σήμερα. Είναι σημαντική η προσφορά τους στον τομέα αυτό. Χρηματοδοτούν μορφωτικά ιδρύματα, υποστηρίζουν ερευνητικές εργασίες, ενισχύουν πολιτιστικές δραστηριότητες. Συχνά, προβαίνουν σε εκδόσεις βιβλίων, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζει υψηλή ποιότητα τόσο ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο, όσο και ως προς την πολυτέλεια της έκδοσης, όπως για παράδειγμα οι εκδόσεις των βιβλίων τέχνης και πολιτισμού.

Δεν είναι όμως αρκετά. Γι' αυτό, με την ευκαιρία της σημερινής Ημερίδας, θα ήθελα να απευθυνθώ προς τα τραπεζικά ιδρύματα και να τα καλέσω να ενισχύσουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό τους ρόλο και να υποστηρίξουν περισσότερο ενεργά τις βιβλιοθήκες της χώρας μας, μερικές από τις οποίες προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με πολύ πενιχρό οικονομικό προϋπολογισμό στις απαιτήσεις του σύγχρονου τους ρόλου.

✖

Με τη βεβαιότητα ότι η σημερινή Συνάντηση των βιβλιοθηκών των Τραπεζών θα συμβάλει στη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και με τις άλλες βιβλιοθήκες, για τη δημιουργία ενός δικτύου διάχυσης και διάθεσης της πληροφορίας και της γνώσης, εύχομαι:

Καλή Επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας.