

Μικρά - μικρά....

* * Σε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε αν θα πρέπει ή όχι να απομακρυνθεί το «ΠΙΣΤΕΥΩ» του Παπαδόπουλου από την βιβλιοθήκη του Δήμου εκείνου. Πόσες άραγε βιβλιοθήκες της χώρας μας κοσμούν παρόμοια έντυπα που διεγείρουν το δημοκρατικό αίσθημα του λαού μας και που φυσικά κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν επιστημονικές ή ιστορικές ή πολιτιστικές ανάγκες των βιβλιοθηκών και των αναγνωστών τους; Εμείς που πιστεύουμε στον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των βιβλιοθηκών έχουμε χρέος να απαλλάξουμε τους χώρους που δουλεύουμε από έντυπα αντικοινωνικά, αντεθνικά και σκοταδιστικά που θυμίζουν μαύρες εποχές στην ιστορία του λαού μας.

* * Πέθανε πρόσφατα ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων, φίλος της Θεσσαλονίκης όπως φάνηκε ιδιαίτερα μέσα απ' τα γραφτά του, ο Γιώργος Ιωάννου. Το δημοτικό συμβούλιο της

συμπρωτεύουσας, για να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου λογοτέχνη, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στη Δημοτική βιβλιοθήκη της Τούμπας, που θα εγκαινιαστεί σύντομα.

* * Πόσα βιβλία αλήθεια διαβάζουν οι Έλληνες κάθε χρόνο κατά μέσο όρο; Στην «Πολιτιστική» (Ιανουάριος 1985) διαβάζουμε ότι αντιστοιχούν 3 βιβλία σε κάθε Έλληνα (!!!), ενώ δίνονται οι παρακάτω αριθμοί για μερικές άλλες χώρες αντίστοιχα: Ολλανδία 78, Γαλλία 59, Βέλγιο 58, Αγγλία 44, Δανία 43, Ιταλία 24.... Αλήθεια, και χωρίς αυτή τη σύγκριση, είμαστε πολύ χαμηλά!...

* * Η Επιτροπή Ειρήνης Λιανοουμένων - Καλλιτεχνών έχει ξεκινήσει καμπάνια διάδοσης του παιδικού βιβλίου. Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν τα μέλη της Επιτροπής (ανάμεσα τους η Ζωή Βαλάση και ο Κυρ. Ντελόπουλος) καλούν φορείς και άτομα που ενδιαφέρονται να συμβάλουν στην προσπάθεια, να επικοινωνήσουν μαζί τους.