

Ο Βιβλιοθηκονόμος - Επιστήμονας Πληροφόρησης

Λειτουργεί - Ζει και Ζωντανεύει τη βιβλιοθήκη, το φυσικό χώρο συνάντησης ανθρώπων, τεχνολογιών πληροφόρησης και καταγραμμένων γνώσεων, διαφορετικών εποχών, τόπων, κόσμων και αντιλήψεων.

Ανιχνεύει και εντοπίζει τις ομάδες χρηστών και τις εκάστοτε ανάγκες τους για μάθηση και ψυχαγωγία, για δημιουργία και ανάπτυξη, για «ανθρώπινη διαβίωση» αλλά και επιβίωση.

Επαναδιατυπώνει το όραμα, την αποστολή και τους στόχους της βιβλιοθήκης του/της, ως ζωντανού οργανισμού που δρα και αναπτύσσεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τεχνολογικό και οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό, τοπικό και παγκόσμιο, από το οποίο επηρεάζεται άμεσα αλλά ταυτόχρονα (επιμένει αιώνες τώρα) έμμεσα να επηρεάζει.

Καθορίζει τις προτεραιότητες, σύμφωνα με τα στρατηγικά σχέδια για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δράση της βιβλιοθήκης. Συνεκτιμά τις τρέχουσες δυνατότητες και αδυναμίες του οργανισμού του/της και σχεδιάζει με βάση τις μελλοντικές ανάγκες των χρηστών του/της τις οποίες προσπαθεί να προβλέψει.

Εξασφαλίζει την πρόσβαση στην πληροφορία όχι για λογαριασμό μιας ομοιόμορφης, ανώνυμης μάζας χρηστών, αλλά διακριτών ανθρώπων, εξατομικευμένων ζωντανών προσωπικοτήτων.

Επιτρέπει - διευκολύνει το σμίξιμο περιεχομένου και ανάγκης, βιβλίου και χρήστη, με την ανάπτυξη της συλλογής, με την οργάνωση του υλικού, στη φυσική και ηλεκτρονική μορφή του, με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων, με τη ανάπτυξη-χρήση κατάλληλων νοητικών πληροφοριακών εργαλείων.

Πρωθεί συνεργασίες για τη δικτύωση μεταξύ βιβλιοθηκών, τόσο σε περιφερειακό όσο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με οργανισμούς της εκπαιδευτικής κοινότητας, Δημιουργεί δεσμούς και ανταλλάσσει εμπειρίες και πρακτικές, με βιβλιοθήκες ή συστήματα βιβλιοθηκών άλλων χωρών, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες επικοινωνίας πληροφόρησης.

Ενημερώνεται συνεχώς, πρωτοπορεί στην εφαρμογή τεχνολογικών εξελίξεων, αναπτύσσει τις, επαγγελματικές, προσωπικές και τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγέλματος,

Παραμένει εκεί συνειδητά, για να οργανώνει συνθήκες αξιοποίησης της πληροφορίας, ενός ιδιαίτερου κοινωνικού αγαθού, η αξιοποίηση του οποίου είναι απαραίτητη για την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.

Χριστίνα Κυριακοπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΕΒΕΠ