

Χαιρετισμός του προέδρου των Πολιτικών Κρατουμένων ΕΟΚΑ Γιάννη Σπανού στην
Αίθουσα Ελλάδος

Κρατητήρια 10 Νοεμβρίου 2013

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως ευ παρέστητε στον ιερό χώρο της δοκιμασίας και του θριάμβου της ψυχής των αγωνιστών του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.

Διανύοντες την παγωμένη λεωφόρο της δύσεως, οι απομένοντες αγωνιστές της ελευθερίας, γέροντες με επίγνωση του απομένοντος χρόνου, σας καλωσορίζουμε στο Στρατόπεδο Συγκεντρώσεως της αγγλοκρατίας, με το χαιρετισμό της ανάγκης της αλήθειας. Με την παρακαταθήκη του Σόλωνος ότι «Εν δειναίς και χαλεπαίς της πατρίδος συμφορές, δει πάντα πολίτην τ' αληθή λέγειν, υποδεικνύναι τα σύμφορα και συμβάλλεσθαι τη σωτηρία της πατρίδος, ο δε τούτο μη πράττων άπολις και άπατρις εστίν».

Πριν από 58 χρόνια, διεκδικήσαμε την τιμή του υπέρτατου αγώνα για την τιμή του ανθρώπου και την ελευθερία της δούλης πατρίδας. Την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Είδαμε φίλους συναγωνιστές να θυσιάζονται στους βωμούς της δόξας. Μαρμαρωμένοι τώρα, υποδέχονται τον λαό σ' αυτό το κολαστήριο των άνευ δίκης καταδίκων, που επί τέσσερα χρόνια επαναλάμβαναν το μαρτύριο νέων Σισύφων. Και οι επιζώντες, πιστοί στα προστάγματα εκείνων, με βαρύτατο το άχθος της εθνικής ευθύνης, ομολογούμε την αλήθεια, τον χρόνιο πόνο, την απογοήτευση και την προσμονή της απελευθέρωσης.

Εμπιστευτήκαμε τη μοίρα της πατρίδας στην πολιτική. Παραδώσαμε την πατρίδα στην πολιτική αμαχητί. Ο Θεός να μας συγχωρήσει. Ζήσαμε θεατές του δράματος της πατρίδας. Οι ήρωες ας φανούν ελεήμονες στην κρίση τους. Αλλά και σήμερα, αποδεχόμενοι την ιστορική ευθύνη της αδράνειας, διαδηλούμε τον πόθο και την ύστατη αξίωσή μας. Διεκδικούμε από την πολιτική την πατρίδα όπως την εμπιστευτήκαμε στην πολιτική την 22α Φεβρουαρίου 1959. Ένδοξη, θαυμαστή, ελεύθερη. Και τη διεκδίκηση απευθύνουμε σε σας κύριε πρόεδρε, που σας εμπιστευτήκαμε την εξουσία της πατρίδας μας. Ζητούμε αντάλλαγμα ηθικό έναντι της άδολης εμπιστοσύνης μας σε σας. Πατρίδα ελεύθερη. Δικαιωμένη. Με κόσμο ελεύθερο να ζει στην αγαπημένη γενέτειρα, από χιλιετιών Ελληνική γη. Στην αγία Καρπασία, την Αμμόχωστο, την Κερύνεια, τη Μόρφου, τη βόρεια Λευκωσία. Και η ελευθερία μόνο με αγώνα επιτυγχάνεται. Χωρίς αδικαιολόγητες παραχωρήσεις. Χωρίς άδικες υποχωρήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτισμένης ανθρωπότητας. Και της όρθιας δικαιοσύνης.

Πιστεύουμε στην ειλικρίνεια των προθέσεων της εξουσίας σας κύριε πρόεδρε. Και στη θέλησή σας να εξαγνίσετε την επικράτεια της προεδρίας σας από την κακή κληρονομιά των δίσεκτων χρόνων της εναλλαγής των σφαιρών και των βομβών, των θυσιών και των μυρίων δοκιμασιών, με την υποχώρηση, την απάτη, την αρπαγή, την κατάχρηση, την καταδολίευση, την αφιλοτιμία,

την εκμετάλλευση, την επίπλευση των φελλών και την ακατάσχετη ρουσφετολογία. Παρελάβετε κύριε πρόεδρε καμένη γη. Κρατική ανυποληψία. Ογκόλιθους ενυπόγραφων σφαλμάτων. Μειοδοσία. Κακοφημία. Καταβαράθρωση των θεσμών, ιδεολογική απογύμνωση, πολιτική κατολίσθηση, ηθική κατάπτωση, κοινωνική παρακμή. Ερείπια. Καταστροφή. Δυσβάστακτο το άχθος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνετε, με πρώτη την αδήριτη ανάγκη της ιδεολογικής ανασυγκρότησης και της ηθικής αποκατάστασης. Την προστασία των αξιών και των αξίων. Την αμοιβή των ανθρώπινων αρετών που περιθωριοποιήθηκαν από την επίπλευση των φελλών. Την αφετηρία φιλοσοφημένου πολιτικού λόγου. Και ήδη διαφαίνεται η εισαγωγή διπλωματικής έκφρασης σε διεθνές επίπεδο, που διαλύει την απόλυτη αηδία της ανεπάρκειας και την ανοησία των προκλήσεων. Αναμένεται η επανόρθωση της διεκδίκησης. Η κατάλυση της προχειρότητας ανεύθυνων επιλογών. Η αντιμετώπιση χρόνιων καχυποψιών και εχθροτήτων που γέννησαν ολέθρους. Η θεμελίωση αναγκαίων πολύπλευρων συμμαχιών. Η αποκατάσταση της εθνικής εμπιστοσύνης. Η αναζωογόνηση του πνεύματος ευθύνης και σοβαρότητας. Και της μεγάλης ελπίδας ότι θα ζήσουμε να γιορτάσουμε τα ελευθέρια αναπέμποντας μυριόστομο τον Εθνικό μας Ύμνο στη χερσόνησο των Αγίων, των ηρώων και των εγκλωβισμένων και τα ευχαριστήρια προς την Υπέρμαχο Στρατηγό, στον Άγιο Νικόλαο των Βαρωσίων, τον Αρχάγγελο της Κερύνειας, τον Άγιο Μάμα της Μόρφου, τον Αρχάγγελο της Γιαλούσας, την Αγία Τριάδα, το Ριζοκάρπασο, τον Απόστολο Ανδρέα των θρύλων και των μεγάλων προσδοκιών της Φυλής.

Κύριε πρόεδρε. Εισήγαγα τον χαιρετισμό μου με την αλήθεια της σοφίας του Σόλωνος. Επιλέγω με την υπόδειξη του Ισοκράτη που αναζητούσε τις αιτίες της παθογένειας της πολιτείας:

«Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι καταχράται το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας. Διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Το μεν χρέος είναι κοινόν αλλ' ο λόγος αποκλειστικά δικός σας...