

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΘΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Ἐν Ἀθήναις Δραχ. γ. 4.
Ἐν ταῖς ἐπαρχίαις " 5.
Ἐν τῷ ἐξωτερικῷ " 8.

ΟΥΔΕΝΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διατρίβαι μὴ ἀπάδουσαι τῷ σκοπῷ τοῦ φύλλου
δημοσιεύονται δωρεάν.
Τὰ χειρόγραφα δὲν επιστρέφονται.

ΕΤΟΣ Α'. — ΑΘΗΝΗΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881. — ΑΡΙΘ. 13

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΑ

(Συνέχεια ἴδε προηγούμενον φύλλο).

Ἐκτός τῶν αὐτῶν σχεδίων τούτων ἡσμάτων, ἐγένοντο καὶ σπουδαῖαι φιλοσοφικαὶ συζητήσεις καὶ ἀσπτεῖαι ὁμιλίαι, καθ' ἃς ἐφημιζόντο οἱ κομψότατοι καὶ εὐφυέστατοι Ἀθηναῖοι. Ἐν τινι συμπόσιῳ δοθέντι ὑπὸ τοῦ τυράννου τῆς Κορίνθου Περιάνδρου ἐν Ἀεχλίῳ τοιαῦτά τινα συζητοῦνται ὑπὸ τῶν ἑπτὰ σοφῶν κατὰ Πλούταρχον. Ὁ Σόλων κηταρχόμενος τοῦ λόγου ἀποφάνεται «ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ μάλιστα ἔνδοξος γενέσθαι καὶ βασιλεὺς καὶ τύραννος, ἂν δημοκρατίαν ἐκ μοναρχίας κηταρχέσθαι τοῖς πολίταις.» Δεύτερος δὲ ὁ Βίας εἶπεν, «εἰ πρῶτος χρῶτα τοῖς νόμοις τῆς πατρίδος.» Ἐπὶ τούτῳ δὲ Θάλης ἔφησεν, εὐδαιμονίαν ἄρχοντες νομίζουσιν, εἰ ἐτελεύτησεν γεράσας κατὰ φύσιν. Τέταρτος Ἀνάχαρσις, εἰ μόνος εἶναι φρόνιμος. Πέμπτος δὲ Κλεόβουλος, εἰ μηδὲν πιστεύει τῶν συνόντων. Ἐκτος δὲ ὁ Πιττακός, εἰ τοὺς ὑπηκόους ὁ ἄρχων κηταρχέσθαι φοβεῖσθαι μὴ αὐτὸν, ἀλλ' ὑπὲρ αὐτοῦ. Μετὰ ταῦτα ὁ Χίλων ἔφη, τὸν ἄρχοντα χρῆναι μηδὲν φρονεῖν θνητὸν, ἀλλὰ πάντα ἀθάνατα.» Τελευταῖος ὁ Περιάνδρος προκληθεὶς νὰ εἴπῃ τὴν γνώμη του ἐπὶ τοῦ προκειμένου θέματος αὐτὸ μάλιστ' ἀπεκρίθη, «ἀλλὰ συστήσας τὸ πρόσωπον, ἐγὼ τοίνυν, ἔφη, προσπαθόντων, τὰς εἰρημένους γνώμας ἀπάσας, σχεδὸν ἀφεσκήναι τοῦ ἄρχου τὸν νοῦν ἔχοντα.» Ἐἶτα δὲ λόγου γενομένου περὶ πολιτείας πρῶτος ὁ Σόλων εἶπε «δοκεῖ μοι πόλις ἀρίστη πράττειν καὶ μάλιστα σώζειν δημοκρατίαν, ἐν ἣ τὸν ἀδικήσαντα τοῦ ἀδικηθέντος οὐδὲν ἔστιν οἱ μὴ ἀδικη-

θέντες προβάλλονται καὶ κολάζουσιν. Ὁ δὲ Βίας ἔφησεν, κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν, ἐν ἣ πάντες ὡς τύραννον φοβῶνται τὸν νόμον· καὶ ὁ Θάλης, τὴν μῆτε πλουσίας ἄχην μῆτε πένητας ἔχουσαν πολίτας· καὶ ὁ Ἀνάχαρσις, ἐν ἣ τῶν ἄλλων ἴσων ὀριζόμενων, ἀρετὴ τὸ βέλτιον ὀρίζεται, καὶ κακία τὸ χειρόν· καὶ ὁ Κλεόβουλος ἔφη, μάλιστα σωφρονεῖν δῆμον, ὅπου τὸν φόρον μάλλον οἱ πολιτευόμενοι δεδούκασιν ἢ τὸν νόμον· ὁ δὲ Πιττακός, ὅπου τοῖς πονηροῖς οὐκ ἔστιν ἄρχειν, καὶ τοῖς ἀγαθοῖς οὐκ ἔστι μὴ ἄρχειν· καὶ ὁ Χίλων, τὴν μάλιστα νόμων, ἥμιστ' ἀρετῶν ἀκούουσαν πολιτείαν ἀρίστην εἶναι· τελευταῖος δὲ ὁ Περιάνδρος ἐπικρίνων ἔφη, δοκεῖ αὐτῷ πάντας ἐπαινεῖν δημοκρατίαν τὴν ὁμοιοτάτην ἀριστοκρατίαν.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς περὶ δημοκρατίας συζητήσεως, ἐξετάσθη τὸ περὶ οἴκων θέμα καὶ εἶπον πάντες τὴν περὶ τούτου γνώμη των· μεθ' ἧ ἐρίφθησαν ἐν μέσῳ ἄσπειρά τινα. Βλέπων δὲ λατὴ ὁ αὐλωδὸς Ἀρδαλος ὁ Τροϊζήνιος ὅτι τρεῖς τῶν συμποσίων πίνοντες εἰς ὑγιεῖαν ἀλλήλων ἐλησμόνου τοὺς λοιποὺς, εἶπε πρὸς τὸν Αἴσωπον νὰ πέμψῃ πρὸς αὐτὸν τὸ παρ' αὐτῷ ποτήριον· ὁ δὲ Αἴσωπος ἀπεκρίθη ὅτι τὸ ποτήριον ἐκεῖνο οὐκ ἔστι δημοκρατικόν, Σόλωνι γὰρ ἐκ παλαιῶν παράκειται μόνω. Ἐπειτα ὁ Πιττακὸς ἠρώτησε τὸν Μησιφίλαν, διὰ τί δὲν πίνει ὁ Σόλων, ἀλλὰ κατακρατεῖ τῶν ποιμάτων, ἐν οἷς γέγραφε·

Ἔργα δὲ Κυπρογενεῖς νῦν μοι φίλα καὶ Διονύσου, Καὶ Μουσείων, ἃ τίθησ' ἀνδράσιν εὐφροσύνης·
ἀυπορθάσας δὲ Ἀνάχαρσις, Σὲ γὰρ, ὦ Πιττακέ, καὶ τὰς σὸν ἐκεῖνον τὸν χαλεπὸν φοβεῖται νόμον ἐν ᾧ γέγραφε· Ἐάν τις ὄτιον μεθύων

Δὲν ἔχει πειὰ τῆς ἐρημιᾶς τὴν πίκρα ἢ κοπέλλα
ὁποῦ καυχᾶται πῶς καλὸ τὸν καπετάνιοι ἔχει.

Μ' ἐκείνη ποῦ τῆς ἔστειλε νὰ τήνε συντροφεύη
πηγαίνει ἔς τῆς ἀκρογιαλιᾶς τῆ θάλασσα νὰ βλέπη
σὰν βγάζ' ἀφρούς, γλυκὰ γλυκὰ μὲ τὰ χοχλάδια παίξει.

Πηγαίν' ἐκεῖ ποῦ τραγουδᾷν τὰ πεῦκα ἔς τὸν ἀέρα
καὶ μ' ὠμορφο μουρμουριτὸ μία βρουσοῦλα τρέχει.

Μιά μέρα πῶ σιγὰ σιγὰ κατέβαινε ὁ ἥλιος
μὲ χρῶμα σὰ νὰ ἦτανε μέσ' ἔς τὴ φωτιὰ βαμμένος
ἔς ἓνα πεζοῦλι κάθισε εἰς τὴν σπηλιᾶν ἀπόξω
καὶ τὰ πουλάκια κύτταζε ποῦ παίζανε ἔς τὰ δένδρα.

Βαθειὰ ἀπ' τὸ στήθος στέναξε χωρὶς νὰ καταλάβῃ
ἢ ἀφορμὴ ποιά ἦτανε νὰ ἔχη τέτοιον πόνο,
τῆς φιλενάδας ἔσφιξε τὸ χέρι καὶ τῆς εἶπε.

«Τί ζωντανὸ τὸ ὄνειρο ποῦ εἶδ' αὐτὴ τὴ νύχτα!

Μοῦ φάνηκε πῶς μακρὰ ἤμουνε ἔς ἀκρογιαλί
μὲ τὰ μαλλιά μου ξέπλεγα τὸ στήθος μ' ἀνοιγμένο
κ' ἡ θάλασσα, ποῦ ἦτανε ἡσυχη σὰν τὸ λάδι

μ' ἔδειχνε τόσο ὠμορφη ὁποῦ δὲν τὸ θυμοῦμαι
ἄλλη φορὰ τὰ κάλλη μου μὲ τέτοια λάμψι νᾶδα.

Σὰν νᾶμουν νύφη, φόρεμα μεταξωτὸ φοροῦσα,
ὁποῦ δὲν ἔχω ἔδῃ ποτέ, κ' ὄλο μαργαριτάρια
ἔστόλιζαν τὰ χέρια μου, διαμάντια τὸ λαιμό μου.

Μ' ἄγριο βλέμμα ποῦ ποτέ δὲν τὸ θυμοῦμαι τόσο
νᾶγρίεψεν ὁ ἄντρας μου, ἦρθε κοντὰ κ' ἀρπάζει
τὸ βρέφος ἀπ' τὴν ἀγκαλιὰ ἐκεῖ ποῦ τὸ βαστοῦσα

τὸ πέταξε ψηλὰ ψηλὰ ἔς τὸν οὐρανὸ νὰ πάη,
καὶ τόσο γέλασε πικρὰ ποῦ φαίνονταν νὰ κλαίη.

« Ἄμε κοιμήσου γρήγορα μοῦ εἶπε γιατί θάρθω
εὐθὺς κ' ἐγὼ εἶμαι γαμπρός σὰν εἶσαι τέτοια νύφη. »

Τέτοι' ὦδα, φιλενάδα μου, τῶναιρ' αὐτὴ τὴ νύχτα,
καὶ δὲν εἰξέρω, τρέμουνε τὰ φύλλα τῆς καρδιᾶς μου,
γιατί, τὸ λέν, εἶνε κακὸ νὰ στολισθῆς σὰ νύφη

ἔς τὸν ὕπνο σου καὶ τὰ πολλὰ στολίδια ποῦ φοροῦσα,
στενοχωρίαίς θάρθουνε. » — « Καλὲ μὴν τὰ πιστεύης
τῆ ὄνειρα, » παρηγοριὰ τῆς δίν' ἡ φιλενάδα.

« γιὰ πιάσε τὸ παιδάκι σου νὰ σοῦ γελάσῃ πάλι
νᾶδῆς πῶς θελὰ φύγουνε ὄλαις αὐταῖς ἢ πίκραις. »

Καλὰ τὸ λές ἀπόκρισι ἡ Βιττωρίτσα δίνει,
καὶ πάει, τρέχει μονομιᾶς, σηκώνει τὸ παιδί τῆς
ἀπὸ τὴν κούνια ποῦπαίξε μονάχο του κ' ἐγέλα

ἔς τὰ χέρια τῆς τὸ χόρεψε, ἰναγάλλισ' ἡ καρδιά τῆς
ποῦ τῶδε ἴλοχαρο πολλὰ παιδίστικα νὰ κἀνη,
Μὰ πάλι δὲν εἰξέρει πειὰ τήνε βαρένει λύπη.

ἔστάθηκε κ' ἐδάκρυσε, τὸ φίλησε ἔς τὰ μάτια
κ' ἔτο' εἶπε: « ἄχ, παιδάκι μου, ἡ ἀχαρὴ θὰ ζήσω
νὰ σὲ ἰδῶ τὰ ἄρματα νὰ βάλῃς τοῦ γονεῖοῦ σου ;

Ἄχ! πῶς μοῦ λείπει μιὰ φωνὴ ποῦ βγαίνει ἀπ' τὴ καρδιά μου
πῶς τοῦτα ἴδῶ τὰ κύματα ὁποῦ μᾶς τριγυρίζουν,
Θελὰ μὲ φᾶν τὴν ἄμοιρη ἀξαφνα καμμιάν ὠρα

Ἄχ! τὴν καλὴ μητέρα μου πόσαις φοραῖς μοῦ τᾶπε
« παιδί μου, ἀπ' τὴν ἀγκαλιὰ τῆς μάννας σου μὴ φύγῃς
μὴ παντρευτῆς ἀν δὲ τὸν πῆς τὸν γάμο ἔταῦς γονεῖς σου
γιατ' εἶν' ἔρωτας γλυκὸς τῆς πρώταις μέραις μόνο. »

Ἡ μαῦρη ποῦ τὸ εἶξερα κουρσάρο πῶς θὰ πάρω
καὶ θὰ μ' ἀρπάξῃ ἀξαφνα σὲ βράχους νὰ μὲ φέρῃ;

Ναι, κάπου κάπου ἔς τὸ χωριὸ ποῦ πήγαίνα, δυὸ μάτια
μὲ κύτταζαν ποῦ μακρὰ, ἐλάμπανε σὰν τᾶστρα
καὶ μιὰ βραδιὰ ποῦ ἐπαίξα μὲ τᾶλλα τὰ κορίτσια

ἔς τὴν ἀμμουδιά μὲ ἀρπάξε καὶ πρώτ' ἀνατριχίλα
ἔς ὄλο μοῦ ἦρθε τὸ κορμί μὰ λίγο λίγο τόσο
γλυκὰ μοῦ φάνη πῶς μιλεῖ, πῶς βλέπει ὁ κουρσάρος,

ποῦλεγα κύττα! μιὰ ψυχὴ, ὁπου ποτέ δὲν εἶδα
ἔς τὴ χώρα μέσα, μ' ἀγαπᾷ ποῦ τέτοι' ἀγάπ' ἀκόμα
δὲν εἶδα ἔστων πατέρα μου, ἔς τὰ δέρφια μου, ἔς τὴ μάννα.

Ἔτο' εἶπε καὶ βουρκώσανε τῆς ὀρφανῆς τὰ μάτια
κ' ἐκύτταξε ἔς τὴ θάλασσα νὰ δῆ μήπως προβάλη
κανέν σημάδι, μὴ φανῇ κουρσάριχο καράβι.

Καὶ τῶντι κάπου φάνηκε ἓνα μικρὸ πανάκι
καὶ μέσ' ἔς τὸ στήθος δυνατὰ ἐχτύπησ' ἡ καρδιά τῆς.
Σὲ λίγο φάνηκε καλὰ « μὰ ὄχι! ἄχ! δὲν εἶνε

ἡ τράττα μας » ἐφώνησε. — « Κερά μου, κάτι πάλι
θὲ νὰ σοῦ στειλ' ὁ ἄντρας σου » τῆς λέγ' ἡ φιλενάδα
κανένα φόρεμα χρυσοῦ, κανένα δακτυλίδι. »

« Δὲν τῶθελα! ἔς τὴν ἐρημιὰ τί θέλω τὰ στολίδια ;
ἐκεῖνον θέλω νὰ ἰδῶ, ἐκεῖνου νὰ μιλήσω. »

Ὡς τόσο φθάνει γλήγορα τὸ μαῦρο τρεχαντήρι,
κ' ἡ Βιττωρίτσα ἔπρεξεν εὐθὺς ἔς τὸ περιγιάλι
νᾶδῆ τί μήνυμα καλὸ ἀπ' τὸν καλὸ τῆς φέρνουν.

Μὰ σὰν τὴν εἶδαν τὸ παιδί ἔς τὴν ἀγκαλιὰ νὰ ἔχη,
ἄσπρη, ἀφράτη, δροσερὴ σὰν μὴλ' ἀπὸ περβόλι,
παπᾶ δὲν εἶδαν γύρω τῆς μὴδ' ἄλλο παρὰ μόνο

τὴν Φράγκισσα ποῦ εἶχανε πριχοῦ πιασμένη σκλάβο,
εἰ ναῦταις ἀναδάκρυσαν, τὸ πρόσωπο γυρίζουν
τὸ μήνυμα ποῦ φέρνουνε δὲ θέλουνε νὰ ποῦνε.

Ἡ κόρη τώρα θλίβεται, τραβάει τὰ μαλλιά τῆς
καὶ λέει « πέτε, ναῦταις μου, τί τρέχει τῆς παθῆ
ὁ ἄντρας, τὸ καμάρι μου, ὁποῦχετ' ἔτσι θλίψι;

ἀν εἶν' καὶ χάρος γιὰ βῆστιά τὸν βάρεσε μεγάλη
νὰ πέσω νὰ πνιγῶ κ' ἐγὼ, γιὰ μὲ τὰ σᾶς νὰ πάω
τὸ χέρι του τὴν στερινὴ ὠρα νὰ τοῦ κρατήσω. »

Οἱ ναῦταις τότε νοιώσανε τὸ φταίξιμο ποῦ κάμαν,
σφουγγίζουνε τὰ μάτια τους γυρίζουν καὶ τῆς λένε
« Κόρη μ', καλᾶν' ὁ ἄντρας σου, καλὰ ἔνε ὁ καλὸς σου

μόνο μᾶς τρώει τὸ κουπί, τῆς θάλασσας ὁ κόπος
καὶ σὰν στεριὰ πατήσαμε, δακρύσαμε οἱ μαῦροι
ποῦ δὲ μπορούμε μιὰ στιγμὴ καὶ μεις νάναπαυτοῦμε.

Καὶ τώρα μὴν πικράνεσαι καλὸ ν' τὸ μήνυμά μας.
σὲ θέλει λέγει ὁ ἄντρας σου, σὲ θέλει ὁ καλὸς σου,
νᾶρθῆς καθὼς σ' ἔστόλισαν ἄν εἶχες γένη νύφη

ν' ἀρθῆς μαζί του μιὰ νυχτιὰ, μιὰ μέρα νάπομείνης,
καὶ σὰν θελήσης ὕστερα γυρίζεις ἐδῶ πάλι.

καὶ τῶμορφο παιδάκι σου ἔς τὴν ἀγκαλιὰ νὰ ἔχῃς»
 λένε τὸ λόγο, στέκουνε μὲ χεῖρα σταυρωμένα
 οἱ ναύταις καὶ τὴ βλέπουνε θλιμμένοι μὲς ἑστὰ μάτια
 ἐκείνη τεῖν τὸ μήνυμα ἐκεῖνο τοῦ ἀντρός της
 δὲ ξέρει μιὰ τὸ πρόσωπο ἀπ' τὴ χαρὰ ἀνάθει
 καὶ μιὰ ἄλλη μαῦρο σύγνεφο φαίνονταν νάναιθαίνη
 ἀπὸ τὰ φρύδια της ἀπ' τὴ πολλὴ τὴ λύπη
 ἔς τὸ ὕστερο βαρεῖα βαρεῖα ναστέναξε καὶ εἶπε.
 «Ποῖός τῶλεγ' ἔτσι γλήγορα θὰ βγῆ τὸ ὄνειρό μου;
 μ' ἐκάλεσε νὰ στολισθῶ νὰ πάω σὰν τὴ νύφη
 καὶ τῶμορφο παιδάκι μου ἔς τὴν ἀγκαλιὰ νὰ ἔχω.
 Ὁ μαῦρος τότε φάγανε τῆς θάλασσας ἡ ἄρμη,
 οἱ βράχοι ὅπου σὰν καρφιά σκληραίνουν τὸ κορμί του,
 καὶ θέλει μιὰ νυχτιὰ μαζὺ νὰ κοιμηθῆ, νὰ μείνη,
 θὰ πάω γι' ἄκου! μιὰ χαρὰ ποὺ βγαίνει ἀπ' τὴν καρδιά μου
 ὅπου καιρὸ ἔχει ἀπὸ χαρὰ τὸ στήθος νὰ λακτίση.
 Ἄχ! στάσου πρώτῃ του φορὰ μὴν αἰεὶ τέτοιο πρᾶμμα!
 ἄλλαις φοραῖς ἐρχόντανε ὁ ἴδιος ἐδῶ πέρα...
 θεναῦρισκε θενάκλεβε δύο μέραις, δύο νύχταις
 σὰν κι' ἄλλαις τῶκανε φοραῖς εἰς τὴ σπηλιὰ του νάρθει...
 Ἄχ! ποῖός τὸ ξέρει τί μπορεῖ;... πολλαῖς φοραῖς φουρτούνα
 προβαίνει, μαῦρο σύγνεφο, κεῖ ποῦν εὐδία καὶ ἥλιος.
 Ναι, νύφη δὲν εἶν' σὲ καλὸ ἀκούω νὰ τὸ λένε,
 λένε πῶς εἶνε σάβανο τὰ νυφικὰ στολίδια...
 μὰ πάλι τὸ παιδάκι μου ἔς τὴ μέση τί γυρεύει;
 Δὲν ξέρω, δὲ μοῦ φαίνεται πῶς εἶνε σὲ καλὸ μου
 τοῦτο τὸ μήνυμα κάνει τοῦχει κακὸ πιασμένο...
 κ' ἐκεῖνος ὁ θεότρελλος Τζοβάννης... ὦ θεέ μου
 πῶς μοῦρθε τρόμος ἔς τὴ καρδιά, τί σκέψι μοῦρθε μαύρη!
 ποῖός ξέρει; μοῦπ' ἀληθινὰ ἐτοῦτ' ἡ Φραγκοπούλα
 πῶς κάτι σὰν μικρὸ χαρτί προτοῦ ἔς τοὺς ἄλλους ναύταις
 εἶχε μὲ γένεια μακρὰ ἕνας γυμνὸς δομένα...
 Πῶ, πῶ! τί ἔχω νὰ γενῶ; ἄς πάω νὰ ῥωτήξω
 τούτους ποῦ ἦρθαν γίνεται τίποτε νὰ μὴ ξέρουν;»
 Ἔτο' ἔλεγε μονάχη της μισοντυμένη ὡς ἦταν
 ἔς τὸ περιγιάλι σὰν τρελλὴ τρέχει ῥωτᾶ τοὺς ναύταις
 «Γιὰ πέτε μου, γιατί ἔχασα σήμερα τὸ μυαλό μου,
 μὴν ἔς τὸ καλὸ μου ἔγραψε τίποτε ὁ Τζοβάννης;
 μὴν τοῦπαν τίποτε κακὸ; ποτὲ μὲ τόση βία
 δὲν ἔστειλε νὰ μὲ ζητᾶ πέτε μου, λυπηθῆτε.»
 Καὶ τῶντι τὴν λυπηθῆκαν, σὰν σπλαχνικοὶ ποῦ ἦσαν
 καὶ κάτι θέλουν νὰ τῆς ποῦν μὰ πάλι συλλογιούνται
 πῶς τὴν ἀλήθεια σὰν τῆς ποῦν μαζὺ τοὺς δὲν πηγαίνει,
 καὶ τρέμουνε παρήκοσι μὴ γείνουν τοῦ Μανέτα.
 Ἄργα μὲ κόπο ἀνοῖξε τὰ χεῖλη ὁ πειρὸς μέγας.
 «Δὲν εἶνε, καπετάνισσα, δὲν εἶν' καλὴ κερά μας,
 δὲν εἶνε τίποτε κακὸ ἀνήμεπὸς λιγάκι
 ὁ καπετάνιος βρίσκεται...» — «ἀνήμεπὸς! θεέ μου!
 τότε νὰ πάω γλήγορα... μὰ τί μὴνὰ νὰ πάω
 μὲ τὴ στολὴ ποῦ φόρεσα ὅταν μ' ἐστέσαν νύφη;
 «Θέλει, δὲν ξέρω τὸ γιατί, ἔταλ εἶδε ἑστῶνειρό του.»
 εἶδε κ' ἐκεῖνος ὄνειρο; Χριστέ μου! Θεοτόκε,

φέρε γαλήνη, σιγαλὸ καὶ πρύμο ἀεράκι,
 νὰ πάω τώρα γλήγορα ἄχ! τί μοῦ λένε; πῶς εἶνε
 ἀνήμεπὸς! ποῖός τῶλπιζε; ἔς τὸ τρεχαντῆρι βάλτε
 γλήγορα, παλληκάρια μου, νερό, κ' εὐθὺς θελάρω
 μαζὴ μὲ τὸ παιδάκι μου νὰ πάμε κεῖ ποῦ εἶνε.»
 Λέει καὶ πίσω μονομιᾶς εἰς τὴ σπηλιὰ γυρίζει
 τὸ νυφικὸ της φόρεμα βάζει καὶ ἔς τὸ κεφάλι
 στεφάνι μ' ἄνθη κ' ἔλαμπε σὰν ὅταν συννεφιάζη
 καὶ πέφτουνε σταλαματιαῖς ἔς τοῦ κρίνου τᾶσπρα φύλλα
 ἔτσι φαίνονταν ὠμορφη μὲ μάτια δακρυσμένα
 κρατῶντας ἔς τὴν ἀγκάλη της τὸ παχουλὸ παιδάκι
 Κοιμῶνταν τοῦτο τὸ φτωχὸ καὶ τίποτα δὲ ξέρει
 ἀπ' τὴ φουρτούνα ποῦ βαρεῖ τὰ σπλάχνα τῆς μητέρας
 Τὴν ὥρα ποῦ σὰν νάτανε Νεράιδα π' ἀρπάξαν
 βοσκοὶ μὲ μάγια, ἔμπαινε ἔς τὴ βάρκα μὲ τοὺς ναύταις,
 ἦρθεν ἡ κόρη ποῦ μαζὴ τὴν εἶχε λίγαις μέραις
 μὰ τόσο τὴν ἀγάπησε σὰ νάτανε θρεμμέναις
 ἀπὸ μικραῖς ἔς ἕνα χωριό τῆς λέει «μὴ, κερά μου,
 μὴν πᾶς ἔς αὐτὸ τὸ μακρυνὸ ταξεῖδι, γιατί τώρα
 σοῦ τὸ ξηγῶ τὸ ὄνειρο, εἶνε κακὸ γιὰ σένα.
 Γιὰ πάρε με καὶ μὲ μαζὴ βοήθεια νὰ δώσω,
 ἂν ἄνθρωπος, κακὸ θεριὸ γυρέψη νὰ σὲ βλάψη;
 μὰ δὲ φοβοῦμαι τὰ θεριὰ, κακὸ δὲ θὰ σοῦ κάμουν...
 ἐκεῖνος ποῦ σ' ἀγάπησε σὰν τὴ γλυκειὰ σου μάννα...
 ἐκεῖνος ἀγριαῖς ματιαῖς ἀπάνω σου μὴ ρίξη...
 ἄχ! πάρε, πάρε, πάρε με θέλω νάρθῶ μαζὺ σου.»
 Ἔτο' ἔλεγε καὶ τρέχανε τῆς μαύρης Βιττωρίτσας
 τὰ δάκρυα σὰν τὸ νερὸ ποῦ τρέχει τὸ χειμῶνα
 Μὰ δὲν ἀφίνουνε πολλὴ ἔτσι νὰ κλαῖνε ὥρα
 οἱ ναύταις, τὴν παρηγοροῦν τῆς λένε γιὰ νὰ φύγουν
 κ' ἐκείνη πέφτει κατὰ γῆς τὸ στήθος της κτυπάει
 ἡ στερινὴ σὰν νάτανε ἡμέρα τοῦ θανάτου.
 Ἔτσι ἀπλώνουν τὸ πανὶ ὅπου βορεᾶς φουσκώνει,
 κ' ἀνοίγουνε τὰ κύματα τὰ μαῦρα ἔμπρὸς ἔς τὴ πλώρη
 ποῦ τρέχει σὰν ἐπίτηδες νὰ θέλῃ νὰ τοὺς πάη
 ἔς ἕνα ταξεῖδι, ποῦ ποτὲ δὲ θὰ γυρίσῃ πίσω.
 Ἐκείνη τὴν καρδιὰ κρατεῖ, σταίνει τὰ δάκρυά της
 κοιμίζει τὸ παιδάκι της ἔς τὰ χέρια της ἀπάνω,
 κ' ὕστερα ρίχνει μιὰ ματιὰ ἔς τὸν οὐρανὸ ποῦ λάμπει
 γιατί προβαίνει, ἀπ' τὰ βουνὰ σιγὰ τὸ φεγγαράκι.
 Ἦταν κ' ἐκεῖνο σὰν χλωμὸ, καὶ γύρω συννεφάκι
 ἐφαίνονταν σὰ δάκρυα χυμέν' ἀπὸ τάκεινο.
 Ἀποσπερίτης ἔλαμπε τρεμουλιεστά, μὰ κάποιος
 νέφ' ἄλλο μαῦρο γλήγορα ἦρθε νὰ τὸν σκεπάσῃ,
 κ' ἀπόμεινε ὁ οὐρανὸς μὲ χλωμιασμένη ὄψι.
 τότες ἡ κόρη ἄρχισε νὰ τραγουδῆ νὰ λέγῃ
 «Γιὰ ὄδες τὸ κύμα πῶς βογγᾶ, τὸν οὐρανὸ πῶς κλαίει
 καὶ τὸ φεγγάρι τῶμορφο κ' αὐτὸ ἀναδακρυώνει!
 Ἄπ' τὰ δικὰ μου δάκρυα γέμισε, θάλασσά μου,
 τάλᾶτι σου τὸ ἄρμυρὸ πικρότερο νὰ γείνη,
 νάναστενάξουν καὶ νὰ ποῦν ἡ λιγεραῖς ποιὰ κλαίει
 κ' ἐγέμισε τὸ πέλαγος μὲ πικραῖς μὲ φαρμάκια;»

'Ετσ' ἔκλαιγεν ἡ ἄμοιρη ἡ μαύρη Βιτωρίτσα.
 Ὡς τόσο 'ς τὴν ἀκρογιαλιὰ κατέβηκε ὁ Μανέτας
 καὶ τὸν ἀέρα κύτταζε 'πὸ ποιά μεριά φυσάει
 καὶ σὰν τὸν εἶδε δυνατὸ καλὸ μαϊστραλάκι,
 τὸ νόησε πῶς γλήγορα θαρῆ τὸ τρεχαντήρι,
 νὰ φέρη κείνη ποῦ φωτιὰ ἐγείνη καὶ τὸν καίει.
 θαρρεῖ πῶς 'ς τὸ κεφάλι του εἶνε τριγύρω φλόγες,
 καὶ μέσ' 'ς τὸ στήθος του βαθεῖα ἕνα καμίνι καίει.
 νὰ κάτση θέλει, δὲν μπορεῖ· λιγάκι σὰν καθίση,
 πάλι ἀπάνω βρίσκεται, καὶ τρέχει, σὰ νὰ θέλη
 κάπου νὰ φτάση γλήγορα· τὰ πόδια του κτυπάει
 τὰ χέρια του, καὶ τῶν χειρῶν τὰ δάχτυλα δαγκάνει
 τοῦ κάκου τοῦ φωνάζουνε, κανένα δὲν ἀκούει.
 'ς τὸ ὕστερο τὸν βλέπουνε 'ς τὴ θάλασσα νὰ μπαίνει
 καὶ τρέχουν ἀπὸ πίσω του, νὰ μὴν πινηθῆ φοβοῦνται.
 Μὰ τίποτα δὲν ἦτανε, μὸν μακρὰ ἐφάνη
 ἕνα πανὶ καὶ ἔτρεξε καλὰ νὰ τὸ γνωρίση.
 ἦταν αὐτὸ ποῦ ἔφερε τὴν κόρη, τὴν καλὴν του
 π' ἂν ἤρχουνταν ἄλλη φορὰ ὄλος θελὰ γελοῦσε.
 Μὰ τώρα... τοῦ ἐπέρασαν ἡ ταραχαὶς ποῦ εἶχε,
 καὶ στάθηκε σὰ νὰτανε μιὰ στήλη ἀπὸ ἀλάτι,
 ποῦ παίζοντας 'ς ταῖς ἀλυκαῖς φτειάνουνε οἱ ἐργάταις.
 'Ετσι τὰ χέρια σταύρωσε, κι' ἐστάθηκε τὴν ὥρα
 ποῦ καταβάζει τὸ πανὶ καὶ πάει γιὰ νὰρίξη
 τὸ τρεχαντήρι· δὲν μπορεῖ, πάει κοντὰ νὰ δώση
 τὸ χέρι του· μὰ πάγωσε 'ς τὸ χέρι τῆς καλῆς του
 ἐδέθηκε ἡ γλῶσσά του, καὶ μόνον «Βιτωρίτσα»
 ἐπρόφρασε μία φορὰ νὰπῆ καὶ σιωπαίνει.
 ὕστερα περὰ τὰ μάτια του ἀπάνω τῆς τὰ ρίχνει
 καὶ τὴν κυττάζει φοβερὰ, θαρρεῖς πῶς θὰ τὴν φάη
 ἐκείνη ἡ ταλαίπωρη δὲν ξέρει τί νὰ κάμη.
 Κάτι ἀρχίζει νὰ τοῦ πῆ μὰ σὰν τὸν βλέπη ἔτσι,
 ὅπου ποτὲ δὲν ἔτυχε νὰ τὸν ἰδῆ ὡς τώρα,
 μπερδεύουνταν τὰ λόγια τῆς, ἐδέουνταν ἡ γλῶσσα.
 'Σ τὸ ὕστερο μὲ στεναγμὸ, ποῦ φαίνονταν πῶς γύρω
 καὶ τὰ βουὰ στενάξανε, τέτοιο τοῦ λέει λόγο.
 «Ἄχ! τέπαθες, Μανέτα μου, τί σοῦχουν καμωμένα;
 ποιά μάγισσα σὲ μάγεψε; τί σέχουν ποτισμένα,
 ποῦ τὴ γλυκεριά μας ξέχασες τὴ πρώτη μας ἀγάπη;
 Ποιὸς σοῦπε λόγια ποῦ γειναν τὸ δίκικο μαχαῖρι
 ποῦ τούτη μπήγεις τὴ στιγμή 'ς τὰ σωθικά μου μέσα.
 Ἡ Λυπήσου με, σπλαχνίσου με· στράφου καὶ 'δὲ μαζύ μου
 πῶς ἔχω τὸ παιδάκι σου ποῦ δὲν τοῦ πρέπ' ὀρφάνεια.»
 'Ετσ' εἶπ', ἀπλώνει σιγανὰ τὸ χέρι τῆς καὶ πλίνει
 μὲ φόβο τὴν παλάμη του· κι' ἐκεῖνος δὲν εἰξέρει,
 τοῦ φάνηκε σὰ νὰ δώκην εἰς τὸ καρμὶ του ἕσστη
 τὸ χέρι ἐκεῖνο· μονομιᾶς ὁ πάγος τὸν ἀφίνει
 ποῦ ὡς τὰ τώρα τοῦδεγε τὴ γλῶσσα κι' ἔτσι λέει.
 «Ἄχ! σκύλα, ἄχ! νεράιδα, τὸ γούμου τὸν ἐπῆρες
 κι' ἦρθες ἐδῶ τὴν πρώτη μου ἀπόφασι νὰλλάξω.
 Γιὰ 'δὲς τὴν πάλι! ἔβαλε λουλούδι 'ς τὸ κεφάλι,
 λουλούδι ψεύτικα, σὰν εἶν' ψεύτικη κι' ἡ καρδιά τῆς.»