

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

ΧΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ • ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ • ROGER ΜΙΛΛΙΕΣ • ΑΠΟΣΤ. ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ • ΔΗΜ. ΦΩ-
ΤΙΑΔΗΣ • ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ • GABRIEL AUDISIO • ΘΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ • ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ • Ν.
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ • EUGENE DELACROIX • ΑΣ. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ • FR. VILLON • Μ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ • Κ.
ΖΑΜΠΑΘΑΣ • ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΣΑΡΟΓΙΑΝ • ΒΑΣΩ • ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ • ANDRÉ MARCHAND

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1947

3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β΄ — ΔΡΑΧ. 1.500

Ο κόσμος

Μετάφραση Έλπίδας Θρ. Καστανάκη

(Αρμενικής καταγωγής, ο Ουίλλιαμ Σαρογιάν, γεννήθηκε στο Φρίσκο της Καλλιφόρνιας το 1905. Τόσο τα διηγήματα όσο και τα μυθιστορήματά του τον έβαλαν στην πρώτη γραμμή της νέας αμερικανικής λογοτεχνίας. «Ώστόσο η γνώμη της κριτικής είναι πολύ μοιρασμένη γύρω από το έργο του: Άλλοι το αρνιούνται κάθε αξία κι' άλλοι υποστηρίζουν με φανατισμό την πρωτοτυπία του. Τη μεγαλύτερη επιτυχία τη γνώρισε στο Μπρόντγουεϊ, ο θεατρικός συγγραφέας.

Από τα πιο γνωστά του έργα είναι το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα: «Με λένε Άράμ» και «Η Ανθρώπινη Κωμωδία» κι οι τόμοι διηγημάτων: «Τό κακό με τους τίγρεις», «Άγάπη, όριστε τό καπέλο μου», «Η χαρούμενη και μελαγχολική παλιόρρα», «Ο άνθρωπος με την αιώρα», «Οι περιπέτειες του Ουέσλεϊ Τζάκσον» κλπ.

Σήμερα δημοσιεύουμε ένα σύντομο λυρικό του κομμάτι, πού, κατά τη γνώμη μας, δίνει μιá ιδέα της λογοτεχνικής προσωπικότητας του Σαρογιάν).



Σχέδιο ΒΑΣΩΣ

Πάνω σ' όλα τα πρόσωπα μπόρεσες νά καμαρώσεις τόν κόσμο, αδερφάκι, πολλαπλό, αιώνιο, αυτόν τόν άπίθανο τόπο όπου ζούν οι άνθρωποι.

ΜΑ Σ' ΑΥΤΗΝ εδω την πολιτεία, τό παλιό Φρίσκο, ή όμίχλη τά κάνει τά πάντα καλύτερα και χειρότερα άπ' άλλο. Τό βράδι, μακρυνά άπ' τούς δρόμους, στην άσφάλεια της κάμαράς σου πού μυρίζει παράξενα θάνατο και ασπίλα, οι σειρήνες άντιλαλούν σαν τό θογγητό της ίδιας σου καρδιάς. Κοιμάσαι κι όνειρεύεσαι τόν κόσμο, και τό πρωί όταν ξυπνάς άπ' τόν ύπνο κι άπ' τό όνειρο του κόσμου, άκους τις σιρηνές και ξαίρεις πώς ξεμυτίσες και πώς ό κόσμος είναι πίσω άπ' τήν πόρτα, και στο διάδρομο, και στις σκάλες, και στο πεζοδρόμιο, πού σε περιμένει. Και καταλαβαίνεις πράματα πολλά.

Βγαίνοντας άπ' τ' όνειρο και τό κρεβάτι σου, βάζοντας τά ρούχα σου, μαθαίνεις τήν άλήθεια της ζωής: πώς είναι και τό δυό μαζί. "Αν σου τυχε νάσαι φτωχός και μόνος μέσα σε μιá πολιτεία, τάμαδες αυτά κι ό,τι άλλο χρειάζεται νά ξαίρεις. Γνώρισε τό συναίσθημα πώς είσαι ζωντανός, σ' όλες τις όψεις: στην τρομερή όψη, όταν λαχανιασμένος, ξεπαγιασμένος, με λυωμένα και θρώμικα ρούχα, με άνύπαρχτα παπούτσια νομίζεις πώς τά πάντα έχουν τελειώσει.

"Εχεις γνωρίσει τή μυρωδιά, τόν ήχο, τήν άφή και τήν κίνηση, έχεις γνωρίσει τή μέρα, τήν ώρα, τό λεπτό, τό χρόνο. "Αδερφάκι, είπα «τό συναίσθημα πώς είσαι ζωντανός». "Εννοώ «ζωντανός μέσα στον πόνο», κατόντικρα στην άγρίδα του κόσμου. Κι αν δέν τά γνώρισε όλ' αυτά, όδικα είσουσε φτωχός και μόνος, μόνος ενάντια στον κόσμο, τότε λοιπόν, αδερφάκι, δέ γεννήθηκες ποτέ, δέν άνάπνευσε ποτέ, ποτέ δέν έζησες. Και φυσικά, όταν πεθάνεις, αδερφάκι, δέ θά ναι τίποτε: λίγο χώνια πού ξαναγυρνά στο χώνια, λίγη στάχτη στη στάχτη. Μά δέ δά πεθάνεις σ' άλήθεια, γιατί πρέπει νάχεις ζήσει για νά πεθάνεις, πρέπει νάχεις ύπαρξει για νά πάψεις νά ύπάρχεις, κι έσένα ό θάνατός σου δέ θά ναι παρά ένα άλλο είδος άνυπαρξίας.

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ

του Άδαμαντίου Κοραή

Ο ΛΑΟΣ ένθυμούμενος τά δσα κατ' αυτών (των καλογήρων) είχεν είπει ό Βολταίρος και τήν κάλυψιν της ταφής του, ήθέλησε νά έκδικήση τόν νεκρόν του από τας καλογηρικές καταδρομάς, και άπεφάσισε νά κάμη μετακομιδήν του λειψάνου του εις τό Παρίσιον. "Υπήγαν λοιπόν πλήθος άνάριθμον εις τόν τάφον του, τόν έξέχωσαν και τόν έφεραν εις τό Παρίσιον τή δεκάτη του Ιουλίου ήμέρα Κυριακή, πρὸς τό έσπέρας, και τόν έθηκαν επάνω εις τήν Βασιλιάν, εις τό προάστειον της πόλεως, διά νά τόν κηδεύσωσιν έντίμως τή έπαύριον. "Ηξεύρεις ότι ή Βασιλιάν είναι εκείνη ή περίφημος φυλακή, τήν όποιαν έκρήμνισεν ό λαός εις τας αρχάς των ταραχών. Πλησίον της Βασιλιάν κατοικῶ και εγώ, και ή πομπή όλη έπρεπε νά περάση κατόντικου των παραθύρων μου. Τόν έθικαν έξεπιτήδες εις τήν Βασιλιάν διά νά τόν έκδικήσωσι και από τήν παλαιάν τυραννίαν της αύλης, ή όποία είχεν τόν φυλακώση εις αυτό τό φρούριον, άκόμη είκοσαετη νέον όντα. Τή έπαύριον, ια' Ιουλίου, έβαλαν τήν θήκην, ή όποία περιείχε τά όστά του επάνω εις μιάν λαμπράν άμαξαν. ... άλλ' έλησμόνησα νά σε είπω, ότι τόν έβαλαν εις τήν Βασιλιάν εις εκείνον τόν ίδιον τόπον της κρημνισμένης οικίας, όπου άληθώς έφυλακίσθη ζών, άνεγειραντες σωρόν από αυτούς τούς λίθους της κρημνισμένης Βασιλιάν, επάνω εις τόν όποιον έγραψαν τιαούτην έπιγραφήν: «Δέξαι, Βολταίρε, τας τιμάς της πατρίδος σου, εις τούτον τόν ίδιον τόπον, όπου σε έφυλάκωσε δεσμιον ή τυραννία».

ΤΟ ΠΡΩΤΟ, λοιπόν, έξήλθεν ή άμαξα συρομένη από δώδεκα λευκοῦς ώραίους Ιππους και από τό έν μέρος της άμάξης ήτον γεγραμμένον: «"Αν ό άνθρωπος έγεννήθη άυτεξούσιος, πρέπει νά κυβερνάται και νά δεσπόζεται μόνος του», από τό άλλο: «"Ο άνθρωπος έχει τήν έξουσίαν και τό δικαίωμα νά κολάζη τούς τυράννους του». "Επάνω εις τήν θήκην του λειψάνου του ήτον τό άγαλμα του Βολταίρου άπαραλλάκτως όμοιον, κείμενον εις τήν κλίνην ύπιον, σκεπασμένον με κάπλωμα, πλην του προσώπου. Εις τήν θήκην ήτον ή παρούσα ύπογραφή: «Ποιητής, φιλόσοφος, Ιστορικός, έφώτισε τό ανθρώπινον πνεύμα και μάς προητοίμασεν εις τήν ύποδοχήν της έλευθερίας». Εις κάθε άλογον ήτον ένας Ιπποκόμος ένδεδυμένος ρωμαϊκήν στολήν πρὸ της άμάξης ήτον και άλλο άγαλμα του Βολταίρου, καθήμενον εις θρόνον, και τριγύρω του αι εικόνες όλων των μεγάλων ανθρώπων, φερόμεναι επάνω εις κοντάρια, οίον του Ρουσό, Μιραβώ και των τοιούτων' κατόντι αυτού του καθήμενου άγάλματος εις μιάν μικράν βιβλιοθήκην, όλα του τά συγγράμματα εις έβδομήκοντα τόμους χρυσοδεμένους (έπειδή ήξεύρεις ότι αυτός ήρχισε νά γράφη από των 17 έτών της ηλικίας του, και έγραφε έως του όγδοηκοστού έτους' τό πρώτον του σύγγραμμα ήτον μιá τραγωδία, ό «Οιδίπους» λεγόμενος, τήν όποιαν έγραψε πρὸ του Βολταίρου και ό ήμέτερος Σοφοκλής) τήν βιβλιοθήκην αυτήν περιεκύκλωναν όλοι οι σπουδαίοι και "Ακαδημαϊκοί του Παρισιου. Δέν σε λέγω τά μουσικά όργανα, τό άπειρον πλήθος όσον προηγείτο και ήκολούθει αυτήν τήν παράδοξον λιτανείαν, όσον ήτον διεσπαρμένον εις τούς τόπους όλους της πόλεως, όθεν ειχεν νά περάση ή πομπή, τό πλήθος των ζένων, όσοι ήλθον από όλα τά ζένα μέρη της Εύρώπης, Πάρθοι, Μήδοι και Έλαμίται, έπειδή ειχον τήν ειδήσιν πρὸ ενός σχεδόν μηνός, τουτο μόνον σε λέγω, ότι ειχον πρὸ τούτου και τήν κηδειαν του Μιραβώ, αλλά δέν ήξεύρω ποίαν νά όνομάσω λαμπροτέραν.

ΑΛ' ΟΤΑΝ ειδον τά βιβλία του φερόμενα εις θρίαμβον, και περικυκλωμένα από πλήθος "Ακαδημαϊκών, τότε ήθελον νά σε έχω πλησίον μου, μάρτυρα και της άγανακτικής μου και των δακρύων μου, δακρύων, φίλε μου, άληθινών, δακρύων άπαρηγορήτων, τά όποια μ' έκαμε νά χύσω ή άνάμνησις ότι ούτω και οι προπάτορές μας, οι άμίμητοι "Ελληνες, ήξευρον νά τιμῶσι τήν σοφίαν. Και ποίοι άλλοι παρ' αυτούς, έγιναν τύπος και ύπογραμμός όλων των καλών, δσα βλέπει τις της σημερον εις τούς Εύρωπαίους; Δέν είναι αυτοί, οι όποιοι κατέστησαν άρχοντα της Σάμου τόν Σοφοκλέα, δι' άμοιβήν μιás τραγωδίας, τήν όποιαν έσύνθεσε; Δέν είναι αυτοί... "Αλλά τι



Τόν περασμένο μήνα ή «Εταιρία των Φίλων του Εύγενίου Ντελακρουά» άνοιξε στο Παρίσι έκθεση έργων του στο σπίτι πού ζήσσε και πέθανε στο 1863 (6 rue de Furstemberg). "Ανάμεσα στα έργα του μεγάλου Γάλλου ζωγράφου πού έκτέθηκαν είναι κ' ή άκουαρέλα αυτή άγωνιστή του 21. "Ο τεχνοκριτικός Μαξιμιλιανός Γκωτιέ, σ' ένα άρθρο του, άπ' άφορμή τήν έκθεση, γράφει στο «Opera»: «Τά νειάτα του Ντελακρουά ήταν τό νειάτα του «Ερνάνη» και του κόκκινου γιλέκου του Θεόφιλου Γκωτιέ. "Ηταν τά νειάτα των «ληστών» του πνεύματος και των άνωτάχτων της σκέψης. Νειάτα πραγματικά νέα. "Ολες οι διάνοιες χοχλακούσαν κι' όλες οι καρδιές χτυπούσαν από ύπερμετρες επιδιώξεις. Ποτέ ως τότε τέτοια δίψα για δόξα δέ φλόγισε τ' άνδρώπινα χείλη. Ποιητές και γλύπτες, ζωγράφοι, δραματουργοί, αρχιτέκτονες, όλοι ένωμένοι σ' ένα κοινό μέτωπο, κάναν «γιουρούσι» για νά καταλύσουν τις «ακαδημαϊκές Βασιλίες».

ματαίως νά άνανεώσω παλαιάς και άνιάτους πηγάς; Βάρβαρον και άχρειέστατον γένος, έλεγον εις τόν εαυτόν μου, κάκιστοι Τούρκοι, πολλοί και από τό γένος μου (ίσως και εγώ ό ίδιος) ήθελον είναι τήν σημερον Ισότητα του Βολταίρου, αν ή ύμετέρα τυραννία δέν ειχε καταστήσει στείραν και άγονον τήν καρποφόρον μητέρα των σοφών, τήν Έλλάδα.

(Κοραή—"Επιστολή πρὸς τόν Προπομπάτην Σύνοχης Λημύριον Λόττον—"Εκ Παρισίων 15 Νοεμβρίου 1791)

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ



Πλάκα κεραμεικής του Πάνου Βαλοσαμάκη από την Ήραλλιτεχνική έκθεση της Α.Κ.Ε. Λαυρίου στην αίθουσα «Ρόμβος».