

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡ. 6.00
 ΕΞΑΜΗΝΟΣ • 3.50
 ΤΡΙΜΗΝΟΣ • 2.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΣΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΦΡ. 8.00
 ΕΞΑΜΗΝΟΣ • 4.00
 ΤΡΙΜΗΝΟΣ • 2.50

**ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ**

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ
 ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
 ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ
 ΥΠΟ ΤΟΥ
 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛ. Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
 ΣΤΑΔΙΟΥ 56
 ΤΗΝ ΕΝΝΕΤΟΥ ΦΥΛΑΞΥ
 ΛΕΠΤΑ 10.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' — ΕΤΟΣ Β' ΑΘΗΝΑΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1913 ΑΡΙΘ. 57

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΚΑΡΔΟΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου φύλλον).

Ἐκεῖνοι ποὺ εἶδαν τὸ πελώριον πουλὶ τὸ ἐξέλεγον ἀγαμφιδόλως διὰ κανένα πτερωτὸν θηρίον καὶ ἐτρέπησαν εἰς φυγὴν κατατρομαγμένοι.

Τὸ ἀνακρίον ταξίδι διήρκεσε πολὺν καιρὸν. Ὁ πρίγκιψ, μισοπεθαμένος ἀπὸ τὸν φόβον τοῦ, παρετήρησε μ' ὅλα ταῦτα ὅτι διήρχοντο ἀπὸ ἀγνωστες χώρας ἄβυσσος, θάλασσες, βράχοι καὶ περιεργές πολιτείες περνοῦσαν ἀπὸ κάτω τοῦ, τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι ἐφαίνοντο ὡς μινυρήκια.

Τὸ ἀκούραστο πουλὶ δὲν ἐστάματα καθόλου, οὔτε τὴν νύκτα, οὔτε τὴν ἡμέραν καὶ πρᾶγμα παράδοξον, ὁ Ἰωάννης ὁ Ἀκαρδος οὔτε εἰδίφα, οὔτε ἐπίσινα, οὔτε ἐκουράζετο.

Ἀφοῦ ἐπάταξεν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐπάνω εἰς ἓνα ἀπέραντον δάσος, τὸ πουλὶ ἐτρέβηξε ἴσα πρὸς τὴν γῆν καὶ ἔπεσεν ἐπάνω εἰς ἓνα βράχο, ἐνδὲς νησιοῦ εἰς τὸ μέσον τοῦ ὠκεανοῦ.

— Ποῦ εὐρίσκουμαι; ἐφώναξεν ὁ πρίγκιψ, ὅταν τὸ πουλὶ τὸν ἀφῆκε κάτω.

— Εὐρίσκεισαι εἰς τὸ νησί τῶν καλικαντζάρων, πρίγκιψ μου, εἶπε μία εἰρωνική φωνὴ ποὺ ἔκαμε τὸν Ἀκαρδον νὰ στρέψῃ τὸ πρόσωπόν του μὲ βίαν πρὸς τὸ μέρος, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἤρχετο ἡ φωνή.

Τότε μόνον παρετήρησεν ὅτι τὸ πουλὶ δὲν εὐρίσκετο πλέον ἐκεῖ. Ἀντικρὺ του, ἐστέκετο ἓνας γάνος μὲ γελαστὸν πρόσωπον, ὁ ὁποῖος ἐφαίνεται ὅτι ἐπερίμενε τὰς διαταγὰς του.

Ὁ γάνος αὐτὸς ἐφαίνεται ὡς κανέναν μικρὸν γεροντᾶκος καὶ τὰ μακρὰ ἄσπρα γένειά του ἐσύροντο εἰς τὴν γῆν.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Ἀκαρδος τὸν παρετήρησε μὲ περιφρόνησιν καὶ ἐθύμωσεν ὑπερβολικᾶ.

— Ποῖος σοῦ ἐπέτρεψε νὰ πλησιάσῃς ἓνα βασιλόπουλο;

— Μὰ ἀφοῦ σὲ ἔφερα ἕως ἐδῶ, διατὶ νὰ μὴ σὲ πλησιάσω;

— Ἄ! σὺ λοιπὸν μὲ ἔφερες; Ὁ ἰδῆς καλὸ γέροντα! Ἄν δὲν εἰμπορεύσω ἐγὼ νὰ σὲ τιμωρήσω, ὁ πατέρας μου ὅμως ποὺ εἶναι μεγάλος βασιλεὺς δὲν θὰ σὲ ἀφίση ἔτσι.

— Δὲν φοβοῦμαι καθόλου, οὔτε σένα, οὔτε τὸν πατέρα σου.

— Πρόσεχε καλά! Φυλάξου! Ὁ πατέρας μου ἔχει πλοῖα ποὺ διαπλέουν ὅλες τὰς θάλασσας ἢ καταστρέψῃ τὸ νησί σου ἀπὸ τὰ θεμέλια.

— Φθάνει νὰ κάμω ἓνα νεῦμα διὰ νὰ ἐξαφανισθῇ τὸ νησί μου. Κύτταξε!

Ὁ γάνος ἀπλώσε τὸ χέρι του καὶ οἱ βράχοι σιγὰ σιγὰ ἐβυθίσθησαν μέσα εἰς τὰ κύματα.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Ἀκαρδος κατατρομαγμένος ἤθελε νὰ φύγῃ ἄλλὰ τὸ νερὸ ἀνέβαινε συνεχῶς καὶ ὁ βράχος ἐπάνω εἰς τὸν ὅποιον εὐρίσκετο αὐτὸς, ἐξηρανίσθη μὲ τὴν σειρὴν του.

Ὁ δυστυχὴς πρίγκιψ ἐφώναξε μιά φορὰ καὶ ἐβυθίσθη εἰς τὴν θάλασσαν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΩΝ

— Εὐπνήσε, πρίγκιψ! εἶπεν ὁ γάνος, ὁ ὁποῖος ἐστέκε πάντοτε δίπλα εἰς τὸν Ἰωάννην τὸν Ἀκαρδον.

Ὁ πρίγκιψ ἀνοῖξε τὰ μάτια του καὶ ἐξεπλάγη, ὅταν εἶδε τὰ θαυμαστά ἐκεῖνα πράγματα ποὺ ἦσαν γύρω του!

Ποῦ ἦτο λοιπὸν;

Πέντε λεπτὰ προητέρω, εἶχε νομίσαι ὅτι ἐβυθίζετο ἕως κάτω εἰς τὸ βάθος τῆς θαλάσσης. Εἶχε κλείσει τὰ μάτια του λιποθυμισμένος καὶ τώρα ὦ! τοῦ θαύματος!, εὐρίσκετο μέσα εἰς ἓνα παράδεισον!

Εἶναι δύσκολον νὰ περιγράψῃ κανεὶς τὸ μαγυτικὸν πανόραμα, ποὺ εὐρίσκετο μπροστὰ στὰ μάτια του.

Ἐνα πελώριον παλάτι κρυσταλλένου καὶ σμαραγδένου εὐρίσκετο εἰς τὴ μέση ἑνὸς κάμπου γεμάτου μ' ἀνθισμένα τριαντάφυλλα. Κόκκινοι καρποὶ ἐκρέμαντο ἀπὸ τὰ δένδρα καὶ πουλιὰ μὲ χρυσὰ πτερά ἐκελαϊδοῦσαν γύρω στὶς μαρμάρινες στέρνες. Μία λεπτὴ χρυσοῦ σκόνη ἐσκέπαζε τὰ χόρτα καὶ τὰ ἔκαμνε νὰ λάμπουν ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. Εἰς ὅλα δὲ τὰ μέρη δὲν εἰμποροῦσε νὰ διακρίνῃ κανεὶς ἄλλο τίποτε ἀπὸ διαμαντένιους βράχους, ἀπὸ βρύσας μὲ κρυστάλλινο νερὸ καὶ ἀπὸ δάση, μὲ τὰ πλέον μυρωδάτα δένδρα.

Ὁ γάνος ὑπεκλίθη μέχρι τοῦ ἐδάφους καὶ τὰ ὠραῖα ἄσπρα γένειά του ἐξηπλώθησαν ἐπάνω εἰς τὸ χῶμα ὡς κανένα χαλί ἀπὸ γιόνι.

— Αὐτὸ εἶναι τὸ βασιλεῖόν σου, πρίγκιψ! πῶς σοῦ φαίνεται;



Καὶ ἀμέσως ἓνα σύννεφο ἀπὸ καλικαντζάρους φορτωμένους μὲ διάφορα φαγητὰ καὶ ὅλα τὰ εἶδη τῶν φρούτων καὶ τῶν γλυκισμάτων καρουσιάζθη.

ΣΕΛΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΛΗΣ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ

Ἀγαπητά μου ἀνήγρια,

Δύο στρατιῶται, τοὺς ὁποίους γνωρίζετε ἀπὸ τὴν ἐνδυμασίαν των καὶ ἀπὸ τὴν φυσιογνωμίαν των, εἶναι πιασμένοι ὅπως βλέπετε, εἰς ἓνα μέρος τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου. Εἶναι ὁμως καὶ τῶν δύο σπασμένα τὰ ξίφη καὶ δι' αὐτὸ τὸ πιάσιμό τους δὲν εἶναι αἰματηρόν.



Θελοῦ νὰ μοῦ εὐρῆτε εἰς ποῖον μέρος εἶναι πιασμένοι.

Διὰ νὰ εὐρῆτε τὸ μέρος θὰ πάρατε ἀπὸ ἓνα γράμμα ἀπὸ ὅσα βλέπετε εἰς τὴν εἰκόνα· δηλ. θήκη, λωρίς, μάχη, Τούρκος, λόγχη καὶ θὰ σχηματίσετε τὸ ὄνομα.

Ἀναμένω τὰς ἀπαντήσεις σας μέχρι 15 Ὀκτωβρίου. Δῶρα εἰς τοὺς λύτας θὰ δώσω τὰ τοῦ προηγουμένου φύλλου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ κ. Γεράσιμος Βώκος συνέγραψε Ἱστορίαν τῶν δύο ἐνδόξων πολέμων μας τὴν ὁποίαν θὰ ἐκδώσωμεν κατὰ φυλλάδια μόλις ἀποστρατευθῆ τὸ Κράτος μας. Βλέπετε συχνὰ εἰς τὸν «Παιδικὸν Ἀστὲρα» εἰκόνας καὶ σχεδιαγράμματα τῶν διαφόρων μαχῶν· θὰ περιέχωνται εἰς τὰς Ἱστορίας μας ταύτας. Τὸ σπουδαιότερον ὁμως δὲν εἶναι τοῦτο, ἀλλὰ ἡ ὕλη τοῦ βιβλίου. Ἀμφότεραι αἱ Ἱστορίαι αὐταὶ τοῦ κ. Βώκου θὰ εἶναι αἱ ἐπίσημοι Ἱστορίαι τῶν πολέμων μας, διότι τὰς μὲν τὰς κατὰ ζῆραν μάχας τὰς ἔγραψεν ὁ κ. Βώκος ἐκ τῶν ἐπισήμων ἐκθέσεων τῶν Μεράρχων, τὰς δὲ Ναυμαχίας μας ἀπὸ τῶν ἡμερολόγιον τοῦ ναυάρχου Κουντουριώτου. Συνδύσατε τώρα καὶ τὸ ἔτι ὁ κ. Βώκος χειρίζεται τὴν πένα ὅπως ἐλάχιστοι, ἔτι παρηκολούθησε τὰς μάχας ὡς πολεμικὸς ἀνταποκριτὴς Ἑρωπαϊκῶν ἡμερησίων καὶ τῆς «Πατριδος», ἔτι γνωρίζει Γαλλικὰ, Ἀγγλικὰ, Γερμανικὰ, Ἰταλικὰ καὶ παρακολουθεῖ ἔτι, τι ἔγραψαν ὅλοι οἱ ξένοι πολεμικοὶ ἀκόλουθοι καὶ ἀνταποκριταὶ μετὰ τῶν πλείστων συνδεδεμένος καὶ προσωπικῶς, ἔτι εἶναι χαρακτηρ σοβαρὸς καὶ ἀμερόληπτος καὶ θὰ ἐνοησέτε ποιά διαφορὰ θὰ ὑπάρχη μετὰ τῶν Ἱστοριῶν τοῦ κ. Βώκου καὶ τῶν Ἱστοριῶν ὅπου δημοσιεύονται εἰς τὰς στήσεις τῶν Ἑφημερίδων.

Προσέχετε λοιπὸν καὶ περιμένετε τὰς Ἱστορίας τοῦ Βώκου.

Γ. Τσοῦκᾶ, γραμματόσημα δυστυχῶς δὲν ἔχομεν.

Ἐγκρίνονται: Τὰ ἀμελῆ τέχνα Ἐμμ. Καρατζᾶ, Βύθηος ὑπὲρ τῆς, Ἐκδικητῆς Σ. Γ. Βασιλοπούλου, πληρωμὴ με τραγούδια Π. Δημητρακοπούλου.

Ἀπορρίπτονται: Φθινοπωρινὸ ποίημα ἄτεχνον, Πάτερ Κρημαῖδιος μεγάλο πολὺ καὶ ἀνευλαβές. Ναπολέον καὶ πατῆτες τὸ εἶπαμε· ξένων πολέμων ἀνέκδοτα ἐπαύσαμεν νὰ δημοσιεύωμεν.

Σὰς ἀσπάζομαι ἡ θεία σας Καλὴ.



ΣΤΟΝ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΗ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ

Ὅμοιος μ' Ὀλύμπιο Θεὸ ἐπάνω στάλογό του
Γλυκὸς καὶ ὑπερήφανος ὁ Ἐλευθερωτῆς,
Μ' ἀπὸ τῆς μάχης τὸν καπνὸ ὠχρὸ τὸ πρόσωπό του,
Τροπαιοφόρος, Ἀρχηγός, Στρατάρχης, Νικητής.

Τοῦ αἵματος ποῦ ἔχυσαν οἱ βάρβαροι αἰῶνες
Σφάζοντες χήρες καὶ ὄρφανὰ, τρανὸς Ἐκδικητῆς,
Κι' ἀπ' τῆς σκλαβιάς τὰ σίδηρα, π' ἀδέλφια Μακεδόνες
Εἶχαν δεθῆ κ' ἐγγυγίζαν, Γενναῖος Ἀντρωτῆς.

Προβαίνει ὁ Διάδοχος στὸ Πύργο τὸν Λευκὸ
Κρατώντας εἰς τὸ χέρι του τὴν πύρινη ρομφαία·
Πετὰ τὴν ἡμισέληνον, ὑψώνει τὸν Σταυρὸ
Καὶ δίπλα τὴν Ἑλληνική, νὰ τὸν φρουρῆ, Σημαία.

Διαβαίνει καὶ τὸν προσκυνοῦν οἱ Ἐλευθερωμένοι
Καὶ ὅλοι γονατίζουνε, κι' οἱ πειὸ πολλοὶ σιμῶνον,
Γιὰ νὰ τὸν δοῦνε πειὸ καλά, κ' εἶν' ὅλοι δακρυσμένοι
Καὶ ὅλοι δάφνες καὶ μυρτιές στὸ δρόμο Του, τοῦ
[στρώνουν

Μὲ ἄνθη Τόνε ραίνουνε παιδιῶν ἀθῶων χέρια
Μὲ μύρα τὸν ραντίζουνε Νεραΐδες ζηλευτῆς
Ποῦ ἔσωσε ἀπ' ἄγρια, βαρβαρικὰ μαχαίρια
Ἀπὸ σουβλι καὶ βάσανα κι' ἀτίμωσες φρικτές.

Καὶ ὅλοι τὸν δοξάζουνε καὶ τότε θεοποιῶνε
Θυσία Τοῦ προσφέρουνε καὶ τὴν ζῶνν τους ὅλοι,
Εὐχῆς καὶ Ζήτησ' Ἀπειρο χιλιοστόμ' ἀντηχοῦνε
Καὶ μιὰ εὐχὴ κυριαρχεῖ—«Καὶ νικητῆς στὴ Πόλι»!

Καὶ κείνου γιγαντώνεται, νομίζεις, ἡ ψυχὴ Του
Κι' ἓνα συναίσθημα γλυκὸ τὰ μέσα του ταρασσεῖ,
Καὶ γίνεται πειὸ θεϊκὰ ἀκόμη ἡ μορφή Του
Καὶ εἶναι πάλι πρόθυμος τὸ πᾶν νὰ θυσιάσῃ.

Ἔτσι σὲ ὠνειρεύθηκα, ὅπως σὲ βλέπω τώρα
Ἑλληνικὰ στρατεύματα νὰ σέρνης νικηφόρα
Καὶ νὰ σοῦ πλέκη στέφανα ἡ Δόξα θαμπωμένη
Ἀπ' τὴ γενναία Σου ψυχῆ... Στιγμὴ Εὐλογημένη.

Ποῦ ν' ἀραδιάσω, δὲν μπορῶ, τὸν κάθε θρίαμβό Σου
Γιατὶ μὲ καταθάμπωσε τὸ Φωτοστέφανό Σου,
Γι' αὐτὸ καὶ γὰ βροντοφωνῶ μὲ τὴν ψυχῆ μου ὅλη
Ἀθάνατο Ρηγόπουλο! Καὶ νικητῆς στὴν Πόλι!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΡΟΥΚΑΚΗΣ
Ψυχίατρος