



# ΝΟΥΜΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ Β'. | ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 17 του Οκτώβρη 1904 | ΓΡΑΦΕΙΑ : Οδός Οικονόμου αριθ. 4 | ΑΡΙΘ. 118

## Ο „ΝΟΥΜΑΣ“

δω και μπρος θα βγαίνει ταχτικά δωδεκατέλιδος με την ίδια πάντα συντροφή, δηλ. δέκα για την Ελλάδα και φρ. χρ. δέκα για το Έξωτερικό. Μονάχα όσοι αγοράζουν φύλλο φύλλο το «Νουμά» θα πληρώνουν από σήμερα ΕΙΚΟΣΙ λεπτά για το κάθε φύλλο κι όχι μια δεκάρα καθώς πρώτα.

## ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΙΗΤΑΣ

Απικνω στο έρωτημα των «Αθηνών» όχι για να πείσω τη σύνταξη του μεγαλόσχημου αυτού φύλλου, αλλά από μια γενικότερη υποχρέωση όλων ήμων να μην αφήνουμε τίποτα ασυζητητο και ανεξερευνητο, αν πρόκειται να προκύψη κανένα κηδ για τον άγωνά μας, τον εθνικώτατο. Μπορεί να κλαίη και να δερνεται ο κ. Βλάχος, μαζί μ' αυτόν και ο Μιστριώτης, πώς δεν έχουμε ποιητάς, πώς δεν έχουμε φιλολόγους, και πώς τάχα την φοβερή αυτή πνευματική φτώχεια μας την έφερε ο χυδακισμός που δεν αφήνει πιά τον κ. Αντωνιάδη π.χ. να φτιάσση στίχους με το χιλιόμετρο. Δικαίωμά τους, όπως δικαίωμά μας είναι τώρα να θεωρούμε μπόσικα τὰ λόγια τους και κύτους τους κυριώτερους αντιπρόσωπους του λογιωταξισμού σε μια εποχή που το φως της επιστήμης εκπλώνεται πλούσιο τριγύρω μας.

Πέρασε η εποχή που έφτανε να φορξή στολή χρυσοστόλιστη ή να κάθεται σε Πανεπιστημιακή έδρα για να σε θαμάξη ο κόσμος και να χειροκροτή τις γνώμες σου. Στην εποχή εκείνη μπορεί να είταν Θεός ο κ. Βλάχος, εξοχότατος ο κ. Μιστριώτης. Σήμερα τὰ λεγόμενά τους δεν μας κάνουνε κημιιά εντύπωση, όσο οι κύριοι αυτοί επεμένουνε να είναι τόσο κοντόθυροι, ώστε να μη βλέπουν πέρα από τη μύτη τους.

Γιατί είνε τυφλωση να λέη και να γράφη κανείς πώς δεν έχουμε φιλολόγους και ποιητάς, να νοσταλγῆ δε— θεέ μου— την εποχή του Αντωνιάδη και του Βουτσινάκη διαγωνισμού. Γιατί τι είναι τὰ έργα του Ψυχάρη αν δεν είναι αυτό φιλολογικά; Χτες ακόμη ο «Νουμάς» εδημοσίευσε νέο μυθιστόρημα, τον καινούριο Ρομιπιδάνα, που έχτιμήθηκε όπως του έπρεπε. Και σχεδόν δεν παύει να δημοσιεύη έργα ο ακούρατος άνθρωπος που έχουνε τή θέση του το καθέναν στη νεοελληνική φιλολογία. Δεν είναι φιλολογία τὰ ποιήματά του Παλαμά; Οι μετάφρασες του Πάλλη δεν είνε φιλολογικά έργα; Ο Έρταλιώτης; τόσοι και τόσοι νέοι, γιομάτοι ζωή, γιομάτοι ολόγια και παρατήρηση, που περνούν κάθε μέρα από τις στήλες τουκα-

θημερινού ή του περιοδικού τύπου, όλοι αυτοί, σας έρωτούμε, δε δείχνουνε μια ζωή, δεν φανερώνουνε μια κίνηση που μπορεί να μη βρήκε ακόμα το δρόμο της άλλ' είναι σίγουρο πώς τίποτα δεν της λείπει για να αναδειχθῆ νικήτρια, αρχὴ ἢ γρήγορα, και να συντριφῆ τὰ εἰδωλα που μας εστήσατε και μας εμπόθατε και μας αναγκάσατε, όσο μας έλειπε το φως, να τὰ προσκυνούμε πιστευοντάς τα γι' αληθινά;

Μπορεί να είτανε πολυγραφώτεροι οι άρχαιοι, αν και αυτό δεν πρέπει να καταλογίζεται πάντα στο ενεργητικό ενός ποιητή, αφού τὰ 9)10 της ποιητικής εκείνης υπερπαραγωγῆς που έπνιξε την Ελλάδα, θὰ είταν ανάγκη να παρακρατηθούν και να ριχτούνε στη θάλασσα. Άλλ' οι νεώτεροι είναι βέβαιο πώς έχουνε πιά αναπτυγμένο το αίσθημα, περισσότερη καλαισθησία, σέβονται την αλήθειαν, δεν ζητούνε να μας ξεπιάσουνε ή να μας επιβληθούνε εν όνόματι του κούφιου πατριωτισμού για να περάσουνε ως εθνικοί ποιητάδες, αλλά προσπαθούνε κάτι πιο εύγενεστερο και πιο δύσκολο, να μας δείξουνε τή ψυχή τους ή να μας ανοίξουνε νέους ορίζοντες ή να μας δώσουνε άφορητή σε σκέψες που θα μας φέρουνε σε μια αναγέννηση.

Την εργασία αυτή δικαίωμά σας είναι να μην την αναγνωρίζετε, αφού η φύση σας έπλασε τόσο κοντόφθαλμους. Το έθνος όμως— όχι ο όγλος— την αντιλαμβάνεται και νοιώθει μια ανακούφιση γιατί

έπαψε πιά η ποιητική λογοδιάρροια, και γνωρίζει χάρη στους νεώτερους ποιητάδες που με φιλοπονία και υπομονή μυρμηγκιού χτίζουνε πέτρα προς πέτρα το ποιητικό οικοδόμημα της εποχής.

Άπό σας δε ζητούμε ενθάρρυνση. Ούτε τις υποουκίες σας θέλουμε, ούτε τους επαινούς σας. Ούτε μας ξεπιάζουνε οι κατηγορίες σας για το άντεθνικό τάχα έργο μας, ούτε μας συγκινούνε οι κλάψες σας. Εφέρουμε πώς πονάτε γιατί βλέπετε γκρεμισμένους τους θρόνους των εἰδωλων σας, σκουίζετε σαν τσακάλια γιατί σας τσούζει ο έλεγχος όταν σας παρουσιάζουμε γυμνούς στα μάτια του κόσμου που συνήθιζε να σας προσκυνάη μη γνωρίζοντας τι κρύβεται από κάτω σας.

Άπό σας ένα μόνο ζητούμε. Να αφήσετε τον κόσμο ήσυχο, να μην ανοίγεται τέσσερες πύλες το στόμα σας για να μας πῆτε τις μεγαλύτερες κουταμάρες σε κάθε περίσταση που είναι ανάγκη να μιλήσουνε οι ειδικοί. Το έργο το δικό σας τελειώσε. Άρκετά έδουλέψατε για να στραβώσετε το έθνος. Και το κατωρθώσατε αυτό, αλήθειαν. Τώρα για μας είσθε πεθαμένοι. Μην προσπαθείτε να μας πείσετε πώς τάχα διατηρείτε ακόμη μέσα σας πνοή ζωής, γιατί έσεις ποτέ δεν έζησατε. Έμεις θα ξεστραβώσουμε το έθνος, αφού το θγάλαμε από τὰ νύχια σας. Έμεις θα ξυπνήσουμε τή μαρμαρωμένη βρασιλοπούλα.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ

## ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΑΛΗΜΝΟΙ

Τόν καιρό που κατέβηκαν στην Ελλάδα του Εβρῆν τὰ φουσατά αν είταν κι Όβραίοι ανάμεσα σ' αυτά τίποτις δεν υπάρχει για να τ' αποδείξει. Άργότερα όμως, από την εποχή του Άλεξάντρου Έλληνες άγάλι άγάλι σμίγουν με Όβραίους παντού και περισσότερο από κάθε άλλον τόπο στην Άλεξάντρεια. Έκει μάλιστα αρχινάει και δουλεύει το προζύμι του Χριστιανισμού, και από το κέντρομα του έλληνισμού άπάνου στον ίσοδαισμό βγαίνει η καινούρια θρησκεία και φιλοσοφία που χαν να καταχτήσουν τον κόσμο. Ο Φίλωνας και άλλοι έγραφαν έλληνικά, κι από τις εκατοντάδες χιλιάδες Όβραίοι που ζούσαν στην Άλεξάντρεια δύσκολα βρίσκουνταν δέκα που μπορούσαν να καταλάβουν την Παλιά Διαθήκη στην άρχική της γλώσσα, την εβραϊκή. Γι' αυτήν την αίτια έγινε η μετάφραση που ονομάστηκε των έβδομηντα. Η άμάθεια της πατρικής γλώ-

σας είχε καταντήσει τόσο μεγάλη που και ο ίδιος ο Φίλωνας, ο φιλόσοφος της φυλής του, λέει κάπου— αν τὰ γερόγραφα δε μας γελούν— πώς τὰ Ίερά Βιβλία τὰ παλιά είταν γραμμένα χαλδαιικά, σε μια γλώσσα δηλαδή διαφορετική της εβραϊκής.

Στην Παλαιστίνη οι πλούσιοι και γραμματισμένοι σπούδαζαν έλληνικά και πολύ, μα ποτέ η μάθησή τους σ' αυτόν τον κλάδο δεν έφτασε στην έντέλεια· και ο Ίώσηπος Φλάβιος πούταν μοσκογεννημένος και πολυμαθήτος, σαν έγραφε τὰ βιβλία του έλληνικά το ξέρουμε από έναν πρόλογό του πώς είχε μερικούς και τότε βοηθούσαν (Κατά Άπίωνος Α. Θ.) Και μ' όλα αυτά όμως όποιος διαβάξει την Άρχαιολογία του και μπορεί να κρίνει θα βρει πολύ συχνά την έλληνική του φράση δουλεμένη άπάνου σ' εβραϊκό καλούπι· δηλαδή δίχως στριφογυρίσματα, είναι μετάφραση πιστή από εβραϊκά

λόγια. Αυτό θα πει πώς ο κόσμος όπου ζούσε ανάμεσα δε μιλούσε ελληνικά, κι ως λέν ο,τι θέλουν όσοι φωνάζουν—είναι λίγοι για την τύχη μας—πώς στην εποχή του Χριστού κάθε σκαφτιάς στη Γερουσαλήμ μπορούσε να κουβεντιάσει με τον Πλούταρχο στη γλώσσα έτουτουνοῦ.

Με το σκόρπισμα των εβραίων πολύ πρί χαλάσει το βασίλειο είχαν έρθει μερικοί στην Αθήνα. Μας το λέν οι Πράξεις των Αποστόλων (ΙΖ, 17) όπου βλέπουμε πού οι πρώτοι πρώτοι πού δέχτηκαν τον Παῦλο ήταν άνθρωποι της γενιάς του. Μά και πρίν ακόμα στον καιρό του Καίσαρα, κάπως πενήντα χρόνια π. Χ. Αθηναίοι πήγαιναν για εμπόριο στη Γερουσαλήμ, και ήταν πολύ ευχαριστημένοι αυτοί κ' οι πρόξενοι τους από τα φερσίματα του Έρκανού του δευτέρου, ένα είδος οίκουμενικού πατριάρχη των εβραίων, κ' οι εύκολιες πού απόλαυαν απ' αυτόνε ήταν τόσο σημαντικές πού ο δήμος των Αθηναίων του ψήφισε και χρυσό στεράνι και μπρούντζινο άγαλμα. Το δήχεται ο Ίώσηππος (Αρχαιολ. ΙΔ, 8, § 5), κι ε ίδιος πάλε μάς λέει πώς όμοιες χάρες γνώρισαν οι Αθηναίοι από τον Ηρώδη και τοῦχαν στημένο και άγαλμα. Αυτό το βεβαιώνει και μιá επιγραφή πού βρέθηκε στην Αθήνα κ' είναι τυπωμένη στη μεγάλη συλλογή του Βερολίνου (Αττικές Γ, α, 550). Άλλη μιá επιγραφή (556) μάς κάνει να πιστέψουμε πώς και η Βερενίκη, η ξακουστή για την έμορφιά της, πέρασε από την Αθήνα και της κάμανε παρόμοιες τιμές.

Ο πρώτος λοιπόν αιώνας πρί Χριστό φαίνεται να είναι η εποχή πού πρωτόρθαν Όθραίοι να κάτσουν και οραμικώς στην Αθήνα. Βρεθήκανε και τρεις τάφοι από δαύτους, καιμητήρια όπως λέν οι επιγραφές, και δυό είναι με την εφτάφωτη λυχνάρια πού ίσως είχε γίνει το άσβυστο σύμβολο του έθνους ύστερα από το ξεθεμέλιωμα της Γερουσαλήμ. Τη βρίσκουμε στη θριαμβευτική άψίδα του Τίτου, στη Ρώμη, πρώτη φορά με μιá χρονολογία.

Απ' όσα είπαμε βγαίνει το συμπέρασμα πώς οι Όθραίοι ζούσαν ήσυχoi κι αγαπημένοι με τους Αθηναίους, με αυτό όμως δεν ένοούμε πώς και δε τσακώνονται καμμιά φορά. Καθώς είναι φυσικό άνάμεσα σ' ανθρώπους από δυό φυλές διαφορετικές, κάποτε ασκώνονταν καυγάς και κάθε μέρος ήθελε σιλικάτα και δίχως φαρμάκι να δείξει πώς έχει περισσότερες χάρες από το άλλο και πώς στέκεται ένα δυό σκαλιά πειδ άψηλά, στη γνώση και την έξυπνάδα. Στά ανέγδοτα πού τυπώνουμε σήμερα έχουμε τον άντλαλο από τέτοια μαλώματα, και επιπδής είναι μεταφρασμένα από ένα βιβλίο εβριόφτιαστο, ένοοείται πού δεν ακούμε παρά μιá φωνή. Δεν ξέρω αν και στην ελληνική φιλολογία της εποχής είναι καμμιά έλπίδα να βρεθῆ μιá μέρα το λάλημα της άλλης καμπάνας. Θάταν πολύ νόστιμο. Ο καυγάς του Φιάβιου με τον Απίωνα και άλλα συγγράμματα κατοπινά γγίζουν ψηλότερα ζητήματα και δε μάς μπάζουν στην καθημερινή ζωή του λαού όπως οι ιστορίτσες πού θα δείτε στρωμένες εδώ πέρα.

Το βιβλίο όπου τες έχει μαζεμένες λογίεται Μεδράς, μιá λέξη πού δε θυμάμαι αν έλαβα ποτέ άφορμή να τήνε γράψω για τον ελληνικό τύπο. Θα τη βρείτε όμως στη μετάφραση πού έκαμε ο Σωτηριάδης της Ιστορίας της Βυζαντινής φιλολογίας του Krumbacher, μόνο πού ο δικός μας γελάστηκε με το άσερνικό άρθρο του γερμανικού (der Medras-ell) και μάς τον έφτικσε συγγραφέα. Το βιβλίο πού λέω έρχεται στη χρονολογική σειρά λίγο πρίν και λίγο έπειτα από το Ταλμούδ, πού το άπόσωσαν

κατά τα 500 στον καιρό του Ίουστινιανού άπάνου κάτου. Δε δίνω ώρισμένη χρονολογία γιατί αυτό το Μεδράς όπως το βρέπουμε σήμερα δεν είναι μονοκόμματο παρά συρραμμένο μαζί από δυό ή τρία μέρη.

Από τα λόγια αυτού το Μεδράς, όπου είπα θα καταλάβετε πού βρίσκονται κι άλλα μαζέματα με το ίδιο όνομα. Και έτσι είναι: από τα πέντε βιβλία του Νόμου το καθένα έχει δικό του Μεδράς, και όμοια θα πούμε για όλα περίπου τα άλλα μέρη της Γραφής πού έχουν η το ίδιο η κάτι ανάλογο. Μεδράς θα πει «σκάλισμα» και σαν πρωτοακούστηκε η λέξη στα σχολεία της Παλαιστίνης ένοούσαν τον άγωνα όπου γίνονταν να βρίσκουν σε κάθε λόγο η φράση της Γραφής όχι το νόημά τους το φυσικό παρά κάτι καινούριο και διαφορετικό πού να ταιριαζε η με τες φιλοσοφικές ιδέες της εποχής η με τα πλάσματα της φαντασίας. Η ιδέα τους ήταν πού η Παλιά Διαθήκη τάχει όλα μέσα της, και κάθε τι σωστό και ίσιο πού μπορούσε να στοχαστεί ο νους του ανθρώπου για να έχει πέραση και να το παραδεχτούν όλοι έπρεπε να βρεῖ ένα άποκοῦμπι στο γράμμα της Γραφής. Όποιος διαβάσει με προσοχή τα Βαγγέλια θα δει κι εκεί μέρη πού σα Μεδράς μοιάζουν.

Έτσι λοιπόν μορφώθηκε αυτό το σύστημα Έρμηνείας, πού κάποτε είναι μέτρια και σύντομη τελειώνοντας με δυό ή τρεις γραμμές, κάποτε όμως άπλώνει και παίρνοντας έν σωρό καταιβατά, μπαζει μέσα όσο ύλικό βρίσκει άπάνου σ' ένα θέμα. Τα δώδεκα ανέγδοτα πού θα διαβάσετε εδώ είναι μονάχα μέρος από αυτά πού ζηγαν το ζήτημα γιατί στο πρώτο εδάφιο από τους Θρήνους έπειτα από τα λόγια «Μεγάλη άνάμεσα στα έθνη» ο μοιρολόγος λέει για τη Γερουσαλήμ πώς ήταν και «Πριγκήπισσα στας πολιτείες» σα να μη έσωνε το πρώτο. Με τες ιστορίτσες του λοιπόν το Μεδράς πασκίζει να άποδείξει πού δεν είναι δευτερολογία περιττή, μόνε έχει σκοπό να φανερώσει πώς ο λαός της Γερουσαλήμ άπερνούσε στο λογισμό όλους τους λαούς της οίκουμένης, και τους Αθηναίους ακόμα τους τετραπέρητους.

Έτοῦτο το μέρος του βιβλίου φαίνεται να γράφτηκε στον τρίτο αιώνα μετά Χριστό. Δε βρίσκεις μέσα σ' αυτό κανένα χνάρι χριστιανισμού, και οι Αθηναίοι όπου αναφέρει είναι έθνικοί, ειδωλολάτρες σα να λέγαμε. Θα πιστέψετε φυσικά πού μετάφρασα από τα εβρείκα, κι όμως έχετε λάθος. Έτοῦτα κι κομμάτια, καθώς πολλά άλλα και τα περισσότερα στο Ταλμούδ είναι γραμμένα άραμείικα, άλλη γλώσσα σημητική πού όχι σωστά διόλου την έλεγαν μιá φορά και χαλδέικη (Δις παρ' άπάνου εκεί πού αναφέρνω το Φίλιωνα). Σε τούτη τη γλώσσα άρχισαν να γράφουν οι εβραίοι έπειτα από τον πρώτο χαλασμό της Γερουσαλήμ τον καιρό πού τους ξεσπίτωσαν και τους πήραν στη Βαβυλωνία, έξι αιώνας πρί Χριστό. Γελιούνται όμως και οι σπουδαιότεροι σοφοί της Γερμανίας και της Αγγλίας πιστεύοντας πώς τα εβρείκα έπαψαν να είναι η γλώσσα του έθνους και πώς όλοι από τότες δε μιλούσαν παρά άραμείικα. Σε λιγώτερο από βδομηντα χρόνια πού έμειναν οι εβραίοι αίχμαλτοι δε μπορούσαν να χάσουν την προγονική τους μιλιά. Όσα μέρη του Ταλμούδ είναι γραμμένα εβρείκα μάς παρουσιάζουν καινούριους τύπους και σύνταξη νιόπλαστη πού δεν μπορούσαν να ξεμυτίσουν παρά σε μιάν έποχή πού η γλώσσα ήταν ακόμα στον άνθό της. Σκάνω από τα γέλια κάθε φορά πού διαβάζω πώς τα εβρείκα δέκα αιώνων, πέντε πρίν και πέντε μετά Χριστό, ήταν γραμματικά γυμνάσματα πούκαναν οι συγγραφάδες. Εκείνοι

πούχουν τέτοια ιδέα έπρεπε να μάς δείξουν πώς και αυτοί σα γράφουν λατινικά για να φανερώσουν πολυμάθεια φικάνουν όχι μονάχα λέξεις καινούργιες—πράμα πού δεν κάνουν ποτέ τους—μόνε και καλούπια διαφορετικά και πλεξίματα άγγωστα στον Κικέρωνα η στον Όβίδιο. Το σφάλμα είναι γενικό, και είναι πρώτη φορά πού γράφω έτσι παλληκαρία τη γνώμη μου όντας βέβαιος πού το μανταρινάτο της έπιστήμης, άνίσως και δε με κηρύζει αίρειτικό, θα μουδιάσει στα λόγια μου. Μά δεν ένοωθ να πάρω όλο το «Νουμά» με τούτο το ζήτημα, γιατί ακούω τον κ. Ταγκόπουλο πού βάζει φωνές και λέει πώς στον τόπο μας οι εβρείκες σπουδές δεν έφτασαν άκόμα σε τέτοια ύψη ώστε να θέλει ο κόσμος να άκούει φιλολογήματα για ύποθετες πού μπορεί κίλλας να μη τις άνειρέφτηκε ποτέ του. Και δεν πιστεύω να έχει άδικο ο διευθυντής μας. Θα μ' άψισει όμως να πω μονάχα πώς άραμείικα έγραψαν μερικοί στην Παλαιστίνη για έπίδειξη και μεγαλωσιά, όπως ο Μάρκος Αύρήλιος και άλλοι έγραψαν ελληνικά στη Ρώμη. Τα μιλούσαν ακόμα οι γραμματισμένοι σε όσες κουβέντες δεν ήταν για τον κοσμάκη, πούχε χρέος να τους άκούει χάσκοντας και καμαρώνοντας τη σοφία τους. Πώς ο Χριστός, κάποτες κι όχι πάντα, μιλούσε άραμείικα με τους άποστόλους κανείς δε θα το βρεῖ παράξενο. Όμως το «Ηλει Ηλει λεμά σαβαχθανει» δεν είναι σ' όλα γενικώς τα χειρόγραφα και μερικά έχουν «άζαβθανει» πού είναι εβρείκο φυσικό.

Η μόδα βάζταζε κάμποσους αιώνας, μα ύστερα έπεσε, τα άραμείικα λησμονηθήκανε, εκεί πού δεν έπαψαν ποτέ ίσια με τις ήμέρες μας να γράφουν ο βρείκα βιβλία.

Στην άραμείικη γλώσσα συνήθιζαν να ξεραζούνται με συντομία, αλλά και με δύναμη όμοια του λακωνισμού. Προχτες διάβασα άραμείικη μετάφραση του αίσώπειου μύθου του τέτιγα από ένα χειρόγραφο των τόπων μας πού τώρα βρίσκεται στην Πάρμα, και την εύρηκα πιδ σύντομη του ελληνικού και πολύ χαριτωμένη. Σύντομες είναι και όλες οι ιστορίτσες μας, σε μερικές όμως έπλάτωνα κάπου κάπου τη φράση για να ρίξω λίγο φως και χρώμα. Το κείμενο όπως το παραλάβαμε είναι σε κακή κατάσταση—πάλε γιατί δεν το νοιώθαν εκείνοι πού έγραψαν—κι ίσια με τώρα όλες οι προσπάθειες της κριτικής δεν μπόρεσαν να το ξεκαθαρίσουν όσο πρέπει. Κάποιος άλλος έκαμα κι' έγω, και δίχως να μπω σε πολυλογίες πού δε χωράν εδώ πέρα το αναφέρνω μονάχα για κεινούς πού ίσως λάχει και παρατηρήσουν πού το μετάφρασμα μου δεν ταιριάζει με το πρωτότυπο. Μερικά από αυτά τα ανέγδοτα βρίσκονται και σε άραβικά, ιταλικά και γαλλικά βιβλία, η χρονολογία όμως άποδειχνει πώς είναι παρμένα από το Μεδράς.

Και τώρα θα σας άψισω με την καινούρια γνωριμία.

A

Ένας από τη Γερουσαλήμ πήγε στην Αθήνα. Μπήκε σ' ένα μαγαζι γιομάτο κόσμο ποῦτρωαν κ' έπιναν. Έκατσε και όροοίστηκε κι αυτός. Σά βρέθηκε μόνος με τον ξενοδόχο τον παρακάλεσε να τον άφήση να πλαγιάσει εκεί. Μά κείνος τούπε με πονηριά: Έέρεις, έχουμε ένα σύστημα σε τούτον τον τόπο, να μη βαστάμε κανένα μουσαφιρη ά δεν κάμει πρώτα τρία πηδήματα.

— Καλά, οτι θέλεις κάνω, μα δείξέ μου πρώτα πώς γίνεται αυτό πού λές.

Και ο ξενοδόχος γελώντας με την άμάθειά του













Εκείνο που θα μάς βγάλει σήμερα από τον βούρκο που κυλιόμαστε είναι η Αλήθεια, η όμη, η φαρμακική, η παρόμοια με πυρωμένο σίδηρο Αλήθεια. Το βιβλίο του Ραμὰ θάνατο το πυρωμένο σίδηρο που θα κλέψει τα σάπια κρέατα, τα παλιά, για να μπορέσουν έτσι να γεννηθούν στον καθαρισμένο πιά τόπο τα γερά, τα καινούρια. Πως τέτια ευεργετική επίδραση στη Ρωμική ζωή θάχει το βιβλίο του Ραμὰ, θά το δείτε άμείως στο άλλο φύλλο του Νουμὰ που θάρχίσουμε να δημοσιεύουμε, σε τρία τέσσαρα φύλλα στη σειρά, το πρώτο κεφάλαιό του, την «Πηγή του Κακού».

Σήμερα για δείγμα σάς δίνουμε ένα κομμάτι από την εισαγωγή του βιβλίου. Αυτό.

«Ακούοντας από μικρούς και τρανούς, από πατριώτες και ξένους, από φίλους κ' έχθρούς, πώς στα όγδόντα χρόνια το Κράτος; Έχασε το χαρακτήρα του κι ότι ή πανθομολογούμενη κακοδαιμονία είναι τρανή απόδειξη ενός μεγάλου ξεπεσμού, ζήτησα να μάθω το ριζικό αίτιο της κακορρζικιάς.

«Υπάρχουν πολλοί που βρίσκουν αίτιο μοναδικό του κακού, την αυτοδιοίκηση. Και λένε πολύ σωστά — ότι ο λαός ήταν άνικανος ν' αυτοδιοικηθή, διότι συνειθισμένος τόσους αιώνας να τον κυβερνούν είχε αποκτήσει έμφυτη την ανάγκη της κηδεμονίας. Βεβαιότατα ή αυτοδιοίκηση είναι το αίτιο του κακού που φαίνεται άμείως. Πού όμως αίτιο μάς έσπρωξε στην Αυτοδιοίκηση; Να τί πρέπει να φανερωθή τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι κ' εσήμενε ή ώρα να είπωθή coram populo, πώς οι Νεοέλληνες όγδόντα χρόνια καρκινοβάκισαν και από σκληροί κατακτητάρ της Ελευθερίας, καπάντησαν συνταγματικοί ραγιαδες άναξιοί της ζωής.

«Η μελέτη σιγά σιγά μου εφάνέρωσε τα έμμεσα κι άμεσα έπακόλουθα της άποσυνθετικής ικανότητας ενός πνεύματος που άντιμάχεται το ζωντανό κι ώφέλιμο πνεύμα.

«Κ' έτσι έβεβαιώθηκα ότι αν καταντήσαμε ρογιαδες ελευθεριάζοντες το χρωστούμε στην κατρωδία του ζωντανού «εγώ» της Ρωμιοσύνης και την προσκόλληση μας σε δασκαλοπαρασκευασμένη Έλληνοπρέπεια...»

ΚΕΙΝΟ

που καταφερε ο κ. Λεβίδης να διώξει από την Αθήνα τον κ. Μπενή-Ψάλτη, δεν είναι μικρό πράμα. Ο εύπνευστος αυτός υπάλληλος και στην ύποθε-

ση της «Ορέστειας» και στην καταδίωξη των παταβουρογράφων και σε κάθε περίπτωση έδειξε πως καταλαβαίνει τί θα πει καθήκον» και πως ο Νόμος γίνεται σεβαστός. Με τέτια, βέβαια, μεγάλα έλαττώματα, δεν έπρεπε ούτε στιγμή να μένει στην Αθήνα κι άπορούσαμε πως οι άλλοι οι ύπουργοί της Δικαιοσύνης δεν είχαν το κουράγιο να τότε βγάλουνε από τη ράχη μας.

Μά να που ήρθε ο Ήρακλής, ο κ. Λεβίδης, και τα κατάφερε μιά χαρά. Όσοι μάλιστα εύτυχίσανε να διαβάσετε και τον «Χρόνο» της περασμένης Τρίτης που μάς άποκάλυπτε τους σπουδαίους λόγους που άνάγκασαν τον κ. ύπουργό να μεταθέσει τον κ. εισαγγελέα, θά είδατε πως για να μείνει κανένας υπάλληλος εδώ πρέπει πρώτα κι άρχής να δουλεύει κομματικά τον κ. ύπουργό κ' ύστερα να κοιτάζει το καθήκον του.

Ο κ. Μπενή Ψάλτης δεν τόκανε αυτό, και πολύ καλά έκανε ο κ. Λεβίδης που τον μετάθεσε. Δεν ήταν δε και καμιά άνάγκη να κορορευτεί και να πει πως το πετόι του είναι χοντρό και δεν τρώγεται από Μπενή-Ψάλτηδες.

Αυτό το ζέραμε και δίχως να μά; το πει Άνθρωποι χοντρόπετσι σαν και λόγου του δεν τρώγονται. Οι τέτιοι τρώνε κι όλο τρώνε την πατρίδα και χορτασμό δεν έχουνε.

ΛΙΑΒΑΣΑΜΕ

και μεις την άναφορά πούκανε ο κ. Τσαγγάρης για τα λαχεία του Στόλου και θακρύταμε. Τέτια πράματα δεν πρέπει να δημοσιεύονται στις έφημερίδες; κάδουν κακό; μπορεί στα καλά καθούμενα να πάθει και κανένας από την συγκίνηση.

Και για να μάς πιστέψετε, διαβάστε το συγκινητικώτατο αυτό κομμάτι από την άναφορά του :

«Έκπληρών το καθήκον μου ως πολίτης Έλληνα και έπιθυμώ άναλόγως των δυνάμεων μου να ύπηρετήσω την πατρίδα... σάς παρακαλώ να μου παραχωρήσετε το μονοπώλιον των λαχείων του στόλου και να μου δώσετε για προμήθεια άντι των 10 ο)ο που άπεφάσισε ή Βουλή, μονάχα 12 1)2 στα ο)ο

Αυτό λέγετα: πατριωτισμός! Να δέχσαι και 2 1)2 στα ο)ο παραπάνω. Οι έφημερίδες έθαύμασαν την γενναιοδωρία του άνδρός και δεν έχουν άδικο. Φαντασθήτε όμως πόσο μεγαλύτερος εθνικός ευεργέ-

νισμένο να της τρίψει τη μούρη.

\*\*

Ο κ. Σκιας έχει πολλά χαρίσματα. Δεν είναι μόνο άστείος. Είναι ακόμα προικισμένος με το χάρισμα του παρατηρητικού σε βαθμό όχι συνθισμένο. Και σε μελέτες σαν κι αυτήν που καταπιάστηκε, μεγάλη σημασία έχει το παρατηρητικό, κι αυτός δά είναι ένας από τους πιο σπουδαίους λόγους που τόσο πέτυχε. Μήπως νομίζετε ότι κανένας μπορούσε να κάνει την ήν ανακάλυψη έκανε ο κ. Σκιας και να βρει πως ή καθαρεύουσα είναι «μιά των δικλέκτων της Έλληνικής γλώσσας και δή ή επικρατεστέρα»;

Θά ρωτήσετε, όσοι δεν έχετε το χάρισμα του παρατηρητικού, ποία καθαρεύουσα είναι αυτή ή διάλεκτος και δή ή επικρατεστέρα; Είναι ή καθαρεύουσα, καθώς την έγραφε ο Βαλέττας λ. χ., \* είναι ή καθαρεύουσα που διαβάζουμε στις περισσότερες μελέτες; τίς δημοσιεύμενες στο περιοδικό «του έν Κ]πόλει Έλληνικού φιλολογικού Συλλόγου», είναι ή καθαρεύουσα του Ε.ρ. Ανώπιου, \* του Κλ.

\* κοίτα ο Σωκράτης και τα καθ' ήμας.  
\*\* κοίτα λ. χ. τα Πηλαιά και Νέα.

της θανάδειχνώτανε ο κ. Τσαγγάρης αν άποφάσιζε να κρατήσει για λογαριασμό του όλου τους παράδες του Λαχείου και να δώσει 12 1)2 στα ο)ο για το ταμείο του Στόλου.

Τέτιες όμως θυσίες δεν μπορείς να τις ζητήσεις, γιατί καλός ο πατριωτισμός, μά δεν πρέπει να μείνει κανένας και δίχως πουκάμισο!

ΜΙΑ ΚΑΛΗ

πιανίστρα μάς ήρθε απ' τη Βιέννα, ή κ. Ίουλία Παπαμόσκου. Δέκα χρόνια κάθισε τη Βιέννα κ' έσπούδασε μουσική κι όταν δώ και τέσσαρα χρόνια έδωσ' εξετάσεις, πήρε απ' την Αυστριακή Κυβέρνηση δίπλωμα δασκάλας της Μουσικής με τον βαθμόν Άριστα και για την μεγάλη τέχνη της και για την σημαντική μελέτη της για το «Νεοελληνικό τραγούδι».

Η κ. Παπαμόσκου τάποφάσισε να μείνει στην πόλη μας και να δώσει μαθήματα πιάνου. Έλπίζουμε να την ύποστηρίξουνε όσα σπίτια κ α τ α λ α β α ί ν ο υ ν από μουσική, αν και το Όδειο μας μπορούσε από την πρώτη στιγμή να ζητήσει τη συνεργασία της. Μιά τόσο γερά μερφωμένη καλλιτέχνηδα δεν έπρεπε να την αφήσει να του ξεούγει.

ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

Της καρδιάς μου τον καθαρό ουρανό, καταχνιά έπλάκωσε. Μαυρίζει ή πρώτη άγνόνη της, από τα πυκνά του έρωτα σύγνεφα που ξεπλώνονται στον ουρανό της και σφιχτά την άγκυλιάζουν.

Χαιρετίζει τα στήθη μου το λευκό πουλί, και το θωρώ να πετάει μακριά, μακριά. Διωγμένο από τον καινούργιο της καρδιάς άρέντη, άλλου πάει να κτίση φωλιά τον.

Φέρτε μου άλυσίδες ναν το κρατήσω το χρυσό μου, ναν το σφιχτοδέσω, να πνίξω του έρωτα τη φωνή.

Α! Όχι.

Μέσα στις άστραπής τη λάμψη που χύνεται στο μαυρισμένο ουρανό, θωρώ μιά πανώργια κοπέλλα να ξεπροβάλλη. Με το χαμόγελο στο τρανταφυλλένιο της στόμα, με τα μάτια γεμάτα καλωσύνη, σκορπίζει στις άγαπημένους της τη χαρά.

Πίσω της σέρνει πλήθος άπειρο.

Προχωρεί. Έρχεται κοντά μου. Πέφτω στην άγκυλιά της κ' έκείνη μέσα στα στήθια της με σφιγγει. Καίδευω τα δλόμαυρα μαλλιά της που λάμπουνε στο γλήγορο φτερούγισμα της άστραπής. Ω γλύκα!

Και με της θύελλας το βογγητό που συνταράζει το μελαγχολικό άγέρα, λες και άνακτώνεται το άπαλό ψιθύρισμα των ριλημάτων μας.

Ραγκαβή, είναι του Δ. Βερναρδάκη ή καθαρεύουσα, ή μήπως είναι του Ν. Σαρίπολου και του Θ. Αφεντούλη, ή μήπως ή καθαρεύουσα του Πολυλά που διαβάζουμε στην εισαγωγή του Άμλέτου; ή νάναι ή καθαρεύουσα ή εξίσου άπέχουσα και της άρχαίας και της λεγομένης δημώδους του «προς διάδοσιν άνωφελών βιβλίων Συλλόγου»; Άρχαγε να ναι του Κοραή ή καθαρεύουσα, ή μήπως είναι ή καθαρεύουσα του κ. Φλογαττή, και Ήρ. Βασιάδης; Είναι του Μάρκου Ρενιέρη ή καθαρεύουσα που έγραψε στα 1840\*\*\* ή αυτή που έγραψε στα 1860\*\*\*\*;

Η καθαρεύουσα, ή επικρατεστέρα των διαλέκτων της Έλληνικής γλώσσας, έχει τη δοτική, τα ρώ (ρούς), νώ (νούς) ούσι (όν), ρήτορσι, ταχύτησι, μνηστήρσι, πατράσι, θυγατράσι, φάσι μάσι ράσι, ή μήπως ή δοτική δεν είναι της καθαρεύουσα; στοιχείο;

(άκολουθετε)

ΣΗΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

\*\*\* κοίτα Δοκίμιον Ιστορίας της Φιλοσοφίας.  
\*\*\*\* Περί Βλοσσίου και Διοφάνους.

\* σελ. 129  
\*\* σελ. 129









ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1904

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Table with 2 columns: 31 Σεπτεμβρίου 1904 and 31 Αυγούστου 1904. Lists various financial items and their values.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Table with 2 columns: 31 Σεπτεμβρίου 1904 and 31 Αυγούστου 1904. Lists various financial items and their values.

Έν Αθήναις τῇ 7 Ὀκτωβρίου 1904

Ὁ Διευθυντὴς τοῦ Λογιστηρίου Π. Α. ΚΟΥΤΣΑΛΕΗΣ

ΓΕΡΑΜΑΤΑ

Φίλε «Νουμά»,

Ἐλπίζω νὰ δημοσιέψῃς στὸ ἀγαπημένον φύλλον σου ἓνα χωρατὸ μου ἄκακο. Θίλω νὰ πῶ δηλαδὴ πῶς ἡ «Νεῖα Σκηνή» ἀπὸ τότες ποὺ ἄρχισε νὰ ἐνισχύεται— ἔτσι, λέει ὁ διευθυντὴς τῆς— μὲ παλιούς ἠθοποιούς, τὴν κ. Πικρακευσοπούλου, τὸν κ. Πατριδῆν κλπ. ἔπαψε νὰναι Νεῖα κ' ἔγινε «Γραία ὀκνητή».

Πολὺ γρήγορα ἔρθαν τὰ γεράματα. Κρίμα.

Ὁ φίλος σου ΚΟΘΟΡΝΙΑΝΗΣ

ΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩΡΙΟΣ

Ἀγαπητέ μου «Νουμά»

Στοὺς «Ἀπόλυτους κανόνες» (Νουμά ἀρ. 114 19 Σεπτ 1904) εἶδα νὰ λέει ὁ κ. Φυχῆρης πῶς ἂν καὶ λέμε τὸ σύνθετο πανώριος δὲν μπορούμε ὁμῶς νὰ ποῦμε καὶ τὸ ἀπλὸ ὄριος γιατί δὲ φαίνεται νὰ καθιερώθηκε ὁ τύπος· αὐτὸς στὴ γλῶσσα μας, ἀλλὰ θὰ ποῦμε μόνο ὄριος χωρὶς νὰ θέλω νὰ ἀντιτείνω γι' αὐτὸ στὸ μεγάλο μας Διδάσκαλο (ἀφοῦ ὁ καθένας λέει κάθε μέρα ὄριος καὶ ὁμορφος) παρ' ὅτι μόνο πῶς καὶ τὸ ὄριος πολὺ συνηθίζεται καθὼς καὶ τὸ σύνθετο πανώριος.

Ὁ κ. Γρυπάρης στὸν «Πραγματευτὴ» τοῦ γράφει :

Σὺσε ταχιά στὴν ὄριος τὴ σπηλιὰ πραγματευτὴ μὲ τὰ ὄριος μᾶτια κ' ἐκεῖ σοῦ φέρνω τὴν τιμὴ καὶ πέρνω τὴν πραγματία.

Ἐπίσης τὸν τύπο αὐτὸν τὸν βρίσκομε στὰ δημοτικὰ μας τραγούδια πολὺ συχνὰ στὸ τραγούδι ατὰ φάρια (Βασιλικὸς Κύκλος) βρίσκονται μαζί κ' οἱ δύο τύποι :

Ὁριος πανώριος καλογορεῖ τῆ γιάνιζε ψαράκια.

Ναῖφάχ ὁ αὐτοκράτορας νὰ φάχ κ' ὁ πατριάρχης κ. τ.λ.

Ἐπειτα στὸ Γιάννο τὸ Ἀδριανουπολίτη: (Ἄγνωστοι ἤρωες σελίδα 46).

Ἐγὼ γλυκιά μανούλα ἔχω κ' ἀδερφή

Ἐγὼ κ' ὄριος γυναίκα νὰ τὴν πῶρχεται κ. τ. λ. ὥστε δὲν πρέπει νὰ ἀποκλεισθῇ ἀπὸ τὴ γλῶσσα μας ὁ ὄριος αὐτὸς τύπος ἀφοῦ μάλιστα ἔχει γιὰ συνηγόρους τοῦ τὰ πανώρια δημοτικὰ μας τραγούδια.

Χανὶ Κρήτης 24 (9) 904

Σὲ φιλῶ. ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

— κ. Φάνουστ. Μετάρρασι το Ρωμείικα τὸ κομμάτι ποὺ μᾶς ἔστειλες καὶ θὰ τὸ δημοσιέψουμε. Ἄν μπορεῖς στείλε μας τὸ γερμανικὸ φύλλον ποὺ γράφει γιὰ τὰ δημοτικὰ τραγούδια μας. Μὰ καὶ τὸνομά σου τάληθινό. — κ. Van Kerkhoff, Laren. Ἠλλάδαμε τὴ συντρομὴ καὶ σὰς εὐχαριστοῦμε. Τὸ φύλλον θὰ σὰς τὸ στέλνουμε ταχτικά. — κ. Γ. Καζαν. Πειραιᾶ. Τὸ λάδαμε. Εὐχαριστοῦμε. — κ. Σεν. Φρ. Στὴν Πέτρα. Φροντίζουμε νὰ βροῦμε πωλητάδες τοῦ «Νουμά» σ' ὅλες τίς ἐπαρχίες. Ἐλπίζουμε στὸν μὴν αὐτὸν νὰ χεῖ τελειώσει ἡ δουλειά, ὥστε περιμένετε. — Σὲ κάλιο φίλος μας. Τὸ γράψαμε κι ἄλλοτε πῶς κάθε Σχβατόβραδο μαζόνονται οἱ φίλοι στὸ γραφεῖο. Οἱ πόρτες ἀνοιχτές γιὰ τοὺς φίλους, ὥστε μπορεῖτε νὰρθετε καὶ λόγου σας. — κ. Νικόλ. Πόρο. Θὰ τόνε ξαναδημοσιέψουμε τὸν κατάλογο τῶν ἀφτηνῶν βιβλίων στὰ ἄλλα φύλλα. Οἱ «Μοσκιές» τοῦ κ. Πασαγιάννη 50 λεπ.— δεσποινίδα Λουκρ. στὰ Τρίκκαλα. Ἐχετε δικίον νὰ μᾶς ρωτᾶτε γιατί δὲ γράφει ἡ κ. Α. Ξ. γιὰ τίς γυνοποριάτικες μέδες τοῦ Παριζιοῦ. Θὰ τήνε παρακαλέσουμε κ' ἐλπίζουμε νὰ μὴ μᾶς χαλάσει τὸ χιτῆρι.

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΛΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

ΥΦΕΓΗΤΗΣ ΕΝ Τῷ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙῳ

ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 82

ΛΕΚΤΑΙ 3—5 Μ.