



ΣΟΡΙΚΗ

ΥΠΟ ΑΥΤΡΑ



ΠΑΝΔΘΗΝΑΙΑ

ΕΤΟΣ 4' 30 ΣΕ-
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1906

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΖΑΪΜΗΣ

Ο πολιτικός — ο άνθρωπος

Εἰς τὰς μακρυνὰς παραδόσεις τῆς οἰκογενείας Ζαΐμη ὑπάρχει ἓνας ἀπώτατος θρόλος Βυζαντινῆς καταγωγῆς καὶ ἓνας ἄλλος ἐτυμολογικὸς τοῦ ὀνόματος Ζαΐμη. Εἰς τὴν τουρκικὴν Ζαΐμη σημαίνει τιμαριούχος. Ἐἴτε ὁ ἓνας θρόλος εἶναι ἀληθινὸς εἴτε ὁ ἄλλος, εὐρισκόμεθα πάντως πρὸ μιᾶς παλαιᾶς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας τοῦ Μορέως.

Τὸ πρᾶγμα διὰ τοὺς ἰσοπεδωτικοὺς χρόνους δὲν ἔχει ἄλλην σημασίαν, παρ' ὅσον σχετίζεται μὲ τὴν θεωρίαν τῆς ἐξελικτικῆς τελειοποιήσεως. Πρόγονοι πολλοὶ καὶ ἐρχόμενοι ἀλληλοδιαδόχως ἀπὸ τὰ βᾶθη τῶν χρόνων, σπαταλῆσαντες δοῶσιν πρὸ πάντων διανοητικὴν φθάνου εἰς τὴν ἰδικὴν μας γενεὰν συνήθως δι' ἀπογόνων κουρασμένων, ἐξητλημένων καὶ ἀσημάντων. Αὐτὸ δὲν ἔγινεν εἰς τοὺς μαύρους χρόνους τῆς ἰδικῆς μας δουλείας. Ὑπὸ τὸν καταθλιπτικὸν ζυγὸν δὲν ἦσαν συχναὶ αἱ εὐκαιρίαι τοῦ ἓνα ἀνθρώπου θὰ ἤμποροῦσε νὰ σπαταλήσῃ τὰς δυνάμεις τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῆς ψυχῆς. Καὶ τὰ κεφάλαια τὰ ἠθικὰ παρεδίδοντο πλουσιώτερα ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν.

Αὐτὸ συνέβη μὲ τὴν οἰκογένειαν Ζαΐμη. Ἀπὸ τὸν δέκατον ἑβδομον αἰῶνα ἐμφανίζονται ἄνδρες μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα, ἄρχοντες εἰς τὸν τόπον τῶν, μεσαιωνικοὶ seigneurs, συγκεντρώνοντες εἰς τὰ χέρια τῶν δυνάμιν, ἐπιβαλλόμενοι γύρω, ἔξεχοντες ἀπὸ τὰ πέριξ. Εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἐπάνω ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐπέρασαν ἄλλεπάλληλοι κατακτηταί, ἔμειναν κρυφὰ κρυφὰ καὶ ἀνεκαιοσθήτως τοπικαὶ ἐπιρροαί, ἐπιβολαὶ φυσικαί, ἄρχοντες δυνάμενοι νὰ

ἔχουν κάποιαν ἰσχὺν καὶ ἓνα κύκλον γύρω τῶν. Οἱ Ζαΐμηδες εἶναι ἀπ' αὐτούς. Ἐνας τῶν ἐκρεμάσθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἰς τὴν ἀγλήν τοῦ 18ου αἰῶνος. Τὸ κτῆμα τῶν, ἡ Κερπινή, ἔγινεν ἓνα εἶδος ἐθνικοῦ φρουρίου ἰδέας μᾶλλον παρὰ τειχῶν, ὅταν καὶ αἱ ἰδέαι ἦσαν τείχη.

Τὴν παραμονὴν τῆς ἐπαναστάσεως ὁ γέρον Ἀσημάκης Ζαΐμη, προεστὼς τῶν Καλαβρῦτων, δίδει παραδόξως μὲ δύο λέξεις τὸ σύνθημα τῆς ἐξεγέρσεως τῆς ἐπαρχίας του. Δύο κλέφτες τοὺς ὁποίους εἶχε κατηχήσει εἰς τὰς ἰδέας τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας, τοῦ ἀναγγέλλου ὅτι ἓνας Τούρκος εἰσπράκτωρ περᾶ ἀπὸ τὸ χωριὸν τῶν, φορτωμένος χρήματα τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ζητοῦν τὴν ἀδειαν νὰ τὸν σκοτώσουν, καὶ νὰ διαθέσῃ τὰ χρήματα ὑπὲρ τοῦ Γένους. Ὁ γέρον Ἀσημάκης παρατηρεῖ τοὺς κλέφτες ἀσκαρδαμνκτὶ καὶ ἀρκεῖται εἰς τρεῖς λέξεις.

— Στὴν εὐχή μου!

Ποτὲ σύνθημα δὲν ἐδόθη ὠραιότερον, ἡρεμώτερον, μεγαλοπρεπέστερον. Ἀκόμη ἴσως καὶ χριστιανικώτερον.

Αὐτὴ ἡ ἡρεμος ἀλλ' ἡ βαθεῖα καὶ ἀνεπίδεικτος πολιτικὴ παρακολουθεῖ τὸ ὄνομα Ζαΐμη εἰς τὴν νεωτέραν σταδιοδρομίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ὡς καρπὸς τῶν ἀγώνων τοῦ 21 ἡ Ἑλλὰς ἐνεφανίσθη κράτος. Τοῦ Ἀσημάκη Ζαΐμη διάδοχος ὁ Θεασύβουλος Ζαΐμη συνδέει τὸ ὄνομά του μὲ μιάν θυσίαν δημοτικότητος ὑπερτάτην. Ὅταν ὁ Χόβαρι ἐγκαθιδρυσθεὶς εἰς τὸν λιμένα τῆς Σύρου ἠπέλλει νὰ καταστρέψῃ τὴν Ἑλλάδα ὀλόκληρον, ὁ Βούλγαρος ὁ ὁποῖος

έγινεν αίτιος εκείνης τῆς ἀτυχίας, δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ θυσιάσῃ τὴν δημοτικότητά του εἰς τὴν ἐπιβολὴν τῶν περιστάσεων. Καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἔξουσίαν διὰ νὰ διαδεχθῇ τὴν βίαν καὶ τὴν δόξην του ὁ ἀθόρυβος πατριωτισμὸς τοῦ Θρασυβούλου Ζαΐμη, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τὴν ὑποχώρησιν καὶ ἔσωσε τὸ κράτος.

Μιάς τοιαύτης σειρᾶς προγόνων τελειοποιημένους ἀπόγονος ἐμφανίζεται ὁ Ἄλξ. Ζαΐμης. Εἰς τὸ παλαιὸν διωλισμένον αἷμα τῶν ἀρχόντων τῆς Πελοποννήσου, προστίθεται ἡ εὐγένεια ἄλλου πατριωτικοῦ αἵματος. Ἡ μητέρα του εἶναι ἐγγονὴ τοῦ πρίγκηπος Μουρούζη, τοῦ ὠραίου Φαναριώτου ὁ ὁποῖος ἐσημείωσε μὲ τὸ αἷμα του τὸν πρῶτον σταθμὸν τῆς ἐθνικῆς μας ἐξεγέρσεως. Καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης συνενώνει κατ' αὐτὸν τὸν τρόπον δύο μακρυσμένα Ἑλληνικὰ γένη, ὅπως εἰς τοὺς χρόνους τῆς Βυζαντινῆς ἀκμῆς, ὅτε Κωνσταντινουπολίται πρίγκηποι βυθίζον βαθείας ρίζας ἐπικρατήσεως εἰς τὴν ἄκραν αὐτὴν τῆς αὐτοκρατορίας, εἰς τὸν Μορέαν, προχειροτέραν λείαν τῶν κατακτητῶν, νυμφενόμενοι τὰς ὠραίας κόρας τῶν Μοραϊτῶν.

Εἰς τὰς Ἀθήνας ἐπὶ τῆς πρώτης δυναστείας, καὶ ἔπειτα κατὰ τὴν πρώτην πολυτάραχον ἐποχὴν τῆς βασιλείας τοῦ Γεωργίου, τὸ σαλόνι τοῦ Ζαΐμη ἀναδεικνύεται ἀρχοντικὴ ἑλληνικὴ ἐστία τὴν ὁποίαν φωτίζουν ὄλοι αἱ πατριωτικαὶ ἀρεταὶ ὅσαι συνέδεον τὰ μακρυνὰ ἄκρα τοῦ χωρισμένου Ἑλληνισμοῦ εἰς ἓνα κοινὸν πόδον: εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ γερὴ μόρφωσις τὴν ὁποίαν δὲν εἶχαν οἱ Ζαΐμηδες τῆς Κερκινῆς καὶ τῶν Καλαβρυτῶν ἔρχεται νὰ ἐνισχύσῃ τὸν φυσικὸν κληρονομικὸν χαρακτήρα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη. Δὲν ἔχει καμμίαν σημασίαν τὸ ὅτι ἐσπούδασεν αὐτὸς νομικὰ καὶ πολιτικὰς ἐπιστήμας εἰς τὴν Γαλιαν καὶ εἰς τὴν Γερμανίαν.

Τὸ οὐσιώδες εἶναι ὅτι αἱ οἰκογενειακαὶ ἀρεταὶ κληρονομηθεῖσαι ἀπὸ αἰώνων, φωτίζονται ἀπλῆτως τῶρα ἀπὸ τὰ νέα φῶτα. Καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης εἰσερχόμενος εἰς τὴν πολιτικὴν παρουσίαν ἐν εἰσιτήριον ὑπερηφάνου χρηστότητος. Ὄταν ἐξελέγη πρώτην φορὰν βουλευτῆς, ἡ ἐκλογή του προσεβλήθη ἐπὶ ἀνηλικιότητι. Ἡ Βουλὴ ἀκούει τοὺς φίλους του ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ νέος βουλευτῆς εἶναι ἐνήλικος, καὶ ἀποφασίζει νὰ ἐρωτήσῃ τὸν ἴδιον. Καὶ ὁ Ζαΐμης ἀπαντᾷ:

— Ὅχι, δὲν εἶμαι ἐνήλικος.

Πολιτικὴ σταδιοδρομία ἀρχίσασα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὁπωσδήποτε σπανίαν ἐπίδειξιν, δὲν ἦτο δυνατόν παρὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ τὸν ἴδιον ἀνοικτόν, πάμφωτον καὶ εἰλικρινῆ δρόμον.

Καὶ αὐτὸ ἔγινε. Ὁ Ζαΐμης συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ τὴν ἡρεμον καὶ μελετημένην πολιτικὴν ἐργασίαν, τόσον σπανίαν καὶ τόσον δύσκολον εἰς τὸν μεσημβρινὸν μας τόπον καὶ κάτω ἀπὸ τὸν εὐμετάβλητον οὐρανὸν μας. Ὡς ὑπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης ἐπὶ Δηλιγιάννη ἐστάθη φρουρὸς τῆς Θεμίδος ἐπίμονος τόσον ὥστε πρὸ τῆς ἐπιμονῆς του νὰ θραύεται ἡ εὐλύγιτος ἐλαστικότης τοῦ πρωθυπουργοῦ θείου του. Εἶχε προηγηθῇ τὸ ὑπουργεῖον Τρικούπη, καὶ αἱ Βασιλικαὶ χάριτες εἶχαν μοιρασθῆ ὡς κόλυβα, καὶ τρεῖς χιλιάδες κατάδικοι εἶχαν ἐξέλθει ἀπὸ τὰς φυλακὰς διὰ νὰ ἐνισχύσουν τὸ κόμμα. Ὁ Ζαΐμης ἐκλείδωσε τὰς φυλακὰς καὶ ἡρηθῆ χάριν καὶ εἰς ἐκείνους τοὺς ὁποίους συνιστοῦσαν τὰ δικαστήρια. Καὶ ἔπειτα ὑπέβαλε τὸν νέον νόμον περὶ ἐνόρκων τὸν ὁποῖον ἐψήφισεν ἀργότερα ὁ Τρικούπη, καὶ ὅταν κάποτε ἓνας Ζαΐμικὸς βουλευτῆς παρουσιάσθη διὰ νὰ τοῦ συστήσῃ πρὸς προαγωγὴν ἓνα κάλλιστον δικαστήν, ὁ Ζαΐμης ἔβγαλε τὸ σημειωματάριον του καὶ ἔδειξε τὸν δικαστήν ἐπὶ κεφαλῆς καταλόγου ὀλοκλήρου ἄλλων τοὺς ὁποίους ὁ Ζαΐμης παρηκολούθει χωρὶς αὐτοὶ νὰ τὸν γνωρίζουν.

Δὲν ἔχουν τὰς ἀξιώσεις πολιτικῆς ἱστορίας αἱ γραμμαὶ αὐταὶ καὶ ἐπομένως θὰ παραλειφθοῦν γεγονότα πρόσφατα, ἡ πρωθυπουργία εἰς τὸν πόλεμον, ἡ ἀπόσπασίς του ἀπὸ τοῦ κόμματος τοῦ Δηλιγιάννη, ἡ στάσις του εἰς τὴν Βουλὴν μετὰξὺ δύο κομμάτων, στάσις παράδοξος, ἀπολύτως ἀνεξάρτητος, ἀνεπηρέαστος εἰς πειρασμούς, ὑπέροχος εἰς ὑπολογισμὸν τῶν περιστάσεων.

Ὡς ἄνθρωπος εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ μέτρου. Ἄν οἱ ἀριθμοὶ τῶν ἐξιώσεων δὲν εἶχαν εὐρεθῆ ἀκόμη, αὐτὸς θὰ ἦτον ὁ ἐφευρέτης των.

Δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὁ τολμηρὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἦτο προωρισμένος νὰ δώσῃ ἄλλην ὄψιν εἰς τὰ πράγματα γύρω του. Ὄταν ὅμως κακοὶ ὑπολογισμοὶ τῶν ἄλλων φέρουν τὴν συνεπίαισιν των, εἶναι ὁ ἐνδεδειγμένος διὰ νὰ κατορθώσῃ τὴν γαλήνην καὶ τὴν ἡρεμίαν, ἡ ὁποία τὸν πλημμυρεῖ καὶ ἡ ὁποία ζωγραφίζεται εἰς τὴν ὄψιν του.

Ὁμιλητῆς χαριτωμένους τῶν στενῶν κύκλων,



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΖΑΪΜΗΣ

ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

κληρονομήσας τὴν εὐκολον καὶ ἀνθισμένην ὀμίλιαν τῆς μητρὸς του, ἡ ὁποία ὅπως καὶ ὄλοι οἱ Μουρούζηι ὑπῆρξε μαθήτρια τοῦ σοφοῦ διδασκάλου Γεωργ. Λυγηράκη, μετρᾷ τὰ λόγια του εἰς τὸ πολὺ κοινόν, ὄχι ἀπὸ δειλίαν, ἀλλ' ἀπὸ κάποιαν ἀρχοντικὴν ἐπιφύλαξιν ἡ ὁποία κοιμᾶται μέσα εἰς τὴν ψυχὴν του, εἰς τὰ χρόνια μας τὰ δημοκρατικὰ καὶ ἰσοπεδατικά. Ὄταν ὅμως ἐχρειάσθη νὰ ὀμιλήσῃ εἰς τὴν Βουλὴν, ἠκούσθη μὲ δύσαν, καὶ ἡ ἀγόρευσις του εἰς τὰ δικαστικά του νομοσχέδια τῆς πρώτης του ὑπουργίας καὶ μετὰ τὴν πρωθυπουργίαν τοῦ 1897 ἔδωκεν ἀφορμὰς ἐκπλήξεως.

Ἄλλὰ τὸ κοινὸν δὲν ἠμπορεῖ νὰ παραπονεθῇ ὅτι εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸν ἐρεθίζουν τὰ νεῦρα. Ἄνθρωπος ψαρεῦον ἐπὶ ἄρας εἰς τὴν Αἴγιαναν ἢ εἰς τὴν Λευκάδα, ἐκστατικὸς ἔμπρὸς εἰς τὸ γαλάζιο μεγαλεῖον, δὲν

εἶναι καμωμένος διὰ νὰ ἔρχεται εἰς πολλὴν σχέσιν μὲ τ' ἀνθρώπινα κύματα.

Εἰς τὴν Κρήτην καταβαίνει ἔπειτα ἀπὸ μίαν τρικυμίαν. Οἱ Κρητικοὶ, ἄνθρωποι συνειθισμένοι εἰς τὴν ἐπιβολὴν τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐξωτερικῆς παραστάσεως, θὰ παρεξενεύθησαν ὅταν τὸν εἶδαν ἀποβιβαζόμενον ἀπὸ τὴν ἀτμάκατον, μικρόσωμον, ἀνεπίδεικτον, ἀφελῆ, ὀλιγολόγον. Μὲ τὸν καιρὸν θὰ ἐννοήσουν ὅτι τὸ μικρὸν αὐτὸ σῶμα ἔχει μέσα του ἓνα γιγαντιαῖον ὄγκον χρηστότητος καὶ ἓνα μεταλλεῖον σιδήρου θελήσεως. Ὁ Ἰησοῦς παύων τὴν τρικυμίαν τῆς λίμνης εἰς τὴν ὁποίαν παρ' ὀλίγον νὰ πνιγοῦν οἱ μαθηταὶ του, ἔκαμε ἓνα θαῦμα. Εἰς τὰς ψυχικὰς τρικυμίας τῆς ἐποχῆς μας, ἡ καταστολὴ εἶναι ἐπίσης θαῦμα τὸ ὁποῖον ἠμποροῦν νὰ κάμουν ὀλίγοι. Ὁ Ζαΐμης εἶναι ἓνας ἀπ' αὐτούς.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΩΚΕΑΝΟΣ

Γῆ τῶν θεῶν φροντίδα,
 Ἐλλάς ἡρώων μητέρα,
 Φίλη, γλυκεῖα πατρίδα μου,
 Νύκτα δουλείας σ' ἐσκέπασε,
 Νύκτα αἰώνων.

Ὄντω εἰς τὸ χάος ἀμέτρητον
 Τῶν οὐρανίων ἐρήμων,
 Νυκτερινὸς ἐξάπλωσεν
 Ἐρεβος τὰ πλατεῖα
 Πένθημα ἐμβόλια.

Καὶ εἰς τὴν σκοτιᾶν βαθεῖαν
 Εἰς τὸ ἀπέραντον διάστημα,
 Τὰ φῶτα οὐγαλέα
 Κινουῦνται τῶν ἀστέρων
 Λελυπημένα.

Ἐχάθησαν ἢ πόλεις,
 Ἐχάθησαν τὰ δάση
 Κ' ἢ θάλασσα κοιμᾶται
 Καὶ τὰ βουνά καὶ ὁ θόρυβος
 Παύει τῶν ζώντων.

Εἰς τὰ φοικτὰ βασίλεια
 Ὁμοιάζει τοῦ θανάτου
 Ἡ φύσις δ' ἠ' ἐκείθεν
 Ἦχος ποτὲ δὲν ἔρχεται
 Ὑμῶν ἢ θρήνων.

Ἀλλὰ τῶν μακαρίων,
 Σταύλων ἰδοὺ τὰ ἦφα
 Κάγκελα ἢ ὦραι ἀνοίγουν,
 Ἰδοὺ τὰ ἀκάμαντα ἄλογα
 Τοῦ Ἥλιου ἐκβαίνου.

Χρυσᾶ, φλογώδη, καίουσι
 Τοὺς δρόμους τοῦ ἀέρος
 Τὰ ἀμλλητήρια πέταλα
 Τοὺς οὐρανὸς φωτίζουσι
 Λάμπουσαι ἢ χαῖται,

Τώρα ξεανοίγει ἡ ἀνθή
 Εἰς τὸν θροσσωδὴ κόλπον
 Τῆς γῆς ἡ ἀγῆ καὶ φαίνονται
 Τώρα τῶν φιλοπόνων
 Ἀνδρῶν τὰ ἔργα.

Τὰ μυρισμένα χεῖλη
 Τῆς ἡμέρας φιλοῦσι
 Τὸ ἀναπαυμένον μέτωπον
 Τῆς οἰκουμένης φεύγουσι
 Ὀνειρα, σκότος.

Ἔγνος, σιγή καὶ πάλιν
 Τὰ χωράφια, τὴν θάλασσαν,
 Τὸν ἀέρα γεμίζουσι
 Καὶ τὰς πόλεις μὲ κρότον,
 Ποίμνια καὶ λύραι.

Εἰς τοῦ σπηλαίου τὸ στόμα
 Ἰδοὺ προβαίνει ὁ μέγας
 Λέων, τὸν φοβερὸν
 Λαιμόν τετριχωμένον
 Βέμων τινάζει.

Ὁ ἀετὸς ἀφίγει
 Τοὺς κρημνοὺς ὑψηλοῦς
 Κτυπήουσιν ἢ πτέρυγες
 Τὰ νέφη, καὶ τὸν Ὀλυμπον
 Ἡ κλαγγὴ σχίζει.

Ἐθλίψε τὴν Ἑλλάδα
 Νύκτα πολλῶν αἰώνων,
 Νύκτα μακρᾶς δουλείας,
 Αἰσχύνῃ ἀνδρῶν ἢ θέλημα
 Τῶν ἀθανάτων.

Ἡ χώρα τότε ἐφαίνετο
 Ναὸς ἠρειπωμένος,
 Ὅπου οἱ ψαλμοὶ οὐγάνουσι
 Καὶ τοῦ μισοῦ τὰ ἀτρέμητα
 Φύλλα κοιμῶνται.

Ὅσῳ ἐπὶ τὴν ἀπειρον
 Θάλασσαν τῶν δνειρῶν,
 Ὀλγαι, ἀπηλιτισμένοι
 Ψυχὰι νεκρῶν διαβαίνουσι
 Μὲ δίχως βίαν.

Ὄντως ἀπὸ τοῦ Ἄθωνος
 Τὰ δένδρα, ἕως τοὺς βράχους
 Τῆς Κυθήρας, κυλίουσα
 Τὴν ἄμαξαν βραδεῖαν,
 Οὐρανοδρόμον,

Ἡ τρίμορφος Ἐκάτη
 Ἐθεώρει τὰ πλοῖα,
 Εἰς τοῦ Αἰγαίου τοὺς κόλπους
 Λάμνοντα ἀδόξως, φεύγοντα
 Λιασκορπισμένα.

Σὺ τότε, ὦ λαμπροτάτη
 Κόρη Διός, τοῦ κόσμου
 Μόνη παρηγορία,
 Τὴν γῆν μου σὺ ἐνδυμήθηκες,
 ὦ Ἐλευθερία.

Ἡ δ' ἢ θεὰ κατέβη
 Εἰς τὰ παραθαλάσσια
 Κλειστὰ τῆς Χίου τὰς χεῖρας
 Ἀπλῶς δρθή, καὶ κλαίουσα
 Λέγει τοιάδε

— Ὁκεανέ, πατέρα
 Τῶν χορῶν ἀθανάτων,
 Ἀκουσον τὴν φωνὴν μου,
 Καὶ τῆς ψυχῆς μου τέλεσον
 Τὸν μέγαν πόθον.

Ἐνδοξον θρόνον εἶχον
 Εἰς τὴν Ἑλλάδα τύραννοι
 Πρὸ πολλοῦ τὸν κρατοῦδι
 Σήμερον, σὺ βοήθησον,
 Δός μου τὸν θρόνον.

Ὅταν τοὺς ἀνοήτους
 Φεύγω θνητοῦς, μὲ δέχονται
 Ἡ πατρικαὶ σου ἀγκάλαι
 Ἡ ἐλπίς μου εἰς τὴν ἀγάπην σου
 Στηρίζεται ὅλη.

Εἶπε καὶ εὐθὺς ἐπάνω
 Εἰς τὰς ροὰς ἐχύθη
 Τοῦ Ὁκεανοῦ, φωτίζουσα
 Τὰ νῶτα ὑγρὰ καὶ θεῖα
 Πρόφαντος λάμπης.

Ἀστράπτουσι τὰ κύματα
 Ὡς οἱ οὐρανοί, καὶ ἀνέφελος,
 Ἐάστερος φέγγει ὁ ἥλιος
 Καὶ τὰ πολλὰ νηοῖα
 Λείπει τοῦ Αἰγαίου.

Πρόσεχε τώρα ὡς ἄνεμος
 Σφοδρὸς μέσα εἰς τὰ δάση,
 Ὁ ἀλαλαγμὸς σηκώνεται
 Ἀκουσε τῶν πλεόντων
 Τὰ ἕτα μάλα.

Σχισμένη ὑπὸ μυρίας
 Πρώρας ἀφρίζει ἡ θάλασσα,
 Τὰ περωμένα ἀδράχτια
 Ἐλεύθερα ἐξαπλώνονται
 Εἰς τὸν ἀέρα.

Ἐπὶ τὴν λίμνην οὕτως
 Ἀδγερινὰ πετάουσι
 Τὰ πλήθη τῶν μελίσσων
 Ὅταν γλυκὺ τοῦ ἔαρος
 Φυσᾷ τὸ πνεῦμα.

Ἐπὶ τὴν ἄμμον οὕτω
 Περιπατοῦν οἱ λέοντες
 Ζητοῦντες τὰ κοπάδια,
 Τὴν θέρμην τῶν δυνύχων
 Ἐὰν αἰσθανθῶσιν.

Ὄντως ἐὰν τὴν δύναμιν
 Ἀκούσουν τῶν περὺγων
 Οἱ ἀετοί, τὸ κτύπημα
 Τῶν βροντῶν ὑπερήφανοι
 Καταφρονοῦσι.

Πεφλημένα θρέμματα
 Ὁκεανοῦ, γενναῖα
 Καὶ τῆς Ἑλλάδος γνήσια
 Τέκνα, καὶ πρωτοστάται
 Ἐλευθερίας,

Χαίρετε, οἷς καυχήματα
Τῶν θαυμασίων (Σπεισίας,
Υδρας, Ψαρῶν), σκοπέλων
Ὅπου ποτὲ δὲν ἄραξε
Φόβος κινδύνου.

Κατενοδοῦτε! — Ὁρμήσατε
Τὰ συναγμένα πλοῖα,
Ὡ ἀνδρεῖοι σκορπίσατε
Τὸν στόλον, κατακαύσατε
Στόλον βαρβάρων.

Τὰ δεῖλά τῶν ἐχθρῶν σας
Πλήθη καταφρονήσατε
Τὴν κόμην πάντα ὁ θρίαμβος
Στέφει τῶν ὑπὲρ πάσης
Κινδυνεύόντων.

Ὡ ἐπουράνιος χεῖρα!
Σὲ βλέπω κυβερνοῦσαν
Τὰ τρομερὰ πηδάλια,

Καὶ τῶν ἡρώων ἢ προῶραι
Ἴδον πετάουν.

Ἴδον κροτοῦν, συντρίβουσι
Τοὺς πύργους θαλασσίους
Ἐχθρῶν ἀπείρων σκάφη,
Ναύτας, ἰστία, κατάρτια
Ἡ φλόγα τρώγει.

Καὶ καταπίνει ἡ θάλασσα
Τὰ λείψανα τὴν νίκη
Ἐγὼσ' ὡ λῦρα ἂν ἤρωες
Δοξάζονται, τὸ θεῖον
Φιλεῖ τοὺς ὕμνους.

Ὁθωμανὲ ὑπερήφανε,
Ποῦ εἶσαι; νέον στόλον
Φέρε, ὦ μουρέ, καὶ σῦναξε
Νέαν δάφνην οἱ Ἕλληνες
Θέλον ὑπάξειν.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ



ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΥΜΝΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΕΙΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ — ΦΩΤΟΓΡ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Η ΑΝΤΑΡΤΙΣ *

Z

Ἐντρέπεται γιὰ τὸ φόβημά της, τὰ διορθωμένα γάντια, γιὰ τὴν πλεκτὴ σάκα ποῦ κρατεῖ. Ἄλλ' ἀμέσως, ἐξ ἐνστίκτου αἰσθάνεται πῶς ὁ Μαυρίκιος δὲν βλέπει εἰς αὐτὴν τίποτε ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀγωνιῶν προσώπιόν της. Ἡ θυρωρὸς τοῦ εἶπε πῶς ἡ κυρία Βαλεντὴν ἐπῆγε νὰ ψωνίσῃ. Ἐδῶ καὶ μίαν ὥραν πηγαινοέρχεται ἀπὸ τὴν ὁδὸν Ἀμνὸτ ἕως τὴν ὁδὸν Λομόνδ...

Ὅλη ἡ ἐπίμονη ἀγάπη τῆς Ζοζάννας, ὁ γενναῖος ἔρωσ της φρίττει εἰς τὴν φωνὴν της:

— Μὲ θέλεις τίποτε;

— Ὅχι, ὄχι, ἤθελα νὰ σὰς δῶ, νὰ σὰς ἐξηγήσω.

— Τί πράγμα; ... Τίποτε σοβαρὸν;

— Ἐξαργάται.

— Θεέ μου!

Τὴν καθησυχάζει.

— Θὰ ἰδοῦμε! Φανήτε φρόνημη!...

Καί, ἀποτόμως:

— Μήπως μὰς συναντήσῃ κανεὶς; ... — δὲν κάνει.

— Ἄ! καὶ τί πειράζει;

— Φοβοῦμαι γιὰ σὰς.

— Αὐτὸ μοῦ εἶνε ἀδιάφορον τὸ νὰ μ' ἀπαντήσουν μαζί σου! .. Μαυρίκιε, σὲ παρακαλῶ, πέ μου...

Πλάγι-πλάγι ἀνεβαίνουν τὴν ὁδὸν Λομόνδ.

— Ἀκούσατε, ἀγαπημένη μου, ἔχω μεγάλη στενοχωρία... Πρῶτα-πρῶτα, ἀπόψε ξαναφεύγω...

— Καὶ πότε ἦλθες;

— Τὴν δευτέρα ποῦ μὰς ἐπέρασε...

— Δὲν τὸ ἤξευρα, Μαυρίκιε...

— Εἶχα χίλια πράγματα νὰ κάμω. Γιὰ τὴ γέφυρα αὐτὴ, ἐννοεῖς; Πραγματογνωμοσύνες, ἀναφορὲς, ἕνα σωρὸ ἱστορίας. Καὶ ὅλα θὰ τελειώσουν ἀπὸ μίαν ὑπόθεσιν... Ὁ Λαμπερτιὲ ξαναφεύγει κ' ἐκεῖνος μαζί μου. Τὸ ἀπεφάσισε ἀποτόμως χθὲς... Λοιπὸν, δὲν ἤθελα νὰ φύγω χωρὶς νὰ δικαιολογηθῶ, χωρὶς νὰ σὰς πῶ ἀντίο. Δὲν ἤθελα νὰ σὰς γράψω στὸ σπῆτι, οὔτε στὴν ἐφημερίδα γιατί ἦτον κυριακὴ. Ἦλθα λοιπὸν, στὴν τύχη.

Ἡ Ζοζάννα σηκώνει τὴν κεφαλὴν. Ὁ Μαυρίκιος εἶνε πολὺ καλὸς. Ἄλλ' αὐτὴ δὲν ἤξεύρει, δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ. Δὲν

εὐρίσκει τὰς καταλλήλους λέξεις. Τὰ χέρια της εἶνε κρύα. Ἡ καρδιά της κτυπᾷ, πάλαι δυνατὰ ποῦ τῆς κάμνει κακὸ. Καὶ κατὶ τί—συγκίνησις;... προαίσθημα;— τὴν διαπερνᾷ...

— Θὰ ἔλθῃ... Θὰ ἔλθετε γλίγωρα;

— Δὲν ἤξερω.

Βαδίζουν ἀκόμη, σιωπηλά.

— Καὶ ἡ ἄλλη στενοχωρία ποῦ ἔχετε;...

Ὁ Μαυρίκιος δὲν ἀποκρίνεται. Συλλογίζεται, ζητεῖ μίαν φράσιν, μίαν φράσιν ἐπιδειξίαν, ἀόριστην καὶ ὁμως ἀποφασιστικὴν. Ὁμως ἡ Ζοζάννα τοῦ πέρνει τὸ χέρι, χωρὶς φόβον μὴ τὴν ἰδοῦν ὀλίγα μέτρα μακρὰν τῆς ὁδοῦ Ἀμνὸτ.

— Μῦησε! Πέ μου!... Εἶνε φοβερόν...

Βλέπεις πῶς πεθαίνω...

Ἐνας ἐργάτης ποῦ περνᾷ, ἕνας θυρωρὸς εἰς τὴν πόρταν ἐνὸς σπιτιοῦ γυρίζουν τὴν κεφαλὴν. Ὁ Μαυρίκιος σῦρει τὴν Ζοζάνναν εἰς τὴν ὁδὸν Ῥασῶ πάντοτε ἔρημον μεταξὺ τῶν μακρῶν τοίχων δύο κήπων... Ἐκεῖ θὰ εἶνε μόνοι τοὺς. Θὰ ἴμορῃ ἡ Ζοζάννα νὰ φωνάξῃ, νὰ λιποθυμήσῃ. Τὸ ξέρει ὁμως. Δέκα φορὲς, εἰς ὄρας κρισίμους, ἐδοκίμασε τὴν ἐνέργειαν αὐτῆς τῆς γυναίκος. Θὰ δεχθῇ τὸ κτύπημα χωρὶς νὰ φωνάξῃ, νὰ λιποθυμήσῃ.

— Νά. Κατὰ τὴν ἀπουσίαν μου ἡ μαμὰ εὐρήκε τὰ γράμματά σου, ὅλα τὰ γράμματά σου.

— Λοιπὸν;...

— Εἶνε μιὰ γυναῖκα τοῦ παλαιοῦ καιροῦ, ἡ μητέρα μου, μιὰ γυναῖκα πολὺ εὐσεβὴς, πολὺ αὐστηρὰ ἀνετράφη εἰς τὸ μοναστήρι... Λοιπὸν ἐπῆρε τὰ πράγματα πολὺ τραγικά, ἐννοεῖς. Μοῦ ἔκαμε τρομερὰς ἐπιπλήξεις, τὰς ὁποίας εἶχα κάμει ἐγὼ ὁ ἴδιος εἰς τὸν ἑαυτὸν μου ἐκατὸ φορὲς ἕως τότε. Καί...

— Καί...

— Καὶ δι' αὐτὴν, καὶ γιὰ σένα ἀκόμη, Ζοζάννα, πρέπει νὰ φύγω, ὄχι γιὰ πάντα ἴσως, ἀλλὰ γιὰ λίγον καιρὸν, γιὰ πολὺν καιρὸν. Εἶνε ἀνάγκη...

Δὲν τολμᾷ νὰποτελειώσῃ τὴν φράσιν του. Ἡ Ζοζάννα ἐννόησε. Δὲν φωνάζει, δὲν λιποθυμεῖ ἀλλὰ ἡ ὄψις της ἐχάλασε διαμιάς. Τὰ μάτια της εὐρύνονται, ἐμαύρισαν. Τὰ χεῖλη της ἀνοίγουν, σὰν νὰ ἔλειπε ὁ ἀέρας.

— Ἦτον αὐτὸ λοιπὸν! ἦτο αὐτό!... Ἡ

* «Παναθήναια» σελ. 286.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΠΕΑΕΑ ΑΙΚΙΑΔΗ**
 'Ο Άγιος Φραγκίσκος, σ. 50.
- Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ**
 Τὸ Ἀραβικὸν μουσεῖον, σ. 186.
- Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ**
 Λόγοι καὶ Ἀντίλογοι, σ. 60.
 Φυσιογνωμῖαι, Γ. Κοφινᾶς, σ. 216.
- JOSEPH BÉDIER**
 Ἱστορία τοῦ Τριστάνου καὶ τῆς Ίζόλδης, σ. 14, 43, 76, 108, 154, 197.
- AD. VAN BEVER**
 Μ. Μάτερλιγγ, σ. 249.
- ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗ**
 Γερῶσιμος Μανρογιάννης, σ. 7.
 Μία ἐκατονταετηρίς, Εὐγένιος Βούλγαρης, σ. 146.
- BREHM** μετάφρ. Ν. Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 'Ο βίος τῶν ζώων, σ. 88.
- Κ. Σ. ΓΟΥΝΑΡΗ**
 Ὕμνος τοῦ Νοῦ, σ. 71.
- Α. Ε. Η. ΓΟΕΚΟΟΡ**
 Ἐπιστολαὶ ἐξ Ὀλλανδίας, σ. 215.
- LOUIS DELATTRE**
 'Ο Πετεινὸς ποῦ ἔκαμε νέα φτερά, σ. 304.
- ΠΑΛΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΑΗ**
 Τουλιανὸς ὁ Παραβάτης, σ. 247.
- Ι. ΖΕΡΒΟΥ**
 Ἐρρῶκος Ἰψεν, σ. 98.
 Οἱ ὕμνοι τῶν θεῶν, σ. 244.
- ΠΕΤΡΟΥ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗ**
 Οἱ ἀγῶνες, σ. 24.
 Νικόλαος Σουαδινός, σ. 25.
 Φιλολογικὴ Ζωή, σ. 56, 306.
 Ἀθηναϊκὴ Ζωή, σ. 58.
 Τὸ Κολλέγιον τῆς Ὁξφόρδης, σ. 68.
 Ἑλλ. ἱαματικά λουτρά, σ. 84.
 Φυσιογνωμῖαι ἀπὸ τὴν Βουλῆν, σ. 122, 171.
 Τὸ Φάληρον, σ. 165.
 Ἡ βιομηχανία τῶν φακέλων, σ. 210.
 Φυσιογνωμῖαι, Πλάτων Δρακούλης, σ. 265.
 'Ο Σιδηρόδρομος Π. Α. Π. σ. 299.
 Λόγοι καὶ ἀντίλογοι, σ. 336.
- ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ** μετάφρ. Γ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
 Κυνίσκας ἔρως ἢ Θυώνιος, σ. 10.
- ΙΩΝΟΣ**
 Ἐπιστολαὶ ἐκ Παρισίων, σ. 308.
- Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ**
 'Ο βασιλεὺς Δημήτριος, σ. 145.
- ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ**
 'Ο Ὀικανός, σ. 322.
- ΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΗ**
 Ποιήματα, σ. 7.
 Φιλολογικὴ Ζωή, σ. 169, 260, 306, 335.
 Ἑλληνικαὶ Πόλεις, Πειραιεύς, σ. 194.
 Ποιήματα, σ. 235.
 Τὸ ἑλληνικὸν βιβλίον, σ. 293.
 Ἄνδρᾶς Κάλβος, σ. 316.
- ΚΗΦΙΣΣΟΥ**
 Πολιτικὴ Ἐπιθεώρησις, σ. 33, 61, 94, 121.
- Ι. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ**
 Ἡ ἀνοιξίς, σ. 40.
- KÖSTLIN** μετάφρ. Α. ΜΑΛΤΟΥ
 'Ο Δούθηρος καὶ ἡ μουσικὴ, σ. 253.
- Α. Π. ΚΟΥΡΤΙΑΔΗ**
 Θεατρικὴ Ζωή, σ. 263.
- Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑ**
 Τὰ λαχεῖα παρ' Ἑλλῆσι καὶ Ῥωμαίοις, σ. 190.
- ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΕΟΠΑΡΑΗ** μετάφρ. Α. ΚΑΜΠΑΝΗ
 Τὸ τραγοῦδι τοῦ ἀγριοπετεινοῦ, σ. 256.
- Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ**
 Στίχοι, σ. 185.
- ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ**
 Στὸ λεῖψανο τῆς Τουλιέττας Δρασοῦσων, σ. 67.
- Μ. ΜΗΤΣΑΚΗ**
 Ἡ Κριτικὴ καὶ ὁ Κάλβος, σ. 321.
- ΚΙΜΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΑΔΗ**
 Παῦλος Γνευτός, σ. 25.
 Καλλιτεχνία, σ. 93.
- Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**
 Μουσικὴ, σ. 58.
- ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ**
 Γύρω ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας, σ. 33, 72.
 Λόγοι καὶ ἀντίλογοι, σ. 93.
 Ὄμορφος κόσμος, σ. 154.
- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΔΙΑΔΗ**
 Ἐπιστολαὶ ἐκ Κρήτης, σ. 172.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
 Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου, σ. 65.
 Τὸ ἔργον τοῦ Ἰψεν, σ. 149.
 Θεατρικὴ Ζωή, σ. 169, 261, 307.

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΙΛΑ
 Πεζὰ ποιήματα, σ. 134.

Ζ. ΠΑΔΟΥ
 Ἡ γεωλογία ἐν Ἑλλάδι, σ. 117.

Κ. ΠΑΛΑΜΑ
 Ἡ Κριτικὴ καὶ ὁ Κάλβος, σ. 320.

ΑΡΙΣΤΕΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΑΔΗ
 Αἱ ἔορται τῶν ἀρχαίων Ἀθηνῶν, σ. 37.

Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
 Ρεμβασμὸς τοῦ Δεκαπενταεταυγούστου, σ. 137.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 Ἡ κόρη τῆς Δάφνης, σ. 41.

ΚΩΣΤΑ ΠΑΡΟΡΙΤΗ
 Δίχως καρπὸν, σ. 254.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ
 Ποιήματα, σ. 135.

ΔΑΝΤΕ ΓΑΒΡΙΗΛ ΡΟΣΣΕΤΤΙ μετάφρ. Χ. Θ. Δ.
 Τὸ σπίτι τῆς ζωῆς, σ. 107.

Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ
 Χαλκοῦν ἀγαλμάτων Πανός, σ. 333.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ

- Ν. Γύζη**: Ἑαρινὴ Συμφωνία, σ. 1.
Ν. Λύτρα: Χωρικὴ, σ. 312.
Δομ. Μορέλλι: Ὁ Πειρασμὸς τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου, σ. 272.
Κ. Παρθένη: Τοπίον, σ. 68.
Ρέμπραντ: Αὐτοπροσωπογραφία, σ. 176.
 Ἐπιτροπὴ Ὑφαντῶν, σ. 193.
 Αὐτοπροσωπογραφία, σ. 216.
 Ἡ μητέρα τοῦ Ρέμπραντ, σ. 224.
Γ. Ν. Ροϊλέ: Προσωπογραφία, σ. 32.
Θαλειᾶς Φλωρε: Ρεμβασμὸς, σ. 128.
 Στὸ λιμάνι, σ. 145.
 Μασῶνες, σ. 153.
 Χωρικὴ, σ. 241.
 Βλάχα, σ. 252.
 Μετέωρα, σ. 255.

ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ
 Ὀκτώστιχα, σ. 289.

ΜΟΥΚΙΟΥ ΣΚΑΙΟΛΑ
 Λόγοι καὶ Ἀντίλογοι, σ. 26, 59, 121, 172, 217, 266, 309, 336.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗ
 Ἑλληνικαὶ πόλεις, Θῆβαι, σ. 290.

ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ ΤΙΝΑΙΡ
 Ἡ Ἀντάρτις, σ. 273.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
 Ἑλληνικαὶ πόλεις, Χαλκίς, σ. 129.
 Ἀλέξανδρος Θ. Ζαίμης, σ. 313.

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
 Ὁ Νιάγγρος, σ. 238.

ΡΟΔΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ἐκ τῆς συλλογῆς
ΠΑΥΛΟΥ ΓΝΕΥΤΟΥ

'Ο Σαρακηνός, σ. 36.
 Τὸ ζευγάρι τὰ ρόδα, σ. 106.

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ» ὑπὸ
Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, σ. 22, 54, 91, 120, 215, 259.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ»
 Ἡ Ἀνοιξίς, σ. 3.
 Τὸ ἑλληνικὸν βιβλίον, σ. 177, 225.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
 σελίς 28, 62, 95, 124, 173, 218, 266, 310, 337.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΙ

Θέμου Ἀννίνου:
 Σελ. 21, 27, 53, 90, 119, 128, 168, 214, 253, 305.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ

- Ἀπὸ τοὺς ἀγῶνας, σ. 13, 17, 49.
 Μετάλλιον νικητῶν, σ. 32.
 Λουτράκι, σ. 85.
 Κυλλήνη, σ. 85, 86.
 Αἰδηψός, σ. 87.
 Παλαιὰ γέφυρα καὶ φρούριον Χαλκίδος, σ. 130.
 Φρούριον Καραμπαμπᾶ, σ. 131.
 Δρόμος Χαλκίδος, σ. 132.
 Πορθμὸς Εὐρείου, σ. 134.
 Τὸ τζαμί τῆς Χαλκίδος, σ. 139.
 Καρβουνιάρηδες, σ. 135.
 Λιμὴν Ζέας, σ. 196.

Έργοστάσιον Πάλλη και Κοτζιά, σ. 211.
Στοά Έργοστασίου Τερζοπούλου, σ. 213.
Θήβαι, σ. 291, 292.
Γέφυρα Άλφειού, σ. 300.
Βουρσαϊκός Χείμαρρος, σ. 301.
Γέφυρα Νέδα, σ. 303.

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΙ

Γερ. Μαυρογιάννης, σ. 8.
Παύλος Γνευτός, σ. 25.
Ν. Συναδινός, σ. 26.
Ν. Γεωργαντάς, σ. 51.
Γ. Όρφανίδης, σ. 58.
Ι. Γεωργιάδης, σ. 58.
Άλεξάνδρα Παπαδοπούλου, σ. 66.
Έρρ. Ίψεν, σ. 96, 99.
Ν. Στράτος, σ. 122.
Α. Σλήμαν, σ. 123.
Ι. Άλεξανδρής, σ. 124.

Ευγένιος Βούλγαρης, σ. 146.
Μάξ Χέρτς βέης, σ. 186.
Γ. Κοφινάς, σ. 217.
Κ. Κυριάκος Άριστίας, σ. 222.
Παντελής Σούτσας, σ. 223.
Πλάτων Δρακούλης, σ. 265.
Άλέξ. Θ. Ζαΐμης, σ. 315.
Άνασκιφή τύμβου Όρχομενού, σ. 324.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ

Τό Έρεχθειον, σ. 55.
Ναός Άθηνάς Νίκης, σ. 56.
Έλλ. θέατρον, σ. 73.
Ρωμαϊκόν θέατρον, σ. 73.
Μνημειον Αυσικράτους, σ. 120.
Φαγεντική Πλάξ Μουσείου Καΐρου, σ. 188.
Χαλκή Πύλη " σ. 189.
Στοά του Άττάλου, σ. 259.
Άγαλμάτιον Πανός, σ. 333.