





Ούτω ήρχισεν ή φιλονεικία, και μετ' ὀλίγον ἐξετραχύνθη τόσο πολύ, ὥστε ὁ πρῶτος τυφλὸς εἶπε πρὸς τὸν δευτέρου :

— Ἄς χωρισώμε !

— Ἄς χωρισώμε ! εἶπε και ὁ ἄλλος.

Καὶ ἔλαβαν ὀλίγα βήματα και οἱ δύο, κατ' ἀντίθετον διεύθυνσιν ἄλλ' ὁ μὲν προσέκοθεν εἰς ἓνα λίθον, ὁ δὲ εἰς ἓνα κορμὸν δένδρου.

— Ἐδῶ, Πιστέ !

— Πιστέ, ἐδῶ ! ἐφώναζαν συγχρόνως και οἱ δύο.

Τότε ὁ δυστυχὴς σκύλος εὗρεθι εἰς μεγάλην ἀμνηχανίαν... Μήπως και οἱ

δύο δὲν ἦσαν ἐπίσης κύριοι του ; Μήπως και οἱ δύο δὲν τὸν εἶχαν χαϊδεύσει και περιποιηθῆ ὁμοίως ; Και μὴ γνωρίζων εἰς ποῖον νὰ ὑπακούσῃ τώρα, εἰς ποῖον νὰ διευθυνθῆ, ἐστάθη ἀκίνητος εἰς τὸ μέσον, και ήρχισε νὰ γαυγίλῃ γοῦρῶς.

Οἱ δύο τυφλοὶ ψηλαφητὰ ἐζήτησαν ὁ εἰς τὸν ἄλλον, και ἔπεσαν εἰς τὰς ἀγκάλας ἀλλήλων διακρύβοντες, μετανοημένοι διὰ τὴν προτέραν φιλονεικίαν. Καὶ ὅταν ὁ ἓνας ἐφώναζε τότε « Πιστέ ! » ἀμέσως ὁ σκύλος ἔδραμε πρὸς αὐτοὺς πλήρῳ χαρᾶς, και ἔκτοτε αἱ τρεῖς φίλοι δὲν ἐχωρίσθησαν ποτέ.

ΠΑΡΑΔΟΣΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ



Πῶς ὁ φωτογράφος γίνεται ὀλίγον κατ' ὀλίγον στρουθοκάμηλος.

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Μίαν ἡμέραν ἡ Κυρά Ἀρκούδα ἐπιάσθη εἰς τὴν παγίδα. Πῶς τὰ ἐκατάφερε, κανεὶς δὲν ἤξεύρει καλά-καλά. Τὸ βέβαιον ὅμως εἶνε ὅτι κατέρωθε νὰ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὰ δεσμά, και ἄρχισε νὰ τρέχῃ, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὴ σπηλιὰ της.

Τὴν εἶδαν κάτι κυνηγοὶ και ἀπόλουσαν τὰ σκυλιὰ ἐξοπίσω της.

Ἀπὸ τὸν φόβον της ἡ κυρά-Ἀρκούδα, τὰ ἔχασε, και ἀντὶ νὰ ἐξακολούθησῃ νὰ σκαρφαλώνῃ εἰς τὰ πόδια βουνά, νὰ σοῦ τὴν και καταβαίνει εἰς τὸν κάμπον !

Καθὼς ἐπερνούσεν ἀπὸ ἓνα δρόμον, βλέπει ἓνα χωρικὸν μέσα εἰς τὸ ἀμάξι του.

— Κάμε μου μιὰ χάρι, καλέ μου ἀνθρώπε ! τοῦ εἶπε πάρε με και κρύψε με μέσα ἔς τὸ ἀμάξι σου. Κυνηγοὶ με σκύλους ἐρχονται ἐξοπίσω μου, και ἂν δὲν με λυπηθῆς, ἐχάθηκα !

Ὁ χωρικός ἐτύχε νὰ ἔχῃ καλὴν καρδίαν και τὴν ἐλύπηθη. Τὴν ἀνέβασε λοιπὸν εἰς τὸ ἀμάξι του, τὴν ἐκρυψε ἔς ἓνα μεγάλο σακκὶ και ὕστερα τὸ ἔδεσε μ' ἓνα σχοινί.

Και νὰ τὰ ἀμέσως τὰ σκυλιὰ και ἀπὸ πίσω τοὺς οἱ κυνηγοὶ :

— Ὡρα καλὴ ! Μήπως ἐπέρασε ἀπὸ ἐδῶ καμμιά ἀρκούδα ;

— Ἀρκούδα εἶπατε, ἀφεντάδες μου ;

Ἀρκούδα ; Ὅχι, δὲν εἶδα καμμιά ἀρκούδα.

Ἦστερ' ἀπ' πολλὴν ὄραν, ἡ κυρά Ἀρκούδα ἔλαβε θάρρος νὰ ἐρωτήσῃ—ἀλλὰ σιγά-σιγά :

— Ἐ, ἐφυγαν ;

— Ἐφυγαν !

— Εἶνε μακρὰ ;

— Εἶνε μακρὰ.

— Ὄφ ! ἔσκασα. Λύσε μου τὸ σακκί, νὰ ζήσῃς.

Ὁ χωρικός ἔλυσε τὸ σχοινί.

— Ἄμ ποῦ νὰ σοῦ τὰ λέγω, φίλε μου, εἶπε τότε ἡ Ἀρκούδα, ἀνοίγουσα τὸ φοβερόν της στόμα—ποῦ αὐτοὶ οἱ ἀνθρώποι δὲν με ἄφησαν οὐτε νὰ φάγω...

— Δὲν πειράζει ! ἀπεκρίθη ὁ χωρικός. Νά, ἐδῶ ἔχω δύο μεγάλα κορβέλια ἔς τὴ διάθεσί σου.

— Εὐχαριστῶ μὰ ποῦ δὲν το τρώγω ποτέ μου τὸ ψωμί ; Χμ ! Ξεβρεις και τὸ ἄλλο ; Θά σε φάγω !

— Ἄ, κακὴ Ἀρκούδα ! ἐφώναζεν ὁ χωρικός. Ἐγὼ σὲ ἔσωσα ἀπὸ τέτοιο κίνδυνον, και σὺ θέλεις νὰ με φᾶς ;

— Πολλὸ μπουφὸς μοῦ φαίνεται, ἀνθρώπε μου. Μὰ δὲν ἤξεύρεις τὸ λοιπὸν, πῶς ἡ παλῆς εὐεργεσίας ἔχεινιοῦνται ;

Ὁ χωρικός ἄρχισε νὰ φοβάται ἔς τὰ καλά και νὰ συλλογίζεται πῶς νὰ κάμῃ διὰ νὰ γλυτώσῃ ἀπὸ τὸ τρομερὸν και πεπασμένον στόμα τῆς Ἀρκούδας ἄλλα δὲν

ἐκατέρωθε νὰ εὕρῃ κανένα μέσον και εἶπε με πικρὸν ἀναστεναγμόν.

— Ἐ, κυρά Ἀρκούδα ! κυρά Ἀρκούδα ! Ἐχεις πολὺ μεγάλο λάθος. Ἡ εὐεργεσία δὲν ἔχεινιοῦται ποτέ.

— Ξεχνιέσαι, σοῦ λέγω, και γι' αὐτὸ θά σε φάγω !

— Μπρὲ ἄμάν !

— Τίποτε !

— Τότε λοιπὸν νὰ κάμουμε ἓνα ἄλλο, εἶπεν ὁ δυστυχὴς χωρικός. Νὰ πάμε λίγο παρακάτω, και ἂν ὁ πρῶτος ποῦ θάπαντήσουμε, εἶνε με τὴν γνώμην σου, τότε νὰ με φᾶς !

— Καλά ! πάμε παρακάτω ! ἀπεκρίθη ἡ Ἀρκούδα.

Σὲ ὀλίγο ἀπάντησαν ἓνα γέρικο ἄλογο.

— Κάμε μας τὴ χάρι νὰ μας κρίνῃς, τοῦ εἶπεν ὁ χωρικός. Ἔσωσα τὴν κυρά Ἀρκούδα ἀπὸ τὸ μεγαλύτερον κίνδυνον, και γι' ἀνταμοιβὴν τώρα θέλει νὰ με φάγῃ. Εἶνε δίκαιο αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ; Πρέπει κανεὶς νὰ ξεχνᾷ τὰ καλά ποῦ του ἔκαμαν ;

— Μὰ γιὰ νὰ ἰδοῦμε τί λέγει και ἡ κυρά Ἀρκούδα, εἶπε τὸ ἄλογο.

— Νὰ τί λέγω : Πάντα βρίσκομαι σὲ πόλεμον με τοὺς ἀνθρώπους. Στιγμὴ δὲν με ἀρίνον ἡσυχῇ. Ἐρχονται και με κυνηγοῦν και μὲς ἔς τὸ σπίτι μου ἀκόμη, ποῦ λέει ὁ λόγος. Σήμερα πάλι με κυνήγουν κατὶ φονιάδες, και θὰ ἦρουν χαμμένη, ἂν δὲν ἀπαντοῦσα αὐτὸν τὸν ἀνθρώπον ποῦ μ' ἔσωσεν. Ἀλλὰ πέ μου ἔς τὸ Θεὸ σου, ἄλογό μου, εἶνε λόγος αὐτὸς ἀρκυτός, διὰ νὰ μὴ τὸν φάγω ; Και μπορῶ ἐγὼ μονάχα νὰ θυμοῦμαι τὴς εὐεργεσίας, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἄλλοι τὰς ξεχνοῦν ;

Τὸ ἄλογο, τὸ ὅποιον ἤθελε νὰ κάμῃ λ ο γ ι κ ῆ ν κρίσιν, ἐσκέφθη πολὺ-πολὺ, και ὕστερα εἶπε :

— Τριάντα χρόνια ὑπηρετοῦσα τὸν κύριόν μου με ὄλον τὸν ζῆλον και με ὄλην τὴν ἀφοσίωσιν. Ἄμα ὅμως ἐγέρασα και δὲν ἠμποροῦσα νὰ δουλεύω, γιὰ νὰ μὴ με τρέφῃ, πετὰ ἄδικα, τί ἔκαμε νομίζετε ; Ἐπούλησα τὸ πετὸ μου και με παράδωκε Ἰωναντὰ ἔς ἓνα μπόγια, γιὰ νὰ με σφάζῃ. Τὸ ἐκατάλαβα και τοῦ ἔφυγα, πρὶν τὴν πάθω. Ἀλλὰ τί με τοῦτο ; μήπως τώρα δὲν ὑποφέρω περισσότερο ; Νά, δύο μέρες ἔχω τώρα ποῦ γυρίζω ἐδῶ κ' ἐκεῖ, μεσ' ἔς τὸ χαιμῶνα, χωρὶς φαγί, χωρὶς πιωτό... Ἄχ, ναί ! ἡ κυρά Ἀρκούδα ἔχει δίκιο. Ἡ παλῆς εὐεργεσίας ἔχεινιοῦνται !

— Βλέπεις ; ἔ ; βλέπεις ; Ἐγὼ ἔχω δίκιο !

Ὁ χωρικός ἄρχισε τὰ κλάματα.

— Ἐχω γυναῖκα και παιδιὰ, εἶπε. Λυπήσου με !. Ἄφησε ἀκόμη λίγο και ἂν σου δώσῃ δίκιο και ὁ δεύτερος ποῦ θάπαντήσουμε, ἔ, τότε πετὰ νὰ με φᾶς.

— Καλά, τὸ παραδέχομαι ! εἶπεν ἡ Ἀρκούδα.

Ἐνας σκύλος ἐπερνούσε, γέρος σκύλος, ἀβυσταλός, πετὸ και κόκκαλο.

Ὁ χωρικός τὸν ἐσταμάτησε και τοῦ ἔκαμε τὴν ἴδιαν ἐρώτησιν.

Ὁ σκύλος ἐσυλλογίσθη καλά-καλά και ὕστερα εἶπε :

— Δεκαπέντε χρόνια ἐφύλαγα πιστὰ σὲ μιὰ μάνδρα. Χίλιες φορές ἐπήγαν νὰ με φάγουν οἱ λύκοι, ποῦ ἐτριγύριζαν γιὰ τὰ πρόβατα... Και τώρα ποῦ μ' ἐπήγαν πετὰ τὰ γεράματα και ποῦ δὲν ἔχω τὴ δύναμιν νὰ γαυγίλω δπως πρῶτα, ὁ ἀφέντη μου μ' ἔδιωξε και με ἄφησε ἔς τοὺς πέντε δρόμους. Ναί, ναί, ἡ παλῆς εὐεργεσίας ἔχεινιοῦνται !

[Ἐκπαιετὸ τέλος]

(Ἐκ τῶν τοῦ J. Ortol)

ΠΕΤΡΟΣ ΠΥΡΡΑΤΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΝΙΑ

Ἡ Μαρσεδὴ μοῦ ὑπεθυμίζει ἐν πολυδάκρυ ἐπιστόδιον τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας : Τὸ ζῶλον ποῦ ἔφαγα μίαν ἡμέραν ἀπὸ τὸν μακαρίτην τὸν θεῖόν μου, τὸν Μπάρμπα-Νικολῆν, ὅταν μ' ἐπίασε νὰ διαβάξω κρυφὰ τὸν «Κόμητα Μοντε-χρησάτον.»

— Βιβλία γιὰ μεγάλους μοῦ διαβάξεις, παλῆτοπαιδο, ἔ ; και δὸς του και τούτη, και δὸς του κ' ἐκαίνῃ...

Παρατηρήθη, ὅτι ὀγγόντα τοῖς ἐκατόν, ἡ Ἑλληνίς εἶνε Μελαγχροινή. Εἶνε τρόπον τινὰ τὸ ἔθνικόν μας χρῶμα τοῦ προσώπου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κι' αὐτὰ τοῦ Κροίσου τὰ καλά και τ' ἀγαθὰ του τὰ πολλά ἂν τάχῃς και τὰ στερεθῆς, κατάκαρδα μὴν πικραθῆς και οὐτε κἀν νὰ κλαύσῃς ἂν ἔχῃς γνῶσιν μιὰ σταλιά κι' ἂν δὲν φοβάσαι τὴν δουλείαν, τράβα ἔμπροστά τότε ἠμπορεῖς, ὅ,τι ἔχασες και λαχταρεῖς νὰ τὸ ξαναπολάβῃς.

Ἐτὴν πλειὸν μεγάλην συμφορὰ, ποῦ πνίγῃ ἡ λύπη τὴν χαρὰ, και ἂν φουρτούνα μὰς χτυπῇ, με κίματα ἀγριωπὰ κι' ἀστροπελιέκια τούρανοῦ, μόν' οἱ δειλοὶ τρομάζουν τότε ἡ δύναμιν τοῦ νοῦ, τὸ θάρρος κ' ἡ ἐλπίδα, αὐτὰ τὰ τρία μοιάζουν τὴν ναυτικὴν πυξίδα κι' ὅποιος τὰ ἔχει φθάνει ἔς τὸ πρῶτό του λιμάνι.

I. Π. ΙΩΑΝΝΗΔΗΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ

(Συνέχεια ἔσ. σελ. 397)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

ΠΟΣ ΑΠΟΚΡΑΤΑΙ Ο ΠΑΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ

Κατὰ τὸ διάστημα τῶν περιπετειῶν τοῦ Ἰωάννου και τοῦ Πέτρου Μαντζουράνα, τί ἔκαμναν ὁ Στέφανος, ὁ τρίτος ἀδελφός ;

Τίποτε, καθὼς ἐφαίνετο τοῦλάχιστον. Εἶδομεν, ὅτι εἶχεν ἀρνηθῆ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸν παλαιὸν πύργον, και νὰ ἐκμεταλλευσθῇ τὴν κληρονομικὴν του μερίδα, τὴν γῆν, μεταβαίνων ἄλλου. Αἱ ὄχθαι τοῦ Λήγητος τῷ παρεῖχον ἀφθύνως ὅ,τι ἤθελε : μονοπάτια διὰ νὰ περιδιαβάσῃ, σκιάν δια νὰ ἀναπαύεται, και χάρτον διὰ νὰ ἐξαπλόνηται, νὰ ρεμβάζῃ και νὰ κοιμάται. Προκάντων νὰ κοιμηταί. Ἀπὸ τῆς ἀναχωρήσεως τῶν δύο τοῦ ἀδελφῶν, τὸ παράξενο παιδί δὲν ἔκαμναν ἄλλο τι ὄλην τὴν ἡμέραν, παρὰ νὰ κοιμάται !

Ἄλλὰ ἤξεύρετε διατί ; Διότι τὴν νύκτα ἐκοιμάτο πολὺ ὀλίγον, — ἂν μάλιστα ἐκοιμάτο και καθόλου...

Ἀσφαταῖς και μυστηριωδῶς, ἀφ' οὗ κατεκλίνοντο οἱ ἄλλοι εἰς τὸν πύργον, ὁ Στέφανος ἐξήρχετο και μετέβαιναν εἰς τὸ σπηλαίον τῆς Νεράιδας Μαντζουράνας, ὅπου χάρις εἰς τὰ ἀγκάθια και εἰς πρὸληψιν, κανεὶς δὲν ἐμύθηκε ποτέ. Και ἔρπον, εἰσδύνων εἰς τὰ ἄδυτα και τὰ κρύφια τοῦ βράχου, δὲν ἐξήρχετο ἐκ τοῦ σπηλαίου παρὰ μόνον τὴν αὐγὴν. Κανεὶς, οὔτε ὁ Ἰππότης, οὔτε ὁ Λευκίας δὲν τὸν εἶδαν ποτέ, και ἐνόμιζε πλέον ἐκεῖνος ὅτι ἰδεάν δὲν εἶχαν περὶ τῶν νυκτερινῶν του διαβημάτων. Ναί ἄλλ' ἂν δὲν ὁμιλοῦσε διόλου ὁ γέρον-Λευκίας, ἔβλεπεν ὅμως πολὺ καλά...

«Ποτέ μοῦ δὲν εἶδα τέτοιο τεμπελοχανά !» ἐβρυχάτο ὁ Ἰππότης.

Και ὁ σιωπηλὸς Λευκίας ἀπεκρίνετο διὰ τοῦ ἄκρου τοῦ δεικτοῦ, τὸν ὅποιον ἔθετεν ἐπὶ τῶν χειλέων, ὅτι, ναί, τὸ παιδί ἦταν λιγὰν ὀκνηρὸ. Κατόπι με τὸν ἀντίχειρα ἔκαμνε διάφορα σημεῖα σταυροῦ πρὸ τοῦ στόματος, κινῶν και τὴν κεφαλὴν, διὰ νὰ εἴπῃ ὅτι αἱ νοθεύσαι και οἱ ἐξορκισμοὶ θὰ ἦσαν ὄλιγος διόλου περὶ τοῦ. Και τέλος ἐσπευθε νὰ κινήσῃ τὴν χεῖρα, προσθέτων ὅτι ὁ ἴδιος θὰ ἦτο πάντοτε ὁ Στέφανος, ὅσα και ἂν του ἔλεγαν !

«Μὰ ἐπὶ τέλους, Στέφανε ! ἐξερράγη μίαν ἡμέραν ὁ πατήρ' φθάνει πετὰ ! ἐγὼ δὲν ἠμπορῶ νὰ τρέφω ὄλενα τὴν

ἀργίαν σου και τὴν ὀκνηρίαν σου, ἐν φ' οἱ ἀδελφοὶ σου... ἀλήθεια οἱ καίμενοι οἱ ἀδελφοὶ σου ! οἱ δυστυχισμένοι οἱ ἀδελφοὶ σου !... τίποτε δὲν ἐμάθαμεν. Τί νὰ γίνωνται ;

— Πῶς ἔξερῃ ! ἀπεκρίθη ὁ Στέφανος. Ἀλλὰ γι' αὐτὸ ἴσα-ἴσα, διατί θέλετε νὰ σταρῆθῃτε και τοῦ μόνου ἴσως υἱοῦ, ὁ ὅποιος σὰς μένει ἀκόμη, και ἐπὶ τοῦ ὀποῖου βασιζέται ἡ τελευταία ἐλπίς τῶν Μαντζουρανῶν ;

— Ἄ, μὴ μοῦ το λές ! Δὲν θέλω νὰ πιστεύσω ὅτι ὁ Ἰωάννης και ὁ Πέτρος ἐχάθησαν ! Θά το εἶχα μεγάλο βάρος εἰς τὴν συνείδησίν μου, ποῦ τὰ ἔδιωξα τὰ καλά παιδιὰ, ἂν... Ἄχ ! και ἂν τοὺς συνέβῃ κανένα δυστύχημα ; Ἄν ἀπέθαναν ἀπὸ τὴν πείναν ;

— Ἄς εἶνε αὐτὸ πάλι δὲν το πιστεύω, πατέρα ! Εἶνε νέοι, δυνατοὶ, ἐξυπνοὶ, δραστήριοι ἐργατικοί...

— Μπᾶ, μπᾶ ; και γιατί λοιπὸν νὰ μὴν εἶσαι και ἐσὺ δραστήριος και ἐργατικός ;

— Ἐ, ἄλλο εἶμαι ἐγώ !

Ἐκεῖνοι, βλέπετε, ἦσαν και φιλόδοξοι, ἐν φ' ἐγὼ δὲν εἶμαι καθόλου. Ὅτι θέλη πετὰ ἄς με κάμῃ ἡ Νεράιδα Μαντζουράνα. Ἐγὼ δὲν ἀνακατεύομαι !

Και ὁ χαριτωμένος Στέφανος ἐσιώπη, με τὴν ἰδεάν ὅτι τὰ εἶπε πλέον ὄλα. Ἄλλὰ και ὁ Ἰππότης ἐσιώπη, διὰ νὰ μὴ χάνῃ τὰ λόγια του, και ἀπὸ τὸ βάθος τῆς πολυθρόνας του, ἀπελπίως και ἀπογοητευμένως, ἀνόψωνε τοὺς ὀφθαλμοὺς πρὸς τὸν οὐρανὸν και ἐσυλλογίζετο τοὺς δύο ἄλλους του υἱούς, τοὺς ἀγαπητοὺς ἀκντάς. Πῶς νὰ τοὺς εὕρῃ ; Πρὸς ποῖον νὰ γράψῃ ; Τί νὰ κάμῃ ;

Ἡ λύπη και ἡ ἀπελπισία τοῦ γέροντος εἶχεν φθάσῃ πλέον εἰς τὸ κατακρύβον, ὅταν ἓνα πρωί, κάποιος ξένος ἐκτύπησε τὴν θύραν τοῦ πύργου. Ἐλεινη και ἠρειπευμένη ἡ θύρα, ὅσον και ὁ ξένος, — δηλαδὴ καθολοκληρίαν και τὰ δύο. Τί ἤθελε ; τί ἐζήτηε ; Ἐλεημοσύνην ; Ὅχι, τὸν κύριον Μαντζουράναν. Μὰ ποῖον ; Τὸν πατέρα ἢ τὸν υἱόν ;

— Τὸν υἱόν !

Ὁ Στέφανος, κληθείς, ἐπαρουσιάσθη.

— Δὲν ζητᾷ σὰς, κύριε Μαντζουράνα ! εἶπεν ὁ ξένος.

— Ἄλλὰ ποῖον λοιπὸν ;

— Ἦθελα κανένα ἀπ' ἐκείνους ποῦ γνωρίζω. Δύο ἐγνωρίσα ἔως τώρα : ἓνα ἔστην θάλασσαν, και ἓνα ἔστην ἀέρα.

— Μπᾶ ! ἐγνωρίσατε λοιπὸν τὸν Ἰωάννην και τὸν Πέτρον ;



Ἡ Βερενίκη.



