

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον υπό του Υπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔσοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παρασχόν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἕριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΤΙΜΗ ΣΥΝΑΡΟΜΗΣ ΔΙ' ἘΝ ΒΤΟΣ
Ἐσωτερικοῦ δραχ. 7. — Ἐξωτερικοῦ φρ. χρ. 8
Δι' ἀνδρομαί' ἔρχονται τὴν 1ην ἐκάστου μηνὸς
καὶ εἶνε προκληρωτάται δι' ἔν ἔτος.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΑΙΘΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ἘΚΑΘΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗ ἘΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
Ἐν Ἑλλάδι: λεπ. 15. — Ἐν τῷ Ἐξῶτ. φρ. χρ. 0,15

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ἔν Ἀθήναις
Ὁδὸς Πατησίων, ἀριθ. 11 Β, παρὰ τὰ Χανταῖα

Περίοδος Β' — Τόμ. 9^{ος}

Ἐν Ἀθήναις, 8 Ἰουνίου 1902

Ἔτος 24^{ον}. — Ἀριθ. 23

Η ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΜΑΡΑ

[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

I.

Προχθὲς οἶα εἶπα, ὅτι ἡ κυρία Τρομάρα, μόλις ἄκουσε τὴν πιστολιά τοῦ Ἀζώρ, ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὸ φόβο της.

Ἔτρεξαν καὶ τὴν ἐσήκωσαν κακὴν κακῶς.

— Τὸ καιμένο! εἶπε μία γυναῖκα· ἐκόπηκε τὸ αἷμά του. . . δόστε της λιγάκι νερό.

Τῆς ἔδωσαν ἓνα ποτήρι νερό, ἀλλὰ ποῦ νὰ συνέλθῃ.

Τὴν ὥρα ἐκείνη, νὰ καὶ ὁ πατέρας τῆς Μαρίας. Ἐπῆγε καὶ αὐτὸς εἰς τὸ Ζάππειον, γιὰ νὰ εὔρῃ τὰ παιδάκια του.

Ἄμα εἶδε εἰς τέτοιαν κατάστασιν τὴν Μαρίαν, ἐρώτησε τί συμβαίνει καὶ του εἶπαν.

Τότε ἐγέλασε, καὶ γιὰ νὰ τὴν κάμῃ νὰ πάρῃ λίγο θάρρος, τῆς ἔδωκε ἓνα κομμάτι ζάχαρι καὶ τῆς εἶπε νὰ το προσφέρῃ μὲ τὸ χεράκι της εἰς τὸν ἐξυπνὸν Ἀζώρ.

Ὁ Ἀζώρ ἔτρεξε, κ' ἐστάθη κοντὰ της, κ' ἐκουνοῦσε τὴν οὐρά του, γιὰ τὸ ἐκατάλαβεν ὁ κατεργάτης ὅτι ἔχει λιχουδιά.

Ἄλλὰ ποῦ νὰ πλώσῃ τὸ χέρι της ἡ κυρία Τρομάρα!

— Ἄ μπᾶ! μπᾶ! φωνάζει, δὲν κυττᾶτε τί δόντια ποῦ ἔχει; θὰ χάψῃ καὶ τὸ χέρι μου μαζί μὲ τὴ ζάχαρι. Τὰ παιδάκια ἐκαρδιάζονται ἀπὸ τὰ γέλια.

Γυρίζουν ἐστὸ σπίτι.

Ὁ μπαμπᾶς σηκώνει τὴν Μαρία ἐστὴν ἀγκαλιά του καὶ τὴν φέρνει κοντὰ ἐστὸ κλουβί, ποῦ ἔχει μέσα καναρίνια.

Τί γλυκὰ ποῦ κελαιδοῦν τὰ καιμένα τὰ πουλάκια, καὶ πῶς θὰ τὰγαπᾶ ἡ Μαρία!

— Ἐλα, τῆς λέγει ὁ μπαμπᾶς, δόσε τὴ ζάχαρι ἐστὸ καναρίνι· αὐτὸ βέβαια δὲν ἔχει δόντια καὶ δὲν θὰ χάψῃ καὶ τὸ χέρι σου μαζί μὲ τὴ ζάχαρι.

— Ἄ μπᾶ! μπᾶ! Ἐφωνίζει ἡ κυρία Τρομάρα· ἔχει μύτη τὸ καναρίνι, καὶ ἡ μύτη εἶνε γιὰ νὰ τοιμπᾶ... Ὅα με τοιμπᾶ!

— Μὰ ὄχι, παιδάκι μου!

— Μὰ ναί, μπαμπάκα μου!

Τελος πάντων, παιδιά μου, αὐτὴ ἡ κυρία Τρομάρα φαίνεται ἀδιόρθωτη ἀδιόρθωτη, ἀδιόρθωτη.

(Συνέχεια προσεχῶς)

Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΘΑ



