

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΔΑΣ

Συνιστάμενον υπό τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶ παρασχόν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίαν καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΤΙΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙ' ἘΝ ἘΤΟΣ
Ἐσωτερικοῦ δραχ. 7. — Ἐξωτερικοῦ φρ. χρ. 8
Αἱ συνδρομαὶ ἀρχοῦσι τὴν 1ην ἐκάστου μηνὸς
καὶ εἶνε προπληρωταί δι' ἓν ἔτος.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
Ἐν Ἑλλάδι: λπ. 15. Ἐν τῷ Ἐξωτ. φρ. χρ. 0. 15
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ἐν Ἀθήναις
Ὅδὸς Ἐυριπίδου, ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Πρώτος Β'. — Τόμ. 11^{ος}

Ἐν Ἀθήναις, 3 Ἰουλίου 1904

Ἔτος 26^{ον} — Ἀριθ. 29

Η ΕΞΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εἶμαι μεγάλη πλέον. Τόσον μεγάλη μάλιστα, ὥστε πέρσει ἐσθικώτα τὰ μαλλιά μου, ἐφέτος ἐφόρεσα μακρὰ, — με σὺρά, παρακαλῶ! — καὶ ἐνῶ πρῶτα, διὰν ἐβγαίνα στὸν περίπατον, ἐκύτταξα τοὺς ἀνθρώπους μέσα στὰ μάτια, τώρα ἀναγκάζεμαι πολὺ συχνὰ νὰ χαμηλόνω τὰ ἰδικά μου. Μοῦ φαίνεται δι' ἄλλοι ἐμένα βλέπουν, ἀνδρες καὶ γυναῖκες.

Παρατηρῶ μάλιστα, ὅτι αἱ γυναῖκες κυττάζουν περισσότερο τὸ χέρι μου, ὅπου λάμπει τὸ διαμαντάκι τῆς βέρας μου. Διότι, πρέπει νὰ το ξιύρετε. — εἶμαι ἀρραβωνιασμένη.

Τί εὐτυχία, καὶ τί χαρά! Μετὰ ἓν ἔτος θὰ εἶμαι κυρία, ἂν καὶ ἀπὸ τώρα ἀρχίσαν οἱ ἰδικοί μου νὰ με φωνάζουν ἔτσι. Ὁ ἀδελφός μου ἰδίως, ὁ ἀξιωματικὸς, βάζει ἄλλας δύο συλλαβὰς εἰς τὸ βαπτιστικόν μου ὄνομα, καὶ με φωνάζει «Κυρία Πύργο Δέσποινα!» — Σημειώσατε ὅτι ἔχομεν καὶ πύργον, ἓνα πολὺ ὠραῖον πύργον, ὅπου συνέβη ἡ ἱστορία, τὴν ὁποίαν θὰ σας διηγηθῶ.

Ἡμεριμένετε ἴσως ν' ἀκούσετε τὴν ἱστορίαν τοῦ ἀρραβωνίου μου; — Κάμετε ἔρξιν! Γενικὸς κανὼν: Ἡ εὐτυχία δὲν ἔχει ἱστορίαν. Δι' αὐτὸ καὶ τοῦ ἀρραβωνίου μου ἡ ἱστορία εἶνε γραμμένη εἰς μίαν ἄσπρην σελίδα τοῦ βίου μου με δύο λέξεις μόνον: «Εὐτυχία καὶ Χαρά!»

Ἄς ἐλπίσω, ὅτι ἡ ἱστορία τοῦ μέλλοντος βίου μου δὲν θ' ἀλλάξῃ σελίδα; — οὔτε κείμενον.

Ἐνῶ ὅμως ξεφυλλίζω τὰς ἀνμνήσεις μου εἰς τὸ βιβλίον τῆς φυγῆς μου, εὕρισκω μερικὰ φύλλα σηματομενὰ με μύθρον περιθώριον. Ἐπέρασαν ἕξ χρόνια ἀπὸ τότε, ἀλλὰ ἐνθυμοῦμαι ὅσα συνέβησαν τόσον ζωηρά, ὡς νὰ ἦταν χθές. Ἡ ἐντύπωσις των βεβχίως ἦτο

παρκολὺ βαθειὰ ὥστε νὰ τα λησιμονήσω. Αὐτὰ θὰ σας διηγηθῶ, διὰ νὰ ἰδῆτε ὅτι ὁ εὐτυχὴς ἀνθρώπος, εἴτε μεγάλος εἶνε εἴτε μικρός, ἔχει καὶ τὰς περιπέτειας του. Αἱ περιπέτειαι τῆς τύχης, λέγει ὁ σοφός, συντελοῦν διὰ νὰ μορφῶνουν τοὺς χαρακτήρας. Ἡ ἰδική μου περιπέτεια, καὶ περιπέτεια ὅλης τῆς οἰκογενείας μου, ἀποτελεῖ ἓνα σιωπὸ μυθιστορηματάκι, ὅπου τὸ κύριον πρόσωπον παίζει ἡ ἐξαδέλφη μου. Μετὰ τὸν ἐρχομὸν λοιπὸν τῆς ἐξαδέλφης μου ἀρχίζω τὴν διηγησίον μου, ἡ ὁποία σας βεβαίω δὲν θὰ κρατήσῃ πολὺν καιρὸν. Πλησιάζει ἄλλως τε ὁ καιρὸς, τοῦ δὲν θὰ ἔχω

πλέον τὸν ἀπαιτούμενον καιρὸν διὰ νὰ κάμνω καὶ τὴν συγγραφέαν.

Σᾶς φιλῶ Δέσποινα Μ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ

Ὁ πατέρας μας εἶχε σκοτωθῆ εἰς τὸν πόλεμον πρὸ ἑνὸς ἔτους. Εἶχεν ἀποθάνῃ ὡς γενναῖος ἀξιωματικὸς εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης, καὶ ἡ μνήμη του θὰ ζῆσῃ αἰωνίαν. Μᾶς ἄρισεν ὄνομα ἐνδοξόν καὶ σεβαστόν.

Ὅταν ἦλθε τότε ἡ θλιβερὰ εἰδήσις, ἡ μητέρα, με δλην τὴν λύπην της, με ἔλα τὰ δάκρυά που ἔτρεχαν ποτάμι ἀπὸ

τὰ ὠραῖά της γαλανὰ μάτια, μᾶς εἶπε με φωνὴν που ἔτρεμε ἀπὸ τὴν συγκίνησιν:

— Τώρα, παιδιὰ μου, πρέπει ἀκόμη περισσότερο νὰ προσπαθήσωμεν νὰ εἴμεθα καλοὶ καὶ ἀξιοὶ τοῦ ὀνόματός του. Ἐγὼ θὰ κόμω γιὰ σᾶς καὶ θὰ ζῶ, ὅπως θὰ ἐξούσα, ἂν ἦτο ἐδῶ ὁ πατέρας σας καὶ οἱ σῆς, παιδιὰ μου, πρέπει τὸ ἴδιο νὰ κάμετε.

Ὅλοι ἐγίναμεν σοβαροὶ ἐκείνην τὴν στιγμήν, καὶ της ἐφιλήσαμεν τὸ χέρι. Ἡ μικρὴ μας ἡ Δελίκα, ἡ ὁποία ἦτο τότε μόλις τριῶν χρόνων, ἐσκαρφάλωσε στὰ γόνατα τῆς μητέρας καὶ της εἶπε:

— Δὲν θὰ με φιλή πιά ὁ μπαμπᾶς κάθε πλωῖ, ὅπως με φιλοῦσε;

Ἡ ἀφελεια αὐτῆς τῆς ἐρωτήσεως μ' ἔναμε νὰ πέσω στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας μου, καὶ νὰ ξαναρχίσω τὰ κλάματα καὶ τοὺς θρήνους. Ὁ Μάριος



Ἐξοποινα, ἔλα μαζί μου! (Σελ. 226, στήλ. γ')

