

# Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον υπό τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχόν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΛΗΡΩΤΕΑ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΑΚΟΥ

Ἐσωτερικοῦ λεπτ. 45. Ἐξωτερικοῦ φρ. χρ. 0.15.

ΦΥΛΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ :

Τῆς Α' Περιόδου, ἑκαστὸν λεπτ. 30 [φρ. 0.30].

Τῆς Β' Περιόδου λεπτ. 20 [φρ. 0.20].

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐυριπίδου, ἀρ. 88 παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Ἐσωτερικοῦ : Ἐξωτερικοῦ :  
Ἐτησίαι . . . . . 7.— Ἐτησίαι φρ. χρ. 8.—  
Ἐξάμηνος . . . . . 4.— Ἐξάμηνος φρ. χρ. 4.50  
Τριμηνος . . . . . 2.15 Τριμηνος φρ. χρ. 2.40  
Αἱ συνδρομαὶ ἀρχοῦναι τὴν 1ην ἑκάστου μηνός.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Περίοδος Β' .— Τόμ. 12<sup>ος</sup>

Ἐν Ἀθήναις, 28 Μαΐου 1905

Ἔτος 27<sup>ον</sup>— Ἀριθ. 26

## ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

(ΜΥΣΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑΚΙ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

Τότε πιά ὅλα ἐβγήκαν εἰς τὸ φανερό. Ὁ Λεονταράκης ἐκάθησε καὶ τὰ εἶπε ὅλα τῆς μητέρας του ἀπὸ τὴν ἀρχήν, καὶ φωνάζεσθε μὲ τί ἐνδιαφέρον ἐτένονταν τ' αὐτάκια των ἂ ἀκούσουν καὶ τ' ἀδελφια του, — ἡ Μαριάνθη καὶ ὁ Ἀριστομένης.

Ἄμα ὁ Λεονταράκης ἐφθασεν ἐκεῖ πού του ἔβαλαν στὸ κεφάλι τὸν σκουφο μὲ τὴν ἐπιγραφὴν «αμελής», ἡ Λεονταρίνα ἀνάψε κ' ἐκώρωσε :

— Μπα ! τὸν ἀθεόφοβο ! εἶπε. Γιατί, παιδάκι μου, νὰ μὴ μοῦ τὰ πῆς ἐνωρίτερα αὐτὰ τὰ πράγματα ; Ὅσα σ' ἐπαίρνα ἀμέσως στὸ σπῆρι, ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ σχολεῖον, καὶ θὰ ἔβαλα τὸν πατέρα σου νὰ τοῦ διείξῃ ἐκεῖνο τοῦ παλῆο-Τζίκου-Τζέκου, ἂν το ἤξερα ἀπὸ προηγήτερα ! ... Βγάλε τα ἀμέσως αὐτὰ τὰ γελοῖα ρούχα, ἀγοράκι μου, καὶ νὰ μὴν τα ξαναφορέσης πιά ! Τί ἄσχημα, τί στενωχωρὰ πράγματα ! ... Δὲν το χωρεῖ ὁ νοῦς μου πὼς ἤμποροῦν καὶ τα φοροῦν ἐκεῖνα τὰ ζῶα, πού τὰ λένε ἀνθρώπους ! ... Μαριάνθη, Ἀριστομένη, πάρτε τα νὰ τα πετάξετε στὰ σκουπίδια, αὐτὰ τὰ κουρέλια ! Ἄ ! ὅλα κ' ὅλα ! ... ἂν ὁ γάϊδαρος ἐφόρσε μιά φορά τὴν λεοντήν, κ' ἔγινε ρεζίλης τῶν σκυλιῶν, θὰ καταδεσθῆ τὸ παιδί τοῦ Λέοντος νὰ φορέσῃ ἀνθρώπων ; Ἐξω γρήγορα ! δὲν μου χρειάζονται γιὰ τὰ παιδιά μου τέτοια μασκαράδικα φορέματα ! ... Καὶ σ' ἐκτύπησε, αἰ ; στὸ χέρι μὲ τὴν βέργα, αἰ ; ... Μπα ! τὸν χωριάτη ! ... Καλά, λοιπόν, πήγαινε τώρα νὰ παίξῃς :

Ὁ Λεονταράκης ὁμως δὲν ἐπήγχε νὰ παίξῃ. Ἦθελε πρῶτα νὰ τα τελειώσῃ ὅλα, ὅλα νὰ τα πῆ. Ἐπειτα, ξεύρετε.

ἦτανε καὶ τὸ ζήτημα τῆς Φασουλίνας. Ἐκάθησε λοιπόν κ' ἔκαμε εἰς τὴν μὴτέρα του τόσα ἐγκώμια καὶ τόσους ἐπαίνους, γι' αὐτὸ τὸ τσαμμένο τὸ κοριτσάκι, ὥστε ἡ Λεονταρίνα τὸν ἠρώτησε :

— Καὶ τώρα, πού εἶνε αὐτὴ ἡ μικρὴ ;

— Τὴν ἔφερα ἐδῶ, καὶ τῆς εἶπα νὰ περιμένῃ ἀπ' ἐξω, στὴν αὐλή . . . Δὲν ἔχει τώρα κανένα ἄλλον προστάτην . . .

Δὲν τὴν κρατοῦμε μαζί μας, μαμμά ;

Ἡ Λεονταρίνα δὲν τὸ ἄκουσε μὲ κα-

ἔδῳ ὁ Ἀριστομένης καὶ ἡ Μαριάνθη ἐσήκωσαν ψηλά τὴν μύτην των, σὰν νὰ ἤθελαν τάχα νὰ δεῖξουν πὼς δὲν τὴν εἶχαν ἀνάγκη τὴν Φασουλίνα, γιὰ νὰ κάνουν ἕνα κόσμο παιγνίδια. Τὰ ἔκαμαν καὶ μονάχοι των.

Ἐπὶ τέλους ἡ Λεονταρίνα εἶπε τὸ ναί, καὶ ὁ Λεονταράκης ἐπήγχε νὰ φέρῃ τὴν προστατευομένην του. Τὴν ἐπαρουσίασεν εἰς τὴν μητέρα του, καὶ οἱ καλοὶ τρόποι, ἡ εὐγένεια καὶ τὰ μαλιουδιετικά καμώματα τῆς Φασουλίνας, γρήγορα ἔκαμαν τὴν Λεονταρίναν νὰ τὴν συμπαθήσῃ. Ἄν ἐρωτᾶτε διὰ τὴν Μαριάνθη καὶ τὸν Ἀριστομένην, ἐμειναν ἐνθουσιασμένοι μαζί

τῆς. Καὶ ἔτσι ἐλύθη καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ ἡ Φασουλίνα ἐκάθησε μέσα στὸ βασιλικὸ παλάτι τοῦ Λέοντος καὶ τῆς Λεονταρίνας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, — ὅταν τὸ φεγγάρι, πού ἦτο μάλιστα πανσέληνος, ἀνέτειλεν εἰς τὸν λόγγον καὶ τὴν ἔρημον, κ' ἐφεγγε σὰν νὰ ἦτο ἡμέρα μὲ τὸ λαμπρὸν του φῶς, — ὁ βουλευτὴς κύριος Λεόπαρδος, κα-



«Ἐίχε ἰδῆ ἕνα θέαμα πολὺ παράξενο.»

λὸ αὐτί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, εἰς τὴν ἀρχήν. — Μπα, μπα ! παιδί μου, δὲν κάνεις . . . Μαίμου μέσα σὲ σπῆρι, φέρνει γουρσουζιά . . .

Ἄλλὰ ὁ Λεονταράκης ἔβαλεν εἰς ἐνέργειαν ἄλλην τὴν ρητορικὴν του :

— Ἄχ ! μαμμά μου, ἂν τὴν ἐθλεπες, τί καλὴ καὶ τί χαριτωμένη πού εἶνε ! Σωστὴ δεσποινίς, καθὼς πρέπει ! Καὶ θὰ εἶνε πρώτης τάξεως συντροφιά γιὰ τὴν Ἀνθή καὶ τὸν Μένη . . . Ὅσα τοὺς κάνη ἕναν κόσμον ὡςτιμα παιγνίδια ! ...

θὼς ἐγύριζε ἀπὸ τὸν βραδυνὸν περίπατόν του, ἐκοντοστάθηξε ἐξαφνισμένος.

Ἐίχεν ἰδῆ ἕνα θέαμα πολὺ παράξενο, καὶ εἶχεν ἀκούσῃ ἕνα τραγοῦδι μὲ πολυφωνίαν, ἀκόμα πῶς παράξενο. Τὸ βραδυνὸ ἀεράκι, τὸ λεπτὸ καὶ μυρωμένο, τοῦ ἔφερον εἰς τὴν ἀκοήν του τοὺς τελευταίους στίχους τοῦ τραγοῦδιού :

Ὁ γέρο-Τζίκου-Τζέκος μας, Μᾶς ἐφυγε καὶ πάει γιὰ-ντὰ ! ...

Ἐκείνην τὴν στιγμήν, ἡ παχειὰ κύρια Ἐλεφαντίνα, ἡ ὁποία εἶχε κοιμηθῆ







