

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΔΑΣ

Συντάκταίον από του Υπουργείου της Παιδείας, ως το κατ'έχον καλλιόν περιόδον σύγγραμμα, ἀληθές, παρασχόν εις την χάραν ήμων ήθηραίας και ήθ. του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ως άνθρακα δόσεων και χρησιμώτατον εις τους παίδας.

ΕΥΝΑΔΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ
Εσωτερικού: Ετήσια... 8.—
Εξωτερικού: Ετήσια... 10.—
 Εξαμήσιος... 5.50
 Τριμήσιος... 3.—
 Δι. συνθήματα ασχολία τήν ήν ήνδαιον μήτηρ.

ΕΚΔΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1879
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Λ. 20.
 Διά τών Ημερησίων, Ένατηρ. 1. 10. Έξωτερ. 1. 15
 Φύλλα προηγουμένων έτών, Α' και Β' περιόδου
 τιμώνται έκαστον λει. 25
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
 Οδός Εδρείαιδων αρ. 38, παρά τώ Βαρβακίω

Περίοδος Β'—Τόμος 18: Έν Αθήναις, 29 Ιανουαρίου 1911 Έτος 33ον.—Αριθ. 9



ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Ο Γιαννάκης είνε αικατόφορος εις έν σχολείον τών Αθήνων. Οι γονεΐς του, εδοροί άνθρακί, κακοκούν εις ένα χωρίον, όπου βέβαια λύκεια δεν υπάρχουν. Κι επειδή θέλουν να εκπαιδευθή καλά ο Γιαννάκης τών, γι' αυτό τόν έστειλαν εις τας Αθήνας τόν περασμένον Σεπτέμβριον και τόν έκλεισαν εις τό σχολείον.

Αλλά ήλθαν αι εορταί και τα μαθήματα θα διακόπτοντο δεκαπέντε ήμέρας. Οι γονεΐς του Γιαννάκη έγραψαν εις τόν διευθυντήν να τόν παραδώσ, εις ένα συγγενή των, ο οποίος θα έπράγινε γιάκαρη Χριστουγεννά εις τήν πατρίδα. Και έτσι ο Γιαννάκης — τι χαρά του! — έπέρασε τας μικράς διακοπάς εις τό χωριό του, πληστόν τών φίλων του.

Είνε ή τελευταία ήμέρα. Ο Γιαννάκης πρέπει να γυρίσ, εις τας Αθήνας, να κλεισθή καιν εις τό σχολείον. Η βαλίτσα του, έτοιμη, δεμένη, κατέβηκε από τήν κάμαρά του και περιμένει εις τήν έξωπορταν, εις τόν διάδρομον τής εισόδου. Είνε βράδυ. Το πρωί θα φύγγ...

Ο Γιαννάκης, φυσικά, είνε ληπημένας. Απεχαιρέτησε τούς μικρούς του φίλους, τούς συγγενείς του, τούς γείτονας. Έβγαίψε διά τελευταίαν φοράν τήν Αρέστην, τόν σκύλον του σπιτιού, πού τόν αγαπούσε πάσων. Έπληξε άκόμη να προσφέρει, με πολύ τείνταμένον χέρι, ένα τελευταίον ρεώλιν λάχρατ εις τόν Ψαρήν, τó ωραίον άλογον του πατέρα του.

Όλ' αυτά του προξενούν τώσιν μελαγχολίαν, ώστε του έρχεται να κλάψ.

Δειπνούν γρήγορα — γρήγορα, διότι άπόψε πρέπει να κοιμηθούν άνωρίς, δια να ξυπνήσουν τό πρωί εις τας πέντε. Και εις τό χωριό άκόμη, τών χειμώνα, τό ξύπνημα από τας πέντε είνε κάπως δύσκολον...

Ο Γιαννάκης είνε τώρα εις τό κρεβάτι του. Κυτάζει τα κυανά λουλούδια τής κουρτίνας, πού είνε από δίκαν, τας εικόνας εις τόν τοίχον, — χρωματιστάς λιθογραφίας πού παραπάνουν σκηνάς από τήν Έκανάστασιν, — και τό μικρό του τραπέζον, επάνω εις τό όποϊον

δεν υπάρχει πλέον τίποτε. Τετραδία και βιβλία τά έσέκωσεν όλα... Άφίνε ένα δυνατόν στεναγμόν και άπκοιμείται.

Ευθύς τότε αρχίζει ο εφιάλτης. Είνε εις τας Αθήνας. Βλέπει τό σχολείον του. Ο έπιστάτης όρθιος παρά τήν θύραν, οι διάδρομοι γυμνοί και σκοτεινοί, οι καθηγηταί έτοιμοι να φύγουν, συνομιλούντες μεταξύ των ή με γονεΐς πού ήλθαν να έρωτήσουν πώς πηγαίνουν τά παιδιά των. Είνε βράδυ. Αλλά άμέσως γίνεται πρωί, παρουσιάζεται ή τάξις γεμάτη και αρχίζει τό μάθημα.

— Γιαννάκη, γραμματική! Πότε τά εις ό τ ε ρ ο ς και ό τ α τ ο ς γράφονται με ώμέγα; Ποία είνε ή ρίζα του ε ί μ ι ; Δεν ξέρεϊ πιά λέξι! Άκούε ρίζας, και βλέπει άμπρός του... τας ρίζας τών φυτών, πού έξέσκαπεν εις τό περιβόλι. Αύτός ο Όμηρος όρθούται άνώπιόν του τρομερός και φοβερός, λέγων ότι είνε ένας μεγάλος ποιητής, πού όφείλει να τόν άνοή. Τα ρήματα πιάνονται με τας άντωνυμίας, και μέσα εις τόν καυχόν πετιούνται τρίγωνα, τετράγωνα, κύκλοι, πυραμίδες, παραλληλεπίπεδα, με μικρά γράμματα εις όλας τας γωνίας. Να και τό τετραγώνον τής ύποτεινούσης, τό όποϊον κρατεί ο όγριος καθηγητής τών μαθηματικών. Αύτός τα ξέρεϊ όλα, διότι



«Οι καθηγηταί έτοιμοι να φύγουν...» (Σελ. 69, στ. γ'.)

