

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως το κατ' εξοχήν παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα, αληθείς παρασχόν εις την χάραν ήμάν ύψηλαίαν και υπό του Οικουμενικού Πατριάρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως ανάγνωσμα άριστόν και χρησιμώτατον εις τούς παίδας.

<p>ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ</p> <p>Ήμιστηρικῶ :</p> <p>Ετήσια 8,- Εξαμήνιος 4,50 Τριμηνιος 2,50</p> <p>Εξωτερικῶ :</p> <p>Ετήσια 10,- Εξαμήνιος 5,50 Τριμηνιος 3,-</p> <p>Αι συνδρομαί άρχονται την 1ην δικάστου μηνός.</p>	<p>ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ</p> <p>ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879</p> <p>ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ</p> <p>ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</p>	<p>ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Λ. 20</p> <p>Διά των Προσκόρων, Έσπασα. λ. 10. Έξωτες. λ. 16</p> <p>Φύλλα προηγουμένων ετών, Α' και Β' περιόδου τιμούνται έκαστον λπ. 25</p> <p>ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ</p> <p>Όδός Ερμούδου άγ. 38, παρά τὸ Παρθένιον</p>
--	--	---

Περίοδος Β'.—Τόμος 20ός

Έν Αθήναις, 1' Ιουνίου 1913

Έτος 35ον.—Άριθ. 27

Η ΚΡΙΝΙΩ

ΑΣΠΡΟ ΜΕΡΜΗΓΚΙ, ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Σ'. (Συνέχεια).

— Καλά λέτε, κύριε Τερμίτη, άπεκρίθη ή Κρινιώ πρέπει να φυλάγεται.

— Ναι, παιδί μου' και να μην έμπιστευθείσαι, να μη ξανοίγεται. Νά, κότταζε' βλέπεις εκεί πάνω, 'ς εκείνο τὸ κλαδί, ένα πουλί με μαύρο κεφάλι;

— Μάλιστα, τὸ βλέπω...

— Τὸ λένε Καλογρήτσα και εἶνε εχθρός φοβερός!

— Και όμως εἶνε τόσο έμμορφο!

— Δεν έχει να κάνει ή έμμορφιά! "Αν αὐτή ή Καλογρήτσα μᾶς έβλεπε τώρα, θα έπερτε άπάνω μας και θα μᾶς έκανε και τούς δυό μας μιά χαφιά! Τὸ αήδονι που τραγουδεί τόσο γλυκά, όταν τὰ πάντα κοιμούνται στο δάσος και τὸ χλωμό φεγγάρι ανεβαίνει στον ουρανό, — ὁ πυρούλης ὁ κακικολαιμής, που εἶνε μιά χαρά να τὸν βλέπεις και να τὸν ακούς, — ὁ κορυδαλός, ή καρδερίνα, ὅλ' αὐτὰ τὰ ὄρατα πουλιά που μᾶς θαμβώνουν με τὰ πτερά τους και με τὰ κελάρηματα, εἶνε πλασματα που τρέφονται με μερμήγκια. Εἶνε ὁ σκληρός νόμος τῆς φύσεως: κάθε ζωντανὸ τρώγει τὸ ἄλλο ζωντανὸ, που τοῦ χρειάζεται για να ζήσει. Νά, και μετς τὸν χειμῶνα, θα φάμε τῆς μελιγρας μᾶς, εκτός αν φαγοθεύμε προτῆτερα από κανένα ἄλλο μεγαλύτερο έντομο ή πουλί.

— Τί φοβερό! εἶπε ή Κρινιώ.

— Φοβερό-ξφοβερό, αὐτὸ εἶπε ὁ σοφός Τερμίτης. Πρέπει κανείς να τὰ ξέρει ὅλα και να φυλάγεται. Ἄλλὰ στάσου γιατί εφάσαμε... Μπᾶ!

Τὴν στιγμήν εκείνη, καθώς ετοιμάζετο να τριγυρίση ένα φυλλάρακι που τοῦ έφραζε τὸ δρόμο, εἶδε με μεγάλη του έκπληξι, ὅτι ένας μεγάλος βάλτος άπλωνε μπροστά του τὰ θολά του κιτρι-

νωπά νερά, που τὰ έρρυτιδωνε ὁ αέρας.

— Διάβολε, εἶπε' να κάτι που δεν μπορούσα να τὸ προβλέψω' ή βροχὴ γέμισε αὐτὸ τὸ λάκκο.

— Δε θα μπορούσαμε να περάσωμα, εκτός αν κάμωμε ένα μεγάλο γύρο, εἶπε ή Κρινιώ.

— Ναι, αὐτὸ θα κάνετε σεις, τὰ μερμήγκια

της χώρας που έχει άσπρους ανθρώπους. Εγὼ όμως, που έρχομαι από μακριά, ξέρω πράγματα που δεν τὰ ξέρετε σεις. Κότταζε, μικρή μου. Κάθε φορά που φυσᾶ αέρας, βλέπεις πως ένα ξερόφυλλο, πεσμένο στο νερό, ξεκινᾶ και φθάνει πλεύοντας ως την άπέναντι όχθη, και έπειτα πάλι, που τὸ παίρνει ὁ αέρας, γυρίζει ὀλόγυρα στο βάλτο κ' εγγίζει της άκρας του; Θα σταθοῦμε άπάνω 'ς αὐτὸ τὸ φύλλο, τὸ πιό ξερό κ' ελαφρὸ άπ' ὅλα, κ' αὐτὸ θα μᾶς βγάλη αντίκρυ μιά χαρά. Ἐλα!

Η Κρινιώ άπορία της έφοβούταν. Ἄλλὰ πως να τολμήση να δείξη τὸ φόβο της στον Τερμίτη, που βέβαια θα τὴν έμάλωνε αὐστηρά ή θα τὴν εκορσίδευε σκληρά;... Αὐτὸ συλλογίζονταν άκόμη και δεν ήξευρε τί να κάμη, όταν ὁ σύντροφός της, γλυστρώντας από πάνω από ένα χορτάρι, που άγγιζε τσα-τσα τὸ ξερόφυλλο, κατέθηκε και στάθηκε 'στο αὐτοσχέδιο πλοτάριο. Μ' αὐτὸ ξεθαρεύτηκε ή Κρινιώ, δεν εδίστασε πιά, (') έκαμε κ' αὐτὴ τὸ ἴδιο, και σε λίγο βρέθηκε κοντὰ στον Τερμίτη, άπάνω στο ξερόφυλλο.

Η προφητεία του γέρου

(*) Ἴδε εἰκόνα προηγουμένου φύλλου, σελ. 208.



«Βλέπεις εκεί - πάνω ένα πουλί;...» (Σελ. 213. στ. α')

