

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ἐκ τῶ Ὑκουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παρασχόν εἰς τὴν χάριν ἡμῶν ὑπηρεσίας καὶ ἐκ τῶ Ὀλιγαρχικῶ Ἐκδοτικῶ Ἐπιτηδείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ	
Ἐσωτερικὸν	Ἐξωτερικὸν
Ἔτησις . . . . . ἑρ. 12.—	Ἔτησις . . . . . ἑρ. 12. 15.—
Ἐξάμηνος . . . . . > 6,50	Ἐξάμηνος . . . . . > 8.—
Τετμήνηνος . . . . . > 3,50	Τετμήνηνος . . . . . > 4,50
Αἱ συνδρομαὶ ἐκκονταὶ ἐπὶ τῶν ἑκάστου μηνῶν.	

**ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ**

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ — ΕΚΔΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Ἐσωτερικ. λεπ. 30. Ἐξωτερικ. λεπ. 35

Ὅλλα προηγουμένων ἐτην, ἀποτίσῃ λεπ. 30

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδὸς Ἐδουαρίδου ἑρ. 38, κατὰ τὸ Βαρθολομαῖον

Περίοδος Β' — Τόμος 26ος      Ἐν Ἀθήναις, 2 Φεβρουαρίου 1919      Ἔτος 41ον. — Ἀριθ. 10

## ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ τοῦ HECTOR MALOT

[Βραβευμένο ἀπὸ τὴν Γαλλ. Ἀκαδημίαν]

### ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. (Συνέχεια)

Κι' ἀφοῦ τὸ κατάφερε, ἔβυσε τὸ κοψίδι κι' ἀπὸ τῆς δυο μεριεῖς, γιὰ νὰ τὸ ἰσιώσῃ, κι' ἔπειτα πάλι τὸ ἔκοψε εἰς τετραγωνάκια. Ἔτσι ἔκαμε καμμιά δωδεκαρία πλακίτσες, ποὺ εἶχαν τὸ ἴδιο μέγεθος ὄλες.

Τὸν παρακολουθοῦσα μὲ τὰ μάτια, ἦταν ὁμοῦ ἀδύνατο νὰ καταλάβῃ πῶς μὲ τὰ ξυλάκια ἐκεῖνα θὰ μού ἔκανε βιβλίον. Γιατί, ὅσο ἀμάθητος κι' ἂν ἦμουν, ἤξερα πῶς τὸ βιβλίον ἔχει φύλλα καὶ τὰ φύλλα ἔχουν κάτι μαῦρα σημάδια. Ποῦ ἦταν τὰ φύλλα; ποῦ ἦταν τὰ μαῦρα σημάδια;

— Σὲ καθέν' ἀπ' αὐτὰ τὰ ξυλάκια, — μού ἐξήγησ' ἐπιτέλους ὁ Βιτάλης, — θὰ χαραῶω αὐριο, μὲ τὴ μύτη τοῦ σουγιᾶ μου, ἀπὸ ἓνα γράμμα τοῦ ἀλφαβήτου. Ἔτσι θὰ μᾶθῃς τὰ σχήματα τῶν γραμμάτων κι' ἀφοῦ τὰ συνειθίσῃς καλά, ὥστε νὰ τὰ γνωρίζῃς ἀμέσως, θὰ σὲ μᾶθῃ νὰ τὰ ἐνώνῃς καὶ νὰ σχηματίζῃς μ' αὐτὰ λέξεις. Κι' ἄμα μᾶθῃς ἔτσι νὰ σχηματίζῃς κάθε λέξη ποὺ θὰ σοῦ λέω, τότε θὰ μπόρῃς νὰ διαβάζῃς στὸ κάθε βιβλίον.

Ἔτσι ἔγεινε. Σὲ λίγο οἱ τσέπες μου ἦταν γεμάτες ἀπὸ τίς ξυλίνες ἐκείνες πλακίτσες, ποὺ καθεμιά εἶχε κι' ἀπὸ ἓνα γράμμα. Μὰ τὴν ἀλήθεια δὲν ἄργησα νὰ τὰ μάθῃ καὶ νὰ τὰ ξεχωρίζω. Τὸ διάβασμα ὁμοῦ ἦταν ἄλλο! Δὲν τὰ κατάφερα καθόλου καλά κι. ἤλθε μάλιστα στιγμή ποὺ μετάνιωσα, γιατί γύρεψα νὰ μάθῃ γράμματα...

Πρέπει ὁμοῦ νὰ πῶ, γιὰ νὰ εἶμαι δίκαιος στὸν ἑαυτό μου, πῶς δὲν μετάνιωσα ἀπὸ ὀκνηρία, παρ' ἀπὸ φιλοτιμία.

Ἐκαὶ ποὺ μὲ μᾶθαινε μένα τὰ γράμματα, ὁ Βιτάλης συλλογισθήκε

πῶς μποροῦσε νὰ τὰ μάθαινε συγχρόνως καὶ τοῦ Κάπη. Ἀφοῦ ὁ σκύλος κατάρθωσε νὰ βάλῃ στὸ κεφάλι του τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ ρολογιῶ, γιατί δὲν θάβαζε καὶ τὰ γράμματα τοῦ ἀλφαβήτου;

Ἔτσι κάναμε μᾶθημα μαζί. Εἶχα γίνει συμμαθητῆς τοῦ Κάπη, ἢ ὁ Κάπη εἶχε γίνει δικός μου, — ὅπως θέλετε. Ἐννοεῖται, ὅτι ὁ σκύλος δὲν ἔλλεγε τὰ γράμματα ποὺ ἔβλεπε, ἀφοῦ δὲν μποροῦσε νὰ μιλή' ἀπὸ τὰ ξυλάκια ὁμοῦ ποὺ ἦταν ἀρραδιασμένα ἐπὶ χορτάρι, ἔπρεπε νὰ τραβᾷ μὲ τὸ πόδι τοῦ ὁποῖο γράμμα τοῦ ἔλεγε ὁ δάσκαλός μας.

Στὴν ἀρχή, ἐγὼ μάθαινα γρηγορώτερ'

ἀπὸ τὸ σκύλο. Μ' ἂν ἐγὼ εἶχα περισσότερο νοῦ, ἐκεῖνος εἶχε καλύτερη μνήμη. Ἄμα ὁ Κάπη μᾶθαινε μιά φορά κάτι τι, τὸ μᾶθαινε γιὰ πάντα. Δὲν τὸ ξεχνοῦσε πιά καὶ, καθὼς ἦταν καὶ προσεκτικός, δὲν ἐδίσταζε καὶ δὲν ἐλάθευε ποτέ.

Ἔτσι, κάθε φορά ποὺ ἔκανα λάθος, ὁ δάσκαλός μας ἔλεγε:

— Ὁ Κάπη θὰ μᾶθῃ νὰ διαβάζῃ πρὶν ἀπὸ τὸ Ρεμῆ.

Κι' ὁ σκύλος, ποὺ τὸ καταλάβαινε βέβαια, κουνούσε τὴν οὐρ τοῦ θριγκυβευτικά.

— Πιο ζῶο ἀπὸ ἓνα ζῶο' στὸ θέατρο παῖε καλά, ἔλεγε ἀπόμα ὁ Βιτάλης, ἐστὶ ζῶη ὁμοῦ εἶναι λιγάκι ντροπή.

Μὰ μ' αὐτὰ καὶ μ' αὐτὰ φιλοτιμήθηκα, ἔβαλα ὅλα μου τὰ δυνατά, κι' ἐνθ' ὁ καιμένος ὁ σκύλος δὲν ἔμαθε παρὰ νὰ γράφῃ τὸ νομά του, τραβώντας τὰ πέντε ψηφία ποὺ τὸ ἐσχημάτιζαν, ἐγὼ κατάφερα ἐπὶ τέλους νὰ διαβάζω καὶ σὲ βιβλία.

— Τώρα ποὺ ἔμαθες νὰ διαβάζῃς τὰ λόγια, μού εἶπε μιά μέρα ὁ Βιτάλης, θέλεις νὰ μᾶθῃς νὰ διαβάζῃς καὶ μουσική;

— Κι' ἄμα μᾶθῃς μουσική, θὰ μπορῶ νὰ τραγουδᾷ σαν καὶ σᾶς;

Ἀλήθεια, ὁ Βιτάλης τραγουδοῦσε κάπου-κάπου καὶ, χωρὶς νὰ τὸ ξέρῃ, ἦταν πανηγύρι γιὰ μένα νὰ τὸν ἀκούω!

— Ἦθελες λοιπὸν νὰ τραγουδᾷς σαν καὶ μένα;

— Ὡ, σαν καὶ σᾶς... καταλαβαίνω πῶς εἶναι ἀδύνατο... Μὰ τελος πάντων νὰ τραγουδᾷ.

— Δισθάνεσαι εὐχαρίστηση ὅταν τραγουδᾷ;

— Πολλή, πάρα πολλή!.. Τάηδονι κελαϊδαίε καλά, μὰ μού φαίνεται πῶς ἐσεῖς τραγουδατε ἀπόμα καλύτερα. Ἐπειτα, δὲν εἶναι καθόλου τὸ ἴδιο. Σὲν τραγουδατε σεῖς, μὲ κάνατε ὅπως θέλετε. Μούρχεται πότε νὰ κλαίω καὶ πότε νὰ γελῶ. Καὶ νὰ σᾶς πῶ κάτι ἄλλο, ποὺ μπορεῖ νὰ σᾶς φανῇ ἀνόητο... μ' ἄμα τραγουδατε σεῖς κάτι λυ-



«Εἶχα τὴν εὐχαρίστηση νὰ διαβάσω...» (Σελ. 74, στ. 6')



ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Σε κοιλάδα κλεισμένη από πανύψηλα κι' άβυσσά βουνά, βρισκόταν ένα μικρό χωριό. Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να το πηδάσει...

Όσο τόσο οι κάτοικοι του χωριού ζούσαν ήσυχοι κι' ευχαριστημένοι. Η γη τους εύφορη, τους αντάμιζε πλούσια τον λίγο κόπο που έκαναν γι' αυτή...

Ο Δημήτρης Γιαννιός ήταν αυτός, ο φτωχότερος μα κι' πιδ παράξενος άνθρωπος του χωριού. Τί άνθρωπος, αλήθεια! Ηλεύσιο τον άρσο, ο μακαρίτης ο πατέρας του κι' αυτός σε δύο χρόνια, έμεινε θεόφτωχος...

— Τι με νοιάζει γι' αυτούς; Άς τους αφήσω στο βοδρκοπού τόσο τους άρήσει. Δεν θέλουν να με βοηθήσουν να κτίσω χώρα κεί πάνω για όλους...

— Καί τι να τα κάνω τα χτήματα; — Τι να τα κάνης, έλα Χριστέ! Να ζήσης, χριστιανέ, σαν άνθρωπος και σύ. Σ' αυτά τα λόγια άγρίεψε ο Γιαννιός...

— Να ζήσω!... Ζωή τη λέτε σείς αυτή, σ' αυτό το παληοχωρι; Μπορεί, θαρρείτε, άνθρωπος να ζή παντοτεινά χωσμένος μες τ' ο βοδρκο; Όχι δεν τη θέλω έχω αυτή τη ζωή σας, άδυστυχισμένοι! πώς σάς λυπούμαι που δεν αισθάνεστε να σάς πλακένουν τα στηθή αυτά τα πανύψηλα βουνά...

— Ό, κριστέφτε με! Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε, γιατί δεν είναι τόπος αυτός για ζωή. Άκούστε με! Έλάτε δλοι του χωριού μαζί μου, ακολουθήστε με να πάμε κεί ψηλά...

— Περνούσαν, έτσι μήνες, περνούσαν χρόνια κι' ο άνθρωπος, αδιάκοπα δουλεύοντας, με κόπο, με άγωνα, ανέβαινε σιγά-σιγά, πολύ σιγά.

Δεν συγκινήθηκαν καθόλου από την

τόση του όρμη τ' αδαέλια του. Και μόνο για να γελάσουν μαζί του, είχαν την πρόταση που τους έκανε, σ' όλο το χωριό. Οι χωρικοί στην αρχή θύμωσαν με τον άνθρωπο, που εύρισκε το χωριό τους...

Ο Γιαννιός αδιαφορούσε για τους χλευασμούς των χωρικών. Από του μάστιγιά έννοιωσε πως τον θωρούσαν τρελλό, με πιοτερο άπομα πείσμα έτρεφε την ιδέα του. Άγρυπνούσε τις νύχτες κοιτώντας τις κορυφές των βουνών...

— Τι με νοιάζει γι' αυτούς; Άς τους αφήσω στο βοδρκοπού τόσο τους άρήσει. Δεν θέλουν να με βοηθήσουν να κτίσω χώρα κεί πάνω για όλους...

Κι' άμέσως την αύγη πήρε μερικά τρόφιμα σ' ένα σακκούλι, μερικά εργαλεία, ένα παληό όπλο κι' έλινξε για το βουνό. Έβρασε στη βάση του και την τριγύρισ' όλη, για να βρη πρωθενά κανένα μονοπάτι. Πουθενά δεν φαινότανε τέτοιο. Βράχοι μεγάλοι, βράχοι σουδλωροί περιζώναν το βουνό...

Πάρα πάνω λίγο, το βουνό ήταν πυκνοφυτεμένο τόσο, που έπρεπε να κόβει διαρκώς τα δέντρα, για ν' ανοίγει δρόμο. Έπειτα χρειάστηκε να κληνητά για να τρώη, και πολλές φορές να υπερασπισθή τη ζωή του, που τα θηρία του δάσους την επίβουλευαν.

Περνούσαν, έτσι μήνες, περνούσαν χρόνια κι' ο άνθρωπος, αδιάκοπα δουλεύοντας, με κόπο, με άγωνα, ανέβαινε σιγά-σιγά, πολύ σιγά.

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΝΗΣΟΣ (Μυθιστόρημα υπό ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝΙ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'. (Συνέχεια) Ναι, το σύμμα ήταν πάντα εκεί, δεμένο από εξόγκωμα, σ' εξόγκωμα του βράχου.

— Έμπρός! είπε ο Κύρος Σμιθ. Τα δύο κοουπιά, σχίζοντας τα μαύρα νερά, έκαναν τη βαρκοούλα να τρέχη μ' όλη της τη γρηγοράδα. Έτρεξε έτσι ακόμη ένα τέταρτο της ώρας...

Η άσκα σταμάτησε κι' οι άποικοι είδαν ένα ζωηρό φως, που έφώτιζε την άπέραντη κρύπτη, την τόσο βαθειά σκαμμένη στα σπλάχνα του νησιού.

Μπόρεσαν τότε να εξετάσουν το σπήλαιο αυτό, που τίποτα δεν τους είχε κάμει προτιότερα να μαντεύσουν την ύπαρξή του.

Ήταν ένας θόλος ως έκαστο πόδια ψηλός, που τον κρατούσαν αναρίθμητες στήλες, όλες χυμένες, θάλαγες, σ' όλο καλούπι. Το νερό, ήσυχο έδω, εκέκαζε τις βάσεις τους και το φως, που είχε ίδη πώτος ο μηχανικός, τις έκανε να σπινθηρίζουν.

Το φως εκείνο, που οι άκτινες του, καθαρές κι' εθύγραμμες, τσανίζονταν σε κάθε γωνία της κρύπτης, ήταν ήλεκτρικό. Το λευκό του χρώμα το φάνεραν, ώστε να μη χωρή άμφισβόλια. Ήταν ο ήλιος της σπηλιάς και την έφώτιζε ολόκληρη.

Σ' ένα νεύμα του Κύρου Σμιθ, τα κοουπιά ξανάπεσαν στο νερό κι' η βαρκοούλα, μέσα σε βροχή από σκίδες, προχώρησε προς τη φωτεινή έστια, που δεν απέχεγε τίποτα παρακάμια έκασοστή μέτρα.

Στο μέρος αυτό, το πλάτος της ύγρης επιφάνειας ήταν, ως τρακόσια πενήντα πόδια και πέρ' από τη φωτεινή έστια φαινόταν σαν ένας τοίχος, που δεν άφινε κέραμα κανένα. Η σπηλιά λοιπόν προχωρούσε ακόμα, μεγαλύτερη, ώστε η θάλασσα δεν έσχημάτιζε μέσα παρά μία μικρή λίμνη. Ο θόλος της όμως, τα πλάγια τοιχώματα, οι στήλες, ο τοίχος του έσθους, όλα αυτά τα πρίσματα, και οι κύλινδροι, και οι κώνοι έπλεαν μέσα στο ήλεκτρικό ρευστό σε τέτοιο τρόπο, ώστε να νομίζεις ότι όλο εκείνο το φως ήταν δικό τους.

Στη μέση της λίμνης, ένα μακρύ πράγμα, που είχε σχήμα άδρακτιού, στέ-

κονταν στην επιφάνεια του νερού, άθροισμα κι' άκίνητο. Η λάμψη που έφώτιζε τη σπηλιά, έβγαине από τα πλευρά του, σαν από δύο στόματα καμινιού λευκοπυρωμένου.

Το πράγμα αυτό, όμοιο με το σύμμα πελώριου κήτους, ήταν μακρύ ως διακόσια πενήντα πόδια και, από την επιφάνεια της θάλασσας, ύψωνονταν δέκα ως δώδεκα.

Η βαρκοούλα το έπλησίαζε σιγά. Μπροστά, ο Κύρος Σμιθ είχε σηκωθεί και το κοίταζε με μία μεγάλη συγκίνηση. Άξαφνα, απάξωντας το μπράτσο του Γεδεών Σπίλεττ, έφώναζε:

— Μά είναι αυτός!... Δεν μπορεί να είναι παρ' αυτός!... Αυτός είναι... ο... Και, ξαναπέφτοντας στο κάθισμά του, φθόβισε ένα όνομα, που μόνον ο ρεπόρτερ το άκουσε.

Χωρίς άλλο, αυτός θα τώξερε τόνωμα εκείνο, γιατί του έκανε φοβερή έντύπωση και, με υπόκωφη φωνή, άποκρίθηκε:

— Αυτός!... Ένας άνθρωπος έκτος νόμου!...

— Αυτός! άποκρίθηκε ο Κύρος Σμιθ. Κατά διαταγή του μηχανικού, η βαρκοούλα έπλησίασε το άλλόκοτο εκείνο πλοίο κι' έπλευσε στο άριστερό του μέρος, απ' όπου ξεχύνονταν μία χονδρή δέση άκτινών μέσο από ένα χονδρό γυαλί.

Ο Κύρος Σμιθ κι' οι σύντροφοί του άνέβηκαν σ' ένα τσιωμα. Έκει είδαν μία τρύπα με κουκούλα, απ' όπου άρχισε μία σκάλα έσωτερική. Άρμησαν όλοι σ' αυτό το άνοιγμα και κατέβηκαν σ' ένα διάδρομο ήλεκτροφωτιστό.

Στο βάθος αυτού του διαδρόμου ήταν μία πόρτα. Ο Κύρος Σμιθ την έσπρωξε. Μία σάλα-τραπεζάρια, πλούσια στολισμένη, που οι άποικοι την πέρασαν γρήγορα, ένώνονταν με μία σάλα-βιβλιοθήκη, που το ταβάνι της έχυνε χαιμάρους φωτός.

Στο βάθος της βιβλιοθήκης, μία πόρτα, κλεισμένη κι' αυτή, άνοιχθηκε από τον μηχανικό. Ένα μεγάλο σαλόνι, είδος μουσείου, όπου ήταν σώρευμένα, μαζί με όλους τους θησαυρούς του βασιλείου των όρυκτών, έργα τέχνης και θαύματα βιομηχανίας, παρουσιάστηκε στα μάτια των άκοίων, που ένδριζαν πως είχαν μεταφερθή με μαγεία στη χώρα των όνειρων.

Έκπλωμένο σ' ένα πλούσιο διάνι, είδαν έναν άνθρωπο, τόσο άτάραχο κι' άκίνητο, που θάλαγες ότι δεν τους κατάλαβε που μπήκαν.

Τότε η Κύρος Σμιθ ύψωσε τη φωνή και, προς μεγάλη έκληξη των συντρόφων του, έκρόβρε τα λόγια αυτά: — Πλοίαρχε Νέμος, μάς έζητήσατε; Ήρθαμε!

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'.

Ο πλοίαρχος Νέμος.— Τα πρώτα του λόγια. — Ιστορία ενός ήρωος της Άντισσαρτίας. — Το μέρος των έχθρών. — Οι σύντροφοί του. — Ο έμπορικός βίος. — Μόνος. — Το τελευταίο κατατόπιον του «Ναυτίλου» στη νήσο Λίγκολν.— Ο Θεός του Νησιού.

Άμα άκουσε τα λόγια του Κύρου Σμιθ, ο εκπλωμένος άνθρωπος άνασηκώθηκε και το πρόσωπό του φωτίσθηκε όλο: κεφάλι θαυμάσιο, μέτωπο ψηλό, βλέμμα υπερέφανο, γενειάδα λευκή, άφθονη κόμη, ριγμένη πίσω.

Άκκομπησε το χέρι στη ράχη του διδανιού. Το βλέμμα του ήταν ήσυχο. Κάποια βραδεία άρρώστεια τον είχε ύπονομεύσει λίγο λίγο κι' αυτό φαινόταν καθαρά. Η φωνή του όμως άντηχούσε ακόμα δυνατή, όταν είκε άγγλικά, και με τόνο που μαρτυρούσε μία μεγάλη έκπληξη:

— Δεν έχω όνομα, κύριε! — Σας γνωρίζω, άποκρίθηκε ο Κύρος Σμιθ. Ο πλοίαρχος Νέμος προσήλωσε στο μηχανικό όλο-γενό βλέμμα, σά νάθελε να τονάρη.

— Έπειτα, ξαναπέφτοντας στα μαξιλάρια του διδανιού, έψιθύρισε: — Αδιάφορο!... έχω τώρα θα πεθάνω! Ο Κύρος Σμιθ έπλησίασε τον πλοίαρχο Νέμο κι' ο Γεδεών Σπίλεττ του έπιασε το χέρι.

— Ήταν ζεστό, έκαίγε... Ο Άυρτών, ο Πέγκροφ, ο Χάρμπερτ κι' ο Νάβ στέκονταν με μεγάλο σεβασμό σε μίαν άκρη του λαμπρού εκείνου σαλονιού, που η άτιμόπραία του ήταν καθαρισμένη κι' άπολυμασμένη με ήλεκτρισμό.

Ο πλοίαρχος Νέμος έεράβηξε άμέσως τα χέρι του και μ' ένα νεύμα παρακάλεσε τον μηχανικό και τον ρεπόρτερ να καθίσουν.

Τον κοίταζαν όλοι με συγκίνηση άληθινή. Αυτός λοιπόν ήταν εκείνος που τον είχαν ονομάσει «Θεό του Νησιού», ο δυνατός, ο παντοδύναμος, που η έπέμβαση του, σε τόσες περιστάσεις, σ' άτάθηκε γι' αυτούς εύεργετική, σωτήρια, και που του χρωστούσαν τόσο μεγάλη εύγνωμοσύνη; Και όμως δεν είχαν μπροστά τους παρά έναν άνθρωπο, εκεί που ο Νάβ κι' ο Πέγκροφ περίμεναν να ιδούν ένα ύπερφυσικό πλάσμα ή ένα Θεό κι' ο άνθρω-

πος αυτός ήταν γέρος κι' έτοιμοθάνατος! Άλλά κεί, από που, ο Κύρος Σμιθ έν γνώριζε τον πλοίαρχο Νέμο; Και γιατί αυτός ταραχθηκε τόσο, όταν άκουσε να προφέρουν τόνομά του, όνομα που θα ένόμιζε βέβαια πως δεν το ήξερε κανείς;...

Είχε ξαναπάρη την τακτική του θέση στο διάνι και, σπριγγμένος στο μπράτσο του, κοίταζε τον μηχανικό που καθόνταν κοντά του.

— Γνωρίζετε, κύριε, τόνωμα που είχα; τον ρώτησε.

— Μάλιστα, άποκρίθηκε ο Κύρος Σμιθ. Όπως γνωρίζω και το όνομα που θαυμαστού αυτού ύποβρυχίου...

— Του Ναυτίλου; ψιθύρισε χαμογελώντας ο πλοίαρχος.

— Του Ναυτίλου. — Μά ξέρετε... ποιος είμαι; — Το ξέρω.

— Είναι όμως τριάντα τώρα χρόνια, που δεν έχω την παραμικρή έπικοινωνία με τον κατειλημένο κόσμο. Τριάντα τώρα χρόνια ζω στα βάθη της θάλασσας, σεδ μόνο τόπο που βρήκα την ανεξάρτησία! Ποιος έπρόδωσε λοιπόν το μυστικό μου;

— Ένας άνθρωπος που δεν είχε καμμία ύποχρέωση να το κρατήση και που γι' αυτό δεν μπορείτε να τον πητε προδοτή.

— Ποιος; Ένας Γάλλος, που η τύχη τον έριξε στο πλοίο μου, έδω και δεκάξη χρόνια; — Μάλιστα, έδω-δαιώσε ο Κύρος Σμιθ, αυτός...

— Όποτε αυτός ο άνθρωπος κι' οι σύντροφοί του δεν έχάθηκαν στο Μαελστρόμ, όπου είχε παρασυρθή ο Ναυτίλος;

— Όχι, έσώθηκαν. Και με τον τίτλο «Έίκοσι χιλιάδες λεύγες κάτω από τις θάλασσες», βγήκε ένα βιβλίο που έχει όλη την ιστορία σας.

— Όχι όλη! άποκρίθηκε ζωηρά ο πλοίαρχος Νέμος. Την ιστορία όλίγων μόνο μηνών.

— Ναι, αλήθεια, είπε ο Κύρος Σμιθ. Άλλά όλίγην μήνες απ' αυτή την παράδοξη ζωή έθαπαν για να σας κάμουν γνωστό...

(Έπειτα συνέχεια) (\*). «Maellstrom», Νορβηγ., καταβόθρα του Παγωμένου Ωκεανού, κοντά στα νησιά Lofoden.





