

# Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΔΑΣ

Συντάττειται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχὼν εἰς τὴν χόραν ἡμῶν ὑπερλαίαν καὶ ἐπὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πετριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἀριστον καὶ χρυσομύτητον εἰς τοὺς παῖδας.

<b>ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ</b> Ἐσωτερικὸς Ἔτησίᾳ . . . . . 80. κρ. 12.— Ἐξωτερικὸς Ἔτησίᾳ . . . . . 90. κρ. 15.— Ἐξέμνητος . . . . . 6,50 Ἐξέμνητος . . . . . 8.— Τετρίμνητος . . . . . 3,50 Τετρίμνητος . . . . . 4,50 Αἱ συνδρομαὶ ἀρχοῦνται τὴν 1ην ἐκάστου μηνός.		<b>ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ</b> ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ: 1879 ΙΑΡΥΤΗΣ — ΕΚΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΤΗΣ <b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</b> Ἐν Ἀθήναις, 11 Ἰανουαρίου 1920	<b>ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ</b> Ἐσωτερικ. λεπ. 30. Ἐξωτερικ. λεπ. 35 ἑτέλλα προσηγουμένων ἐξῶν, ἁπλοῦς λεπ. 30 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Ὅδος Ἐδριαιίδου ἀρ. 38, παρὰ τὸ Βαρβάκειον Ἔτος 42ον.— Ἀριθ. 6
---	--	---	---

## ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ τοῦ JULES VERNE

Γ'. (Συνέχεια)

Ἀμέσως τὸ πλήρωμα ἄρχισε τὴν ἐργασία. Σκληρὴς στήθησαν στήν ἀμμουδιά καὶ διοργανώθηκε ἕνας καταυλισμὸς μ' ὄλα τὰ προφυλακτικὰ μέτρα πού ὑπαγόρευε ἡ φρόνησι. Γιατὶ ἡ ἀκτὴ ἐκείνη μπορούσε νὰ κατοικηθῆ ἢ νὰ συχναῖται ἀπὸ ἀγριανθρώπους κ' οἱ ἰθαγενεῖς αὐτοὶ τοῦ Ἰνδικοῦ Ὤκεανοῦ ἔχουν πολλὴ κακὴ φήμη καὶ πολλὴ δικαιολογημένη.

Ὁ «Ξιφίας» βρισκόταν ἀραγμένος ἐκεῖ δύο μέρες, ὅταν, στίς 10 τοῦ Ὀκτώβρη, τὸ πρωί, ὁ κυβερνήτης καὶ τὸ πλήρωμα ἀκούσαν δύο μακρινὲς κανονιές, πού ἦλθαν ἀπὸ τὸ δυτικὸ μέρος.

Οἱ κανονιές αὐτὲς ἀξίζαν μιὰ ἀπάντησι κ' ὁ «Ξιφίας» ἀποκρίθηκε μὲ μιὰ σάλλα ἀπὸ τρεῖς, πού τίς ἔρριξε τὸ πυροβολεῖο τοῦ δεξιοῦ του.

Ὁ ὑποπλοίαρχος Λίττλστον δὲν εἶχε τώρα παρὰ νὰ περιμένῃ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἀφοῦ τὸ πλοῖο του ἦταν ἔς ἐπισκευή, δὲν μπορούσε νὰ βγῆ ἀπὸ τὸν ὄρμω καὶ νὰ στρίψῃ τὸ βορειοανατολικὸ ἀκρωτήρι. Ἐπρεπε νὰ περάσουν κάμποσες ἡμέρες γιὰ νὰ μπορέσῃ πάλι νὰ ταξιδέψῃ. Ἦταν ὅμως βέβαιος πὼς οἱ κανονιές τοῦ «Ξιφίας» εἶχαν ἀκουσθῆ, ἀφοῦ ὁ ἀνεμὸς φυσοῦσε ἀπὸ τὴ θάλασσα, κ' ἐπερίμενε πὼς θὰ φανῆ κανένα πλοῖο μπροστὰ στὸν ὄρμω, ἀπὸ ὄρα σὲ ὄρα.

Τοποθετήθηκαν λοιπὸν στὰ κατάρτια σκοποὶ, μὰ ὡς τὸ βράδυ, κανένα κανὶ δὲν εἶχε φανῆ ἀκόμη. Ἡ θάλασσα ἦταν ἐρημὴ στὰ βορεινὰ, ἐρημὴ ἐπίσης καὶ στὸ μέρος ἐκεῖνο πού τὸ περιώριζε ἡ καμπύλη τοῦ ὄρμου. Ὅσο γιὰ νὰ βγάλουν ἔξω ἄγλημα καὶ νὰ τὸ στείλουν πρὸς ἀναγνώρισι, ὁ

φρονιμὸς κυβερνήτης δὲν τὸ ἐνοουσε μὲ κανένα τρόπο, γιατί φοβόταν μὴν ἐκτεθῆ σὲ κανένα κακὸ συναπάντημα. Ἄλλως τε οἱ περιστάσεις δὲν τὸ ἀπαιτοῦσαν ἀναγκαστικά. Μόλις τελείωναν οἱ ἐπισκευὲς τοῦ «Ξιφίας», ὅταν κιά ἡ κορβέτα θὰ μπορούσε νὰ φέρῃ τὸ ἀραξοβόλι τῆς, δὲν θὰ εἶχε παρὰ νὰ κάμῃ τὸ γύρο τῆς χώρας ἐκείνης, πού εἶχαν ἐξακριβώσει μάλιστα καὶ τὴ γεωγραφικὴ τῆς θέση—19°30' πλάτος καὶ 114°5' μῆκος ἀνατολικὰ τοῦ μεσημβρινοῦ τῆς νήσου Φέρου, πού ἀνήκει στὰς Καναρίους νήσους τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὤκεανοῦ.

Πέρασαν τρεῖς ἡμέρες χωρὶς νὰ πα-

ρουσιασθῆ τίποτα καινούργιο. Μόνο μιὰ μεγάλη τρικυμία σηκώθηκε, ὁ «Ξιφίας» ὅμως, ἀσφαλίσμενος στὸν ὄρμω του, δὲν ἔκαθε τὸ παραμικρὸ.

Στίς 13 τοῦ Ὀκτώβρη, ἀκούσθησαν πάλι κανονιές, ἀπὸ τὸ ἴδιο μέρος πού εἶχαν ἀκουσθῆ κ' οἱ πρῶτες. Κάθε κανονιά χωρίζονταν ἀπὸ τὴν ἄλλη μὲ διάλειμμα δύο λεπτῶν. Κι' ὁ «Ξιφίας» ἀποκρίθηκε μ' ἄλλες ἐπτά κανονιές, μὲ τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα χωρισμένες.

Ἐπειδὴ οἱ κρότοι πού ἀκούσαν ἦταν οἱ ἴδιοι, δηλαδὴ οὔτε πῶς δυνατοί, οὔτε πῶς ἀδύνατοι ἀπὸ τὴν ἄλλη φορὰ, ὁ κυβερνήτης ἐσυμπέρανε, ὅτι τὸ πλοῖο πού κανονοβολοῦσε, οὔτε εἶχε ἀπομακρυνθῆ, οὔτε εἶχε πλησιάσει ἔμμενε στήν ἴδια θέση.

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη, κατὰ τίς τέσσερες ταπόγμα, ὁ ὑποπλοίαρχος Λίττλστον, περπατώντας στὴ γέφυρα, μὲ τὰ κιάλια στὰ μάτια, εἶδε μιὰ μικρὴ βάρκα. Εἶχε μέσα δύο ἀνθρώπους κ' ἔπλεε ἀνάμεσα στοὺς βράχους πού ἦταν μπροστὰ στὰ κρωτήρι. Οἱ ἀνθρώποι ἐκαίνοι, ὀλόμαυροι, δὲν μπορούσε παρὰ νὰ ἦταν ἰθαγενεῖς, Μαλαίσι ἢ Ἀστραλοί. Ἡ παρουσία τους εἰδειχνε πὼς τὸ μέρος ἐκεῖνο τῆς ἀκτῆς ἦταν κατοικημένο. Ἐπρεπε λοιπὸν νὰ πάρουν τὰ μέτρα τους, μὴ τοὺς γινόταν καμμιά ἐπίθεσι, —πράγμα ἔχει ἀσυνείδητο στὰ μέρη ἐκεῖνα τοῦ Ἰνδικοῦ Ὤκεανοῦ.

Ὡς τόσο ἡ βαρκούλα ἐπλησίαζε, —ἐνα εἶδος καγιακ. Τὴν ἀφησαν νὰ πλησιάσῃ. Ἄλλὰ δὲν ἀπέχε παρὰ καμμιά διακοσάρια μέτρα ἀπὸ τὴν κορβέτα, οἱ δύο ἰθαγενεῖς ἀκούστηκαν νὰ φωνάζουν σὲ μιὰ γλώσσα ἄλλως διόλου ἀκατάληπτη.

Ὁ ὑποπλοίαρχος Λίττλστον κ' οἱ ἀξιωματικοὶ του ἐκοῦνησαν τὰ χέρια, γιὰ νὰ δαῖξουν πὼς δὲν εἶχαν ὄπλα. Τὸ καγιακ



Ὁ Φραγκόσκος καὶ ἡ μητέρα του.







