

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παροσχόν εἰς τὴν χάραν ἡμῶν ὁμηγεσίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμένιου Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ἑτίστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παίδας.

ΣΥΝΤΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δρ. 40. Ἐξαμηνίος δρ. 22. Τριμηνίος δρ. 12.
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀλγερίας Γο. Δ. 50. Ἀγγλίας, Κίβρου καὶ λοιπῶν Ἀσιατικῶν ἀσθένια 10. Ἀμερική δολ. 4. Ἀσιατῶν χαρῶν φράγκα Γαλλικὰ 25. Ἐξωτερικοὶ καὶ Τετμηνοὶ ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουδιότητος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Εὐριπίδου ἀριθ. 33, παρὰ τὸ Βασιλειον

Περίοδος Β'.—Τόμος 30ός

Ἐν Ἀθήναις, 24 Νοεμβρίου 1923

Ἔτος 48ον—Ἀριθ. 50

Ἡ ΜΙΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

(Μυθιστόρημα ὑπὸ ΜΑΡΙΕ ΓΙΡΑΡΔΕΤ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ'. (Συνέχεια)

Ἡ κομπή περᾶ ἀπὸ δρόμους, ἀπὸ λεωφόρους καὶ τέλος φτάνει στὴν πόλιν τοῦ παλατιοῦ. Ὁ βασιλιάς περιμένει ἐκεῖ. Προχωρεῖ γιὰ νὰ προῦπανήσῃ τὴς ταξιδιώτισσας, εὐχεται τὸ «καλῶς ὤρισες» στὴ μνηστὴ τοῦ γιοῦ του κι' ἡ Ζίνα μπαίνει μὲ δόξα καὶ τιμὴ στὸ καλὰ ἐκεῖνο ποῦταν ἄλλοτε δικό της καὶ ποῦ ποτὲ δὲν ἔλπιδε πῶς θὰ τὸ ξανάβλεπε.

* * *

Τὰ μάτια τῆς μαγεμμένα κοιτάζουν τὸ ἐσωτερικὸ αὐτοῦ τοῦ παλατιοῦ, ποῦ τόσο τῆς θυμίζει τὴν παιδικὴ τῆς ἡλικία, κι' ἡ καρδιά τῆς χτυπᾷ δυνατὰ μπροστά σ' ἐκεῖνον, ποῦ μαζὶ μ' ἄλλ' αὐτὰ τὰ πράγματα, τῆς ἔκανε ἓνα δῶρο πρὸ πολῦτιμο ἀκόμα, τῆς χάρισε μιὰ καρδιὰ γεμάτη ἀγάπη. Πῶς νὰ δεῖξῃ τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς στὸν πρίγκηπα Ἀλβέρτο;... Μὲ τὸ ν' ἀφιέρωσῃ τὴ ζωὴ τῆς ὄχι μόνον σ' αὐτὸν ποῦ θάνατι σύζυγός της, ἀλλὰ καὶ σ' ἄλλον αὐτὸ τὸ λαὸ, ποῦ εἰ ἐπευφημίες του φτάνουν τώρα ὡς αὐτὴ. Μὲ μιὰ γνώριμη κίνηση, πλησιάζει τὸ παράθυρο, ὅπως τῶκανε ἄλ-



«—Ἐλεος! Ἐλεος!...» (Σελ. 386, στ. γ')

λοτε. Βλέπει πρόσωπα φιλικὰ καὶ χαίρετ' αὐτὰ μὲ τὸ χέρι. Ἐξαίφνα τὸ βλέμμα τῆς διακρίνει τὸ Μαρούση, τὸν ἡρωικὸ αὐτὸ γέρο ποῦ εἶχε σώσει ἄλλοτε αὐτὴ καὶ τὴ θειά της, καὶ τὴν Ἐλίσα Κραντόν, ποῦ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς, χωρὶς νάχουν ἀνάγκη ἀπὸ λόγια, ἐκφράζουν μιὰ βαθεῖαν εὐγνωμοσύνη.

Στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ πλήθους φαίνεται ἡ κυρία Ροζέμοντ, ἡ κυρία τῆς τιμῆς, ποῦ τόσο εἶχε τραδηῖαι ἄλλοτε ἀπ' τὸν ἀνυπόταχτο χαρακτήρα τῆς μικρῆς βασίλισσας, ὁ σινοῦρ Πιτσικάτος καὶ ἓνα σωρὸ ἄλλα γνωστὰ πρόσωπα. Ἐσθυσαν ἀπ' τὴ μνήμη τους τὰ βίαια ποῦ πέρασαν μὲ τὴς παραξενιές τῆς μικρῆς καὶ ἐνάγουν τώρα κι' αὐτοὶ τὴν ἀφοσίωσίν τους μὲ τὴν ἀφοσίωσιν ἑαυτοῦ λαοῦ.

Ὡς ἐκεῖ ποῦ φτάνει τὸ μάτι, εἰν' ἓνας ὠκεανὸς ἀπὸ κεφάλια ποῦ εὐχεται τὸ «καλῶς ὤρισες» στὴ νεοφερμένη. Κι' ἡ καρδιά τῆς τότε πλημμυρᾷ ἀπὸ μιὰν εὐγενικὴν περηφάνεια, ἀπὸ μιὰν ἀπέραντη καλωσύνη καὶ ψυθυρλίει:

— Ἀεῖζει νὰ ζῆ κανεὶς... νὰ ζῆ γιὰ νὰ χαρῖξῃ γύρω του εὐτυχία...

Μιὰ ἀντιπροσωπεῖα ἀνέβηκε στὸ παλάτι νὰ τὴ χαιρετήσῃ. Εἶναι οἱ ἀνώτεροι ὑπάλληλοι τοῦ Κράτους κι' ἀνάμεσα τους ἡ Ζίνα ἀναγνωρίζει τὸ σύμβουλο Μάρφα, τὸν ἀρχιδικαστὴ Μπαρόλδο, τὸ βαρῶνο ντὲ Μπρόν, ἄλλους αὐτοὺς ποῦ ἄλλοτε τόσο τὴν ἐβλαψαν.

Πησιάζουν δισταχτικὰ, ἐλπίζοντας πῶς ἡ Ζίνα ντὲ Φιρσιὰτ ἔχει ξεχάσει τὴς μηχανορραφίας τους, τὴς προδοσίας τους, τὴν κακοπιστία τους.

Ἡ μικρὴ βασίλισσα δὲν ἔχει τίποτα ξεχάσει. Μὰ ἡ καρδιά τῆς εἶναι γεμάτη χαρὰ καὶ θέση γιὰ τὸ μίσος δὲν ὑπάρχει. Μήπως ἡ ἀγάπη ἑαυτῶν τῶν ἄλλων δὲν εἶνε ἀρκετὴ ἐκνοποίησις γιὰ ὅσα τῆς ἔκαναν; Τοὺς συγχωρεῖ λοιπὸν χωρὶς δισταγμὸ. Κι' ἡ μνηστὴ τοῦ Ἀλβέρτου ντ' Ἰσλάζ χαμογελᾷ σ' ἑαυτὴν αὐτοὺς μὲ τρόπο ποῦ τοὺς καθησυχάζει ἐντελῶς.

Κι' ὁ ἴδιος ὁ βασιλιάς εἰν' ἐνθουσιασμένος μὲ τὴ μέλλουσα νόφη του, Ἀλ-



«Τὸ δαχτυλίδι τῆς Θεμαδ...» (Σελ. 393, στ. γ')

λωστε θεωρεῖ αὐτὴ τὴν πράξιν τοῦ γιοῦ του πολὺ διπλωματικὴ: Ἔτσι συμφιλίωσε τὴς δυὸ ἀντιθέτους οἰκογένειας κι' ὁ γέρος βασιλιάς δὲν ἔχει πιά φόβον νὰ χάσῃ τὸ θρόνον, γιατί ἡ Ζίνα—τώρα τὸ καταλαβαίνει ὁ Ἰσλάζ—ἔχει πάρα πολλοὺς ὑπακόμους στὴ χώρα.

Ὁ πρίγκηψ Ἀλβέρτος δὲν ἔχει ἰδέα βέβαια ἀπ' αὐτοὺς τοὺς γεροντικοὺς ὑπολογισμοὺς. Αὐτὸς δὲ συλλογίστηκε οὔτε πολιτικὴ, οὔτε θρόνον. Ὅτι ἔκαμε, τῆκαμε σύμφωνα μὲ τὸ δικαίον καὶ μὲ τὸ θερμὸ τοῦ αἵσθημα.

Ὅταν τὸ παλάτι ἠσούχασε κάπως, φέρνει τὴ Ζίνα ἀπὸ σαλόνι, ὅπου τὴν περιμένουν τὰ πολῦτιμα, τὰ βασιλικὰ δῶρα. Ὁ νέος πῆρε μιὰ φτωχικὴ κοσμηματοθήκη καὶ τῆς τὴν ἐδειξε:

— Αὐτὸ εἶναι τὸ δῶρο ποῦ ἡ φίλη σας ἡ κυρία Ἐριώ μ' ἐπεφόρτισε νὰ σᾶς προσφέρω. Εἶρω ὅτι εἶναι γιὰ σᾶς πολῦτιμο κι' ἀγαπητὸ.

Καὶ στὰ θαμπωμένα μάτια τῆς μικρῆς Βασίλισσας παρουσιάστηκε τὸ ἀγαπημένον κειμήλιον, τὸ δαχτυλίδι τῆς Θεμαδ, τὸ ζαφείρι ποῦ εἶχε γνωρίσει τὸς σπουδαστὴς ἀγῶνας τῆς ζωῆς τῆς.

Δὲν πιστεύει ὅτι ἔδωκε. Κοιτάζοντας τὸ μνηστῆρα τῆς, ποῦ τὸ λαμ-

