

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΑΔΑΣ

Συντάττειται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παρασχόν εἰς τὴν ἡλικίαν ἡμῶν ἀπαιτησίας καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὡς ἀνάγνωσμα ὁριστῶν καὶ χρησιμωτάτων εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΔΕΛΗΡΟΤΕΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἔτησίᾳ δρα. 40. Ἐξήμερος δρα. 22. Τριήμερος δρα. 12.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γροσσία διαστρ. 50.—
Ἀμερικής δολλάρια 4.—Ἀγγλίας καὶ ὅλων ἐν γένει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελάνγια 10.
Ἐξήμεροι καὶ Τριήμεροι ἀνάλογως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Τῷ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ—ΕΚΑΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οὐοὐδύτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδοσ Ἐδριμισίου ἀριθ. 88, παρὰ τὸ Βαρβάκειον

Περίοδος Β'.—Τόμος 3ίος

Ἐν Ἀθήναις, 12 Ἰουλίου 1924

Ἔτος 46όν—Ἀριθ. 33

ἹΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ

[Ἐπισημοποίημα τοῦ Λοχαγοῦ DANRIT]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'. (Συνέχεια)

Οἱ Ρῶσοι εἶχαν ὑποχωρήσει πιά, μὲ διεύθυνση πρὸς τὴ Σεβαστούπολη.

Ἡ ὥρα ἦταν τέσσερις.

—Ἄ, ἂν εἶχα τὸ ἵππικὸ μου! φώναζε ὁ Στρατάρχης, καθὼς τοὺς ἐβλεπε νὰ χάνωνται στὸν ὄριζοντα.

Κι' εἶχε δίκιο.

Τὸ ἵππικὸ εἶναι τὸ ἔπλο ποὺ τελειώνει τὴ μάχη, δίνοντας τὸ τελειωτικὸ χτύπημα μὲ τὴν καταδίωξη.

Τὴν ἴδια σκέψη ἔκανε κι' ὁ Καρδινιάκ αὐτὴ τὴν ὥρα κι' ἦταν ἔτοιμος νὰ ζητήσῃ τοὺς δυὸ οὐλαμοὺς ποὺ εἶχαν μείνει γιὰ συνοδεία τοῦ ἀρχιστρατήγου, ὅταν ἔξαφνικὰ ἕνα σμήνος ἀπὸ ἵππους πρόβαλε καλπάζοντας πίσω ἀπ' τὴν τουρκικὴ μεραρχία.

—Νά τοι! Νά τοι! φώναξαν οἱ ἄνδρες.

Ἦταν πραγματικῶς οἱ Ἀφρικανοὶ κυνηγοὶ κι' ὁ Καρδινιάκ, τρελλὸς ἀπὸ χαρὰ, ἀναγνώρισε τὸν ὑπολοχαγὸ Βωτραίν.

Πίσω του κάλπαξαν καμμιὰ σαρανταριά ἵππους σὲ κανονικὴ κι' ὠραία παράταξη.

Τοῦ ἤρθε νὰ φιλήσῃ τὸν ὑπολοχαγὸ. Μὰ ἐκεῖνος ἔδινε ἀμέσως ἀναφορά, χαιρετώντας μὲ γυμνὸ τὸ σπαθί.

—Δὲν κατόρθωσα νὰ φτάσω γρηγορώτερα, ταγματάρχα μου. Εἶχαμε βρεθῆ στὴν ἀκρὴ τοῦ κόσμου. Ὁ δεκανέας μου ἔλεγε πὼς εἶχατε σκοτωθῆ ἀπ' τὴν ἀρχὴ τῆς μάχης καὶ σὰς εἶχαμε χάσει δρότελα. Μὰς κυνήγησαν οἱ

κοζάκοι ἀρκετὰ χιλιόμετρα καὶ γιὰ νὰ ξαναρθῶ, ἔκαμα ἕναν τεράστιο γύρο.

—Πολὺ καλά, ἀγαπητέ μου Βωτραίν.

Πηγαίναμε νὰ χάσουμε τὸ μυαλό μας.. Μὰ, τί βλέπω; Ὁ οὐλαμός σας, ἀντὶ νὰ λιγοστέψῃ, ἀύξησε;

—Ναι, θαρρῶ πὼς μερικοὶ ἄνδρες τοῦ Σωτηρῶτ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν φθάσουν κι' ἐνώθησαν μὲ μᾶς.

Ὁ ταγματάρχης χαμογέλασε.

—Προσκλητήριο! διέταξε.

Περισσότεροι ἀπ' τοὺς μισοὺς ἀνήκων στὸν οὐλαμό τοῦ Σωτηρῶτ. Ὁ ταγματάρχης πρόσφερε τὰ συγχαρητήρια

αὐτοκρατορικὴ σημαία καὶ τῷδεῖε στοὺς συντρόφους του, ποὺ τὸ κοίταζαν μὲ περιέργεια. Πάνω στὸ κίτρινο ἦταν ἕνα μαθρο κόμμα, κι' ὁ Καρδινιάκ εἶπε ὅτι ἦταν ἕν' ἀπ' τὰ νύχια τοῦ ρωσσικοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἀετοῦ.

—Θὰ τὸ βάλουμε σὲ κάδρο τὸ κουρελάκι αὐτὸ καὶ θὰ πάρῃ τὴ θέση του στὴν αἴθουσα τῶν τροπαίων, πρόσθεσε ὁ ταγματάρχης. Μπορεῖς, Πετράκη, νάσαι ἡσυχος διὲν εξασφάλισες τὴν ἀθανασία.

Ὁ Πέτρος κοκκίνισε ἀπὸ χαρὰ.

—Καὶ σύμφωνα μὲ τὸ δικαίωμα ποὺ ἔχω σὰ διοικητῆς, ἐξακολούθησε ὁ Καρδινιάκ, σὲ ὀνομάζω δεκανέα στὴ θέση τοῦ Δελισού. Καὶ τώρα πήγαινε νὰ ἡσυχάσῃ, γιὰτὶ εἶσαι σὰν τὸ φλουρί.

Ἰσπερ, γυρίζοντας στοὺς ἵππους.

—Φίλοι μου, εἶπε, τ' ἄλογα ξεκουράστηκαν λιγάκι. Μὲ τοὺς Ρῶσους δὲν ξεμπλέξαμε ἀκόμα. Μοῦ χρειάζονται εἰκοσιπέντε ἵππους. Οἱ πιδ ξεκούραστοι ἄς ἔρθουν μαζί μου.

Ὅλοι ἐδήλωσαν πὼς ἦταν ξεκούραστοι κι' ὁ Πέτρος πρῶτος-πρῶτος.

Ὁ Καρδινιάκ διάλεξε τοὺς πιδ γερούς, καὶ τὸν Πέτρο ἀνάμεσα σ' αὐτούς, τοὺς πῆρε μαζί του κι' ἐφθασε στὸ δρόμο τῆς Σεβαστούπολης.

Βρῆκε ἐκεῖ δυὸ οὐλαμοὺς ἐφίππων πυροβολητῶν, ποὺ τοὺς εἶχε στείλει ὁ συνταγματάρχης Φορζὸ γι' ἀναγνώριση, ἀφοῦ τὸ ἵππικὸ ἔλειπε.

Νύχτωσε. Ἐτραῖξαν ὡς δυὸ χιλιόμετρα. Οἱ Ρῶσοι ἔτρεχαν γοργὰ καὶ δὲν ἀφῆναν πίσω τους οὔτε ὀλικό, οὔτε ἀνθρωπὸ γερό.

Ἡ ὥρα ἦταν ἐπὶ καὶ ὁ Καρδινιάκ ἦταν ἔτοιμος νὰ διατάξῃ τὴν ἐπι-



Ὁ Πέτρος γονάτισε καὶ προσευχήθηκε. (Σελ. 258, στ. γ')

του στὸ Βωτραίν, ἐνῷ ὁ Σωτηρῶτ ἔμεινε μὲ τὴν ἀπορία ζωγραφισμένη στὸ πρόσωπό του.

Τὸ προσκλητήριο φανέρωσε πὼς ἔλειπαν ἔντεκα ἄντρες, κι' ἀνάμεσα σ' αὐτούς ὁ δεκανέας Δελισού. Ὁ Πέτρος διηγῆθηκε τὴν ἱστορία τῆς σημαίας καὶ τὸ θάνατο τοῦ φίλου του. Εἶχε φυλάξει τὸ κίτρινο κουρελάκι ποῦχε μείνει στὰ δόντια του ἀπ' τὴν

