

Τὸ φύλλον δραχμ. 2 καὶ διὰ τὸ Ἐξωτερικὸν 2 1/2 παννές  
Τὸ πρῶτον φύλλον κάθε μηνὸς δωδεκάσελιδον, ἐπίσης δραχμ. 2.

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἑσχέρην παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχὼν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν  
δημοφιλίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

## ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΗΡΩΤΩΝ

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἑτησίᾳ δραχμὰς 80. Ἐξέμνηνος  
δραχμ. 45. Τριμήνιος δραχμ. 25.

ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γράσεια διατιμ. 50.—  
Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἄλλων ἐν γένει  
τῶν ἑλλων Κρατῶν σελίνια 10.

Ἐξέμνηνοι καὶ Τριμήνιοι ἀναλόγως.

## ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

## Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συν-  
δρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουδιότητος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὅδος Εὐρυτιδίου ἀριθ. 38, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 34ος

Ἐν Ἀθήναις, 1 Ἰανουαρίου 1927

Ἔτος 49ον.—Ἀριθ. 5



## 33<sup>η</sup> ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ



ΑΛΗΜΕΡΑ σας, καλὴ Πρωτοχρονιά,  
αἴσιον τὸ Νέον Ἔτος, ὅ,τι ἐπιποθεῖ-  
τε, καὶ τοῦ χρόνου! — Εἴμ' ἐγὼ ποῦ  
σὰς εὐχόμαι, ὁ Ἀνανίας, ὁ ἀγαπητός.  
σας ψυχογὶδς καὶ γραμματικὸς τῆς κυρίας Διαπλά-  
σεως. Κι' ὅσοι' ἀπὸ τόσα, ἀνημῶνευτα χρόνια, πα-  
ρουσιάζομαι πάλι μπροστὰ σας νὰ σὰς διηγηθῶ, νὰ  
σὰς ἐξιστορήσω, νὰ σὰς περιγράψω, — ἀλλὰ χωρὶς  
ἀλογοπαίγνια, — κάτι πολὺ παράξενα, ἐκπλη-  
κτικὰ πράγματα ποῦ ἔλαβον χώραν... στὴ χώρα  
μας καὶ στὸ σπίτι μας, τὴ νύκτα τῆς 1' πρὸς τὴν  
2' Ὀκτωβρίου ἔ. ἔ., ποῦ εἶχα ὅπως κάθε χρόνο τὴ  
γιορτὴ μου (Ἀνανίου τοῦ Ἀποστόλου). Δὲν ξέρω







ΧΙΛΙΑ ΜΥΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙ' Ο... ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΣ

Ο κ. Δημήτριος Γρ. Καμπούρογλου, ο συγγραφέας της «Ιστορίας των Αθηνών» και των «Θρυφάλων»...

Και πώς σε λένε, κυρά μου; τή ρώτησε. Γραμματική, του αποκρίθηκε η γριούλα...

Ο ΑΝΑΝΙΑΣ

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ

— Συνέχεια από το προηγούμενο —

«Είδαν όμως τότε ότι το καινούργιο άστρο έριχνε μια στενή λουρίδα φως άπάνω στην άμμο της έρήμου κι' εξακολούθησαν μ' έμπιστοσύνη την πορεία τους, έχοντας για οδηγό το άστρο.

«Έτσι κορυβίστηκαν δλόκληρη την νύχτα μέσ' στην πλαταιά άμμόβη έρημου, και στην όδοιπορία τους μιλούσαν για τόν νεογέννητο βασιλέα που θα κοιμότανε μέσα σε μια κούνια όλόχρυση και θα παίριζε με πολύτιμα πετράδια.

«Στο τέλος τ' άστéρι, τούς έπέρασε πάνω απ' τόν εξακουστό Ιορδάνη ποταμό και τούς πήγε στα βουνά της Ιουδαίας. Κι' ένα βράδυ σταμάτησε πάνω από την μικρή πόλη Βηθλεέμ που ξεπερβαλλε άνάμεσα σε πράσινες έλιές.

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά; αλλά δεν είδαν τίποτε απ' αυτά...

«Έγώ ήμουνα σάν τόν λιοντάρι που ένεδρεύει μέσ' στην έρημο τή λεία του, εξακολούθησε να λέει η Ήρασία, και έτοιμαζέμουν να χυμήξω άπάνω τους και να τούς βασανίσω με όλα τά μαρτύρια της δίψας;...

«Αν θέλουμε να κρίνουμε τά πράγματα σαν τούς ανθρώπους, είπε η Ήρασία, ή όδοιπορία αυτή ήταν πολύ όραία. Τό άστéρι όδηγούσε τούς τρεις μάγους ώστε δεν άναγκάστηκαν να αίστανθουν ούτε πείνα ούτε δίψα...

«Σιγά-σιγά όμως άρχισα να έχω μεγαλύτερη επίδραση επάνω τους; εξακολούθησε η Ήρασία να διηγείται, και σε λίγες ήμέρες ήταν οι καρδιές των όδοιπόρων ίδιες με μια έρημο...

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

τρείς όδοιπόρους ένα μικρό παιδί που βρισκότανε στα γόνατα της μάνας του κι' είχε βυθισθεί σε ύπνο.

«Αλλά παρ' όλο που οι τρεις σοφοί είδαν ότι τó φός τού άστεριού στεφάνωνε τó κεφάλιακι του μικρού σάν μια κορώνη, εξακολούθησαν να στέκουν έξω από τή σπηλιά. Δεν μπήκαν μέσα για να προφητεύσουν στο μικρό βασιλέα εύτυχία και δόξα.

«Καταντήσαμε ναρθούμε σε ζητιάνους πούναι φτωχοί και γυμνοί όπως και μεις, είπανε μεταξύ τους οι τρεις μάγοι. Μας όδηγησε ό Θεός εδώ για να κοροιδέσουμε προφητεύοντας σ' ένα βοσκό όδες τίς δόξες και τίς τιμές τού κόσμου.

«Η Ήρασία σταμάτησε τή διήγησή της και κούνησε τó κεφάλι της με έμφαση, σε νάλεγε στους άπροστές της: «Δέν έχω δίκοι; Ίπάρχουν πράγματα που είναι πιο έξερά από τήν άμμο της έρήμου. Αλλά δέν είναι τίποτε πιο άγιο από τήν ανθρώπινη καρδιά.»

Κι' εξακολούθησε: «Όι τρεις μάγοι δεν είχαν προχωρήσει και πολύ, όταν σκέφθηκαν ότι θα έχασαν τó δρόμο τους κι' ότι δεν θα είχαμε ακολουθήσει σωστά τó άστéρι; και τότε σήκωσαν τά κεφάλια τους για να βρουνε πάλι αυτό και τόν ίσιο δρόμο.

Όι τρεις ξένοι τινάχθηκαν και βαθεία λύπη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό των.

«Έκείνο που συνέβη ύστερα, άρχισε πάλι να διηγείται η Ήρασία, είναι ίσως εύχάριστο αν κρίνουμε όπως κρίνουν οι άνθρωποι.

Τήν ώρα όμως που είπαν αυτά, τινάχτηκε η Ήρασία βάζοντας μια φωνή. Είχε άναγνωρίσει τούς τρεις ξένους. Κι' έφευγε τρέχοντας σαν τρελή για να μην δει πού οι τρεις μάγοι φωνάζανε τούς δούλους τους και έφερναν κοντά τους τίς καμήλες που ήταν φορτωμένες με άσπια, και γέμιζαν τó φτωχό έτοιμόθάνατο πηγάδι με νερό, που τó είχαν φέρι απ' τόν Παράδεισο.

γάλη λύπη και ταραχή. Και τήν τρίτη νύχτα, έφτασαν σ' αυτό τó πηγάδι για να πιουν νερό.

«Τήν ίδια ώρα τó αντίκρουσαν κεί πάνω στο στερέωμα και τ' άστéρι τούς όδηγησε και πάλι στη σπηλιά της Βηθλεέμ, όπου έπεσαν γονατιστοί μπροστά στο παιδάκι και τού είπαν. «Σού φέρνωμε κούτια γεμάτα σιρόνια και λιθάρι. Έσύ θα γίνης ό μεγαλύτερος από τούς βασιλιάδες που ζήσανε στη γη...

«Όι τρεις μάγοι δεν είχαν προχωρήσει και πολύ, όταν σκέφθηκαν ότι θα έχασαν τó δρόμο τους κι' ότι δεν θα είχαμε ακολουθήσει σωστά τó άστéρι; και τότε σήκωσαν τά κεφάλια τους για να βρουνε πάλι αυτό και τόν ίσιο δρόμο.

«Είναι οι πεθαμένοι χειρότεροι από τούς ζωντανούς, είπε ό τρίτος ξένος. Δέν υπάρχει εύγνωμοσύνη σ' έκείνους που ζουν στον Παράδεισο.»

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

— Συνέχεια από τó προηγούμενο —

«Από όλους ήταν τώρα χωρισμένος. Δέν θα μπορούσε πιά να παίξει μαζί με τάλλα τά παιδιά, ούτε θα μπορούσε κατ'ελάχιστον να διευθύνη αυτός τó κτήμα του πατέρα του, κι' ήταν έντελώς άδύνατο ναποφασίσω ποτέ ένα κορίτσι να τόν πάρει άντρα της.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όλα αυτά τά άκουγε ό μικρός από τόν φράχτη. Θά ήταν μεγάλη άμαρτία αν μάς έφευγε ό μεγάλος χήνος, συλλογίστηκε. Ό πατέρας κι' ή μητέρα θα στενοχωριόνταν πολύ, αν δέν τόν έβρισκαν πιά στο γυρισμό τους.

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

«Όι τρεις σοφοί κοίταξαν να δουνε τά παλάτια και τούς όχυρωμένους πύργους και τά τείχη κι' όλα τ' άλλα όσα ταιριάζουν σε μια βασιλευσά;...

σαν ναχαν μεγάλη όρεξη κι' έκείνες να πετάξουν. Αλλά κάθε φορά ή γριά χήνα έλεγε:

«Μην είσαστε τρελλά, παιδιά μου. Να θέλετε να πάτε με τίς άγριόχηνες, είναι σάν να θέλετε να πεθάνετε απ' τó κρό κι' απ' τήν πείνα.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όλα αυτά τά άκουγε ό μικρός από τόν φράχτη. Θά ήταν μεγάλη άμαρτία αν μάς έφευγε ό μεγάλος χήνος, συλλογίστηκε. Ό πατέρας κι' ή μητέρα θα στενοχωριόνταν πολύ, αν δέν τόν έβρισκαν πιά στο γυρισμό τους.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

«Όπως όποτε όμως οι άγριόχηνες φαίνεται ότι είχαν άκούσει τή φωνή του. Έστρεφαν και άρχισαν να πετούν άργα πίσω, για να ίδουν αν ό χήνος έρχεται μαζί τους.

(Ακολουθεί)



(Μετάφρασις) ΓΕΟΡΓΙΑ ΤΑΡΣΟΖΑΗ



