

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς τὸ κατ' ἔχον παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀλλεῖς παρασχόν εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ὑπηρεσίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀνάγνωσμα κριστὸν καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΔΗΛΩΤΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμαὶ 100. Ἐξέμνητος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀπόστολον γρόσια διατηρ. 50.— Ἀποστολῆς δολάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἑλλων ἐν γένει τῶν ἑλλων Κρατῶν σελήνια 10.

Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ ἀσηνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οὐοῦθήμενος μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐρμιόπου κριθ. 42, καρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 38ος

Ἐν Ἀθήναις 27 Ἀπριλίου 1929

Ἔτος 51ον.—Ἀριθ. 21

ΩΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡῆ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ CHARLES RICHTER

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

— Θαυμάσια! εἶπε ὁ μικρός. Κι' ὁ δὲν ἔρθει ἡ μαμμὰ τῆς μικρῆς Λεβάντας, θὰ βρεῖ τὸ Δίκ κι' ὁ Δίκ θὰ τῆς πεῖ: «Κυρία Μεγάλῃ Λεβάντα, ἐγὼ τὴν ἀγαπῶ τὴν κόρη σας, καὶ ξέρω ποῦ εἶναι. Ἀγ θέλετε νὰ σὰς πᾶω νὰ τὴ βρῆτε, ἂν ὑποσχεθῆτε πρῶτα, ὅτι θὰ μοῦ τῆ δώσετε γυναῖκα, ἅμα μεγαλώσει».

Ἡ μικρὴ Λεβάντα χτύπησε τὰ χέρια.

— Ναι, Δίκ, ἔτσι νὰ τῆς πεῖς. Καὶ νὰ ἴδεις ποῦ θὰ τοῦ πεῖ ναι, καὶ τότε τί καλὰ ποῦ θάναί!

Ἡ κυρὰ-Νανσοῦ σκουπίζε τὰ μάτια τῆς μὲ τὴν ἄκρη τῆς ποδιᾶς τῆς.

— Τὰ πουλάκια μου! Μὲ κάνουν νὰ γελοῦ κι' ἄς ἔχω τόση στενοχώρια.

Ἡ μικρὴ Λεβάντα σηκώθηκε, κι' ὁ δὲν ἀρχίσαν νὰ εἰσιμαζώνται γὰρ τὸ ταξίδι. Σὲ λίγο δὲν ἦσαν ἔτοιμα, καὶ περιμέναν πᾶ μὲ μεγάλη συγκίνηση τὴν πάντα θλιβερὴ στιγμὴ τοῦ χωρισμοῦ.

Ὁ Σολομῶν ἦταν πολὺ συγκινημένος ποῦ θ' ἀπαρνιόταν γιὰ πάντα τὴν παλιὰ ζωὴ του καὶ θ' ἀκολουθοῦσε ἕνα δρόμο, ποῦ δὲν ἔξερε ποῦ θὰ τὸν ἐβγαλε.

Ἡ κυρὰ-Νανσοῦ ἦταν κι' αὐτὴ συγκινημένη, γιὰτὶ δὲν μπορούσε νὰ ξέρει τί θάποινόνταν οἱ φίλοι τῆς κι' ἀναστενάζε βαθεῖα κάθε τόσο.

Ὁ Δίκ πάλι συλλογιζόταν πῶς θάμενε μόνος του καὶ δυσκόλα κρατοῦσε τὰ δάκρυά του.

Ἡ καρδιὰ τῆς μικρῆς Λεβάντας ἦταν βαρειά, γιὰτὶ θάφρουγε ἀπ' αὐτὸ τὸ σπῆτι, ὅπου εἶχε περάσει τόσες ἀγωνίες στὴν ἀρχὴ καὶ ποῦ στὸ τέλος ἐγινε ἡ πιὸ γλυκερὰ φωμίτια. Ὑστερα ἔνοιωθε ἕνα δυνατὸ καρδιοχτύπι, μὲ τὴ σκέψη, ὅτι ἐκεῖ ποῦ πῆγαίνε, θάδρισκε ἴσως τὴ μαμμὰ τῆς.

Οἱ ὥρες πέρασαν κι' ἦρθε ἡ νύχτα.

— Εἶναι καιρὸς, εἶπε ἡ κυρὰ-Νανσοῦ.

Εἶχαν καταστρώσει τὸ δρομολόγιό τους κι' ἤξεραν καλὰ τὸ δρόμο τους.

Ὁ Δίκ ἀνοίξε τὴν πόρτα καὶ κοίταξε ἕνα γύρο.

— Κανεῖς! εἶπε.

Βοήθησε τὸ Σολομῶν νὰ βάλει τὰ παραθυροφύλλα καὶ βρέθηκαν κι' οἱ τέσσερις στὸ δρόμο.

Τὸ χέρι τοῦ Σολομῶν ἔτραψε. Καθὼς κλειδωνε τὸ μαγαζὶ, τοῦ φαίνοντο σὰ νὰ σφάλιζε πίσω του τὸ Παρελθόν.

— Ὁ Θεὸς μαζί σου, Σολομῶν! Χάγερσμιθ! εἶπε ἡ κυρὰ-Νανσοῦ. Ἐκαμες τὸ καλὸ, φεύγεις γιὰ νὰ σώσεις αὐτὸ τὸ



«Ὁ Σολομῶν, κρατώντας ἀπ' τὸ χέρι τὴ μικρὴ Λεβάντα, ἀπομακρύνθηκε μὲς στὸ σκοτάδι.» (Σελ. 241, στ. γ')

παιδί. Ἐχε θάρρος. Ὁ Κύριος θὰ ὀδηγήσει τὰ βήματά σου.

— Ἀντίο, κυρὰ-Νανσοῦ, ἀντίο! ἀπάντησε ὁ Σολομῶν πολεμώντας νὰ κάμει τὴ φωνὴ του σταθερὴ.

Χώρισαν καὶ τὰ δυὸ παιδιά, ποῦ δὲν ἤθελαν ν' ἀποχωριστοῦν, κι' ὁ Σολομῶν κρατώντας ἀπ' τὸ χέρι τὴ μικρὴ Λεβάντα, ἀπομακρύνθηκε μὲσα στὸ σκοτάδι. Ὁ Δίκ τότε ἔπασε πάνω στὴν κυρὰ-Νανσοῦ καὶ τὰ δάκρυά του ἔτρεξαν ποτάμι.

— Ὀλιβερὴ μέρα κι' αὐτὴ! μουρμούρισε ἡ κυρὰ-Νανσοῦ, χαϊδεύοντας τὸ φτωχὸ παιδί.

Καὶ ξεκίνησε γιὰ τὸ μαγαζάκι τῆς.

Ἐκεῖ ὅμως βρέθηκε τὰ λουκάνικα γινωμένα κάρβουνο μὲσα στὸ τηγάνι, καὶ τὴ φωτιὰ σβυσμένη πᾶ. Κι' ἀρχισε τὴ δουλειὰ τῆς ἀμίλητη καὶ συλλογισμένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

Στὸ ξένο χωριὸν

Πᾶνε ὀχτὼ μέρες τώρα ἀπὸ τότε ποῦ δυὸ παράξενοι ταξιδιώτες ἔφτασαν στὸ μικρὸ χωριὸν τοῦ Κάτω Τάμεση. Ἐνας γέρος μὲ μακρὰ ἀσπρα γένεια, ποῦ μοιάζει μὲ τῆς παλιῆς εἰκόνες τοῦ Περιπλανώμενου Ἰουδαίου, κι' ἕνα ὀλόξανθο κοριτσάκι ὀχτὼ χρόνων, μὲ μεγάλα γαλανὰ μάτια καὶ μ' ἕνα κωμικὸ κόκκινο καὶ κίτρινο σκουφάκι στὸ κεφάλι.

Στὴν ἀρχὴ ἔγινε κουβέντα στὸ χωριὸν γι' αὐτοὺς τοὺς ξένους. Τώρα ὅμως κανεῖς δὲν εἶναι πειρίεργος νὰ μάθει ποιοὶ εἶναι, ἀλλὰ ὅλοι τοὺς ἀγαποῦν, κι' ἔτσι περνοῦν μπροστὰ ἀπὸ τὰ κατώφλια τῶν σπιτιῶν ἢ ἀπὸ τὴν ἀκρογιαλιά, ὅπου οἱ ναυτικοὶ διορθώνου τὰ δίχτυα τους, κανεῖς δὲν τοὺς κοιτάζει πᾶ μ' ἐχθρικό βλέμμα ὅπως στὴν ἀρχὴ, ἀλλὰ ὅλοι τοὺς στέλνουν ἕνα φιλικὸ χαμόγελο. Γιὰτὶ ὅλοι ἀγαποῦν τὸ κοριτσάκι, ποῦ εἶναι τόσο συμπαθη-

