

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐπὶ κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρασχὼν εἰς τὴν χώραν διηγήσεις, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἐκδηγώματα ἀρίστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξάμηνος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰγύπτου γρόσια διατμ. 50.—
Ἀμερικῆς δολάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ δλων ἐν γένει τῶν ἑλλων Κρατῶν σελλίνια 10.
Ἐξάμηνοι καὶ Τρίμηνοι ἀναλόγως.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουσι τὴν 1ην οἰουθῆκτου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ὁδὸς Ἐδρηίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'.—Τόμος 87ος

Ἐν Ἀθήναις, 17 Μαΐου 1980

Ἔτος 52ον.—Ἀριθ. 24

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΝΟ

Τὸ ἔτος 138 τῆς Ἑγίρας (*), ἓνα δαιλιγὸν τοῦ φθινοπώρου, ὁ Ἀλῆ-Μεκάρ, ἓνα παιδί ἀπὸ τὴν Περαία, καθάταν σ' ἓνα λειβάδι, κοντὰ στὸ Ἰσπαχάν, καὶ πρόσεχε τὰ πρόβατα τοῦ πατέρα του ποὺ ἔδοσκαν. Ἐνωτὸ ἀρνάδες, ἐννιά κατσίκες, ἓνας μεγάλος τράγος, πέντε ἀγελάδες καὶ δυὸ καμηλὲς ἀπατελοῦσαν τὸ κοπάδι τοῦ πατέρα του. Τρεῖς πελώριοι σκύλοι ἦταν οἱ προσεχτικοὶ τοῦ φύλακες. Κι' ἔτσι ὁ Ἀλῆ Μεκάρ μπορούσε ξένοιαστα νὰ παίζει τὴ φλογέρα του ἢ νὰ ὄνειροπολεῖ ὠραία πράγματα, πολὺ τὸ συγγήσιζε, πολὺ.

— Τὴ μονότονη ἢ ζωὴ ποὺ περνῶ! συλλογίζεταν. Νὰ σκάβω, νὰ ὀργάνω, νὰ βόσκω τὰ ζῶα. Τὸ σήμερον εἶναι ὅπως ἦταν τὸ χτές καὶ τ' αὔριο θάνατι ὅπως εἶναι τὸ σήμερον. Βαρῆθηκα πιά! Ἄλλοι εἶναι ἀρχοντες λαμπροί, ἔχουν ὄτρατοὺς, ἔχουν καράδια, ἔχουν παλάτια! Ἐγὼ ἔχω τὴ φλογέρα καὶ τὴν ἀξίνα! Πφ! παλιοζωή!..

(*) Ἡ Ἑγίρα, καθὼς θὰ εἴρατε, ἀρχίζει στὸ 622 μ. Χ. Ὅποτε τὸ ἔτος 138 τῶν Μουσαουλμάνων εἶναι τὸ δικό μας 760 μ. Χ.



«Πρόσεχε τὰ πρόβατα τοῦ πατέρα του...» (Σελ. 277, στ. α'.)

Καθὼς ἦταν βυθισμένος σ' αὐτὲς τὲς σκέψεις, ἀκούει πίσω του σάλπιγγες. Γυρίζει τότε καὶ βλέπει μιά συνοδεία ἀπὸ θαυμασίους ἱππεῖς, ποὺ πήγαιναν πρὸς τὸ βουνὸ γιὰ νὰ κυνηγήσουν λύκους κι' ἀγριόχοιρους. Πρῶτος-πρῶτος ἦταν ὁ Ἀμάρ-Ἀδάρ, ὁ γιὰς τοῦ Σουλτάνου, συνομήλικος μὲ τὸν Ἀλῆ Μεκάρ. Ἦταν ντυμένος λαμπρὰ καὶ κρατοῦσε στὸ χέρι του ἓνα τεράστιο τόξο.

— Ἄ, εἶπε ὁ νεαρὸς βόσκος, τί εὐτυχισμένοι ὄσαι ζοῦν μέσα σ' αὐτὴ τὴ μεγαλοπρέπεια! Γιατί ὁ Ἀλλάχ ὁ παντοδύναμος δὲ μ' ἔκανε καὶ μένα βασιλόπουλο, παρὰ μ' ἔρριξε στὴ φτώχεια, νὰ βόσκω πρόβατα:

Κι' ἔμεινε ἀμίλητος, γεμάτος μαράζι.

Καθὼς ἔπλεφε ὁ ἥλιος κι' ἀρχίζε νὰ νυχτώνει, ὁ νέος βυθίστηκε σὲ μιά νάρκη, ποὺ δὲν ἐμπαίξε οὔτε μὲ ὕπνο, οὔτε μὲ ἀγρύπνια. Ἡ ὄψη του θόλωνε κι' ἡ σκέψη του μαζί. Θαμπὰ σχήματα περνοῦσαν μπρὸς στὰ μάτια του καὶ παρὰ



«Ἐνας μεγαλόσωμος σκλάβος τὸν πήρε στὴν ἀγκαλιά του...» (Σελ. 277, στ. γ'.)

ξένοι ἦχοι χτυποῦσαν τ' αὐτιά του κι' ἔσβουαν ἀμέσως. Τέλος, μιά πελώρια σκιά ἀνθρώπου φάνηκε σὰ νὰ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ στάθηκε μπρὸς του.

— Εἶμαι ὁ Μπεκάρ, τοῦ εἶπε, τὸ μεγάλο Πνεῦμα τοῦ Ἀλλάχ. Τὰ λόγια σου καὶ τὰ παράπονά σου ἔφτασαν ὡς τ' αὐτιά μου. Πές μου τί ἐπιθυμεῖς.

— Σιχαίνομαι τὴ ζωὴ τοῦ βόσκου. Ἦθελα νάμουν βασιλόπουλο.

— Καλὰ. Γίνου λοιπὸν βασιλόπουλο! Καὶ τὸ Πνεῦμα ἀγγίξε τὸν Ἀλῆ Μεκάρ μὲ τὸ χρυσὸ ραβδί του.

Τ' ἄλλο πρωῒ, σὲ μιά μεγάλη σάλα τοῦ παλατιοῦ στὰ Σουστά, ἓνα παιδί ξυπνοῦσε μὲ ἤχους βιολιών καὶ κιθάρας. Μόλις ἀνοίξε τὰ μάτια του, ἓνας ἀρχοντας τὸν χαιρέτησε ταπεινὰ κι' ἓνας μεγάλος-σωμος σκλάβος τὸν πήρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸν πήγε πρὸς τὸν μπάνιο του, νὰ λουστῆι μὲ μυρωδάτο νερὸ.

Τὸ παιδί θυμώταν ἀμυδρὰ πὺς ἔδοσκε κάποτε πρόβατα στὸ λειβάδι. Μὰ σήμερον ἦταν ὁ Σαλέμ Σιμά, ἀθηθινὸς πρίγκιπας, ποὺ ἔλοι τὸν χαιροῦσαν μὲ φόβο καὶ σεβασμὸ.

