

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ὑπὸ τοῦ Ἰπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐπὶ κατ' ἑξῆς παιδικῶν περιοδικῶν σύγγραμμα, ἀληθεῖς παρῶσθον εἰς τὴν χάριν ὑπηρεσίας, καὶ ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς εὐαγγέλιον ἀριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΗΛΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμῆς 100. Ἐξέμνητος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἀγγλοῦ γράδια διακιμ. 50.— Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ Ὀσων ἐν γένει ἄλλων κρατῶν πελλίνια 10.

Ἐξέμνητοι καὶ Τρίμηνοι ἑναλλάξ.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' οἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οὐουδήκοτε μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Εὐριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'—Τόμος 37ος

Ἐν Ἀθήναις, 18 Ὀκτωβρίου 1930

Ἔτος 52ον.—Ἀριθ. 46

ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ ΣΤΗ ΒΕΙΜΑΡΗ

Μιά ἐποχή, ποὺ ἡ Γερμανία ἦταν ἡ καρδιά τοῦ κόσμου, ἡ Βαϊμάρη ἦταν ἡ καρδιά αὐτῆς τῆς καρδιάς. Στὴ μικρὴ αὐτὴ πόλη, ποὺ δὲν ἔχει διέλου τὴ λάμψη μιᾶς μεγάλης πρωτεύουσας, ἀνθισαν καὶ ἤχησαν τὰ μεγάλα πνεύματα, καὶ προπάντων ἡ ποιητικὴ εἴξα τῆς Γερμανίας, ὁ μέγας ποιητὴς Γκαίτε. Κι' ἐνῶ ἡ γαλλικὴ ἀνόηση ἔλαμπε καὶ ἀνθοῦσε μέσα στὴν κίνηση καὶ στὴν τύρβη μιᾶς ὠραίας πρωτεύουσας (τοῦ Παρισιῶ) στολιζόντας τὴς περιλαμπρῆ βασιλικῆς ἀύλης καὶ τοὺς πολυκόσμους κύ-

κλους, ἀντίθετα, τὸ γερμανικὸ πνεῦμα ἔβαλλε παράμερα στὴν ἡσυχία αὐτῆς πόλης, ποὺ ἔχει κάτι τὸ κλασσικὸ μὲ τὴν ἀπλότητά της.

Σήμερα, ἡ μικρὴ Βαϊμάρη εἶναι ἕνα ἀληθινὸ μουσεῖο. Ἡ ἀτμόσφαιρά της ἔχει κάτι τὸ θρησκευτικὸ, ποὺ ἐμπνέει τὴν εὐλάβεια καὶ κάνει τὸν ἐπισκέπτη νὰ νομίζει πὺς βρίσκεται σὲ ναό. Γιατὶ ἔχουν διατηρηθεῖ ὄλα, ἀκόμη καὶ τὰ πιδ ἀσήμαντα, ποὺ θὰ μπορούσαν νὰ χρησιμεύσουν γιὰ τὴν διατήρηση τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου ἐκείνου πνεύματος, κι' ὄλα εἶναι σὰ νὰ ξέρουν ἐκεῖ τὸν προσρισμὸ τους, νὰ σέβωνται καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἀνάμνηση τῆς μεγαλοφυΐας, ποὺ πέρασε κάποτε ἀπὸ κεῖ.

Οἱ πολιτισμένοι λαοί, ποὺ σέβονται τὰ μεγάλα πνεύματα, δὲν τιμοῦν μόνο τὴ μνήμη τους, ἀλλὰ καὶ διατηροῦν μ' εὐλάβεια κάθε τι, ἀψυχο ἔστω, ποὺ σχετίστηκε μὲ τὴ ζωὴ τους, κάθε τι ποὺ υποβοηθοῦσε τὴ δράση τους καὶ τοὺς χρησίμευε. Γιατὶ, βλέπετε καὶ τ' ἀψυχα ἀποκτοῦν πάντα μιὰ ψυχὴ καὶ μιὰ δικὴ τους φωνή, καὶ ξέρουν νὰ θυμίζουν τόσο συγκινητικὰ τὸ πρόσωπο, ποὺ, ὀταν ζοῦσε, τὰ χρησιμοποίησε στὴν καθημερινὴ του ζωὴ.

Τὸ σπίτι τοῦ Γκαίτε διατηρεῖται μὲ πολλὴ προσοχή, καὶ κάθε τόσο, οἱ νεαροὶ γερμανοὶ μαθητῆς πηγαίνουν ἐκεῖ σὰ σὲ προσκύνημα: Καγεῖς δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ μέσα, ἀν δὲ φορέσει εἰδικῆς παντοφλεις, ποὺ δὲ λερώνουν, οὔτε κάνουν θόρυβο. Ἐκεῖ θὰ ἴδουν τὴν πολυθρόνα, ὅπου ἀπέθανε ὁ ποιητῆς, μ' ἕνα στεφάνι δάφνης ἀκουμπισμένο ἐκεῖ ἀκριβῶς



Ἡ πολυθρόνα ὅπου ἀπέθανε ὁ ποιητῆς. μ' ἕνα στεφάνι δάφνης... (Σελ. 541, στ. β')

ποὺ εἶχε καθῆσαι γιὰ στερνὴ φορά. Ἄν προσέξετε τὴν ἔκφραση εὐλάβειας, ποὺ εἶναι ζωγραφισμένη στὰ πρόσωπα τῶν δυὸ παιδιῶν ποὺ τὴν κοιτάζουν, θὰ νοιώσετε ὅτι αὐτὰ τὰ παιδιά θαρροῦν τὴ στιγμή αὐτὴ πὺς βρίσκονται σὲ ναό. Ἰστέρα θὰ ἴδουν τὸ γραφεῖο, ὅπου ἐργαζόταν, μὲ τὰ ἐπιπλά καὶ τὰ σκεῦη, ἀφιμῆνα στὴ θέση τους. ὅπως εἶχαν μείνει στὴς τελευταῖες του μέρες. Κι' ὄλο τὸ σπίτι τοῦ Γκαίτε εἶναι ἕνα ἀληθινὸ μουσεῖο, ὅπου λατρεύουν οἱ νέες γενεὲς τὸ πνεῦμα, τὴ μεγαλοφυΐα, τὴν ποίηση ποὺ δοξάζει τοὺς λαούς. Κι' ἔτσι τ' ἀψυχα αὐτὰ ἀντικείμενα εἶναι οἱ ζωντανότεροι κι' οἱ θερμότεροι διδάσκαλοι, ποὺ στα-



Οἱ νεαροὶ γερμανοὶ μαθητῆς πηγαίνουν ἐκεῖ σὰ σὲ προσκύνημα... (Σελ. 541, στ. β')

