

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ἐπὶ τοῦ Ἰπουργείου τῆς Παιδείας ὡς ἐπὶ καὶ ἔξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παρῶσθον εἰς τὴν χώραν ὑπηρεσίαν, καὶ ἐπὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀναγνώσμα ἄριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΑ</b></p> <p><b>ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:</b> Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξάμηνος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.</p> <p><b>ἘΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:</b> Αἰγυπτίου γρόσια διατριμ. 50.— Ἀμερικῆς δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἑλλῶν ἔν γάνει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελλήνια 10.</p> <p>Ἐξάμηνος καὶ Τρίμηνος ἀναλόγως.</p> | <p><b>ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ</b></p> <p>ΙΑΡΥΘΗ ΤΩ. 1879</p> <p>ΓΑΡΥΤΗΣ - ΕΚΑΡΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ</p> <p><b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ</b></p> | <p><b>Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ</b></p> <p>Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουθῆτου μηνός.</p> <p>ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ</p> <p>Ὁδὸς Ἐδριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρθολομαῖον.</p> |
|--|---|--|

Περίοδος Β'.—Τόμος 38ος Ἀθήναι 9 Μαΐου 1931 Ἔτος 53ον.—Ἀριθ. 23

## ΔΑΥΙΔ ΚΟΠΠΕΡΦΗΛΔ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ CH. DICKENS

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —

Καὶ μούδγαλε μονομιᾶς τὴ γραβάτα μου καὶ τὴν ἔδωσε στὴ γυναῖκα του.

Ἐκεῖνη ἀρχισε νὰ γελᾷ, σὰ νὰ τὸ περνε στ' ἀστεία, μούρριξε πίσω τὴ γραβάτα μου καὶ μούκανε νόημα, σὰ νὰ μούλεγε: «φεύγα!»

Μὰ ὁ γύφτος ἀρπαξε πάλι τὴ γραβάτα, τὴν ἔδωσε στὸ λαιμὸ του, καὶ ἀφοῦ μούδωσε μένα μιὰ σπρωξιὰ καὶ με πέταξε στὴν ἄλλη ἀκρὴ σὰ δεμάτι ἀχερο, γύρισε στὴ γυναῖκα του καὶ τῆς ἔδωσε καὶ αὐτῆς ἄλλη μιὰ καὶ τὴν ξάπλωσε καταγῆς.

Ἐγὼ, μ' ὄλη μου τὴν τρομάρα, εἶχα τὸ θάρρος νὰ τὸ βάλω στὰ πόδια, καὶ ὡς ποὺ νὰ ξεμπλέξῃ ὁ γύφτος με τὴ γυναῖκα του, ποὺ τὴν ἔδερνε βάνουσα, ἐγὼ βρισκόμουν μακριὰ.

Ἡ περιπέτεια αὐτὴ με τρόμαξε τόσο πολὺ, ὥστε ἀπὸ κείνη τὴν ὥρα, μόλις ἔβλεπα ἀπὸ μακριὰ κανένα ὑποπτο ἀνθρώπο, σταματοῦσα καὶ κρυβόμουν κάπου, ὡς ποὺ νὰ προσπεράσῃ καὶ νὰ χαθῇ ἀπὸ τὰ μάτια μου. Καὶ ἔτσι τὸ ταξίδι μου καθυστεροῦσε ἀρκετά.

Μὰ ἡ εἰκόνα τῆς μητέρας μου μούδινε πάντοτε θάρρος καὶ ἦταν ἡ μόνη μου παρηγοριά στὶς τόσες τάλαιπώριες μου.

Τὸ βράδυ-βράδυ ξαπλώθηκα καὶ κοιμήθηκα στὴ χλόη, καὶ πρωτ-πρωτ πάλι συνέχισα τὸ ταξίδι μου, ὡς ποὺ ἔφτασα στὸ Δούβρο τὴν ἑκτὴ ἡμέρα ἀφ' οὗτου εἶχα ξεκινήσει. Καὶ τότε — τί περίεργο! Ἡ εἰκόνα τῆς μητέρας μου, ποὺ ἦταν πάντα στὸ πλάι μου ὅλες αὐτὲς τίς μέρες, χάθηκε ξαφνικά, ἔταν βρέθηκα πιά κοντὰ στὸ τέρμα τοῦ ταξιδιοῦ μου κατακουρα-

σμένος, ξεσχιζμένος, γεμάτος σκόνη τοῦ δρόμου. Καὶ ἔτσι βρέθηκα τώρα μοναχός. πὺδ μοναχός ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ.

Καὶ ἀρχισα ἀμέσως τὸ φάξιμο, γιὰ νὰ βρῶ τὴ θεία μου.

Στὴν ἀρχή, ρώτησα τοὺς βαρκάρηδες ἀν τὴν ἤξεραν, καὶ αὐτοὶ μούδωσαν κοροϊδευτικὲς ἀπαντήσεις κάθε λογῆς:

— Ναί, τὴν ξέρω, μού εἶπε ἕνας. Κάθεται μέσθ στὸ φάρο!

— Ὁχι, πετάχτηκε ἄλλος, τὴν ἔχουν

δεμένη πέρα στὸ μῶλο, καὶ τὴν ἡμέρα μένει μέσα στὸ νερὸ καὶ τὴ νύχτα βγαίνει ἔξω!

— Ἄ, μπᾶ! εἶπε ἕνας τρίτος βαρκάρης. Καλέ, αὐτὴ ἔφαγε τὰ παιδιὰ τῆς καὶ τὴν ἔχουν φυλακὴ.

— Ὁχι! πρόσθεσε ἕνας ἄλλος. Ἐγὼ τὴν εἶδα ποὺ μπήκε σ' ἕνα μονόξυλο καὶ τράβηξε γιὰ τ' ἀνοιχτά, νὰ πάει νὰ πνιγεῖ!

Ἄφισα τοὺς βαρκάρηδες, ποὺ ἔδειχταν τόσο ἀσέβεια γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς θείας μου χωρὶς νὰ τὴν ξέρουν, καὶ ρώτησα τοὺς ἀμαξάδες. Μὰ καὶ ἐκεῖνοι ἀρχισαν τὰ ἴδια. Πῆγα νὰ ρωτήσω τοὺς ἐμπόρους, μὰ ἐκεῖνοι μόλις μ' ἔβλεπαν ἔτσι κουρελῆ, πρὶν ἀκούσουν τί τοὺς ρωτοῦσα, μού ἔλεγαν:

— Πῆγαινε, πῆγαινε! Δὲν ἔχουμε τίποτα νὰ σοῦ δώσουμε!

Ἦρουν πὺδ πολὺ δυστυχισμένος ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ. Πεινοῦσα, δὲν εἶχα πεντάρα στὴν τσέπη μου, οὔτε καὶ μούμανε τίποτε γιὰ νὰ πουλήσω.

Μ' αὐτὰ καὶ μ' αὐτὰ πέρασε τὸ πρωτ καὶ καθόμουν ἐξαντλημένος στὸ σκαλοπάτι ἐνός μαγαζιοῦ ποὺ ἦταν κλειστό, με τὴν καρδιά γεμάτη ἀπελπίσια. Συλλογιζόμουν ἀν θάπρεπε νὰ πάρω γραμμὴ τὰ διάφορα προάστεια τοῦ Δούβρου καὶ νὰ ρωτῶ γιὰ τὴ θεία μου. Τὴ στιγμὴ ἐκεῖνη περνοῦσε ἀπὸ μπροστὰ μου ἕνα μόνιτρο ἀμάξι καὶ ἔπεσε μιὰ κουβέρτα ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ ἀλόγου.

Ἐγὼ ἔτρεξα, τὴ σήκωσα καὶ τὴν ἔδωσα τοῦ ἀμαξῆ. Τὸν εἶδα καλόβολο καὶ ξεθάρρεψα νὰ τὸν ρωτήσω ἀν ἤξερε τὴ διεύθυνση τῆς μὲς Τρότγουδ. Τὸν ρωτοῦσα ὁμῶς χωρὶς καρδιά, γιὰτ' εἶχα κάνει τόσες φορές αὐτὴ τὴν ἐρώτηση χωρὶς ἐπιτυχία, ὥστε δὲν εἶχα τὴν παρρησιακὴ ἐλπίδα νὰ μάθω ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦσα.

— Τρότγουδ; ἔκαμε ὁ ἀμα-



«Θεία μου, οἶς παρακαλῶ, εἶμαι ὁ ἀνεπιός σας...» (Σελ. 266, στ. β'.)











