

# Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Συνιστάμενον ἐπὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ τοῦ Υπουργείου τῆς Παιδείας ὡς κατ' ἐξοχὴν παιδικὸν περιοδικὸν σύγγραμμα, ἀληθεὶς παραχθὸν εἰς τὴν χώραν ὑπερτίμας, καὶ ἐπὶ τοῦ Οἰκουμένου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς ἀναγνώσμα ἕριστον καὶ χρησιμώτατον εἰς τοὺς παῖδας.

**ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΤΗΛΗΡΩΤΕΑ**  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμᾶς 100. Ἐξάμηνος δραχ. 55. Τρίμηνος δραχ. 30.  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰθιοπίας γράσια διατμ. 50.— Ἀμερικής δολλάρια 4.— Ἀγγλίας καὶ ἑλλαν ἐν γένει εἰς ἄλλων Κρατῶν σελίνια 10.  
Ἐξάμηνος καὶ Τρίμηνος ἀναλόγως.

**ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ**  
ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879  
ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ**  
Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρομαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰουθνήτου μηνός.  
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
Ὅδὸς Ἐρμιπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β'—Τόμος 38ος

Ἀθήναι 3 Ἰανουαρίου 1931

Ἔτος 53ον.—Ἀριθ. 5

## ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 1931

### ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Ἐκανε τρομερὸ κρῦο. Χιόνιζε ἀπὸ τὸ πρωτὶ καὶ τώρα σήμανε τὸ βράδυ, τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς τῆς πρωτοχρονιάς. Μέσα στὸ βοριά τὸν παγωμένο, μὴ μικρούλα περνοῦσε ἀπ' τὸ δρόμο. Ἦταν ξυπόλυτη καὶ δίχως καπέλο. Ὅταν βγήκε τὸ πρωτὶ ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς, φοροῦσε παντούφλες, καὶ παλιὲς παντούφλες ποὺ ἡ μητέρα τῆς τις εἶχε ἄλλοτε πολὺ φορεμένες καὶ τῆς ἦταν πολὺ μεγάλες. Γι' αὐτὸ τις ἔχασε σὲ μιὰ στιγμή ποὺ ἔτρεξε νὰ παραμερίσῃ ἀπ' ἕνα ἀμάξι ποὺ ἔρχόταν τρεχάλα. Ὅταν πέρασε τ' ἀμάξι, ἔφαξε γιὰ τίς παντούφλες τῆς, ἀλλὰ ἕνα παλιόπαιδο εἶχε πάρει τὴ μιὰ καὶ ἔφευγε γελώντας κοροϊδευτικά. Τὴν ἄλλη τὴν εἶχε κάμει λυώμα τ' ἀμάξι.

Κι' ἔτσι ἡ μικρούλα δὲν εἶχε πιά τίποτα νὰ προφυλάξῃ τὰ ποδαράκια τῆς, ποὺ ἦταν μελανὰ ἀπὸ τὸ κρῦο. Στὴν παλιά ποδιά τῆς εἶχε σπέρτα. Εἶχε ἕνα ὀλόκληρο πακέτο καὶ τὰ παυλοῦσε. Μὰ τὴν ἡμέρα αὐτὴ, τὴν παραμονὴ τοῦ νέου ἔτους, ἔλοι ἦταν τόσο βιαστικοὶ καὶ, μὲ τὸν παλιόκαιρον αὐτό, κανεὶς δὲ σταματοῦσε γιὰ νὰ κοιτάξῃ τὸ προσωπάκι τῆς μικρῆς, ποὺ ἰκέτευε δίχως νὰ μιλή. Ἡ μέρα σωνόταν καὶ δὲν εἶχε πουλήσει αὐτ' ἕνα κουτί. Κανεὶς δὲν τὴν εἶχε ἐλεησοῦτε μὲ μιὰ πεντάρα. Τρέμοντας ἀπὸ τὸ κρῦο καὶ τὴν πείνα, σερνόταν ἀπὸ δρόμο σὲ δρόμο. Ἦταν ζωντανὴ εἰκόνα τῆς χειρότερης δυστυχίας.

Νιφάδες ἀπὸ χιόνι σκέπαζαν τὰ μακρὰ ξαυθὰ τῆς μαλλιά, ποὺ ἔπεφταν στὸ λαμπρὸ τῆς κατασπαρμμένα. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὴν ἐννοιαζε βέβαια διόλου. Σ' ἔλα τὰ παράθυρα-ἐλαμπαν φῶτα, καὶ ἀπ' ἔλα σχεδὸν τὰ σπέρτα ἔβγαине μιὰ ὄραια εὐωδία ἀπὸ τὴ χύμα, ποὺ ἔβηναν γιὰ τὸ ἀπαφινὸ γλέντι. Αὐτὸ, ὦ, αὐτὸ βέβαια τὴν ἔκανε νὰ κοντοστέκεται ἐδῶ καὶ ἔ-

κει καὶ νάκούῃ τὴν ἀρεχτικὴ μυρωδιά. Τέλος, ἀφοῦ γιὰ στερνὴ φορὰ πρόσφερε τὸ πακέτο τῆς μὲ τὰ σπέρτα, τὸ δυστυχισμένο παιδί βλέπει μιὰ γωνιά, ἀνάμεσα σὲ δυὸ σπέρτα, κάπως προφυ-

λαγμένη. Κάθετα ἐκεῖ τοσκασιμένη καὶ στριμώχνηται, τραβώντας κοντὰ στὸ σῶμα τῆς τὰ μικρὰ τῆς πόδια. Μὰ τουρτουρὰ καὶ κρούνει πιδὸ πολὺ ἀπὸ πρὶν καὶ ὅμως δὲν τολμᾷ νὰ γυρίσῃ σπέρτα τῆς. Γιατὶ δὲν εἶχε διόλου λεφτὰ νὰ πάῃ στὸν πατριὸ τῆς, καὶ αὐτὸς σίγουρα θὰ τὴν ἔδερνε. Ἄλλωστε, μέσα στὴν ἀθλία σφίττα, ἔκανε τὸ ἴδιο κρῦο, γιατί ἡ σκεπή



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ  
"Ὡ! πό ἔμεις ἕνα μόνο Ἀθηναῖον ἔχομε... Ἐπάρχουν πολλοί;— Βέβαια! ἔσαν εἶναι κουλλάκια στὴν πρωτοχρονιάτικη βιτρίνα τοῦ μαγαζιοῦ!"

ήταν χαλασμένη κι' ο άνεμος φυσούσε μέσα και δεν είχαν διόλου φωτιά.

Τα γεράκια της ήταν ξυλιασμένα. — Αν έπερνα ένα σπύρτο, σκέφθηκε, μόνο ένα, για να βγάλω λίγη φωτιά να ζεστάνω τα δάχτυλά μου; Ο πατέρας δε θα το καταλάβει πως λείπει.

Αυτό κι' έκαμε. Τότριψε και φσι! φσι! να το πού ανάβει! Έβαλε το χέρι της κοντά και της φάνηκε πως βρισκόταν μπροστά σε καμιά μεγάλη σόμπα, πλούσια και γεμάτη στολίδια. Μέσα έδινε κι' έπερνε ή φωτιά, φωτιά με τα δ'ια της. Άχ, τί γλυκειά ζέστη. Η μικρή έλπε να απλώση τα ποδάκια της να τα ζεστάνη—εταν, ξαφνικά, ή φλόγα έσβυσε. Η σόμπα εξαφανίστηκε και το παιδί έμεινε εκεί δά, κρατώντας στο χέρι ένα φιλό ξυλάκι μισοκαμμένο.

Έτριψε δεύτερο σπύρτο. Η λάμψη έπεφτε πάνω στον τοίχο, και ο τοίχος εγινόταν διάφανος, κι' ή μικρή είδε τί γι-



«Πήρε τη μικρή στην άγκαλιά της και την πήγε ψηλά...» (Σελ. 50, στ. β΄.)

νόταν μέσα στη σάλα, που ήταν από πίσω. Το τραπέζι ήταν στρωμένο μ' ένα ώραλο· κάτκισπρο τραπεζομάντηλο, όπου ελαμπαν τα πορσελάνινα σερβίτσια. Στη μέση ήταν ή ψητή χήνα, γαρνιρισμένη με ζαχαρωμένα μ'ηλα. Και να πού το πουλί ζωντανεύει ξαφνικά κι' έρχεται μπροστά στη μικρή, μ' ένα ηηρούκι κι' ένα μαχαίρι, καρφωμένο στο στήθος του. Κι' ύστερα πιά τίποτα. Η φλόγα σβύνει και δε μένει παρά μόνο ο τοίχος, ο ψυχρός και υγρός τοίχος.

Η μικρή παίρνει τρίτο σπύρτο, και τώρα όνειρεύεται πως είναι κοντά σ' ένα δέντρο Χριστουγεννιάτικο, πολύ πλουσιώτερο απ' εκείνο που είδε πέρου σ' ένα πλούσιο σπίτι από τα τζάκια του παραθύρου. Στα πράσινα κλαριά του καίνε πολύχρωμα κεράκι κι' απ' όλες τις μεριές κρέμονται χρυσιωμένα μπομπόνια, παιγνιδάκια, ένα πλήθος από θάμματα κι' από μάγια! Το φτωχό το καριτσάκι απλώνει το χέρι για να πιάση το πιε άσχημο, το πιε ταπεινό. Μά το σπύρτο σβύνει. Το δέντρο φαίνεται σά ν' ανεβαίνει προς τον ούρανό και τα κεράκια του γίνονται άστρα. Έν' απ' αυτά ξεκολλά και κυλά στη γη, αφήνοντας πίσω του χρυσιωμένη γραμμή.

— Νά κάποιος που θα πεθάνη, συλλογίζεται ή μικρή.

Η γριά γιαγιά της, το μόνο πλάσμα που την είχε αγαπήσει και που είχε πεθάνει έδω και καιρό, της είχε πει πως όταν βλέπει ένα περταστέρι, θα πη πως κάποια ψυχή εκείνη την ώρα πάει στον ούρανό.

Έτριψε κι' άλλο σπύρτο. Λάμψη μεγάλη απλώθηκε και μπροστά στο παιδί φάνηκε ή γιαγιά. Τα φορέματά της έθαζαν λαμπρό φως και το πρόσωπό της ήταν τόσο γλυκό και τόσο τρυφερό!

— Γιαγιάκα, φώναξε ή μικρή, έλα πάρε με. Ψ, μή μ' άφισης μόλις σβύνει το σπύρτο. Θα φύγης, όπως έφυγε κι' ή σόμπα ή ζεστή, κι' ή ψητή χήνα και το λαμπρό δέντρο; Μείνε, μείνε, σε παρακαλώ, ή πάρε με και μένα μαζί σου.

Και το παιδί άναψε κι' άλλο σπύρτο, κι' ύστερα κι' άλλο, και σιγά-σιγά όλο το πακέτο, για να βλέπη, πιε πολλήν ώρα τη γιαγιάκα της. Κι' ήταν μια λάμψη, πιε λαμπρή κι' από τ' ώραιότερο σελήνόφως. Η γιαγιά δεν ήταν πιά σκυφτή και κουρασμένη, όπως όταν πέθανε, ήταν μεταμορφωμένη. Πήρε τη μικρή στην άγκαλιά της και την πήγε ψηλά, πολύ ψηλά, σ' έναν τόπο, όπου δεν ήταν ούτε κρύο, ούτε πείνα, ούτε λύπη:



«Αν έπαιρνα ένα σπύρτο, σκέφθηκε.» (Σελ. 50, στ. α΄.)

την πήγε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Τ' άλλο πρωί ώστόσο, οι διαβάτες βρήκαν στη γωνίτσα το κορμί της μικρούλας. Τα μάγουλά της ήταν κόκκινα και φαινόταν σά να χαμογελοῦσε. Είχε πεθάνει από το κρύο, τη νύχτα εκείνη, που σ' άλλα παιδιά είχε φέρει τόσο χαρά.

Στα ξυλιασμένα χέρια της κρατούσε ε, τι έμενε απ' ένα μισοκαμένο πακέτο σπύρτα.

— Τι άνοησία! ελπ' ενός άκαρδος. Πώς φαντάστηκε πως θα ζεσταινόταν με τα σπύρτα!

Άλλοι έχυσαν δάκρυα πάνω στο φτωχό παιδάκι. Γιατί δεν ήξεραν τί ώρατα πράγματα είχε ίδει τη νύχτα εκείνη, κι' ετι όσο κι' αν είχε υποφέρει, τώρα όμως ήταν τρισευτυχισμένη στη γλυκειά άγκαλιά της γιαγιάς της.

(Andersen)

M. A. Z.

ΠΑΙΔΟΥΛΑ

Παντοκράτορ, είμαι μιά παιδούλα  
Κι' έχω τόσα βάρη στην ψυχή,  
Θέλω να σου πω μιά προσευχή  
Ν' άλαφρώσω τη φτωχή καρδούλα...

Πριν πεθάνη ή δόλια μου ή μαννούλα  
Μ' άφησε παρήγορην εχγή  
Σάν θαρρώ πως είμαι μοναχή  
Νάρχομαι σ' αυτή την εκκλησιούλα...

Παντοκράτορ, δέξου με, διωγμένο  
'Απ' τον κόσμο όλον τ' όρφανό  
Κι' οι δικοί μου περιφρονημένο

Μ' έχουνε στους δρόμους και πεινώ!...  
Στείλε μου, το φύλακα άγγελό σου  
Νά με πάη ψηλά στον ούρανό σου...

MARIA M. ΦΑΛΑΓΓΑ



Ο ΦΙΛΑΡΑΚΟΣ

Ένας άρχοντας άγόρασε στην πόλη ένα κουτάβακι και το έφερε στην έξοχή μέσα στο μανίκι της γούνας του. Η γυναίκα του το αγαπήσε πολύ και το άναθρεψε με χίλιες φροντίδες.

Ο μικρός σκύλος έμεγάλωσε. Τόν έβγαλαν Φιλαράκο. Ακολουθούσε τον κύριό του στο κυνήγι, φύλαγε το σπίτι κι' έπαιζε με τα παιδιά.

Μιά μέρα, ένας ξένος σκύλος μπήκε τρέχοντας στον κήπο. Ο σκύλος αυτός έρχόταν από ένα μονοπάτι με την ούρα κατεβασμένη. Από το στόμα του το άνοιχτό έτρεχαν άφροί. Τα παιδιά ήσαν μέσα στο περιβάδι. Ο πατέρας τους είδε το σκύλο κι' εφώνησε στα παιδιά: «Μπήτε γρήγορα μέσα! είναι ένα λυσσασμένο σκυλί!»

Τα παιδιά άκουσαν τη φωνή του πατέρα τους, μά δεν είδαν το σκυλί κι' έτρεξαν προς το μέρος του. Ο λυσσασμένος σκύλος εχύμηξε άπάνω στο έν' από τα παιδιά. Εύτυχώς τη στιγμή αυτή ο Φιλαράκος εχύθησε στο λυσσασμένο σκυλί κι' άρχισαν να δαγκώνη το ένα το άλλο. Τα παιδιά έπρόσβασαν να φύγουν. Όταν ο Φιλαράκος εθύρισε σπίτι, έμούγκριζε κι' είχε το λαϊκό ματωμένο.

Έπειτα από δέκα μέρες, το σκυλί έχασε την όρεξη του, ούτε έτρωγε, ούτε έπινε πιά και χύμηξε άπάνω σ' ένα άλλο σκυλάκι για να το δαγκάση.

Τόν έκλεισαν μέσα σ' ένα άδειανό δωμάτιο. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί είχαν κλείσει το μικρό τους το φίλο και πήγαιναν κρυφά και τόν έβλεπαν.

Μιά μέρα, τα παιδιά άνοιξαν την πόρτα κι' εφώνησαν το σκυλί έξω. Ο Φιλαράκος έρμησε στην αυλή κι' έπήγε να ξεπλωθή στον κήπο, κάτω από τα χαμόκλαδα. Όταν ή κυρία του τόν είδε, τίν εφώνησε, μά εκείνος δεν την άκουσε, ούτε εκούνησε την ούρα του, ούτε καν την εκοίταξε. Είχε τα μάτια του θολά και από το στόμα του έτρεχαν άφροί. Τότε εφώνησε τόν άντρα της:

— Τρέξε, του είπε, κάποιος άφησε το Φιλαράκο ελεύθερο, κι' είναι λυσσασμένος! Για όνομα του Θεού, κάνε κάτι.

Ο άνδρας έπήρε το όπλο του κι' επλησίασε το σκυλί. Το εσημάδεψε κι' ετράβηξε. Μά το χέρι του έτρεμε και δεν το πέτυχε στο κεφάλι.

Το σκυλί φώναξε παραπονετικά κι' έπεσε. Τα δυό του πιανά πόδια ήσαν σπασμένα. Εσύρθηκε δίμως κοντά στον κύριο του κι' άρχισε να του γλύφη τα πόδια. Ο πατέρας άρχισε να τρέμει, εκλαιγε κι' έτρεξε στο σπίτι.

Τότε εφώνησαν έναν κυνηγό. Αυτός ήρθε κι' άποτέλειωσε με μιά τουφεκιά το πληγωμένο σκυλί.

(Γελοστό)

ΣΑΗ ΦΡΑΓΚΟΥ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΓΑΤΟΥ

(ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ)

Ε΄.

Άλλ' αυτή ή φάρσα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε μιάν άλλη που έπαιξα του μπάριμπα-Γιάννη άργότερα.

Ένα πρωί, στα σκουπίδια του σπιτιού μας, βρήκα ένα μεγάλο κεφάλι ψαριού με το ψαροκόκκαλο, ε, τι δηλαδή είχε άπομείνει από έναν πελώριο σκορπιό, που τόν είχαν φάει την προηγούμενη μέρα στο δελτίνο.

— Όραίο εθώμα! είπα με το νοῦ μου, άσπάζοντας με χαρά αυτό τόποφαγούδι. Θα έλεγε κανένας πως ή καλή τύχη μου τόφερε ξεπίτηδες μπροστά μου για το μπάριμπα-Γιάννη!

Γιατί άμέσως μου ήρθε μιά ιδέα.

Γελώντας πονηρά κάτω απ' τα μουστάκια μου—κι' έχω μεγάλα μουστάκια



άν κι' είμαι μικρός—έκοιφα το κεφάλι απ' το ψαροκόκκαλο, τόχωσα σαν καπέλλο στην άκρη της ούρας μου, κι' έτρεξα ίσια στο σπίτι του μπόγια των γάτων. Άπέξω στην αυλή, σ' ένα μαύκο, είδα μιά κατασρόλα, που την είχε χωρίς άλλο ετοιμάσει για το σιβε της ημέρας. Άλλη καλοτυχία και τόυτο: Η κατασρόλα ήταν άδειανή και το καπάκι της τραβηγμένο λίγο στο πλάι, σε τρόπο που άφανε ένα μικρό άνοιγμα.

Μαζεύτηκα, ζάρωσα δυο μμοροῦσα και μπόρεσα να χωθώ απ' αυτό το άνοιγμα μέσα στην κατασρόλα, χωρίς να πειράξω το καπάκι απ' τη θέση που το βρήκα. Κανένας δεν με είδε. Και σε λίγο, να σου ο καλός σου μπάριμπα-Γιάννης, που βγαίνει στην αυλή μ' ένα ύφος σπουδαίο, πλησιάζει την κατασρόλα και σηκώνει το καπάκι. — Α! ξεφωνίζε. Μάννα μου!

Άπό τόν τρόμο του, λίγο έλειψε να πέση χάμω. Μά δεν είχε κι' άδικο:



Φαντασθήτε να βλέπη άξαφνα, μέσ' από την κατασρόλα, που την είχε άφήση άδειανή, να βγαίνει ένα άλλοιάτικο φίδι. ένα φριχτό τέρας, και να τόν φοβερίζη με το στόμα του δλάνοιχτο!

Ήταν άπλούστατα το κεφάλι του ψαριού που τόχα βγάλαί έξω και το κουνούσα στην άκρη της ούρας μου. Άκόμα και το σκυλί του σπιτιού, όμα είδε το «φίδι», τόβαλε στα πόδια καταφοβισμένο.

Σε μιά στιγμή, έφυγε κι' ο μπάριμπα-Γιάννης προς το σπίτι, φωνάζοντας: — Βοήθεια! βοήθεια! ένα φίδι!...

Έγώ τότε δε χάνω καιρό, πηδώ έξω απ' την κατασρόλα, μ' όλο το κεφάλι του ψαριού, και σκαρφαλώνω στον τοίχο. Κι' ένθ' ο μπάριμπα-Γιάννης ξαναβγαίνει μ' ένα τσεκούρι, γυρεύοντας να σκοτώση το φίδι,—ας τβρισκε!—έγώ, που τόν βλέπω από πάνω, λιγώνουμαι από τα γέλια, κι' ύστερα τρώω το κεφάλι του ψαριού, που μου φάνηκε πιε νόστιμο κι' από τη φάρσα μου.

(Ακολουθεί)

Η ΚΥΡΑ-ΜΑΡΘΑ



# ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΙ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΥΠΟ JULES CHANCEL

— Συνέχεια από το προηγούμενο —

Όταν, μισή ώρα αργότερα, ξανακατέβηκε στο μαγαζί, είχε ξεχάσει δρόμους και τη ζωγραφιά που η Νανέττα είχε κιάλας κρύψει μέσ' στο καλάθι της.

Ο δεσμοφύλακας του Τέμπλου άκουσε το ρολόι της εκκλησίας του Αγίου Κώμου να σημαίνει.

— Τι! όχτώ κιάλας ή ώρα; φώναξε. Γεια σας, παιδιά! Το δίνω! Ο Σιμόν με περιμένει στο Τέμπλο, γιατί όσο λείπω εγώ, έχει αυτός αναλάβει την υπηρεσία μου. Και δεν πρέπει κανείς να κάνει το Σιμόν να περιμένει. Άρκετη δουλειά έχει με τον Καπέτο!

Και γελώντας πάντοτε σαρκαστικά, ο άπαισιος γέρος απομακρύνθηκε βαδίζοντας όσο πιο γρήγορα μπορούσε.

Ακόμη δεν είχε κλείσει καλά-καλά ο Τζόν την πόρτα του μαγαζιού, και η Νανέττα ξεβγαλε άθόρυβα το πορτραίτο του μικρού Δελφίνου από μέσα από τα λουλούδια της και το κοίταζε κάμπωση ώρα άμλητη.

Ο Νικόλας, που την παρακολουθούσε με την άκρη του ματιού του, κάνοντας πως ήταν άφοσιωμένος στην κατασκευή της κόλλας του, είδε δυο δάκρυα που κυλούσαν στα μάγουλα της αδελφής του.

Σε λίγο, η Νανέττα σηκώθηκε, πήρε από το τεζάκι του ένα σφυρί και τέσσερα καρφάκια, και κάρφωσε το πορτραίτο πάνω από το κρεβάτι της.

Ο Νικόλας σήκωσε τους ώμους και είπε από μέσα του:

Μά τί έχει πάθει λοιπόν η Νανέττα με τοίτον τον μικρό Δελφίνο;

«Μά ωστόσο, επειδή η αδελφή του δεν τον έκανε λόγο για ό,τι την άπασχολούσε, ο Νικόλας, που ήταν ένα παιδί διακριτικό και δλιγλόγο, δεν είπε τίποτε κι' αυτός και σηκώθηκε για να έτοιμάσει το φάγητό τους, μιά κι' η Νανέττα δεν έδειχνε πως είχε σκοπό να το κάνει.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

«Η ιδέα του μικρού ναμπούρη»

Αντί με τον καιρό να διαλύεται, από την ημέρα που τους έκανε την επίσκεψη ο Τζόν, η μελαγχολία της Νανέττας γινόταν ολοένα και πιο βαθιά. Δεν μιλούσε πια καθόλου· δεν άκουγόταν πια στο μαγαζάκι το δρωσέρ της γέλιο, όταν γύριζε το βράδυ αφού είχε κάνει μιά καλή είσπραξη.

Άλλωστε οι είσπραξεις της δεν ήταν τώρα πια καθόλου καλές. Η Νανέττα περνούσε ώρες δλόκληρες κοιτάζοντας το πορτραίτο του Δελφίνου που ήταν καρφωμένο πάνω απ' το κρεβάτι της. Δεν σηκωνόταν πια πρωί για να πάη να μαζέψη λουλούδια, και όταν βρισκό-

ταν στους δρόμους, αντί να φάηγγη όπως άλλοτε κι' αγοραστής, δεν κοίταζε παρά να μάηη κανένα νέο σχετικό με το μέλλον της βασιλικής οικογένειας.

Έτσι έμαθε σε όλες της τις λεπτομέρειες τη διαδρομή που έπρόκειτο να ακολουθήσει η πένθυμη συνοδεία που θα οδηγούσε τη Μαρία· Αντουανέττα στη λαμητέμο.

Στις 25 Ανεμόδους του έτους Γ' (16 Οκτωβρίου 1793) η Νανέττα σηκώθη.



«Κάρφωσε το πορτραίτο πάνω απ' το κρεβάτι της». (Σελ. 54, στ. α')

κε από τις πέντε το πρωί. Δίχως να ξεχάσει το πανεράκι της, που ήταν γεμάτο δρωσέρα λουλούδια, διευθύνθηκε προς την Κονσιερζερι όπου είχε κιάλας μαζευτεί ένα πλήθος περιέργων.

Στις ένδεκα ήρθαν να πάρουν τη βασίλισσα για να την οδηγήσουν στο ίκρωμα.

Η Νανέττα, μέσα στις τόσες ώρες της αναμονής της, είχε κατορθώσει να χωθή ανάμεσα στον κόσμο και να βρεθή στην πρώτη σειρά, αντικρύ σχεδόν στο κάρρο όπου ανέβαιναν τη Μαρία Αντουανέττα με το πρόσωπο γυρισμένο προς τα πίσω, αντίθετα προς την πορεία του άμαξιού. Δίχως νάφηση ούτε λεπτό από τα μάτια της τη δυστυχισμένη βασίλισσα, η Νανέττα άρχισε να περπατάη πίσω από το κάρρο, άδιαφο-

ρώντας για τα σπρωξίματα και στα σκουνημάτα του κόσμου.

Λίγο έλειψε να την πατήση το άλογο του Γκραμόντ, παλιού ήθοποιού του θεάτρου Ματανσιέ, που τώρα ήταν άρχηγός των έθνοφρουρών και κάλυψε ανάμεσα στο πλήθος. Μά η Νανέττα εξακολουθούσε πάντοτε να περπατάη, ύπνωτισμένη από τη θέα της βασίλισσας που φορούσε μιά πόλκα κι' ένα λευκό μισοφόρι, κι' είχε στο κεφάλι της μιά άσπρη σκούφια με μιά μαύρη κορδέλλα, που άφηνε να φαίνονται έδω κι' εκεί τα φαρά της καλλιά, κομμένα σύρριζα.

Το κορτσιάκι αναθυμώταν με συκίηση τη φωτεινό εκείνο άπόγευμα που είχε δει για πρώτη φορά τη βασίλισσα στον κήπο του Κεραμικού. Τότε βρισκόταν ακόμη σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη! Ένα σώμα από μικρούς στρατιώτες της παρουσίαζε όπλα! Και σήμερα, την οδηγούσαν στο θάνατο χλευάζοντας και βρίζοντας την. Μά για τη Νανέττα, παρ' όλη τούτη τη μεταβολή της τύχης, η βασίλισσα εξακολουθούσε πάντα να είναι η βασίλισσα.

Έτσι, την ώρα που περνούσαν μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ρόκου κι' η συνοδεία στάθηκε για ένα λεπτό, η Νανέττα θεώρησε τη στιγμή κατάλληλη, και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλάκια της εκκλησίας, πέταξε όλο το περιεχόμενο του πανεριού της στο άμαξι όπου στεκόταν η Μαρία Αντουανέττα.

Τα λουλούδια σκορπίστηκαν μπροστά στα πόδια της κατάδικης που σήκωσε τα μάτια της έκπληκτη, για την τόσο τρυφερή μιά και ριφοκίνδυνη εκείνη έκδήλωση. Ζητούσε με τα μάτια της να βρη ποιος είχε τολμήσει ένα τέτοιο πράγμα. Μά η Νανέττα είχε κιάλας εξαφανισθεί μέσα στο πλήθος.

Έτρεχε-έτρεχε, γυρίζοντας την πλάτη της προς το πένθυμο άμαξι, που εξακολουθούσε το δρόμο του κατά την πλατεία όπου ήταν στημένη η καρμινιά και που σήμερα ονομάζεται πλατεία της Ομονοίας.

Η Νανέττα διευθυνόταν προς το σπίτι της με την καρδιά βαρειά. Περπατάγε αφήνοντας τα βήματά της να τη διευθύνουν μόνα τους. Καθώς ήταν άφηρημένη θα προσπερνούσε κι' απ' το μαγαζάκι της αν δεν τραβούσε την προσοχή της μιά άσυνείδητη κίνηση που γινόταν στη γειτονιά της.

Όλοι οι γείτονες, βγαλμένοι στις πορτες τους ή στα παράθυρά τους, κοίταζαν με μεγάλη περιέργεια κι' ένδιαφέρον ένα χειραμάχι που ήταν σταματημένο μπροστά στην πόρτα του παπουταδίκου. Δυο άνθρωποι, με μαύρη στολή και μακρὰ τουφέκια στο χέρι, στέκονταν δίπλα του σαν να το είχαν όπο τη φύλαξη τους.

Η Νανέττα θυμήθηκε πως σήμερα ήταν η ημέρα που θα κουβαλούσε ο Σιμόν τα έπιπλα του από το σπίτι του στο Τέμπλο.

και ήταν ένθουσιασμένη για το τέχνασμα της. Είχε μπει λοιπόν κιάλας μπροστά στο χειραμάχι και προσπαθούσε να το σπρώξη, όταν τη, στιγμή που ξεκινούσαν, τη σταμάτησε ή φωνή του Σιμόν:

— Έ, μικρή, για πού τρέβαλες;  
— Πολίτα, τραύλιος ή Νανέττα, έρχομαι μαζί σας για να σας βοηθήσω.  
Ο Σιμόν πήδησε ίσαμε πάνω.  
— Παλάδωσες, μικρή;  
Και γυρίζοντας προς το πλήθος, είπε δυνατά ώστε να γίνη άκουστός από όλους:

— Γύρισε πίσω σπίτι σου, Νανέττα! Δέν σε χρειάζομαι! Όσο θα εξακολουθώ, χάρη στην έμπιστοσύνη που μου δείχνει το έθνος, να είμαι φύλακας του λυκόπουλου, θα έχω κομμένη κάθε σχέση με τους γνωστούς μου. Κανείς να μη ζητήσει να με ίδω. Οφείλω, για χάρη της πατρίδας, να θυσιάσω τους φίλους μου.

— Εμπρός!  
Υπάκουη ή χοντρή νοικοκυρά ξεκίνησε, τραβώντας το άμαξιάκι, ενώ ο Σιμόν την άκολουθούσε χωρίς να καταδέχεται να τη βοηθήσει γιατί σκεπτόταν πως ένα πρόσωπο τόσο έπίσημο σαν τον κηδεμόνα του Καπέτου, μπορούσε στην ανάγκη να επιτρέψη στη γυναίκα του να σύρη το καρρότσι, μιά δεν τον ήταν συγχωρημένο να τη βοηθήσει ο ίδιος.

Η Νανέττα είχε χάσει πια και την τελευταία της έλπίδα. Κάμποση ώρα, έμεινε άκίνητη στη μέση του δρόμου (Άκολουθεί)

Και βλέποντας ότι τα κούφια και πομπώδη αυτά λόγια έκαναν στους άκροατές του την έντύπωση που γύρευε, ο Σιμόν άποχαίρετ'ησε με μεγαλοπρέπεια όλη την δμήγυρη, και γυρίζοντας προς τη γυναίκα του που είχε ξευθεί κιάλας στο χειραμάχι, της είπε μ' έπίσημο ύφος:

— Εμπρός!  
Υπάκουη ή χοντρή νοικοκυρά ξεκίνησε, τραβώντας το άμαξιάκι, ενώ ο Σιμόν την άκολουθούσε χωρίς να καταδέχεται να τη βοηθήσει γιατί σκεπτόταν πως ένα πρόσωπο τόσο έπίσημο σαν τον κηδεμόνα του Καπέτου, μπορούσε στην ανάγκη να επιτρέψη στη γυναίκα του να σύρη το καρρότσι, μιά δεν τον ήταν συγχωρημένο να τη βοηθήσει ο ίδιος.

Η Νανέττα είχε χάσει πια και την τελευταία της έλπίδα. Κάμποση ώρα, έμεινε άκίνητη στη μέση του δρόμου (Άκολουθεί)

— Ναί! έλεγε βάζοντας όλη τη δύναμη της φωνής του. Θά φανώ άξιος της έμπιστοσύνης του έθνους, έχω τις άρχές μου ως προς τον τρόπο κατά τον όποιο πρέπει να ανατραφή το λυκόπουλο, και κανένας δεν θα μ' έμποδίσει να τις εφαρμόσω.

Η Νανέττα, που έφθανε ακριβώς εκείνη τη στιγμή και άκουσε τα τελευταία αυτά λόγια, ανατρίχιασε, άκούγοντας το Σιμόν να ονομάζει τον μικρό πρίγκιπα λυκόπουλο και να εκθέτη το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, και σκέφθηκε τί μαρτύρια θα τραβούσε το καίμενο το παιδί από τον χοντράνθρωπο αυτόν που ήταν πάντα και πιωμένος.

Μά την ίδια στιγμή μιά ιδέα πέρασε απ' το μυαλό της: Συλλογίστηκε τη γυναίκα του Σιμόν, που παρ' όλο το σκουτουφλιασμένο ύφος της και την βραχνή φωνή της, ήταν κατά βάθος μιά γυναίκα με χρυσή καρδιά.

Τρόπωςε λοιπόν μέσα στο σπίτι, και τραβώντας τη μπαλωματό από τη φούστα της, της είπε, ενώ τη βοηθούσε να φορτώσει ένα μεγάλο κοφίνι στο καρρότσι της:

— Αν θέλεις, κυρά Γιαννούλα, μπόρω νάρθω κι' εγώ μαζί σου. Θά σε βοηθήσω να συγυρίσεις τα πράγματά σου ή, καλύτερα, αν θέλεις, θά σάς έτοιμάσω το φαί σας όσο έσθ θα συγυρίζεις το νοικοκυριό σου.

Η πρόταση αυτή οά να καλάρωσε στην κυρά Γιαννούλα, που δεν είπε ούτε και ούτε όχι και η Νανέττα για μιά στιγμή νόμισε πως είχε βρη τον τρόπο να πλησιάσει στο μικρό Δελφίνο.

Φανταζόταν κιάλας τον έαυτό της στο Τέμπλο, κοντά στον άτυχο πρίγκιπα

Και βλέποντας ότι τα κούφια και πομπώδη αυτά λόγια έκαναν στους άκροατές του την έντύπωση που γύρευε, ο Σιμόν άποχαίρετ'ησε με μεγαλοπρέπεια όλη την δμήγυρη, και γυρίζοντας προς τη γυναίκα του που είχε ξευθεί κιάλας στο χειραμάχι, της είπε μ' έπίσημο ύφος:

— Εμπρός!  
Υπάκουη ή χοντρή νοικοκυρά ξεκίνησε, τραβώντας το άμαξιάκι, ενώ ο Σιμόν την άκολουθούσε χωρίς να καταδέχεται να τη βοηθήσει γιατί σκεπτόταν πως ένα πρόσωπο τόσο έπίσημο σαν τον κηδεμόνα του Καπέτου, μπορούσε στην ανάγκη να επιτρέψη στη γυναίκα του να σύρη το καρρότσι, μιά δεν τον ήταν συγχωρημένο να τη βοηθήσει ο ίδιος.

Η Νανέττα είχε χάσει πια και την τελευταία της έλπίδα. Κάμποση ώρα, έμεινε άκίνητη στη μέση του δρόμου (Άκολουθεί)



Ο ΜΙΚΡΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ  
Χτυπή την πάσα της βασιλόπτας κι' όλο τη δοκιμάζει, όχι για τίποτ' άλλο, αλλά για να έβλεψη αν χτυπήθηκε άρκετά κι' αν είναι γλυκερά όσο πρέπει...





