

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΒΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκειρισμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας — Ἐγκύκλιος ἀρ. 80, ἀπὸ 11 Ἀπριλίου 1932 —
ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ὅλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα τῆς Μέσης καὶ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ δραχμαὶ 100. Ἐξέ-
μνην δραχ. 55. Τρίμηνν δραχ. 30.

ἘΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : Ἐτησίᾳ φράγκα γαλλικὰ 60,
ἔξμνην 35 καὶ τρίμηνν 20.

ΑΜΕΡΙΚΗΣ : Ἐτησίᾳ δολλάρια 4, ἔξμνην 2
καὶ τρίμηνν 1.

ΕΚΑΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρο-
μαὶ ἐρχίζον τὴν 1ην οἰουθίστου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Ἐδουαίδου ἐπιθ. 42, παρὰ τὸ Παρθέσιον.

Περίοδος Β'. — Τόμος 40ὸς

Ἀθήναι, 22 Ἰουλίου 1933

Ἔτος 55ον. — Ἀριθ. 34

Ἡ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΕΤΤΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ ΕΥΔΟΧΙΕΣ ΔΥΡΥΣ

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενον —
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'

Ἡ γιορτὴ τῶν γενεθλίων

Ἐνα πλῆθος προσκλήσεις εἶχαν σταλεῖ σὲ ὅλα τὰ γνωστὰ σπιτία καὶ τὸ μισὸ Γερήμεπορου εἰτοιμαζόταν γιὰ τὴ γιορτὴ.

Ἡ πρώτη Σεπτεμβρίου ἦταν ἡ ἀραιότερη ἡμέρα ποὺ μπορούσε κανεὶς νὰ ἐπιθυμήσῃ. Ἐνα ἑλαφρὸ ἀεράκι φυσοῦσε ἀπ' τὸ πρῶν καὶ ὁ ἥλιος ἔλαμπε στὴν ἐλογάλανο οὐρανό. Ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ Ντένιστον, οἱ κύριοι καὶ οἱ ὑπηρετές ἦταν στὸ πόδι ἀπὸ νωρὸς γιὰ νὰ ἐπιλέψουν ἢ νὰ ἐκτελέσουν τὶς τελευταῖες εἰτοιμασίες.

Ἡ κυρία Βάν-Κούρτ καὶ ἡ κόρη τῆς πρὸ εἶχαν φθάσει ἀπὸ τὸ πρῶν ἔκταναν ὅλην ὥραν μυστικὰ συμβουλίαι καὶ διαβουλίαι μὲ τὴν κυρία Κίνσεϋ καὶ μὲ τὴ Βιργινία.

Μὰ καὶ ὁ Τζάκ κι' ἡ Μπέττυ εἶχαν κι' αὐτοὶ τὰ μυστικὰ καὶ τὶς κρυφές τους προετοιμασίες. Κι' ἔτσι οἱ ἄρες τῆς ἀναμονῆς τοὺς φάνηκαν λιγώτερο ἄργες.

Φυσικὰ τὴν ἡμέρα ἐκεῖνη μᾶθημα δὲν εἶχε. Μ' αὐτὸ δὲν ἐμπόδισε τὸν κύριον Μίξον νὰ ἔρθῃ ἀπὸ τοὺς πρώτους καὶ νὰ προσφέρῃ τὴ βοήθειά του σ' ὁποῖον τὴν χρειαζόταν.

Ἡ γιορτὴ ἄρχισε σὲ τὴ τέσσαρις τὰ πόγευμα καὶ θὰ διαρκούσε ὡς τὶς ἑννέα. Ὅσοις πολλοὶ ἀπὸ τοὺς νεαροὺς προσκεκλημένους — καὶ μάλιστα ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν μέρος στὴν ὀρχήστρα — εἶχαν ἔρθῃ πρὶν ἀπὸ τὴν ὀρισμένη ὥρα καὶ γέμιζαν τὸ περιβάλλον μὲ τὶς φωνές καὶ τὰ παιχνίδια τους.

Ὁ γιατρός Νόρτον, ὁ μεγάλος χειρουργὸς ἀπὸ τὴν Νέα Ἰόρκη, εἶχε θελήσει νὰ παρακολουθήσῃ μόνος του τὰ πρῶτα βήματα τοῦ Τζάκ. Πιστοποίησε μὲ εὐχαρίστηση, ποὺ τὴν

— Ζήτω! Ζήτω! φώναξε ὁ Τζάκ, πετώντας μακριὰ τὸ δεκανίκι του. Τρία Ζήτω γιὰ τὸν γιατρὸ Νόρτον ποὺ μ' ἔκανε καλά!

Τὰ τρία αὐτὰ Ζήτω τὰ ἐπανέλαβαν μὲ μιὰ φωνὴ καὶ οἱ ὑπηρετές ἀκόμα ποὺ στέκονταν στὴν πόρτα καὶ περίμεναν μὲ ἀγωνία νὰκούσουν ἢ θὰ πῆ ὁ γιατρός.



Ἡ Μπέττυ σήκωσε τὸ ραβδί τῆς καὶ ἡ μουσικὴ ἄρχισε (Σελ. 398, στ. γ')

ἔκανε ἀκόμη μεγαλύτερη ἡ χαρὰ τῆς Μπέττυ καὶ ὅλων τῶν φίλων τοῦ μικροῦ πρῶν σακάτη, διὰ τὸ πόδι ποὺ αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶχε σπᾶσει δυὸ μῆνες προτούτερα, εἶχε τώρα γιαντρευτεῖ ἐντελῶς, καὶ διὰ καὶ οἱ δυὸ κνήμες εἶχαν τώρα ἀκριβῶς τὸ ἴδιον μᾶκρος, ὥστε ὁ μικρὸς δὲν κούτσαινε πιά.

— ὦ, σὰς εὐχαριστῶ, σὰς εὐχαριστῶ πολὺ, κύριε. ἔκανε ἡ Μπέττυ, κατασυγκινημένη παίρνοντας τὸ χέρι τοῦ κυρίου Νόρτον καὶ σφιγγοντας το μὲ ὅλη τῆς τὴ δύναμη σὰς εὐχαριστῶ μ' ὅλη μου τὴν καρδιά. Εἶμαι τόσο εὐτυχομένη ποὺ κάνατε καλά τὸν ἀγαπημένο μου Τζάκ. Εἰ-

μισό του και με τον άμπά του και πρόσφερε στο βροστό την καμίζια του. Μά ο τσοπάνος άρνήθηκε, λέγοντας πως τὰ δικά του ρούχα είναι έκει άπάνω στην άμμο και όσο για τὸ παιδί και για τὴ μητέρα, θὰ βρεθοῦν σὲ λίγο στεγνά ρούχα και φωτιά για νὰ ζεσταθοῦν.

Και τοῦ εἰδείξε τὸ ἀντικρινὸ μικρὸ πολύδεντρο, λέγοντας ὅτι ἐκεῖ στήν ράχη εἶναι τὸ καλόδι του και ἡ τσο-

πάνισσά του εἶναι φιλόξενη γυναίκα και για τοὺς άλλους και γι' αὐτόν, τὸ Γιάννιό.

— Τὸ παιδί λίγα τριψίματα θέλει, εἶπε, νάρθῃ στὸν εαυτὸ του, κι' εἰς θὰ κἀνης καλά, ἀφοῦ σὲ πονοῦν τὰ πόδια, νὰ μὴν κἀνης μαρτιάτικα μπάνια.

Και στὰ τελευταία πρόσθεσε:
— Κρίμα μονάχα πού δὲν ἐβγάλες χταπόδια!

Διασκευή

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΡΣΟΥΛΗ

Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ὑπὸ MAURICE CHAMPAGNE

- Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο -

Σήκωσε τὸ κεφάλι του και τότε εἶδε ὅτι ὁ θεὸς του εἶχε ἔρθει στὸ καικι συνοδουόμενος κι' ἀπὸ τὸν μπάρμπα-Γιάννιό κι' ὅτι τώρα οἱ τέσσερες ναυτικοὶ μαζί με τὸν καπετάνιο σήκωναν τὰ πανιά για νὰ σαλπάρουν.

Εἶχε φθάσει ἀλήθεια, ἡ ὥρα για νὰ βγοῦν οἱ φαράδες στ' ἀνοιχτὰ και ν' ἀρχίσουν τὴ δουλειά τους. Ἐπειδὴ ὅμως οὔτε οἱ ναῦτες οὔτε ὁ καπετάν Μαθιὸς δὲν φαίνονταν πως ἔδιναν καμμιὰ σημασία στήν παρουσία τοῦ Γιάννη, τὸ παιδί δὲν κουνήθηκε ἀπὸ τὴ θέση του κι' ἐξακολούθησε τοὺς ρεμβασμοὺς του.

Τὸ καικι εἶχε βγεῖ κιόλας ἔξω ἀπ' τὸ λιμάνι ὅταν ὁ Γιάννης σκέφθηκε νὰ κοιτάξῃ τί πράγμα ἦταν τὸ ἐνθῦμο πού εἶχε ἀφήσει ἡ μικρή του φιλενάδα.

Ἐβλεπε τοὺς φιδόκους, ἀνοίξε τὸ κουτί, και εἶδε με συγκίνηση ἕνα ὠραιότατο ἀσημένιο ρολόι με ἀλυσίδα και ἀπὸ κάτω ἕνα γράμμα τῆς μικρῆς Ἄρρωστης.

Για ἔπαινο τοῦ Γιάννη πρέπει νὰ πούμε ὅτι τὸ πρῶτο κίνημα τοῦ μικροῦ μούτσου δὲν ἦταν νὰ πάρῃ στὰ χέρια του τὸ ρολόι, ἀλλὰ νὰ νοιώξῃ και νὰ διαβάσῃ τὸ γράμμα τῆς Σούζης.

Μ' ἔλο πού ὁ Γιάννης δὲν ἄφηγε νὰ περάσῃ οὔτε μιὰ μέρα χωρίς νὰ μελετήσῃ τὰ μαθήματά του, ὥστοςο για τὴν ὥρα δὲν εἶχε κάνει ἀκόμη πάρα πολὺ μεγάλες προόδους.

Διάβαζε βέβαια χωρίς νὰ συλλαβίζῃ, ἀλλὰ πολὺ ἀργὰ ἀκόμα.

Ἐδύχως ἡ Σούζη εἶχε κάνει πολὺ μεγάλα τὰ γράμματά της κι' ἔτσι ὁ Γιάννης κατόρθωσε χωρίς πολὺ μεγάλες δυσκολίες νὰ διαβάσῃ ὡς τὸ τέλος τῆς λίγης γραμμῆς πού εἶχε γράψῃ ἡ μικρή του φίλη:

« Ἀγαπητὴ μου Γιάννη,

Ἄρρωστησα και ὁ γιατρὸς λέει ὅτι πρέπει νὰ φύγω, ἐλπίζω ὅμως πως δὲν θὰ χωριστοῦμε για πολὺν καιρό. Μὴν ἀφήνεις νὰ σὲ κυριεύσῃ ἡ λύπη πού θὰ ἀισθανθῆς για τὴν ἀναχώρησή μας. Δυποῦμαστε κι' ἐμεῖς για σένα, μὰ ἔχουμε θάρρος, με τὴν ἐλπίδα πως θὰ σὲ ξαναδοῦμε και γι' αὐτὸ πρέπει και σὺ νὰ δείξῃς θάρρος. Νὰ μελετᾷς πολὺ ὅσο θὰ λείπουμε. Ὅσο περισσότερο προχωρήσῃς, τόσο πὶὸ πολὺ θὰ εὐχαριστηθοῦμε γιατι σ' ἀγαποῦμε ὅλοι μας. Νὰ σκέπτεσαι τὸ μέλλον σου και νὰ θυμάσαι κάπου-κάπου και μὰς και ἀκόμη νὰ τὸ ξέρεις πως εἶναι ψέμ-



«Ο καπετάν-Μαθιὸς ἦταν ἐξαιρετικὰ κακόκεφος ἐκείνο τὸ βράδυ» (Σελ. 403, στ. β').

ματα ἡ παροιμία πού λέει: «Μάτια πού δὲν βλέπουνται, γρήγορα λησμονιοῦνται». Μαζὶ μ' αὐτὰ τὰ λίγα λόγια σου στέλνω κι' ἕνα μικρὸ ἐνθῦμο για νὰ τὸ κρατᾷς πάντοτε ἐπάνω σου. Θὰ σοῦ δίνῃ θάρρος ὅποτε βρίσκεσαι σὲ στενοχώρια και θὰ σοῦ θυμίζῃ τοὺς φίλους σου και τὴν μικρὴ σου φίλη.

Σούζη»

Τὸ γράμμα αὐτὸ ὅταν τὸ διαβάσει τὸ γέμισε ὁ Γιάννης με φιλία και τὰ δάκρυα, ἐπιτέλους, ἀνέβηκαν στὰ μάτια του. Μ' αὐτὰ ἦταν γλυκὰ δάκρυα, δάκρυα πού τὰ προκαλοῦσε ἡ συγκίνηση.

Δίχως ἄλλοθ' ἀκολουθοῦσε τῆς συμβουλῆς τῆς Σούζης, δίχως ἄλλο θὰ μελετοῦσε. Ἦ ξαφνικὴ ἀναχώρησή τους ἦταν βέβαια ἕνα μεγάλο χτύπημα γι' αὐτόν, ἀλλὰ δὲν ἔπρεπε νὰ τὸν ἀποθαρρύνῃ. Ἀπελπίστικα ἔπρεπε νὰ τὸν κἀνῃ πὶὸ γενναῖο και πὶὸ δυνατὸ.

Σ' ἔν, σὲ δυὸ μῆνες τὸ ἀργότερο οἱ φίλοι του θὰ ξαναγύριζαν, ἦταν βέβαιος. Ἦθελε ὡς τὰ τότε νύχῃ τὸσο προχωρήσῃ, ὥστε νὰ τοὺς κἀνῃ ἕλους νὰ θαυμάσουν τῆς προόδου του. Γεμάτος θάρρος κι' ἐμπιστοσύνη για τὸ μέλλον, σηκώθηκε μονομαῖς ὀρθιος, σκούπισε τὰ μάτια του κι' ἔβαλε τὸ γράμμα μαζί με τὸ ρολόι μέσα στὸ κουτάκι. Ἐπειδὴ ἔχως τὸ πολὺ τιμο φυλαχτάρι στὸν κόρφο του και προχώρησε ἀποφασιστικὰ πρὸς τὴν πρύμη.

Μιὰ ὥρα ἀργότερα, δίχως κἀν νὰ τοῦ ἔχη πῆ ὁ θεὸς του νὰ τὸ κἀνῃ, ὁ Γιάννης εἶχε ἀνεβάσει τῆς κόφης για τὰ φάρια ἀπάνω στὸ κατάρωμα και βούρλιαζε με ζῆλο τὰ φάρια πού οἱ ἄλλοι φαράδες πετοῦσαν σπαραχτικὰ ἀπὸ τὰ δίχτυα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Ὀλιμένης ὥρες

Τὸ τέλος τοῦ Ὀκτώβρη ἔφθασε κι' ὅστερα πέρασε ὁ Νοέμβρης και ὁ Δεκέμβρης, δίχως νὰ μάθῃ ὁ Γιάννης ὅτι οἱ φίλοι του εἶχαν σκοπὸ νὰ γυρῶσιν γρήγορα.

Ἦ θλίψη του ἦταν μεγάλη, μὰ ὥστοςο δὲν ἔχασε τὸ κουράγιο του και ἐξακολούθησε νὰ μελετᾷ με ζῆλο τὰ μαθήματά του, προσπαθώντας νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν σεβάσιο καθηγητὴ του, και νὰ φαίνεται κιόλας ἐργατικὸς κι' ὑπάκουος για νὰ μὴν ἔχη ὁ θεὸς του κανένα παράπονο μαζί του.

Ὁ Μαθιὸς Μπρινιδὺν παρ' ἔλο πού ὁ γιατρὸς κι' ὁ πλοίαρχος κι' ἡ Σούζη, οἱ ἀγγρῆνοι προστάτες τοῦ ἀνεψιοῦ του εἶχαν φύγει ἀπὸ καιρὸ, δὲν εἶχε ὥστοςο ἀλλάξει στάση ἀπέναντι

τοῦ Γιάννη, ὅπως εἶχε φοβηθεῖ τὸ παιδί. Ἐξακολουθοῦσε πάντα νὰ τοῦ φέρεται με τὴν ἴδια προσποιημένη γλώσσα και τὸν ἴδιο πατρικὸ τόνο ὅπως στήν ἀρχή.

Ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρὸ ὁ μπάρμπα-Μαθιὸς λάβαινε κανένα γράμμα ἀπὸ τῆς Κάννης και ἀπὸ αὐτὸ διαβάσει στὸν Γιαννάκη μερικῆς φράσεις πού τὸν ἀφοροῦσαν.

Τὰ γράμματά αὐτὰ ὁ Γιάννης εἶχε μεγάλη διάθεση νὰ τὰ διαβάσῃ ὀλόκληρα. Ἀλλὰ για λόγους πού ἔμεναν ἀγνωστοὶ στὸ παιδί, ὁ φαρὰς ποτὲ δὲν ἤθελε νὰ τοῦ τὰ δώσῃ στὰ χέρια του.

Ἐδύχως ὁ παπα-Μανώλης λάβαινε κι' αὐτὸς ἐπίσης γράμματά ἀπὸ τὸν πλοίαρχο Φουριέρ, και κάθε φορὰ τὰ διαβάσει ὀλόκληρα στὸν μαθητὴ του και ἀπαντοῦσε κιόλας ἀπὸ μέρους τους.

Ἀπὸ τὰ γράμματά αὐτὰ ὁ Γιάννης μάθαινε ὅτι ἡ μικρὴ του φίλη ἦταν κάπως καλύτερα, μὰ πὼς ἡ ἀνάρρωσή της προχωροῦσε πολὺ ἀργὰ και πὼς παράγγελνε στὸ Γιάννη νὰ ἔχη θάρρος και ὑπομονή. Κι' αὐτὸ χρειάζεταν στὴ λήθεια νὰ τοῦ τὸ συστήσῃ, γιατι ὁ μικρὸς εἶχε ἀρχίσει πια νὰ ἀπελπίζεται και περίμενε με λαχτάρα τὴν εὐλογημένη στιγμὴ πού θὰ μάθαινε ὅτι οἱ φίλοι του γυρίζουν.

Ὅστοςο ἔκανε μεγάλες προόδους σὲ ὅλα τὰ μαθήματά του και τὸ μυαλό του πού εἶχε μείνει κλειστὸ ἔσα με τότε, ἀνοιγόταν ὅπως ἕνα λουλούδι στῆς ἀκτίνες τοῦ πρωϊνοῦ ἡλίου, διεψασμένο για μάθηση.

Τὰ μαθήματα και ἡ δουλειά του στὸ καικι και στὸ σπῆτι, τοῦ ἔπαιναν ὄλο του τὸν καιρὸ και ἔτσι ἔφθασαν οἱ πρῶτες μέρες τοῦ Φλεβάρη, δίχως ὁ Γιάννης νὰ τὸ καταλάβῃ.

Σύμφωνα με τὰ τελευταία γράμματά πού εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τῆς Κάννης ἡ Σούζη ἦταν τώρα πολὺ καλύτερα και ὁ Γιαννάκης συλλογιζόταν με χαρὰ ὅτι ἡ καλύτερευση αὐτὴ σημαίνει δίχως ἄλλο και τὴν γρήγορη ἐπιστροφή τὸν φίλων του. Ὅταν μιὰ μέρα, ὁ Γιάννης πηγαίνοντας στὸ σπῆτι τοῦ παπᾶ, βρῆκε τὸ σεβάσιο δάσκαλό του συλλογιζόμενον και περιλυτο. Εἶχε λάβει ἐκείνο τὸ πρῶτ ἕνα γράμμα ἐπου ὁ γιατρὸς Ντεριδὺν πληροφοροῦσε ὅτι ἡ Σούζη εἶχε ξανακυλήσει και βρισκόταν σὲ πολὺ

ἀσχημῆ κατάσταση. Σ' ἕνα ὑστερό-γραφο πού εἶχε προσθέσει βιαστικὰ ἀπὸ κάτω, τοῦ ἔγραφε ἀκόμη ὅτι τὸ ξανακύλισμα αὐτὸ τὸ εἶχε προκαλέσει μιὰ σοβαρὴ ἐγχείρηση, πού εἶχαν κάνει στὸ κοριτσάκι.

— Ἄν θέλῃς, Γιάννη, εἶπε ὁ ἀγαθὸς παπὰς ὅταν τοῦ ἔκανε γνωστὰ ὅλα αὐτὰ τὰ θλιβερά νέα, ἄς μὴν κάνουμε μάθημα σήμερα. Πάρε τὸν κουκα σου και θὰ πάμε νὰ κάνουμε ἕναν περίπατο και νὰ μιλήσουμε και για τοὺς ἀγαπημένους μας φίλους πού εἶναι τόσο ἀνήσυχαι αὐτὴ τὴν στιγμὴ.

Μὲ βαρετὰ καρδιά ὁ Γιάννης ὑπάκουσε.



«Τὸν ἄρπαξε ἀπ' τοὺς ὄμους και τὸν ἔβγαλε ἔξω...»

Ὅταν ὁ μικρὸς μούτσος γύρισε στὸ σπῆτι του, εἶχε κιόλας νυχτώσει.

Τὸ σπῆτι ἦταν ἔρημο. Ὁ μπάρμπα-Μαθιὸς δὲν εἶχε ἔρθει ἀκόμη.

Παραμυρίζοντας τὴ λύπη του ὁ Γιάννης ἀνῆψε τὴ λάμπα και βέβηκε νὰ ετοιμάσῃ τὸ βραδυὸ φεγγιτό. Μ' αὐτὴ τὴν ἀποσχόληση πέρασε πολλὴ ὥρα. Ὅλα ἦταν ετοιμα και τὸ φαί κατεσκευασμένο ἀπ' τὴ φωτιά, ὅταν βαρετὰ βήματα ἀκούστηκαν ἀπὸ τὸ δρόμο, ὅστερα ἀνοίξε ἡ πόρτα και ὁ μπάρμπα-Μαθιὸς φανερώθηκε στὸ κατώφλι.

Μὲ μεγάλῃ του ἐκπλήξῃ ὁ Γιάννης παρατήρησε ὅτι ὁ θεὸς του ἦταν ἐξαιρετικὰ κακόκεφος και γκρι-νιάρης κείνο τὸ βράδυ, μ' ἔλο πού δὲν φαίνόταν μεθυμένος. Για πρῶ-

τὴ φορὰ, ὅστερα ἀπὸ τὸσοὺς μῆνες, ἄρχισε νὰ τὸν μαλώνῃ για τὸ κάθε τι. Τὸ φαί ἦταν κακομαγειρεμένο, τὸ φαμί ἦταν μαγατάτικο, ἡ λάμπα κάπνιζε, τίποτε δὲν ἔβρισκε καλό.

Ὅστοςο αὐτὴ τὴ φορὰ, περιωρίστηκε μονάχα στὰ λόγια. Ὁ Γιάννης δὲν μπορούσε νὰ ἐξηγήσῃ τὸν περιεργὸ αὐτὸν τρόπο τοῦ θεοῦ του, πού δὲν εἶχε ἄλλῶστε καμμιὰ ἀφορμὴ μαζί του για νὰ τοῦ φερθῇ ἔτι ἀσχημὰ ἐκείνο τὸ βράδυ. Ὅστοςο δὲν μίλησε καθόλου και ετοιμάσθηκε νὰ πέσῃ νὰ κοιμηθῇ. Μὰ προτοῦ ξαπλώθῃ πῆρε τὸ θάρρος νὰ ρωτήσῃ τὸ θεοῦ του, ἂν εἶχε λάβει καμμιὰ εἰδή-ση ἀπὸ τῆς Κάννης.

Αὐτὴ ἡ τόσο ἀθῶα ρώτηση ἐρέθηκε σὲ φοβερὸ σημεῖο τὸ ναυτικὸ.

— Καὶ βέβαια εἶχα, ἔκανε ἀπότομα. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σὲ κόφτει ἔσένα. Ἄντε πέσε νὰ κοιμηθῇς και τὰ πολὺ λά λόγια δὲν μ' ἄρῆσουν. Ἀκουσε;

— Μά, θεὸς μου, εἶπε δειλά ὁ Γιάννης, θὰ ἤθελά...

Ὁ μπάρμπα-Μαθιὸς ἔδωσε μιὰ φοβερὴ γροθιά στὸ τραπέζι πού κόντεψαν νὰ σπάσουν ὄλα τὰ ποτήρια και τὰ πιάτα.

— Στὸ κρεβάτι φώναξε. Ἀκουσε; τί εἶπα;

Ὁ Γιάννης τὰ εἶχε χάσει ὀλότελα. Δὲν εἶπε μιὰ και πῆγε κι' ἔπεσε στὸ κρεβάτι του.

Νὰ δοκιμάσῃ ν' ἀντιμλήσῃ στὸ θεοῦ του σὲ μιὰ τέτοια στιγμὴ, δὲν θὰ χρῆσιμευε σὲ τίποτε παρὰ θὰ τὸν ἔκανε ν' ἀγρίεψῃ ἀκόμη περισσότερο. Γδύθηκε λοιπὸν ἀθόρυχα και χῶθηκε κάτω ἀπὸ τὰ σκεπάσματά του κι' ἔκανε εὐθὺς τὸν κοιμισμένο.

Ὅστοςο δὲν μπόρεσε ν' ἀποκοιμηθῇ ἀμέσως, κι' ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ μισόκλειστα βλέφαρά του παρακολούθησε τῆς κινήσεις τοῦ θεοῦ του.

Σχεδὸν μιὰ ὥρα ὀλόκληρη ὁ μπάρμπα-Μαθιὸς πῆγαυε ἐπάνω-κάτω μὲς στὴν κάμαρα, ὡς ἂν θηρίο στὸ κλουβὶ μουρμουρίζοντας ἀνάμεσα στὰ δόντια του, δίχως νὰ μπορῇ ὁ Γιάννης νὰ κούσῃ τί ἔλεγε. Στὸ τέλος ἔβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του ἕνα γράμμα, πού ἀπὸ τὸ σῆχημα του τὸ παιδί κατάλαβε ὅτι προερχόταν ἀπ' τὸν πατέρα τῆς Σούζης και ἄρχισε νὰ τὸ διαβάσῃ με σιγανὴ φωνή.

Ὅταν τέλειωσε τὸ διάβασμα, μ' ἕνα ἀπότομο κίνημα τσαλάκωσε τὸ

