

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΑΣ

Ἐγκειμενὸν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Παιδείας — Ἐγκύκλιος ἀρ. 30, ἀπὸ 11 Ἀπριλίου 1932 —

ὡς ἐλεύθερον ἀνάγνωσμα δι' ὅλα ἐν γένει τὰ Σχολεῖα τῆς Μέσης καὶ Στοιχειώδους Ἐκπαιδεύσεως.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΗΡΩΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ἐτησίᾳ δραχμαὶ 100. Ἐξέ-
μνην δραχ. 55. Τρίμηνην δραχ. 30.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αἰθιάτου ὑπόσει διατριμ. 50.
Ἀμερικῆς δολάρια 3.— Ἀγγλίας καὶ ὄλων ἐν γέ-
νει τῶν ἄλλων Κρατῶν σελίνια 10.
Ἐξέμνηνοι καὶ Τρίμηνοι ἐναλόγως.

ΕΚΔΙΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΘΗ ΤΩ 1879

ΙΒΡΥΤΗΣ - ΕΚΛΟΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Ἀρχίζει τὴν 1ην Δεκεμβρίου, ἀλλ' αἱ συνδρο-
μαὶ ἀρχίζουν τὴν 1ην οἰκουμένης μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ὁδὸς Εὐριπίδου ἀριθ. 42, παρὰ τὸ Βαρβάκειον.

Περίοδος Β' — Τόμος 43ος

Ἀθήναι, 28 Δεκεμβρίου 1935

Ἔτος 58ον. — Ἀριθ. 4

Ἡ ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΕΒΡΑΒΕΥΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τώρα καὶ πολλὰ πολλὰ χρόνια ζοῦ-
σαν σ' ἓνα γραφικὸ, μὰ πολὺ μικρὸ
χωριουδάκι μιά χήρα μὲ τὴν κόρη
τῆς. Ἡ χήρα ἦταν φτωχὴ καὶ λυ-
πημένη γιατί εἶχε περάσει πολλές
πίκρες καὶ βάσανα. Καὶ μόνο τὸ ἀν-
τίκρουσμα τῆς κόρης τῆς, μίᾱς χαρι-
τωμένης μικρούλας δέκα ἐτῶν, μπο-
ροῦσε νὰ φέρῃ τὸ χαμόγελο στὰ χεί-
λη τῆς.

Τὴ γλυκεῖα καὶ ὀμορφὴ ποῦ ἦταν
ἡ Ἐλενίτσα μὲ τὰ γαλανὰ ὄφρατα τῆς
μάτια ποῦ ἔμοιαζαν σὰν δυὸ κομμά-
τια οὐρανοῦ καὶ μὲ τὰ ὀλόξανθα μαλ-
λιά τῆς, δυὸ βαρεῖες χρυσῆς πλεξίδες
ποῦ ἦταν τὸ καμάρι τῆς μητέρας
τῆς. Καὶ τί φρόνιμο, τί ἤσυχο κορι-
τσάκι ποῦ ἦταν. Ἐξέρε πὼς ἡ μη-
τέρα τῆς ἦταν φτωχιά καὶ ποτὲ δὲν
τῆς ζητοῦσε τίποτε. Τὸ μόνο πάθος
τῆς ἦταν τὰ λουλούδια καὶ μάλιστα
τὰ τριαντάφυλλα. Μόνη τῆς τὰ καλ-
λιεργοῦσε καὶ τὰ περιποιόταν στὸ
φτωχικὸ τους περιβολάκι καὶ δὲν εἶ-
χε ἄλλη ἐπιθυμία, παρὰ πὼς νὰ τὸ
κατορθώσῃ ὥστε νὰ ἔχῃ τριαντάφυλ-
λα ὅλη τὴ χρονιά.

Στὸ ἴδιο χωριὸ ζοῦσε ἓνας γέρος
χωριάτης ποῦ ἔκανε μάγια σὲ ὄλους
τοὺς συχωριανοὺς του ποῦ ἀντιπα-
θοῦσε ἢ ποῦ δὲν τοῦ ἔκαναν τὰ χα-
τήρια του. Ἡ δυστυχισμένη χήρα ἔ-
τρεμε γιὰ τὴν μοναχοκόρη τῆς. Τὴ
μποροῦσε νὰ κάνῃ γιὰ νὰ τὴν προ-
φυλάξῃ ἀπὸ τὸν κακὸ μάγο; Πήγαι-
νε καμμιά φορὰ καὶ τὸν ἔβρισκε καὶ
τὸν παρακαλοῦσε νὰ μὴν πειράξῃ τὸ
κοριτσάκι τῆς.

— Ἐγνοία σου, τῆς ἔλεγε ὁ μάγος.
Ἡ κόρη σου δὲν θὰ πάθῃ ποτὲ κακὸ
ἐξαιτίας μου. Τὴ πληρωμὴ ὅμως θὰ

μοῦ δώσης γι' αὐτὸ ποῦ σοῦ τάξω.

Κι' ἡ φτωχὴ χήρα καταχαρούμε-
νη, τοῦ ἔδινε πότε ἓνα βάζο μέλι,
πότε βούτυρο, πότε τὴν πιὰ παχειὰ
τῆς κόττα.

Ἔφτασε ὁ χειμῶνας μὲ τὰ κρύα
του καὶ μὲ τὴς παγωνιῆς του. Ἐνα
ἓνα ὄλα τὰ ὄφρατα λουλουδάκια μα-
ραίνονταν καὶ ἡ μικρούλα, ζαρωμένη
κοιτᾷ στὴ φωτιά, κοίταξε μελαγχολ-
ικῶς τὸν κῆπο τῆς ποῦ ρήμαξε. Τὴν
παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἔκει
ποῦ καθόταν ὀλομόναχη στὸ σπίτι,
βλέπει νὰ ἀνοίγῃ ἡ πόρτα καὶ νὰ
μπαῖνῃ μέσα ὁ γέρος μάγος, κρατών-

τας στὸ χέρι του μιά ἀγκαλιὰ ὄσπρα
τριαντάφυλλα. Τὸ κοριτσάκι μόλις
τὰ εἶδε πήδησε ξαφνιασμένο ἀπὸ τὸ
κάθισμά του.

— ὦ, τί ὄφρατα λουλούδια! ἔκανε
μὲ θαυμασμό. Δὲν ἔχω ξαναδεῖ ποτὲ
μου τόσο ὄφρατα. ὦ, καλέ μου μάγε,
δὲν μπορείς νὰ μοῦ δώσης μερικά;

Ἐ γέρος μάγος χαμογέλασε μ' ἓνα
μοχθηρὸ χαμόγελο.

— Νὰ σοῦ δώσω, ὀμορφὴ μου κο-
πέλλα, φτάνει ἐσὺ νὰ μοῦ δώσης τίς
ὄφρατες σου πλεξίδες.

Χωρὶς νὰ διστάσῃ ἡ Ἐλένη ἔκοψε
τίς δυὸ πλεξίδες τῆς καὶ ὁ μάγος τῆς

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ... ΣΚΥΛΟ



Κωμικοτραγικὴ ἱστορία σὲ δυὸ εἰκόνες χωρὶς λόγια

έδωσε τὰ μισὰ ἀπὸ τὰ τριαντάφυλλα του. Τὸ κοριτσάκι τὰ πήρε κατὰ χάριν...

Ὅταν γύρισε πίσω ἡ μητέρα καὶ εἶδε τὴν καταστροφὴν πού εἶχε κάνει ἡ Ἑλένη...

Ἐνημέρωσαν Χριστούγεννα. Ἡ ἔξοχή, ὅσο ἔφτανε τὸ μᾶτι τοῦ ἀνθρώπου...

Ἡ μητέρα τῆς Ἑλένης ξεκίνησε νὰ πάη στὴν ἐκκλησία καὶ ἀψῆσε τὴν κορούλα...

Ἐτσι ἡ Ἑλένη εἶχε μείνει μόνη τῆς καὶ κοίταζε τίς φλόγες νὰ παιχνιδίζουν...

Ἡ μικρούλα ἔξαφνιάστηκε, μὰ ἔτρεξε ἀμέσως νὰνοῖξη. Ἀπέξω...

Ὅλοι τοῦ οἱ στίχοι εἶναι σωστὰ δεκάσλλαβοι. Σὲ μερικὰς τῶρα προσθέτω...

Ἡ γυναίκα εἶχε ἓνα πρόσωπο γεμάτο γλῦκα καὶ καλοσύνη. Κρατοῦσε τὴν ἀγκαλιὰ...

Ἡ Ἑλένη τότε ἔκανε τὴ σκέψη πὼς οἱ τρεῖς ξένοι πού εἶχαν...

Ὅστος τὸ μωρουδάκι, ζεσταμένο ἀπὸ τὴ θαλπωρὴ...

Τότε ἡ μητέρα του εἶπε στὴν Ἑλένη μὲ γλυκεῖα φωνή: — Μικρούλα...

Φυσικὰ στὴν Ἑλένη στοιχίζε πολὺ νὰ προσφέρῃ...

Καθὼς περνοῦσαν ἀπὸ τὸ περιβάλλον...

ΜΙΚΡΗ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ

— Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο —
Βεῖδατε πὼς σὲ κάθε στιχοῦργημα...

Ἦσαν νύχτα, στὴ στέγη βογοῦδος
Ὁ βοριάς καὶ ψιλό παρτε χιόνι.

Ὅλοι τοῦ οἱ στίχοι εἶναι σωστὰ δεκάσλλαβοι. Σὲ μερικὰς τῶρα προσθέτω...

Ἦσαν νύχτα καὶ στὴ στέγη βογοῦδος
Ὁ βοριάς, ψιλό παρτε χιόνι.

Γιατί; Γιατί ὁ πρῶτος στίχος εἶνε ἑνδεκάσλλαβος...

Τέτοιοι στίχοι εἶναι λανθασμένοι, κι' ἐκεῖνοι μάλιστα πού τοὺς λείπει...

Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ μετρήσῃ κανεὶς...

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
τοῦ σπαθιοῦ σου τὴν τρομερή,

θὸς κάτασπρα τριαντάφυλλα στόλιον τὸ περιβάλλον...

Ὅταν ἡ χήρα γύρισε σὲ σπῆτι τῆς, βρήκε τὴν Ἑλένη...

Ἀπὸ τότε τὰ λευκὰ τριαντάφυλλα πού ἀνθίζουσαν...

(Μετάφραση ἀπὸ τὸ Γαλλικὸ) Γ. Γ.

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη
Ποῦ μὲ βιάσθη μετρᾶ τὴ γῆ

ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀπαγγεῖλετε, γιὰ νὰ καταλάβετε...

Μόνον στοὺς ἀσυνήθιστους στίχους γελιέται κανεὶς...

Ἐπέσανε τὰ Γιάννια σιγὰ νὰ κοιμηθοῦνε
Ἐλείσανε τὰ μῆλα τους, ἐβόσκον τὰ φῶτα

Ἦν αὐτὸ:
Ἀπὸ ματάκια γλυκῶστυνων

Σ' ἓνα κάποιο τραγοῦδι
Τὰ ματάκια σὰ χάρμα,

Καὶ τὸ παραμικρότερο λάθος σ' αὐτοὺς...

Εἶναι νύχτα γλυκεῖα καὶ τὸ φογγάρι
Δὲ βγαίνει νὰ σκεπᾶσ' ἄστρο κανένα.

Ἐξαίρετα θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ γράψῃ

Δὲν ἐβγήκε νὰ σκεπᾶσθ' ἄστρο

μὲ τὴν ἰδέα πὼς εἶναι κι' αὐτὸς ἑνδεκάσλλαβος...

Περῖσαι, ο' δὴν τους τὴ λάμψη καὶ τὴν ἰδέαν

μὲ τὴν ἰδέαν πάλι: πὼς ἔγραψε δωδεκάσλλαβος...

ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ

[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

Δ' — Ἡ κυρία Μέγ' Ἀλέξανδρου

— Μπαμπάκα! φώναξα τότε ἐγὼ ὁ γάτος μου...

Στὴν ἀρχὴ ὁ μπαμπᾶς εἶπε ὄχι. Ἐνας γάτος...

— ὦ, Φίλιππε! διαμαρτυρήθηκε ἡ μαμά. Ὅπως θέλει...



— Ἀς μὲ κἀνῆ! εἶπε γελῶντας ὁ μπαμπᾶς. Τὴν ἀγαπῶ...

Τὰ τρία γατάκια ὀνομάζονται: Ντουνταῦ, Φουφούλης...

Ὅρες δλάκερες κοιμάται κουλουρασσένος...

Τὴν κυρία Μέγ' Ἀλέξανδρου τὴ βγάλαμε...

Ἄ, δὲ φαντάζεσθε πὼς τὰ περιποιόταν...

Μιὰ μέρα πού πήρα τὸ Φουφούλη...

γύρο στὸν ἥλιο, μάκολούθησε νιαουρίζοντας...

στουλισμένη, ὥστε ἐποχρεώθηκα νὰ τῆς ἀφήσω...



