

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΑ ΠΑΡΕΔΕΙΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΔΕΛΤΟΝ ΕΦΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Εγκριμένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως ελεύθερον κείμενον δι' όλα εν γενει τὰ Σχολεία (1932)
 Τυπωθέν δια του Άλφρεδ Μπαρλάνου της Ακαδημίας Αθηνών (1935).

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΡΟΥΤΕΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Έτησια δραχμαί 1000, Ημηνιαία δεχ. 350. Τρίμηνη δεχ. 300. Το φύλλον δεχ. 30
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ (ταχυδρομικαί επιστολαί, ταξ κτλ.) ετησίως: σ' όρος το περιόδικον Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, όδός Ερμούτου, 42 — Αθήνας.

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΙΔΡΥΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (1879-1941)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΩΣ

Άρχίζει την 1ην Δεκεμβρίου, αλλά οι συνδρομηταί αρχίζουν την 1ην Οκτωβρίου μηνός.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Όδός Ερμούτου αριθ. 42, παρά τὸ Χαρβάκειον

Περίοδος Β' — Τόμος 49ος

Αθήναι, 8 Δεκεμβρίου 1932

Έτος 64ον. — Αριθ. 36

Ο ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια από τὸ προηγούμενον)

Όπωςδήποτε, μετὰ τὰ «παιδιά» τοῦ πάτερ-Ίωσηφ, μετὰ τὴ ζωγραφικὴν του, μετὰ τὰ βιβλία του, καὶ προπάντων μετὰ τοὺς περιπάτους του στοὺς κήπους δὲν αἰσθανόταν πολλὴ πλῆξη. Μόνο στὰ μαθήματά του δὲν πήγαινε τόσο καλά, κι' ὁ οἰκοδιδάσκαλος ποὺ τοῦ εἶχαν πάρει ἀπ' τὸ χεῖμῶνα, παραπονιόταν πὼς δὲν ἔδειχνε κανένα ζήλο γιὰ τὰ λατινικά καὶ τὰ μαθηματικά. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ φύση ἦταν τὸ πικρὸ ἀγαπημένον του βιβλίον. Τάλλα, καὶ προπάντων τὰ σχολικά, τὰ διάβαζε μετὰ κόπον κι' ἀπὸ ἀνάγκη. Γι' αὐτὸ εὐχαριστήθηκε πολὺ ὅταν ἤρθαν οἱ διακοπὲς κι' ὁ δάσκαλος τὸν ἄφησε εὐλεύθερον νὰ περνᾷ τὴν ἡμέραν του ὅπως τοῦ ἄρεσε.

Συχνὰ στοὺς περιπάτους του ἔπαιρνε μαζί του καὶ τὰ «παιδιά», γιὰ νὰ ἀναπνεύουν κι' αὐτὰ, καθὼς ἔλεγε, λίγον καθαρὸ ἀέρα. Τὰ ἔβαζε μάλιστα νὰ κάνουν καὶ τὰ γυμνάσια τους στὸ ὑπαίθρο, ἔχι ὅμως πολὺ συχνά, γιὰτὶ τὸν τριγύριζαν ἀμέσως ὅλα τὰ μαγκόπαιδα τοῦ δρόμου, κι' αὐτὸ δὲν τοῦ παράρεσε τοῦ κ. Ένσορτ.

— Περὶ ἔργου, ἔλεγε στὴ γυναῖκα του, πὼς τοῦ ἄρεσει νὰ συναναστρέφεται τέτοια παιδιὰ. Ἄμα τὸν βλέπη κανένας μαζί τους, νομίζει πὼς κι' αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τὴν ἴδια τάξη. Τί θὰ γίνῃ αὐτὸ τὸ παιδί; Ἐγὼ ἀμφιβάλλω ἂν θὰ κατορθώσουμε νὰ τὸν κάμουμε ὅπως θέλουμε.

— Μεγάλωσε, ἀπαντοῖσε μετὰ κάποια ἀδιαφορία ἡ κ. Ένσορτ, κι' ἔχασε τὸ θὲλγητρο τῆς πρώτης ἡλικίας. Τώρα δὲν εἶναι οὔτε μικρὸ παιδί, οὔτε ἀκόμα μεγάλο. Βρίσκειται στὴν «ἀχάριστη», ὅπως τὴ λένε,

ἡλικία... Ἄς εἶναι ὅμως, ἐγὼ ἐπιμένω πὼς κατὰ βάθος εἶναι καλὴ φύση καὶ θὰ μπορέσουμε νὰ τὸν μορφώσουμε ὅπως πρέπει καὶ ὅπως ἔχουμε χρέος.

Ἄρχες τοῦ Σεπτεμβρίου σημεῖω-



«Εἶδε τὸν Φίλιππο νὰ σηρώγῃ ἄδειά κι' ἀριστερὰ τὰ παλιόπαιδα ἐκεῖνα...» (Σελ. 258, στ. γ')

ἦθε κατὰ σπουδαίον, κατὰ ἔκτακτον. Ἡ ἀρρώστεια τῆς κ. Ένσορτ δὲν ἦταν παρ' ἀδιαθεσίαν ἀπὸ ἐγκυμοσύνη. Καὶ ξαφνικά—γιὰ τὸν Φίλιππο, ποὺ δὲν τοῦ εἶχαν πει τίποτα— ἡ «ἀρρώστη» ἔπερε στὸν κόσμον ἕνα χαριτωμένον ἀγοράκι!

Τὸ γεγονὸς χαίρεισθη μετὰ μεγάλη χαρὰ. Τὸ νεογέννητον ὀνομάσθηκε Ἐδουάρδος ὡς τὸν πατέρα του. Ἡ λαῖδη Ένσορτ γύρισε διαστικὰ ἀπὸ τὸ Νιούπορτ. Κι' ὁ μικρὸς Ἐδουάρδος, ὁ κληρονόμος τῶν

Ένσορτ, ἐγκαταστάθηκε μετὰ τὴ γαλιδα παραμάνῃ ποὺ τοῦ πήραν ἀπὸ τὴν πρώτην μέραν, στὸ διαμέρισμα ποὺ εἶχε πρωτότερα ἡ Λουκία.

Τί φοβερὸς, τί δυνατὸς, μ' ὄλη του τὴν ἀδυναμία, ἀντίζηλος τοῦ Φιλίππου αὐτὸ τὸ μωρὸ! Ἄλλὰ τὸ εὐγενικὸν παιδί οὔτε ζήλασε, οὔτε λυπήθηκε, οὔτε σκέφθηκε κἀν πόσο μειονεκτικὴ γινόταν τώρα ἡ θέση

του κοντὰ στοὺς Ένσορτ. Καὶ τὴν πρώτην φορὰ ποὺ εἶδε τὸν μικρὸ Ἐδουάρδον, συγκινήθηκε βαθιά, τὰ μάτια του ἐδάκρυσαν καὶ, σκύβοντας στὴν κόβνια, φίλησε μετὰ μεγάλη προσοχὴν μὰ καὶ μ' ἀγάπην τὸ τρυφερὸ ἐκεῖνον μαγουλάκι.

— Τί ὁμορφὸ! εἶπε. Θὰ τὸ ἀγαπῶ μ' ὄλη μου τὴν καρδιά, κι' ὅσο θάναϊ μικρὸ, θὰ τὸ προσέχω καὶ θὰ τὸ περιποιούμαι.

Ἡ κυρία Ένσορτ φοβόταν αὐτὴν τὴν πρώτην συνάντησιν. Ἐνόμιζε πὼς

