

Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟ 1879
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1941)
* Αργυρούν μετάλλιον 'Ακαδημίας 'Αθηνών (1935)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Τιμή φύλλου δραχμαὶ 800

Περίοδος Δ' — Τόμος 1ος

* Ἀθήναι, 3 καὶ 10 Μαΐου 1947

* Ἔτος 6θον — Ἀριθ. 18-19



Η ΛΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΙΝΑΚΙ

Τὴ χαρούμενη, στ' ἀλήθεια, ποὺ εἶ-
[ναι σήμερα ἡ Λιλὴ
— κάθε χρόνο περιμένει τὴν ἡμέρα
[αὐτὴ τοῦ Μάη—
Μὲ τραγούδια πάνω κάτω τρέχει
[κι' ὄλους τοὺς φιλεῖ
καὶ χαρούμενα γελᾷ.

*

Μαργαρίτες, παπαρούνες, ρόδα
[πλέκει καὶ πηδᾷ
τὸ σκοινάκι της στὸν κήπο, σὰ χα-
[ρούμενος σπουργίτης!
Ἀὔριο πάλι στὸ σχολεῖο' ὅμως σή-
[μερα ἐκεῖ δὲ
ὅλη ἡ μέρα εἶναι δική της.

*

Ἡ μαμά της τὴ φωνάζει νάμπει
[μέσα μὰ στιγμῇ
κι' ἡ Λιλὴ μὲ τὸ σκοινάκι: — Σὲ λι-
[γάκι! τῆς φωνάζει.
Καὶ πηδάει καὶ γυρίζει, μὲ παιδιά-
[στικὴν ὀρμή,
ὅλη στὸν ἰδρωτὰ στᾶζει.

*

— Πρόσεξε μικρὸ κορίτσι, πρόσεξε
[μὴν κουραστεῖς,
καλὸς εἶναι πάντα ὁ Μάης, μὰ μπο-
[ρεῖ καὶ ν' ἀρωστήσεις.
Μὲ σκοινάκια καὶ τρεχάλες ἂν τυ-
[χὸν καὶ ξεχαστεῖς
θᾶρθῃ κι' ὦρα νὰ δακρῦσεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΔΗΣ

ΤΟ ΣΗΜΑΔΙΑΚΟ ΠΑΠΑΚΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ε΄.

Ὁ Κόρακας συγκινήθηκε :

— «Ἀνέβα ἄπάνω στὴ ράχη μου, τοῦ εἶπε, καὶ θὰ σὲ πάω ἐγώ. Θὰ εἶναι σὰ νὰ πηγαίνεις μὲ ἀεροπλάνο!»

Ἄ, τί χαρά! Σκαρφάλωσε χωρὶς δεύτερη κουβέντα, στὴ ράχη τοῦ κόρακα. Νάτους τώρα ψηλά. Τί ὠραία πού πετᾶνε! Καὶ τί γρήγορα! Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει πότε κ' ὄλας φτάσανε, τὸ χιονισμένο δάσος δὲ φαίνεται πιά. Τὸ κοράκι ὄσο πάει καὶ χαμηλώνει πρὸς τὴ γῆ καὶ τέλος σταματᾷ στὸ λειβάδι πού ἦταν κοντὰ στὸν πράσινο βάλτο. Τὸ μαυρομύτικο κατέβηκε ἀπὸ τὴ ράχη τοῦ κόρακα, τοῦ φίλησε τὸ πόδι λέγοντάς του εὐχαριστῶ γιὰ τὸ καλὸ πού τοῦ εἶχε κάμει. Ἐπειτα προχώρησε στὴν ὄχθη τοῦ βάλτου καὶ φώναξε τὸ Βάτραχο. Αὐτὸς καθόταν πάνω σ' ἓνα μεγάλο φύλλο καὶ liaζότανε: «Καλημέρα Παπάκι, εἶσαι εὐχαριστημένο;»



— «Καθόλου, καθόλου, μάλιστα κουράστηκα πολὺ κι' ἂν δὲν βρισκόταν ὁ καλὸς κόρακας ἴσως δὲν θὰ ξαναγύριζα ποτὲ πιά. Ἡ μύτη μου ἐπάγωσε τὸ χρῶμα ὅμως δὲν ἄλλαξε... Ὁ πῖθκος μου εἶπε πὼς τώρα μὲ τὸν πάγο, εἶναι πολὺ ἀπλὸ γιὰ σένα νὰ τ'ἀλλάξεις!»

— Ποιὸν πάγο; ἔκανε ὁ Βάτραχος.

— Νά, τὸν πάγο πού κόλλησε στὴ μύτη μου καὶ δὲν θέλει νὰ ξεκολλήσει, εἶπε παραπονιάρικα τὸ Παπάκι.

— Ἐγὼ δὲν βλέπω τίποτε, εἶπε ὁ Βάτραχος. Δηλαδή βλέπω κάτι... κάτι... μὰ δὲν στὸ λέω. Καλύτερα νὰ τὸ ἴδεις μοναχό σου. Νά σκύψε στὸ νερὸ καὶ κοίταξε.

Τὸ μαυρομύτικο ἔσκυψε πάνω ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ βάλτου πού ἦταν ἴσια καὶ γυαλιστερὴ σὰν καθρέφτης καὶ κοίταξε μὲ προσοχή. Μά... τί γίνηκε λοιπὸν τὸ κομάτι ὁ πάγος πού πονοῦσε καὶ βάραινε ὡς πρὶν τὴ μύτη του;

(Ἀκολουθεῖ)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ

Ο ΤΟΔΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

