

# Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ



ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟ 1879  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ († 1941)  
"Αγγοράν μετέλλειν" "Ακαδημία" "Αθηνών" (1935)

Δ ΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ  
Τιμή φύλλου δραχμαί 600

Περίοδος Δ' — Τόμος Ιος

Ἀθήναι, 18 Ἰανουαρίου 1947

Ἔτος 69ον — Ἀριθ. 3

## ΑΙΣΩΠΕΙΟΙ ΜΥΘΟΙ ΔΕΛΦΑΞ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ



Μιά φορά κι ἕναν καιρὸ  
τὸν καιρὸ τοῦ Αἰσώπου  
ποὺ μιλοῦσαν καὶ τὰ ζῶ  
τὴ μιλιὰ τοῦ ἀνθρώπου

Ἄκουσθηκαν ξαφνικὰ  
Πῶ! πῶ! πῶ! μιὰ μέρα  
ἀγριεὶς πολὺ φωνεῖς  
ἀπὸ πέρα.

Τί συμβαίνει τάχαιες;  
ἐρωτοῦν ὁμάδι  
τ' ἄκακα τὰ πρόβατα  
μέσος στὸ λιβάδι;

— Κάποιο γουρουνόπουλο  
μπήκε μὲς στὴ στάνη  
κι' ἔτρεξε ὁ Γεροβοσκὸς  
καὶ τὸ πιάνει! . .

Μόλις εἶδαν τοῦτο δῶ  
τὰ λευκὰ τ' ἀρνάκια  
μ' ἐκπληξή τους ἀνοιξαν  
τὰ γλυκὰ μιτάκια.

Καὶ φωνάξανε; «Κουτὸ  
τ' εἶν' αὐτὰ ποὺ κάνεις  
καὶ θρηνεῖς ποὺ σὲ κρατάει  
ὁ καλὸς τσοπάνης;

Ἄν φωνάξουμε καὶ μεῖς,  
τί θάταν ἡ στάνη  
μιὰ ποὺ μέρα δὲν περνᾶ  
δίχως νὰ μᾶς πιάνει;»

Καὶ τοὺς εἶπε τὸ φτωχὸ  
τόρα γουρουνάκι:  
«Ἄν σᾶς πιάνει, ἀπὸ σᾶς  
παίρνει γαλατάκι

Καὶ γιὰ τὸ μαλλάκι σας  
γίνεται κουρέας  
ἐνῶ μένα μ' ἔπιασε  
μόνο γιὰ . . . τὸ κρέας! . .

ΔΙΟΝ. Α. ΤΡΟΒΑΣ











# ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΙ' Ο ΛΥΚΟΣ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Γ'.

Το γουρουνάκι θυμώνει. «Α, μα δεν είναι πράγματα αυτά! λέει. Πάμε γρήγορα στο βάλτο να τον βρούμε. Μή φοβάσαι. Εγώ θα το μιλήσω. Και θα τον κάμω να σου ζητήσει συγχώρεση, θα ιδής!»

Πραγματικώς, το γουρουνάκι κι' η γατίτσα γυρίζουν μαζί στο βάλτο, βρίσκουν το παπάκι του μιλούν όπως πρέπει, — δηλαδή η Ροδίτσα, κι' εκείνο αναγνωρίζει το αδικό του και γυρεύει συγχώρεση.

— Αλήθεια, λέει, δεν το έκαμα για κακό· δεν ήθερα πώς οι γάτες υποφέρουν τόσο στο νερό, όσο εμείς οι πάπιες και σεΐς το γουρουνάκια αισθανόμαστε τόση ευχαρίστηση, και μάλιστα όταν είναι λασπωμένο. Αλλά δεν πειράζει, τώρα το έμαθα και δεν θα το ξανακάνω πιά. Τόκα μιά!

Το παπάκι κι' η γατίτσα έδωσαν τὰ χέρια κι' από τη στιγμή εκείνη έγιναν φίλοι μεταξύ τους όπως ήταν και με το γουρουνάκι.

— Ωραία! φώναξε η Ροδίτσα. Τώρα είμαστε οι τρεις καλύτεροι φίλοι του κόσμου. Έλατε και να φιληθούμε. Και να κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο. Ναι;

— Ναι, είπε η Κιτρινούλα. Μα πού θα πάμε;

— Στο δάσος, είπε ο Κοκκινομυτάκης. Εκεί είναι ωραία.

Και ξεκίνησαν άμέσως.

Πάνε, πάνε, πάνε. Τί ώραία αλήθεια πού είναι! Τι γλύκα, τί μυρωδιά, τί άέρας, τί λουλούδια!.. Αφήνουν τον ένα δρόμο και παίρνουν τον άλλο, τότε δεξιά, τότε αριστερά. Περνούν κάτω από ψηλά δέντρα, περπατούν πάνω σε πυκνή χλόη, και μάλιστα το γατάκι θέλει να σκαρφαλώσει σ' ένα δένδρο, γιατί είδε κει πάνω πουλιά, αλλά η Ροδίτσα κι' ο Κοκκινομυτάκης την έμποδίζουν, και τα πουλάκια τους λένε: «ευχαριστώ»!

Αξαφνα φτάνουν σ' ένα μεγάλο ξέφωτο. Και κοιτάζουν τον ουρανό, πού δεν τον σκεπάζουν έδω φυλλωσιές· αλλά ο ήλιος είναι τώρα λιγότερος.

— Γυρνούμε, λέει η Κιτρινούλα.

— Ναι, λέει η Ροδίτσα.

— Όχι ακόμα, λέει ο Κοκκινομυτάκης· άς ιδούμε κι' αυτό τον ωραίο δρόμο.

Παίρνουν κι' αυτόν τον ωραίο δρόμο, και βλέπουν

πάλι ένα σωρό ώραία πράγματα: δένδρα, λουλούδια, ζωάκια, πουλιά. Αλλά σ' ένα μέρος τὰ δένδρα πάλι τελειώνουν, ο ουρανός ανοίγει ελεύθερος, μα εκεί πού ήταν προόλιγου γαλάζιος, τώρα γίνεται σταχτίς, γιατί ο ήλιος βασίλεψε κι' άρχισε να σκοτεινιάζει.

— Γυρνούμε πιά, λέει η Κιτρινούλα.

— Ναι, ναι, λέει η Ροδίτσα.

(Ακολουθεί)

Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΘΑ



## Ο ΤΟΛΗΣ, Η ΒΙΖΙΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

