

## Τους μεγάλους

Σπήνη Ελλάδα πρέπει κάποτε να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους μεγάλους. Να μάθουμε να χειροκροτούμε τους άθλους. Να μάθουμε να φυλάμε στην μνήμη μας μόνο ό,τι αξίζει να κρατάμε κι όχι ό,τι μας σερβίρει ο καθένας.

Τρομακτικές πρωσιπικότητες έχει βγάλει στον αθλητισμό η Ελλάδα, όπως το ίδιο έχει γίνει και στην επιστήμη, την τέχνη, παντού. Κάποιους απ' αυτούς, τους λιγότερους..., τους έρει το πανελλήνιο. Κάποιους άλλους δεν θα τους μάθει ποτέ το ευρύ κοινό. Γιατί; Διότι εδώ είναι Ελλάδα. Κι ό,τι δηλώσει ο καθένας είναι, κι όπως γουστάρει ο καθένας προβάλλει.

Είναι ασύλληπτο να διαθέτεις έναν τεράστιο Κυριακίδη και να μην είναι αυτό το όνομα στο στόμα του κάθε Ελλήνα. Είναι έγκλημα να έχεις κάποιους θρυλικούς μπερμαραθωνοδρόμους και να μην ασχολείται ποτέ κανένας μαζί τους.

Ξέρετε τι γίνεται στο εξωτερικό με αφορμή την συμπλήρωση φέτος των 2.500 χρόνων από τον Μαραθώνα; Εκδηλώσεις επί εκδηλώσεων από την Κίνα ως την Αμερική. Στην Ελλάδα, τι ακριβώς γίνεται; Πίσσοι Έλληνες έρευναν ότι κλείνουν φέτος δυσμιστή χιλιετίες από την μάχη εκείνη που άλλαξε το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν; Εκτός πια κι αν δεν μας αφορά το θέμα αυτό... Θα συνεχίσουμε.



## Τον κορυφαίο του 20ου αιώνα...

Κέρδισε ο Κυριακίδης. Κι όμως..., κέρδισε. Με πανευρωπαϊκό ρεκόρ, μάλιστα! Ο Τρούμαν, που ήταν τότε πρόεδρος της Αμερικής, καλεί στον Κυριακίδη στον Λευκό Οίκο, μαζί με τον Αμερικανό μαραθωνοδρόμο, τον 2ο Τζόνι Κέλι, ο οποίος είχε κερδίσει τον μαραθώνιο της Βοστώνης την προηγούμενη χρονιά, αλλά και το 1935. Τρομερός αθλητής ο Κέλι, ο οποίος στην καριέρα του βγήκε 15 φορές μέσα στην πρώτη πεντάδα του μαραθωνίου της Βοστώνης. Μεγάλη μορφή στην Αμερική θεωρείται. Το 2000 το περιοδικό Runner's World τον ανακήρυξε τον κορυφαίο δρομέα του 20ου αιώνα.

## «Στον ίδιο

ους μεγάλους αθλητές που έχει βγάλει αυτός ο τόπος, δεν τους έχει προσεγγίσει ο Ελληνας φίλαθλος. Ισως και να μην τους έρει... Λέει κάπι, ος πούμε, το όνομα Στέλιος Κυριακίδης; Και για πόσους αυτός ο αθλητής είναι μέσα στους πέντε - δέκα ημίθεους που έχει γεννήσει ο ελληνισμός; Αν πάμε, δηλαδή, και κάνουμε ένα γκάλοπ, πόσοι θα πούνε «τι τεράστιος που ήταν ο Κυριακίδης;».

Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο ο Κυριακίδης, ούτε έριχνε μπάλα στο καλάθι, ούτε βάρη σήκωνε, ούτε 100 μέτρα σπριντ έκανε. Στην Πάφο γεννήθηκε, στην Κύπρο..., και στην Αθήνα πέθανε το 1987.

Τελειώνει ο β' παγκόσμιος πόλεμος και γίνεται στην Βοστώνη ο φημισμένος μαραθώνιος. Είμαστε στο 1948, την στιγμή που η χώρα μας σπάραξεται από έναν ακόμα εμφύλιο κι αδερφός σκοτώνει αδερφό. Ο Κύπριος Στέλιος ο Κυριακίδης είχε έκινήσει αθλητισμό από το 1930 στην Λεμεσό και είχε πάρει μέρος με την ελληνική εθνική ομάδα

## Ο,τι ζητήσεις...

Ρωτάει ο Χάρι Τρούμαν στον Λευκό Οίκο πρώτα τον Τζόνι Κέλι: «Πώς έχασες, βρε παιδί μου, απ' αυτόν τον πειναλέο και αδύναμο Ελλήνα;». Και του απαντάει ο Κέλι: «Μόνο εγώ έχασα; Κανείς δεν μπόρεσε να τον κερδίσει...». Οπως το λέω ακριβώς έγινε. Και αφού πρώτα έβαλε... χέρι στον Αμερικανό δρομέα ο Τρούμαν, δίνει το καλύτερό χαμόγελό του και τα πιο εγκάρδια συγχαρητήρια στον Κυριακίδη: «Μπράβο, παιδί μου. Κι επειδή είσαι άξιος νικητής ζητώ να μου πεις τι θές από εμένα. Τι μπορώ να σου προσφέρω ως ένα ακόμα «εύγε» για τη νίκη σου; Θες ρούχα; Θες τρόφιμα για να δυναμώσεις λίγο; Ο,τι ζητήσεις θα το έχεις...».



## Πιο γνήσιας

# του που λιμοκτονούσε...»

ους ολυμπιακούς αγώνες το 1936.

Το λέγει η καρδούλα του πάει στην Βοστώνη, όμως ήρχε πείνα μεγάλη τότε. Υρχε φτώχεια. Είχε σακαθεύει η Ελλάδα από την Κατή και μετά πλάκωσε εμφύσες. Πού να βρεθεί μιαλό κόσμο για αθλητισμό; πού να βρεθούνε λεφτά αποστολές στο εξωτερι-

. Για να μπορέσει να αγοτεί το εισιτήριο ώστε να ιδέψει στην Αμερική ο Κυριακίδης και να πάρει μέρος στο 50ο μαραθώνιο της Βοστώνης, πούλησε όλη την οικευή του σπιτιού του. Τα «τώσες» όλα στο άψε - σε για να βρει λεφτά.

Ποιοι χορηγοί; Ποια κραυγοποιητήρια; Τίποτα δεν έχει τότε. Ποιες προετοιμασίες οργανωμένες κι όλες οι πολυτέλειες; Μόνο ισιμάτα υπήρχαν. Ένας στραμμένος τόπος... Οι ωποις, όμως, πούλησε είχε για να μπορέσει να αυτό το ταξίδι... Δεν ενέρθηκε για τίποτα άλλο, ι να πάει εκεί που τον ο-



Αυτόν τον ξέρουν όλοι... Ποιος δεν γνωρίζει τον κάποτε πλανητάρχη των ΗΠΑ, τον 33ο πρόεδρο της Αμερικής Χάρι Τρούμαν;...

δηγούσε η καρδιά του.

Τεράστιος ο Αγγλος Κένεθ Μπελί, όπως και ο Αμερικανός Τζόνι Κέλι. Τρομεροί μαραθωνοδρόμοι της εποχής. Τα σούπερ φαβορί μαζί με έναν Καναδό. Φτάνει και ο δικός μας στην Βοστώνη και για να συμμετάσχει έπρεπε να

περάσει πρώτα ιατρικές εξετάσεις. Τον κοιτάζουν οι Αμερικανοί γιατροί, έτσι καχεκτικός και κοκαλιάρης που ήταν από την κακουχία του πολέμου, και του λένε: «Κύριε μου, δεν σας επιτρέπουμε την συμμετοχή, διότι κρίνουμε ότι κινδυνεύει η υγεία σας...» ΔΕΞΙΑ.

Ξέρετε τι απάντησε ο Κυριακίδης στην προσφορά του Τρούμαν; Απάντησε σαν Ελληνας εκείνης της εποχής. Σαν Ελληνας μιας άλλης Ελλάδας, πιο γνήσιας, πιο αληθινής, πιο ανθρώπινης, λιγότερο ψευτολαϊφτάλ: «Σας ευχαριστώ, πρόσδερε, αλλά δεν θέλω τίποτα για εμένα. Το μόνο που ζητώ είναι να στείλετε ρούχα και τρόφιμα στον λαό μου που λιμοκτονεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα σημαντικότερο τούτη τη στιγμή».

Και, πράγματι, ο Τρούμαν στέλνει αμέσως από την Αμερική 250.000 δολάρια εκείνη την εποχή και έξι πλοία γεμάτα με τρόφιμα και ρουχισμό. Ήρθαν στον Πειραιά τα καράβια και έφορτωναν φαγητά για να μπορούσαν να φάνε οι λιμοκτονούντες από τον β' παγκόσμιο πόλεμο Ελληνες που αλληλοσκοτώνονταν εκείνα τα μαύρα χρόνια.

Είχα άλλα στο μιαλό μου να γράψω, και τα θα γράψω αύριο και μεθαύριο..., όμως σήμερα αποφάσισα να βάλω αυτή την ιστορία, την πραγματική πέρα για πέρα ιστορία που δεν είναι βγαλμένη από κανένα παραμύθι, μετά την κουβέντα που είχα χθες με την Μαρία Πολύζου, με αφορμή τον άθλο της κι όσα έγραψα χθες.

Διότι η Πολύζου πέρα από δυνατή ψυχή είναι και διευθύντρια στο μουσείο μαραθωνίου δρόμου, από το οποίο νομίζω ότι αξίζει να περάσει κάθε Ελληνας. Εκεί μέσα κρύβεται το φυλαχτό του ελληνικού αθλητισμού από την αρχαϊστήτα ως σήμερα... Πουθενά αλλού δεν είναι τόσο έντονη η συνδεση της αρχαίας Ελλάδας με το σήμερα... Κι όταν λέω αρχαία Ελλάδα, δεν εννοώ δυο πέτρες, εννοώ το πνεύμα της, το πνεύμα του Φειδιππίδη και το πνεύμα του ολυμπισμού...

## ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟ...

Ηταν τόσο αδύνατος από την πείνα ο Κυριακίδης, που όλοι φοβήθηκαν ότι θα καταρρεύσει στα πρώτα χιλιόμετρα του μαραθώνιου. Μόλις 36 ετών ήταν το 1946, αλλά σε τραγική κατάσταση σωματική. Η ψυχή του τεράστια, όμως. Και γι' αυτό δίχως σκέψη γυρίζει και λέει στην ιατρική επιτροπή: «Φέρτε μου το χαρτί εδώ να υπογράψω ότι θα τρέξω με δική μου ευθύνη κι αναλαμβάνω προσωπικά τόνο οποιονδήποτε κίνδυνο για την ζωή μου... Εγώ θα τρέξω κι ας πεθάνω εδώ πέρα...». Ξεκινάει ο αγώνας. Κι αυτό το θηρίο της φύσης, αυτός ο τρομερός αθληταράς, καταφέρνει και διαψεύδει όλα τα προγνωστικά. Τι συνέβη σε εκείνον τον ιστορικό μαραθώνιο του 1946;

## Με πυρετό...

Μου είπε ο Τάκης ο Σκουλής, ο 75χρονος μύστης των υπερμαραθωνίων για κάπι που συνέβη στην διαδρομή του Φειδιππίδη, δηλαδή στα 540 χλμ. που διήνυσε η Μαρία Πολύζου: «Σπήν επιστροφή από την Σπάρτη την έβλεπα ότι δεν ήταν καλά. Την πάνω στο μέτωπο και είχε πυρετό. Το θερμόμετρο έδειξε 38.5 βαθμούς. Γυρνάει η Μαρία και μου λέει: Τάκη, μην μου πεις τίποτα για κέντρα υγείας και τέτοια. Ούτε να το συζητήσεις με τον άντρα μου. Συνεχίζουμε κανονικά... Τέτοια ψυχή φοβερή. Αρχίσε να ιδρώνει, να πίνει πολλά νερό κι έλεγε συνέχεια Είμαι καλά, συνεχίζω... Ήταν αποφασιμένη και το χέρι της μιαλό της πολύ δυνατά. Μετά από κάμποσα χιλιόμετρα είχε «αναστηθεί». Ξεπέρασε το κρυολόγημα τρέχοντας. Κι όταν της μιλούσα εκείνες πις σπιγμές, μου έλεγε: Τάκη, άστε με να αυτοσυγκεντρωθώ και θα τα καταφέρω. Εκεί σκέφτηκα: Χριστέ μου, τι είναι αυτή η ψυχάρα; Είναι γεννημένη υπερμαραθωνοδρόμος και δεν έγινε ποτέ...».

Αυτόν, όμως, τον ξέρουν όλοι οι Ελληνες;

**ΠΙΟ ανθρώπινης...**