

Ο ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

ΕΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΑΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ 42.195 ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΕΤΡΕΞΕΝ ΕΙΣ 2 ΩΡΑΣ 29' ΚΑΙ 27"

650 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕΤ' ΑΥΤΟΝ ΕΦΘΑΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΤΖΩΝ ΚΕΛΕΥ ΕΙΣ 2 ΩΡΑΣ 31' 27". - ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ. - ΤΙ ΕΙΧΕΝ ΕΙΠΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ» ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ. - «ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΩ». - Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΑ. - Η ΒΟΣΤΩΝΗ ΠΛΕΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Το καλύτερο Πασιγαλιό δώρο μας ήλθε ασφαλώς από την 'Αμερική. 'Από τα ύπολοιματά της στάκτης του ο 'Ελληνικός 'Αθλητισμός έσημείωσε τον πρώτο μεταπολεμικό του θρίαμβο σ' έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς στίβους. Ο Κυριακίδης εκέρδισε τον διεθνή αμερικανικόν Μαραθώνιον. 'Όπως έγραψεν επανειλημμένως η 'Ακροπόλις, ο παλαιά νη πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης του Μαραθωνίου Στέλιος Κυριακίδης μετέβη εις Βοστώνην κατόπι ειδικής προσκλήσεως, διά να μετάσχη του 5000 διεθνούς Μαραθωνίου, ή οποίος γίνεται εκεί κάθε χρόνο, από της αναβιώσεως των 'Ολυμπιακών αγώνων εις τας 'Αθήνας το 1896. Η σχετική αμερικανική οργανώσις θεωρείται ή μεγαλύτερα εις τον κόσμον και ήτο ιδιαίτερα τιμή διά την 'Ελλάδα ή πρόσκλησις του Κυριακίδη. Η μετάβασις όμως του ένδοξου πρωταθλητού μας προσέκρουεν εις το οικονομικόν ζήτημα, το οποίον παρεκάμφθη χάρις εις γενναίαν χειρονομίαν της 'Ηλεκτρικής 'Εταιρίας εις την οποίαν ο Κυριακίδης είναι υπάλληλος. 'Έτσι ο μαραθωνοδρόμος μας κατέρωθε να μεταβή αεροπορικώς το πρώτον δεκαήμερον του τρέγοντος μηνός εις Ν. 'Υόρκην και απ' εκεί σιδηροδρομικώς εις Βοστώνην, διασχίσας την τερασσίαν απόστασιν 5½ χιλιάδων μιλίων. Στόν ίδιον άνωνα του Μαραθωνίου της Βοστώνης, που είχε κερδίσει στά 1920 άλλος 'Ελλην πρωταθλητής εξ 'Αμερικής—ο Τριβουλιδής—ο Κυριακίδης είχε ξανατρέξει το 1938 και ήτο μέσον της διαδρομής λόγω άτυχήματος. Την φορά αυτήν παρ' όλον τον πόλεμον και την κατοχήν, που είχαν έξαντλήσει τον Κυριακίδη, κάτι έλεγε μέσα του πως θα έπιτύχη.

Είχε περάσει τρεις φορές πούν φύγη ο Κυριακίδης απ' τα γραφεία της 'Ακροπόλεως, για να έκαρσισι τον ένθουσιασμό του στον ύποφαινόμενον γιατί το ζήτημα της μετάβασεως του στη Βοστώνην αεροπορικώς είχε τακτοποιηθή. Και τις τρεις αυτές φορές μάς είχε εκηυστηποιηθή την πεποίθησή του πως θα νικούσε και μάς παραχαλούσε να η γράψουμε πασά μόνον ότι θα κατέβαλλε κάθε προσπάθεια για να τιμηση τα έλληνικά γράμματα, όπως πάντοτε έκανε. «Αυτή τη φορά θα δώσω την ψυχή μου για να νικήσω» μάς έλεγε στις 2 'Αποιλίου. «Είναι μεγάλη δουλειά για την 'Ελλάδα να κερδίση αυτά τον διεθνή Μαραθώνιο. 'Αλλά δεν ποτέι να γράψετε τίποτε άκουν». Του υποσχεθήκαμε πως δεν θα γράψουμε και έτηρήσαμεν την υπόσχεσιν μας.

Την πεποίθησή του για την έπιτυχία του ο Κυριακίδης την έστήριξε στην έπιστημονική του πρόπονησι, που έκανε από τα Χριστούγεννα και πρό παντός στον έλληνικό ένθουσιασμό, την μαχητικότητα και το φιλότιμο, που θα τοΰδινε φτερά στα πόδια. 'Ητον άποφασισμένος να δώση το πάν γι' αυτή τη νίκη και το επέτυχε. Δεν νίκησε μόνο τους διασημότερους μαραθωνοδρόμους του κόσμου — 116 τον αριθμόν — αλλά έσημείωσε και ένα ρεκόρ που του δίνει έπισημως τον τίτλο του πρωταθλητού του κόσμου. Σε 2 ώρας, 29 λεπτά και 27" έτρεξε τα 42.195 μέτρα του Μαραθωνίου της Βοστώνης ο Κυριακίδης. Καλύτερο ρεκόρ απ' αυτό έχει έπιτύχει μόνο ο Γισπανός Κίτεθ Σόν στην 'Ουμπιλάδα του Βερολίου το 1936, κατά 7 ½ μόνον δευτερόλεπτα λιγώτερον, δηλαδή ούτε 3 μέτρα γρηγορώτερα και σε άσδρομή που ήταν άμαλότερη απ' τον Μαραθώνιο δρόμο της Βοστώνης. 'Ετσι το ρεκόρ του Κυριακίδη είναι άναμφισβήτητως άνώτερον. Περίπου 650 μέτρα πίσω άφησε τον περίφημον 'Αμερικανόν μαραθωνοδρόμον Τζών Κελεύ ο Κυριακίδης. Ο 'Αμερικανός έτερμάτισε σε 2 ώρας, 31' και 27", δηλαδή δύο άκριβώς λεπτά μετά τον Κυριακίδη και με τρίτο τον Γαλλοκαναδόν Κότε, που διήρκεσε την απόστασιν σε 2 ώρας, 36' και 34". Ο άγών ήταν σκληρότατος άλλ' άσος μας έτρεξε με μοναδικήν μεθόδικότητα. Με το χρονόμετρο στο χέρι που δεν τ' άποχωρίζεται ποτέ όταν τρέχη, σαν άλλος Νούρμι, κανονίζει μόνος του τον διασκελισμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χάνη ούτε δευτερόλεπτο.

Μάλις έφθασε στη Βοστώνη ο Κυριακίδης πρώτη του δουλειά ήταν να μελέτηση τη διαδρομή και έπειτα να μιλήση για τα έθνικά μας δικαια στις έφημερίδες κι' από τον ραδιοφωνικό σταθμό. Καλύτερο πρεσβευτή δεν θα γνώρισε ποτέ ασφαλώς ή 'Ελλάς. Μίλησε για τις καταστροφές της 'Ελλάδος, την κατοχή και την σημερινή κατάσταση της χώρας μας που μπορεί να σωθή μόνο από τους 'Αμερικανούς και συγκίνησε μέχρι δακρύων όχι μόνον τους 'Ελληνας της 'Αμερικής αλλά και τους ξένους. «Αυτός ο ισχνός 'Ελλην με τα θαυλωμένα απ' την δυστυχία αλλά λαμπρά μάτια και το στεγνό πρόσωπο εινε ή προσωποποίηση της σημερινής 'Ελλάδος». Έγραψε μια έφημερίδα της Βοστώνης. Οι όμνοι για τη χώρα μας από τους φίλους 'Αμερικανούς δεν σταμάτησαν σή. τε στιγμή. Ο Κυριακίδης έγινε ο άνθρωπος της ημέρας κι' οι 'Αμερικανοί με τους 'Ελληνας της υπερηλταν.

(Συνέχεια εκ της 1ης σελίδος)
 «νεκικήκαμεν». τη μαγική που μόλις έπρόλαβε να ειπεί σε νεκρός από την έξάντληση.
 Το «νεκικήκαμεν» αυτό σι νίκη του Μ. Σαββάτου του στη Βοστώνη που έγινε πε νια άκριβώς μετά τη θρυλι λούη. Ο Κυριακίδης, ό όσον και μεθοδικός Κύπριος ή ασφαλώς με όλες τις ιστορία σαν θρύλος. Είναι λη ή έπιτυχία του ώστε ή γραφή είναι λίγο. Παράλι θηγο ένθουσιασμού έχει και «'Ελληνας της 'Αμερικής και κανοί δεν άσπέρησαν σε έ 'Εκπαιτάδες ραδιοφωνικόν μετέδωσαν την μεγαλειώδη Κυριακίδη και την συμβολή της. Πρός τιμήν της 'Ελλάς στήνη έσημειωσολήση με λεύκους που κυματίζουν σε ή μετα της μεγαλυτολέως. «'Εττον ρεύμα σ'μποθείας πρό λλάδα και την σιώνιαν άλλή λής έσημειώθη. Δεν είναι κόν να ειπούμε ότι ο άθ ήμέρας στις 'Ηνωμένες Πολι αύτη τη στιγμή ο άσπέρησε 'Ελλην μαραθωνοδρόμος και ζήτησαν ή 'Ελλάς με την λον φλόγα της ψυχής της.
 Κατασυγκεκλιμένοι οι της 'Αμερικής δικαίως έπες ται γιατι επικώς και οσία Κυριακίδη θεωρείται σήμερ ταθλητής του Μαραθωνίου έμο. Πριν δέκα ήμέρας ο πρό μας έτρεξε μια απόστασι 16 τρών στη Βοστώνη και έτερμ τος. Στόν άνωνα αυτόν ο δης έσφυγομέτρησε τους άτι και έτηλεγράφησε πως έλλι μήση τα 'Ελληνικά χρώματα μενος άκμαίας τας δυνάμεις μεγάλον άγώνα το άπέδειξε.
 Ο Στέλιος Κυριακίδης, και θρέμμα της Κύπρου, συ είκοσι σχεδόν χρόνια στον στίβο. Γενήθησε στην Λεϊ Κύπρου το 1912 και είναι από το 1927 έγγεγραμμένος λυμπιας της Αευκωσίας με τα τών όποίων άγωνίζεται. Στάς 'Αθήνας ήλθε το 1933 μέσως έπελάθη στους δρόμους. Το 1933 ο Κυριακίδης έ δεύτερος εις τον Βαλκανικόν νιον, μετά τον Ρουμάνον Γκ ώρας και 5". Εις όες Βα τοΰ Ζάνκρεμπ το 1934 ο Κ άνεδειχθη διά πρώτη φορά νίκης εις 2 ώρας 49' και 4 1936 εις τας 'Αθήνας ο Κ ήτο και πάλιν Βαλκανιονί 2' ώρας 49' και 10' τερών τον Γκάλ και τρίτον τόν. Τον ίδιον χρόνο στους διε



Ο Στέλιος Κυριακίδης, ο οποίος 50 άκριβώς έτη μετά τον Λούην, έδωσε την μεγάλην νίκη εις την 'Ελλάδα.



Ο Κυριακίδης εις εις μίσην προσπάθειάν του εις τον Μαραθώνιον δρόμον, κατά τους πρό του πολέμου διεξαχθέντας άγώνιας εν 'Αθήναις.

«'Εφοσό»